

Ellen G. White Estate

# EV YAPIMI MUTLULUK



ELLEN G. WHITE



---

# **Ev Yapimi Mutluluk**

---

**Ellen G. White**

**2008**

**Copyright © 2014  
Ellen G. White Estate, Inc.**



## **Information about this Book**

### **Overview**

This eBook is provided by the [Ellen G. White Estate](#). It is included in the larger free [Online Books](#) collection on the Ellen G. White Estate Web site.

### **About the Author**

Ellen G. White (1827-1915) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one's faith.

### **Further Links**

[A Brief Biography of Ellen G. White](#)  
[About the Ellen G. White Estate](#)

### **End User License Agreement**

The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby.

### **Further Information**

For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at [mail@whiteestate.org](mailto:mail@whiteestate.org). We are thankful for your interest and feedback and wish you God's blessing as you read.

## ÖNSÖZ

Dünya tarihinin hiçbir döneminde, “EV YAPIMI MUT-LULUK” gibi bir kitaba şu anda olduğundan daha acil ihtiyaç duyulmamıştır. Aileler ve çocuklar, günlük sorunlarına doğru yanıtlar bulmak için, bu kadar çok endişelenmemişlerdir. Bu kadar çok ev, asla bugün içinde bulunduğu kadar tehlikenin içinde olmamıştır.

Toplumun içinde bulunduğu durumun, ulusumuzun içinde yer alan evlerin, içinde buldukları durumlarının bir yansıması olduğunu her bir kişi bilir. Ve aynı zamanda, evlerimizde değişimin toplum üzerinde bir değişimin aynası olacağını biliriz. Bu amaç, “EV YAPIMI MUTLULUK”a adanmıştır.

Yazar, Ellen G. White, dört erkek çocuk annesi ve derin anlayışıyla dini bir yazar, çocuklar ve anne babalar için çok değerli tavsiyelerde bulunmuştur. Bu şekilde, ev ve aile yaşamıyla ilgili her konuyu evreler halinde hazırlayıp hemen hemen her soruna el atmıştır. Bu kitap, günümüzde endişe verici birçok sorunu düşünen ve kaygılanan anne babalara yardımcı olacak bir rehber niteliğindedir.

Bu kitapta sunulan önemli konular ilk olarak, anne babalar ile yapılan mektup yazışmalarında, kitap bölümlerinde ve yayımlanan pek çok makalede çıktı. Mesih inancısı evlerin sorunları hakkında hazırlanmış daha kapsamlı şeklinden, herkesi ilgilendiren konular seçip kısa şekliyle, yayımcılar tarafından sunulmuştur.

Yayımcılar

[5]

## GİRİŞ

Yazar Ellen G.White “*Ev Yapımı Mutluluk*” isimli bu eserinde :  
Evliliğinizi yıkılmaktan nasıl koruyabilirsiniz?

Çocuklarınızı kötü davranışlardan etkilenmeden nasıl aynı tutabilirsiniz?

Çocuklarınızı en etkin şekilde nasıl disipline edebilirsiniz?

Kocalar eşlerini nasıl mutlu kılabilirler?

Kadınlar kocalarını nasıl memnun edebilirler?

Evinizi psikolojik prensipler ve uzun süreli inancın bir başlangıcı üzerine nasıl inşa edebilirsiniz?

*Ev yapımı Mutluluk*, günümüzdeki evlerin ve gelecekteki toplumların her ikisinin de mutlu ve sağlıklı olmasında bütün bu ve buna benzer sorularınıza cevap vermekte yardımcı olacaktır.

Altmış bir tane kısa, pratik bölümler, “Eviniz Nerede Olmalı?” “Evinizi İnşa Etmek ve Yerleştirmek,” “Ailenizin Büyüklüğünü Planlama,” “Sevgiye Dayalı Güven,” “Babanın Sorumlulukları,” “Anneliğin Problemleri” “Doğum Öncesi Çocuk” “Ailenin Gelir ve Gider Durumuyla İlgili Prensipler” “Eğlence Gereklidir” “Bizler Nasıl Eğlenebiliriz?”i içermektedir. [6]

Ellen G.White dört çocuk annesi, derin anlayışıyla dindar bir yazar, “*Ev Yapımı Mutluluk*”la çocuklar ve aileler için çok yardımcı olacak öneriler vermektedir. Aile yaşamı ve evin hemen hemen bütün evreleri hakkında bilgiler veriyor ve bugünkü ailelerin çok fazla kaygılandıkları birçok sorunların cevaplarına önerilerde bulunuyor.

Onun ellibeş kitabı yüz dile çevrilmiş olup, aşağı yukarı yirmi milyon kişiye ulaşmıştır. En iyi satılanlar *Sevgi Öğretmeni*, *Büyük Mücadele ve Hakikat Yolu* ve *Hayatımızdır*. [7]

# İçindekiler

Information about this Book .....	i
ÖNSÖZ .....	ii
GİRİŞ .....	iii
BÖLÜM 1—EVİNİZİN ATMOSFERİ .....	6
BÖLÜM 2—EV YAPIMININ GERÇEK TEMELLERİ .....	9
BÖLÜM 3—INSANOĞLUNUN İLK EVİ .....	11
BÖLÜM 4—EVİNİZİN ETKİSİ .....	13
BÖLÜM 5—Verilen Önemli Söz .....	15
BÖLÜM 6—MUTLU, BAŞARILI ORTAKLIK .....	18
BÖLÜM 7—KARŞILIKSIZ YÜKÜMLÜLÜKLER .....	21
BÖLÜM 8—EVİNİZ NEREDE OLMALI? .....	24
BÖLÜM 9—AİLENİZ VE ŞEHİR .....	26
BÖLÜM 10—EVİNİZİ İNŞA ETME VE YERLEŞTİRME ..	28
BÖLÜM 11—ÇOCUKLAR, NİMETTİR .....	32
BÖLÜM 12—AİLENİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ PLANLAMA	34
BÖLÜM 13—Ailelerin Çocuklara Mirası .....	37
BÖLÜM 14—KUTSAL BİR GRUP .....	39
BÖLÜM 15—ÇOCUĞUNUZUN İLKOKULU .....	42
BÖLÜM 16—AİLE İÇERİSİNDEKİ ARKADAŞLIK .....	46
BÖLÜM 17—SEVGİYE DAYALI GÜVEN .....	50
BÖLÜM 18—KALBİN BAHÇESİ .....	53
BÖLÜM 19—İLAHİ REHBERLİK İÇİN VERİLEN SÖZLER	55
BÖLÜM 20—BABALARIN SORUMLULUKLARI .....	58
BÖLÜM 21—YÜKLERİ PAYLAŞMA .....	60
BÖLÜM 22—ÇOCUKLARIYLA ARKADAŞ OLMALI ....	63
BÖLÜM 23—HOŞGÖRÜLÜ, NAZİK KOCALAR .....	65
BÖLÜM 24—ANNELERİN SORUMLULUKLARI .....	68
BÖLÜM 25—ANNELERİN ETKİSİ .....	72
BÖLÜM 26—ANNELERİN ÇALIŞMALARINI YANLIŞ ANLAMA .....	74
BÖLÜM 27—ANNELİĞİN PROBLEMLERİ .....	76
BÖLÜM 28—ANNELERİN SAĞLIĞI VE GÖRÜNÜMÜ ...	78
BÖLÜM 29—DOĞUM ÖNCESİ ÇOCUK .....	81
BÖLÜM 30—KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BAKIMI .....	84



BÖLÜM 31—ANNELERİN BİRİNCİL GÖREVİ .....	87
BÖLÜM 32—ANNELERİ CESARETLENDİRME .....	90
BÖLÜM 33—ÇOCUKLARIN GERÇEK DEĞERİ .....	92
BÖLÜM 34—ANNELERİN YARDIMCILARI .....	94
BÖLÜM 35—ANNE BABALARI ONURLANDIRMA .....	98
BÖLÜM 36—ÇOCUKLARINIZA ÖĞÜT VERİN .....	100
BÖLÜM 37—EV İDARESİ .....	104
BÖLÜM 38—KONULARA BİR CEPHEDEN BAKMAK ..	108
BÖLÜM 39—AİLE İÇİNDE DİN .....	111
BÖLÜM 40—AHLAKİ DEĞERLER .....	115
BÖLÜM 41—BOŞANMA .....	119
BÖLÜM 42—YAŞLI ANNE BABALAR .....	122
BÖLÜM 43—RABBİN YARDIMCILARI .....	125
BÖLÜM 44—AİLENİN GELİR VE GİDER DURUMUYLA İLGİLİ PRENSİPLER .....	127
BÖLÜM 45—EKONOMİ YAPMAK .....	131
BÖLÜM 46—ÇOCUKLARA PARA HAKKINDA EĞİTİM VERMEK .....	133
BÖLÜM 47—GÖREV DÜRÜSTLÜĞÜ .....	135
BÖLÜM 48—GELECEK İÇİN HAZIRLIK .....	137
BÖLÜM 49—GİRİŞ KAPISINI MUTLAKA İZLEMELİYİZ	139
BÖLÜM 50—NEZAKET VE İYİLİK .....	144
BÖLÜM 51—NEŞELİ OLMAK .....	148
BÖLÜM 52—KONUŞMA TARZI .....	150
BÖLÜM 53—MİSAFİRPERVER OLMAK .....	153
BÖLÜM 54—Sizin SOSYAL İHTİYAÇLAR .....	155
BÖLÜM 55—SOSYAL SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜMLER ..	157
BÖLÜM 56—EĞLENCE GEREKLİDİR .....	159
BÖLÜM 57—BİZLER NASIL EĞLENEBİLİRİZ? .....	161
BÖLÜM 58—GENÇLERE ÖZGÜ EĞLENCEYİ KONTROL ETME .....	164
BÖLÜM 59—ÖDÜLLER .....	166
BÖLÜM 60—GELECEK DÜNYA .....	168
BÖLÜM 61—YENİ DÜNYAYI BETİMLEYEN YAZI .....	171

## BÖLÜM 1—EVİNİZİN ATMOSFERİ

*Ev, toplumun temeli;* Toplum ailelerden oluşmuştur ve toplumu oluşturan ailelerin sorumlulukları çok büyüktür. “Yaşamla ilgili sorunlar” içten dışa doğrudur; toplumun, Tanrı inancının ve ulusun kalbi ailedir. Toplumun mutluluğu, Tanrı inancının başarısına, ulusun başarısına ve evin etkilerine bağlıdır.

Toplumun geleceğinin yükselmesi ya da kötüleşmesi çevremizde yetişen gençlerin ahlak ve görgü kurallarına uymalarına bağlı olarak belirlenir. Gençler eğitilirken, çocukluk dönemi içerisinde ki, aşırılığa kaçmamaları, kendini kontrol etmeleri, erdemli davranışları onların karakterlerini biçimlendirir, sonuçta ileriki yıllarda, bu davranışlar toplum üzerine tesir edeceklerdir. Eğer onlar aydın olmayan ve kontrol altında tutulamayan kimseler olarak bırakılırlarsa, bunun sonucunda, onlar bencil, arzu ve tutku içinde sert bir kişiliğe dönüşecekler böylece, onların gelecekteki etkileri toplumu biçimlendirecektir. Gençlerin içinde buldukları ortam, onların şimdi şekillenen alışkanlıkları ve şimdi benimsediği prensipleri gelecek yıllar içerisinde toplumun alacağı hali gösterir.

*Dünya üzerinde Cennetten Parça :* Ev, sözün içerdiği bütünü yapmalıdır. Baskı altında tutulan düzenli bir yer olmanın yerine sevgi ve şefkatin olduğu dünya üzerinde küçük bir cennet olmalıdır. Mutluluğumuz birbirimize karşı gösterdiğimiz nezakete, hoşgörüye ve sevgiye bağlıdır.

[12]

Geniş boyutuyla aile, evi kuşatan atmosferi yaratır ve orada, anne ve baba arasında görülen anlaşmazlık, aynı zamanda çocuklarında aynı ruhu paylaşmalanna neden olur. Evinizi sevecen düşüncelerle dolu, güzel kokan bir atmosferde yapın. Eğer birbirinden tümüyle farklı yaşayan kişilerseniz, Kutsal Kitabın öğretisine göre yaşayan bir inanlı olmaktan uzaklaşmış olursunuz. Eğer siz cennette bir evliya olacaksanız, ilk olarak dünya üzerinde evliya olmalısınız. Hayatta üzerine titredığınız karakter özelliği öldüğünüzde ve yargı gününde dirildiğinizde değişmeyecektir. Sizler, evinizde ve toplumda ortaya koyduğunuz aynı karakter yapısıyla mezardan kal-

kacaksınız. İsa Mesih geldiğin de bu karakteri değiştirmeyecek. Bu değişim çalışması şimdi tamamlanmalıdır. Günlük yaşantımız bizim kaderimizi belirler.

*Kuralların önemi :* Mesih inanlısı her evin kuralları olmalıdır ve anne-babalar birbirlerine karşı gösterdikleri davranışlarla ve sözlerle, yaşayan değerli bir örnek olarak, onların nasıl biri olmalarını arzu ettiklerini, çocuklarına göstermelidirler. Konuşmadaki saflık ve gerçek inanlı nezaketi üzerinde sürekli durulmalıdır. Çocuklarınıza ve gençlerinize, kendilerine, gerçek Tanrı'ya, gerçek ilkelere saygı duymalarını öğretin; Rabbin kurallarına saygı duymayı ve bütün bu kurallara uymayı öğretin.

Bu ilkeler, onların yaşamlarını ve bir arada yaşadıkları diğer kişilere götürdüklerini kontrol edecektir. Onlar temiz bir atmosfer yaratacaklardır. Öyle bir etkiye sahip biri olacaklar ki zayıf ruhları cesaretlendirerek yukarıya giden yolda kutsallık ve cennet için lider olacaklardır. Bırakın her ders karakteri yükseltmeye ve yüceltmeye imkân verir olsun, sonuçta cennetin kitabının içinde tutulan kayıtlarda tutulduğu şekliyle yargı gününde utanmış olmayacaksınız. [13]

Bu şekilde eğitim almış olan çocuklar, başkalarına doğru olanı yapmaları konusunda sürekli yardım edecekler, örnek ve ilkeyle aynı zamanda sorumlulukla dolu yerler hazırlamış olacaklardır. Körleşmemiş, ahlaklı, akli başında olanlar, doğru ilkelerin önemini anlayacaklardır. Ve onlar, doğuştan gelen özel yeteneklerinin üzerine yalnızca doğru olanları koyacaklar, fiziksel, zihinsel ve ahlaki güçlerini en iyi şekilde kullanacaklardır. Bu şekildeki ruhlar, ayartılmalara karşı güçlü bir şekilde moral verirler ve kolay kolay yıkılmayan bir duvarla çevrelenirler.

*Mutlu ve Aydınlik bir Ev Yapın :* Sorunlar hücum etmiş olabilir, fakat bunlar insanın doğasında olan şeylerdir. Sabırlı olmak, hoşgörülü davranmak ve sevgiye izin vermek, bulutlu bir gün olsa bile güneş ışınlarını kalbin içinde tutar.

Ev sade olabilir, fakat o her zaman neşeli sözlerin konuşulduğu ve sevecen işlerin yapıldığı bir yer olmalıdır. Misafirleri çeken sevginin ve hoşgörünün bulunduğu bir yer olmalıdır.

Ev, bilgelik ve sevgi içerisinde idare edilmelidir, yoksa demirden yapılmış çubukla değil. Çocuklar kurallara itaat ederek sevgiyle karşılık vereceklerdir. Çocuklarınıza her zaman öğütler verebilirsiniz. Onların yaşamlarını mümkün olduğunca mutlu kılın. Sevgi ve şefkat

göstererek bu yumuşak kalp toprağını tutun ve gerçeğin tohumları için onu hazırlayın. Hatırlayın ki, Tanrı dünyaya yalnızca bulutlar ve yağmur vermedi, aynı zamanda bu tohumların yeşermesine ve çiçek açmasına neden olan bu güzel gülümseyen güneşi verdi. Çocuklarınızın yalnızca azarlanmaya ya da düzeltilmeye ihtiyaç duymadıklarını aynı zamanda cesaret verilmeye ve övgü dolu güzel sözlerle ihtiyaç duyduklarını hatırlayın.

*Mesih'in Varlığı*: Ev sevgiyle güzeldir, burası sevgi ve şefkatin olduğu öyle bir yer ki meleklerin ziyaret etmeyi sevdikleri ve Tanrı'nın yüceltiği bir yer. Bu şekilde dikkatlice korunan imanlı bir evde, çocukluk ve gençlik yılları içinde çocuklarınızın ayartılmaya karşı korunduğundan emin olabilirsiniz. Böyle bir ev atmosferinde çocuklar hem dünya üzerindeki ailelerini hem de cennetteki Babayı sevmeyi öğreneceklerdir.

Tanrı'nın kutsallığı bu evin her yanına yayılacaktır. Tanrı ile bir arada çalışmak için hem anne-babalar hem de çocuklar kendilerini eğitmelidirler. Alışkanlıklarını ve çalışmalarını Tanrı'nın planına uyan bir şekle dönüştürmelidirler.

Aile ilişkileri bu etkiyle kutsallaşır. Mesih inancısı ev, Rabbin planına uygun olarak kurulur ve yönetilir, Mesih'in karakterini mükemmel bir şekilde ortaya koyar. Aileler ve çocuklar, Rabbin adına, tek başına insan sevgisini temiz ve yüce tutan kişiye, sevgiyle hizmet etmekte birleşmelidirler.

## BÖLÜM 2—EV YAPIMININ GERÇEK TEMELLERİ

*Çekici Evlerin İhtiyaçları* : Çocuklarının gelecekteki ilgi alanlarına ve mutluluklarına dikkatlice rehberlik etme konusunda ailelerin üzerine ağır sorumluluklar geçerken, aynı zamanda evi mümkün olduğunca çekici yapmak da onların görevidir. Bu emlak almak ya da para kazanmaktan oldukça uzak yüce bir görevdir. Ev, güneş ışığından yoksun kalmamalıdır. Çocuklar geriye dönüp baktıklarında, yaşadıkları ev, barış ve mutluluk içinde yaşamış oldukları, cennete benzeyen bir yer olarak, onların kalplerinde yaşıyor olmalıdır. Onlar yetişkin birer kişi olduklarında ve sıraları geldiğinde, ailelerini rahatlatıp hayır dualarını almak için, yapmaları gerekeni yapacaklardır.

Ev, çocuklar için dünyadaki en çekici yer olmalıdır ve annelerin varlığı evi çekici kılan en önemli unsur olmalıdır. Çocuklar hassas, sevecen doğaya sahiptirler. Onlar çok kolay memnun olurlar ama aynı zamanda çok da kolay mutsuz olurlar. Sevgi dolu sözcüklerle ve hareketlerle sakin ve hassas bir şekilde verilen disiplin, çocuklarla annelerin kalplerini birbirine bağlar.

*Temiz, Düzenli, Derli Toplu Olma* : Temiz olma, düzenli olma ve derli toplu olma kuralları aileye bağlı olarak idare edilmesi gereken vazgeçilmezlerdir. Ama anneler yaşamın bütün bu önemli görevlerini yerine getirirken, kendisini tümüyle bu işlere adayıp çocuklarının ahlaki, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini ihmal ederse üzücü bir hata yapmış olur.

[16]

Gereksiz süslenme ve gösterişe karşı çocuklarımızı korumaya çalışırken ilgisiz ve dikkatsiz davrandığımızda dıştan gelebilecek olan tehlikeleri hesaba katmayız. Bütün benliğimizle üzerinde durduğumuz konu evimizin düzenli ve çekici olmasıdır. Ama gerçek şu ki, gençlerin eleştiriden uzak durmaları, öğrendiklerini Rabbi onurlandırarak göstermelerine bağlıdır.

Dağınık olan, işi yavaştan alan ve amacına uygun iş yapmayan kimselerden Rab hoşnutsuzdur. Kocalar çok iyi düzenlenmiş bir ev,

iyi disipline edilmiş çocuklar ve düzen beklediklerinde, eşlerinin şefkatli davranmasına engel olurlar ve böylesine düşüncesizce yapılan davranışlar ciddi bir kötülüktür. Bir eş ve anne olan kadın düzen konusunda bir istek duymadıkça düzenli ve mutlu bir ev yapamaz, kadın saygınlığını muhafaza eder, iyi bir yöneticiliğe sahiptir; ama aynı zamanda başarısız olduğu noktalar üzerinde kendisini eğitmeye ve yetersiz olduğu birçok konuda kendini yetiştirmeye başlamalıdır.

*Her Günlük İşler :* Bulaşıkları yıkama, masayı hazırlama, hastanın başında bekleme, yemek pişirme, çamaşır yıkama,... yaptığımız bütün bu işler yapılması gereken işlerdir. Alçakgönüllülük gösterip bizim üzerimizden bu işleri alanlar, iyi ve onurlu bir iş yaptıklarından emin olsunlar, alçak gönüllülükle yaptıkları bu işler Rabbin Cebail'i peygamberlerine göndermesi gibidir.

[17]

## BÖLÜM 3—INSANOĞLUNUN İLK EVİ

*Rab tarafından hazırlandı* : İlk ailemizin Cennet evi Rabbin Kendisi tarafından hazırlandı. İnsanoğlunun arzu edebileceği her şeyle bu evi yerleştirdiği zaman, Rab “İnsanoğlunu kendi suretimizde yaratalım,” dedi.

Rab, yarattığı bütün canlıların bu son ve soylu olanıyla memnundu ve insanoğlu bu mükemmel dünyanın mükemmel oturmanı olmalıydı. Fakat bu adamın yalnız yaşaması Rabbin amacı değildi. O, “Bu adamın yalnız olması iyi değil; bir arada olacağı bir yardımcı yapacağım.” dedi.

Rabbin Kendisi Adem’e bir eş verdi. Rab, “ona yardım edecek dedi ”-onun için aynı bir yardımcı-onun hayatını dolduran ve onu anlayan ve seven birini sağladı.

Havva, Adem’in bir tarafından alınan bir kaburga kemiğinden yaratıldı, bunun anlamı kadın adamı bir baş gibi kontrol edecek veya aşağı nitelikte olan biri gibi onun ayakları altında ezilecek demek değildi, tam aksine eşit olarak eşinin yanında, onun tarafından korunan ve sevilen biri olarak yer alacaktı. Adem’in bir parçası, kemiğinden kemik, etinden et, kadın onun ikinci parçası; bu ilişkide mevcut olması gereken sevgiyi gösteren bağlılık ve aralarındaki sıkı birliktir. “Hiç kimse kendi vücudundan nefret etmez; tam aksine onu besler ve üzerine titrer.” Bununla birlikte erkek annesinin ve babasının evinden ayrılır ve karısına sadık kalır ve onlar bir olurlar. [18]

*İlk Evlilik* : Rab ilk evliliği kutsadı. Böylece bu kurum bu evrenin Yaratacısı tarafından meydana getirilmiş oldu. “Evlilik kutsaldır”; bu kurum Rabbin Âdem’e ilk hediyelerinden biriydi, ve çöküşten sonra Cennet kapılarının gerisinden onunla birlikte getirdiği iki kurumdan biriydi. Bu ilişki içerisinde Tanrısal prensiplerin farkında olup onlara itaat ettiğiniz zaman, evlilik kutsaldı-ı; evlilik nesillerin mutluluğunu ve temizliğini korur, bu kurum erkeğin sosyal ihtiyaçlarını sağlar, fiziksel, entelektüel ve ahlak prensiplerine bağlı tabiatını yükseltir.

*Her İsteddiğini Karşılıdı* : Âdem kalbinde istediği her şeyle çevrelendi. Her istediği temin edildi. Orada, günah ve Cennet Bahçesi-

nin içini bozan işaretler yoktu. Rabbin melekleri bu kutsal çift ile özgürce ve sevecenlikle konuştu. Bu mutlu şarkıcılar özgürce şükreden mutluluk dolu ilahilerini Yaraticıları için söylüyorlardı. Mutlu masumiyetin içinde bu huzurlu varlıklar Âdem ve Havva ile şakalaştılar, onların sözlerini dinliyorlardı. Adem yetişkin bir adamın mükemmelliği içindeydi, Yaraticısının çalışmasını yüceltiyordu.

Bahçeye bakma görevi Âdem'e verilmişti. Yaraticı, iş yapmadan Adem'in mutlu olmayacağını biliyordu. Bu bahçenin güzelliği onu mutlu ediyordu ama bu yeterli değildi. O bu vücudun harika organlarının egzersizi diye adlandırdığı işçiliği yapmalıydı. Mutluluk hiçbir şey yapmamaktan ibaret değildir, Âdem, içinde bulunduğu kutsal masumiyetle, işsiz-likten uzaklaşmış olacaktı. Âdem'i yaratan, onun mutluluğu için neyin gerekli olduğunu biliyordu ve onu yarattığı andan çok fazla zaman geçmeden onun için hazırladığı çalışmayı verdi. Gelecekte olacaklar konusunda şeref sözünü verdi, bu öyle bir karardı ki Adem aynı tahttan gelen günlük ekmeği için büyük bir çaba göstermeliydi.

[19]

*Rabbi Onurlandır* : Anneler ve babalar, Rabbin ailede yarattığı ilk kişilerdir, onlar bilgeliğin başlangıcı olan Rabden korkmayı çocuklarına öğreten, meleklerin önünde Rabbe hamd ederek Rabbi yücelten ve iyi disipline edilip düzenlenmiş bir şekilde insanların önüne çıkan bir ailedir. Bu öyle bir aile ki, Rabbe başkaldırmak yerine O'nu seven ve O'na itaat eden bir ailedir. Mesih onların evine bir yabancı değildir, O'nun adı saygı gösterilen ve yüceltilen bir aile adıdır.

Rabbin ileri derecede hüküm sürdüğü, çocukların Yaraticılarını, Kutsal kitabı ve Rabbin kurallarını büyük bir saygıyla öğrendikleri bir evden, melekler sevinç duyarlar. Böyle aileler verilen sözü hak ederler, "Onlar beni onurlandırılırsa Ben'de onları onurlandıracam." Bu şekildeki bir evden baba, günlük görevi için dışarıya giderken, sakın ve korkularını bastıran bir ruhla Rab'le konuşur.

[20]



## BÖLÜM 4—EVİNİZİN ETKİSİ

*Dersin Amacı* : Saygılı üyelerden oluşan ev, saygılı Mesih inanlıları olarak birçok kişiyi etkileyen bir etkiyle doğrular yönünde çaba sarf ederler. Diğer aileler, böyle bir evin sonuçta kazandıklarına dikkat edeceklerdir ve sırası geldiğinde şeytani etkilere karşı evlerini korumak için bu örnek grubu izleyeceklerdir.

Mesih inancının adına yapılan bütün konuşmalarda verilen öğretilerden daha fazlasını, iyi düzenlenmiş, iyi disipline edilmiş bir aile söyler. Böyle bir aile, Rabbin gösterdiği yolu başarıyla izlemiş olduğunu kanıtlar ve çocukları da dua evinde Rabbe hizmet ederler. Onların etkileri büyür; aynı onlara verildiği gibi onlarda aynı şekilde vermeyi arzu ederler.

Anne ve babasından yardım alan çocuklar, evden aldığı eğitimi diğerlerine aktarırlar. Yaşadıkları çevreye katkıda bulunurlar, bu yüzden onlar zamanı ve sonsuz yaşamı zen-ginleştirmiş olurlar. Bütün aile bu Efendiye hizmet etmekle meşguldür ve onların dindar örnekliğiyle diğer aileler Rabbin güzel sürüsünde yer almak isterler ve O'nun sürüsüyle bir arada oldukça Rab'de doğru bir kişi olma ve O'na sadık kalma yönünde ilham alırlar.

*Mükemmel Olanaklar* : Zamanımız kısa. Bu dünyadan gitmeden önce bir kez daha yaşamı iyi yapalım. Bizim ad-landırığımız çalışma, zenginliği yada sosyal pozisyonu yada büyük yetenekleri gerektirmiyor. Bu çalışma, iyi niyetle, özveriyle yapılan bir çalışmayı ve sadakatli bir amacı gerek tiriyor. Bir lamba, küçük olmakla birlikte, eğer dayanıklıysa ve sürekli yanmaya devam ediyorsa, bunun anlamı diğer birçok lambayı ışıklandıracağı şeklindedir. Bizim etki alanımız dar görülebilir, yeteneklerimiz küçük, olanaklarımız az, kazancımız limitli olabilir; bununla birlikte mükemmel olanakları kendi evimiz de kendimiz için imanla kullanabiliriz. Eğer yaşamın ilahi prensiplerine kalbimizi ve evimizi açarsak, yaşam veren gücün geçerli yolu olabiliriz. Kıtlık ve yokluğun yerine, şimdi evimizden iyileştirmenin ırmakları akar ve yaşam getirir, güzellik ve bereket olur.

[21]

Aslında bu şekilde yaşamak her birimiz için imkânsız dağildir. Dünyanın etkisiyle savrulabiliriz. Ailenin herhangi bir üyesi içine kapanık olabilir ve ailenin diğer üyeleri altında kaldığı etkileri ve ruh halini anlamayabilir. Yüzdeki ifade iyi veya kötü yönde güçlü bir etkiye sahiptir.

Sağlıklı bir şekilde düzenlenmemiş bir ailenin bıraktığı etkinin yaygınlığı tüm toplumlara felaket getirir. Devlet yönetimlerini, toplumları ve aileleri etkileyen kötünün gelgitini toplar.

*Güçlü bir İddia* : Sahip olduğumuz evlerimize gerektiği şekilde sahip çıktığımızda, ihtiyaç duydukları ilgiyi verdiğimizde Rabbin talep ettiğinden farklı bir şekilde çocuklarımızın tembellik içinde büyümelerine izin vermemiş oluruz. Rabbin mirası olan çocuklar nerede olurlarsa olsunlar bu şekilde davranacak nitelikte olacaklardır. Bir ışık böyle evlerden parlayacaktır ve bilgisizliğin adına onları açığa vuracaktır. Bütün bilgilerin kaynağı onlara yol gösterecektir. Öyle bir etki sarf edecekler ki, Rab ve O'nun gerçeği için bir güç olacaklardır.

[22] *Mutlu Evler Komşuları Üzerinde İyi bir Etki Bırakır* : Bizim daha çok güneş ışıklı evlere ve Mesih inanlılarına ihtiyacımız var. Bizler çok fazla kendimizi içimize kapıyoruz. Cesaret verici sözleri ve neşe dolu gülümsemeyi birçok kereler çocuklarımızdan esirgeriz ve baskı yapıp, cesaretlerini kırarız.

*Aile Bütünlüğünün Sonucu* : Aile içindeki bütünlük, Mesih inanlıların ilk çalışması olmalıdır. Sonra bu çalışma yakındaki komşularına ve sonra da uzaklara uzanmalıdır. Sözleri Mesih'in sevgisiyle güzel kokmalı, hayat üzerinde hayatın tadı olmalıdır.

Aile bireylerinin birbirlerine olan yakınlığı evde yapılan çalışmalarını bütünler, anneyle babanın, kız kardeşlerle erkek kardeşlerin birbirlerine daha çok cesaret vermeleri ve yardım etmeleri, evin dışında gösterecekleri çabalarda yardımcı olacaktır.

[23] *İyi İnsanlara İhtiyaç Var* : Ailenin ve toplumun mutluluğu evin etkilerine bağlıdır. Ebedi yaşama sahip olma, görevini yerine getirme gerçeğine bağlıdır. Bu dünyada evleri için bir nimet olacak insanların, geniş bir zekaya çok fazla ihtiyaçları yoktur.

## BÖLÜM 5—Verilen Önemli Söz

*Kadın ve Koca için Rabbin Amacı* : Rab, kadını, erkeğe yardım etmesi, hayat arkadaşı olması, birlikte olması, mutlu etmesi, cesaret vermesi ve bereketlendirmesi için erkekten yarattı, erkeği ise, sırası geldiğinde karısının güçlü yardımcısı olması için yarattı. Kutsal amaçlı bir evlilik ilişkisinin içine, kocanın karısının kalbinde ki temiz sevgiyi elde etme çabası, kadının ise kocasının karakterini düzeltme ve yumuşatma çabası girer, bu bütünleme çabası Rabbin onlar için olan amacını tamamlar.

Mesih bu kurumu yok etmeye değil, tam aksine sahip olması gereken kutsallık seviyesine yükseltmeye geldi. İnsanoğlunu, Rabbin ahlaki suretinde yenilemeye geldi ve çalışmasına evlilik ilişkisini onaylamayla başladı.

Mesih'ten yayılan bu ilahi sevgi, insan sevgisini asla yok etmez tam tersine onu içine alır. Onunla insan sevgisi artırılır ve arındırılır, yükseltilir ve yüceltilir. Cennete doğru büyüyüp gelişir ve Tanrısal tabiat ile birleşene kadar insan sevgisi asla değerli meyve taşımaz. İsa mutlu evlilikler, mutlu evler görmek ister.

Rab, güzel armağanlarından her biri gibi evliliği de insanlığın himayesine emanet etti, evliliğin anlamı günahın etkisiyle saptırıldı; bununla birlikte bu inanç sisteminin temel ilkesi, evlilik kurumunu, kendi saflığı ve güzelliği içinde yeniden inşa etmektir. [24]

Yalnız Mesih'in lütfü, bu kurumu Rabbin amaçladığı şekliyle olmasını sağlar, insanlığı yüceltme ve kutsama konusunda bir aracıdır. Ve böylece, dünyada ki aileler ve bu ailelerin birliği, sevgileri ve barış içinde yaşamaları, cennette ki aileleri temsil eder.

*Sevinç Duyulan Bir Olay* : Kutsal Kitap, İsa ve Öğrencilerinin hep birlikte evlilik kutlaması için (Kana köyüne) çağrıldıklarından söz eder. Mesih, evlilik kutlamasına çağrıldığında, öğrencilerinin “Bizler böyle bir olay için, çok sevinçli olduğumuzu göstermemeliyiz.” demelerini onaylamamıştır. Böyle bir kutlamaya davet edilen Mesih, O'nun kanunlarına uyup mutlu olan kimselerle bizlerinde

mutlu olmamızı öğretti. Cennetin kanunlarına uyduğu sürece bu masum kutlamalarda insanoğlunun cesaretini asla kırmayacaktır.

*İki Yaşamın Birleşimi* : Eğer tarafların antlaşmaları dinsel inanca ve uygulamaları içerisinde birbirine uyuşuyorsa ve her şey tutarlaysa, yapılacak olan bu evlilikte Rabbin hoşnutsuz olacağı hiçbir şey yoktur.

İki yaşamın birleşip bir yaşama dönüşmesi, evlilik ilişkisi içerisinde atılan çok önemli bir adımdır.

Bu birliğin olduğu evin içinde Rabbin bereketi, cennetin güneş ışığı gibi var olur, çünkü o Rabbin takdir ettiği birlikteliğin kutsal ilişkisi içinde kadın ve erkek birlikte O'nun Ruhü'nun rehberliğinde ve O'nun kontrolü ile İsa Mesih'in altında birleşmiş olurlar.

[25] Rab, cennete çok benzeyen bu evin, dünya üzerinde en mutlu ev olmasını ister. Evlilikle ilgili sorumlulukları taşımakla, İsa Mesih'te ilgi alanlarını birleştirmekle, O'nun rahatlatıcı sözleriyle ve O'na duydukları güvenle, kadın ve erkek, Rabbin emanet ettiği birliktelik içinde meleklerin mutluluğunu bu evde paylaşabilirler.

*Yeni Evli Çift için Öğütler* : Sizler yaşam boyu sürececek olan bir antlaşma için birlik olmalısınız. Evlilik yaşamı için eğitiminiz başlamış oldu. Evlilik yaşamınızın ilk yılı tecrübe yılıdır, aynı bir çocuğun okulda derslerini öğrenmesi gibi, kadın ve erkeğin birbirlerinin farklı karakter özelliklerini öğrendikleri yıl. Burada, evlilik yaşamınızın ilk yılı, gelecek-teki mutluluğunuzu mahvedecek hiçbir olayın olmasına izin vermeyin.

Her bir kişinin mutluluğu yaşam birliği içindeki kişilerin birbirine karşı olan sevgisine bağlıdır. Her biri diğerinin mutluluğuna yardımcı olur. Bu Rabbin sizlerden beklediğidir. Ama siz birbirinizle kaynaşırken, kadın veya erkek, sizler kişiliğinizi diğeri için kaybetmeyin. Rab sizin kişiliğinizin sahibidir. Doğru nedir? Yanlış nedir? Yaratılışımın amacını en iyi şekilde nasıl yerine getirebilirim? Şeklindeki sorulan O'na sorabilirsiniz.

*Cenneti Görmeden Önce Verilen bir Söz* : Rab, evlilik ilişkisinin içine giren kişilerin arasında mükemmel sevgi ve uyum olmasını buyurdu. Gelin ve damat, söz verdikleri ve Rabbin onlardan beklediği gibi birbirlerini sevsinler ve cennet gibi bir dünyaya hazır olsunlar. Kadınlar kocalarına karşı saygı göstermeli ve saygılı davranmalı, kocalar karılarını sevmeli ve mutlu kılmalıdır.

Erkekler ve kadınlar, evlilik yaşamlarına başlamadan önce, kendilerini Rabbe adamalılar.

[26]

## BÖLÜM 6—MUTLU, BAŞARILI ORTAKLIK

*Yaşam boyu Süren Tecrübe* : Evlilik ilişkisinde doğru bir anlayışa sahip olmak için yaşam boyu çalışılmalıdır. Evli olanlar yaşam boyunca asla mezun olmayacakları bir okula girerler.

Özen gösteren ve ne yaptığını bilen çiftlerin yaptıkları evliliklerin başlangıcı, evlilik töreninin anlamını tümüyle yerine getirmeleriyle ortaya koyulur. Bu ikilinin evliliklerindeki gerçek birliktelik, daha sonraki yıllarda yaptıkları çalışmalardır.

Kaygılarla ve zorluklarla yüklü bir yaşam ile tanışan yeni evli çiftin evliliklerini kuşatan çok sık hayal ettikleri romantiklik yok olur. Erkek ve kadın birbirlerinin karakterini tanımaya çalışırken öğrenmeye çalıştıkları bu karakter özelliklerini önceden tanımaları imkânsızdır. Bu süre yaşadıkları tecrübeler içerisinde en kritik oldukları süredir. Gelecekteki mutlulukları ve tümüyle yararlı bir hayat sürmeleri şimdi alacakları derse bağlı. Çiftler düşünmeksizin sürekli birbirlerinin zayıflıklarını ve eksikliklerini görürler; ama evlilikleri kalplerindeki sevgiye dayalıysa daha önce görmedikleri üstünlükleri göreceklerdir. Eksiklikleri araştırmaktansa bırakın bütün araştırmalar üstünlükleri keşfetsin. Karşımızdakine bizi gösterecek olan davranışımız, sürekli kendimizi çevrelediğimiz atmosferdir.

[27] *Sevgi Mutlaka Büyümelidir* : Sevgi kristal gibi şeffaflığı ve saflığı içerisinde güzeldir, daha denenmediği ve test edilmediği için bu sevgi yüzeysel olabilir. Her şeyde Mesih'i ilk ve son ve en iyisi yapın. Daima O'na bakın, O'na karşı olan sevginiz her gün daha derinleşsin ve sevginiz O'nun vereceği yargı testinde olacağı gibi daha güçlensin. O'nun için sevginiz artarken, diğer insanlara karşı sevginiz daha da derinleşecek ve güçlenecektir.

Çıkabilecek zorluklara, sorunlara ve moral bozukluklarına rağmen ne koca ne de kadın birlikteliklerinin bir hata ya da bir hayal kırıklığı olduğunu asla düşünmesinler. Birbirleri için amaçladıklarının tümünün gerçekleşmesi mümkündür. Erken uyanlara devam edin. Yaşamın getirdiği sorunlara karşı savaştığınız her alanda birbirinize cesaret verin. Birbirinizin mutluluğunu arttırmak için çalışın.

Bırakın orada karşılıklı sevgi, karşılıklı şefkat olsun. Böylece evlilik sevginin bitiminin başlangıcı olması yerine, aynı başlangıçta ki gibi sevgi dolu olacaktır. Kalpten kalbe bağlanan sevgi ve gerçek arkadaşlığın sıcaklığı cennetin mutluluğunu önceden tatmak gibi olacaktır.

*Benlik duygusu Güçlü Bir Çift için Öğüt* : Ne koca ne de kadın hükmetmek için bir özür bulmaya çalışmasın. Bu sorunlara yol göstermesi için Rab bu prensipleri verdi. Mesih'in aynı ibadet evinin üzerine titremesi gibi koca da karısının üzerine titremelidir. Ve kadında kocasını sevmeli ve ona saygı göstermelidir. Her ikisi de iyilikseverlik ruhlarını geliştirmeli, verdikleri kararlar asla diğerine büyük üzüntü vermemeli ve incitmemelidir.

İstedliğini yapması için biri diğerini zorlamaya çalışmamalıdır. Böyle davranarak karşınızdakinin sevgisine sahip olamazsınız. Yalnızca kendi isteklerini ortaya koyma evdeki mutluluğu ve huzuru yok eder. Evlilik yaşamınız bir çekişmeye dönüşmesin. Bu şekilde davranırsanız ikiniz de mutsuz olursunuz. Konuşmalarınızda sevecen ve hareketlerinizde nazik olun, kendi isteklerinizden vazgeçin. [28] Sözlerinizi çok iyi izleyin, onlar iyi ya da kötü yönde güçlü bir etkiye sahiptirler. Ses tonunuzun sertleşmesine izin vermeyin. Birlikte yaşadığınız hayatın içine Mesih'e benzeyen hoş kokuyu getirin.

*Eylemlerle ve Sözcüklerle Sevgi* : Birçokları sevgiyi dışa vurulan bir zayıflık olarak görür ve karşısındakini iterek bu duygularını korumaya devam ederler. Bu ruh, güncel anlayışı durdurur. Bu sosyal ve cömert itici gücü baskı altında tutarlar, sustururlar, sonuçta bu kalp yıpranır ve soğur. Bizler bu hatalara karşı çok dikkatli olmalıyız. Sevgi dışa vurulmadığı sürece uzun süre var olamaz. Bağlı bir kalbin, anlayış ve sevecenlik isteminin eksikliğini çok duymasına izin vermeyin.

Çiftlerden her biri diğerine beklediğinden daha fazla sevgi versin. Dostluk kurma çalışmalarını mümkün olduğunca çabuk yapın ve birbirinizin iyi niteliklerini görmeye çalışın. İyi nitelikler görüldüğünde, önceden uyarılır ve sorunlara çözüm bulunur. Sevginin ve saygının üstünlüğüyle karşısındakini cesaretlendirmeye çalışır ve sevginin gelişmesine destek olurlar.

*İyi bir Kadın ve Annenin Karakteristik Özellikleri* : Anne ve kadın, önemsiz ağır ve sıkıcı ev işlerinin içine dalmak yerine, okumak için zaman ayırmalı, kendi üzerinde odaklanıp bilgi düzeylerini

arttırmalı, kocası için iyi bir eş olmalı, çocuklarının düşünce gelişimleriyle yakından ilgilenmelidir. Daha iyi bir yaşam sağlaması ve sevdiklerini yakından ilgilendiren olanakları özgürce kullanması için eşlerinize izin verin. Bırakın eşiniz sevgili Kurtarıcısını günlük Arkadaşı hatta en yakın Arkadaşı yapması için kendisine zaman ayırsın. Bırakın o, Rabbin sözlerini çalışması için kendisine zaman ayırsın, çocuklarıyla dışarıya gitmek için kendisine zaman ayırsın [29] ve Rabbin el işi olan doğanın güzelliğinden Rabbi öğrensin.

Her zaman eşinizi mutlu ve keyifli tutun. Her dakikasını bitmeyen dikişle harcamak yerine, günlük işlerden sonra akşamları hep birlikte mutlu bir sosyal ortam hazırlayın. Bu şekilde toplumdaki erkeklerden birçoğu kulüplerden önce evlerini seçtiler. Birçok genç sokaklardan uzak tutuldu. Birçok genç kız toplumun yanlış yönlendirmesinden, boş hayallerinden kurtuldu. İyi bir evin bıraktığı etki, aynı Rabbin aileler ve çocuklar için planladığı gibi olacaktır ve bir ömür boyu bu evi bereketli kılacaktır.

*Karşılıklı gösterilen Sevgi ve Şefkatten dolayı Ödüllendirme :* Karşılık beklemezsizin verilen şefkat ve sevgi olmadan, dünyadaki hiçbir güç, sizin ve kocanızın inanç bağı içindeki birlikteliğinizi bir arada tutamaz. Evlilik ilişkisi içerisindeki arkadaşlığınız yakın ve sevgi dolu olmalı, kutsal ve yüce olmalı, yaşamınız içinde manevi bir gücü solumalıdır, böylece sizler Rabbin Sözü'nün gerektirdiği şekilde birbirinizle her konuda birlik içinde olabilirsiniz. Bu duruma ulaştığınız zaman Rab size uzanmak isteyecektir ve siz yaşamınızda Rabbi ve yeryüzünde cenneti bulacaksınız.

Eğer erkekler ve kadınlar, yardımcı olarak kendilerine Mesih'i seçerlerse, Rabbin onlar için planladığı ideal yaşama kavuşabilirler. Bu insan zekâsının yapamadığı bir şeydir. Eğer kendilerini güvenle Rabbe teslim ederlerse, O'nun lütfuyla başaracaklardır. O'nun ilahi takdiri sayesinde kalplerini cennet kökenli bağlarla birleştirebilir. Sevgi yalnızca yumuşak ve pohpohlanan sözlerle değişmez. Cennetin görülen eğrilmiş dokumaları dünyada görülenlerle dokunulanlardan çok daha dayanıklıdır. Bunun anlamı bir mendil fabrikası değildir, sonuçta dokunan bu kumaş yargı gününde yapılacak teste dayanacaktır. Kalp, sevginin altın bağlarıyla sürekli sarılacaktır. [30]



## BÖLÜM 7—KARŞILIKSIZ YÜKÜMLÜLÜKLER

*Eşlerden Her birinin Sorumlulukları Vardır* : Bir arada yaşayan çiftin yaşamlarında ilgi duydukları alanlar arasında farklı karakteristik özellikler ve kişisel sorumluluklar vardır. Erkeğin veya kadının her birinin kendine ait görevi vardır fakat yaptıkları işin boyutuna göre kadınlara değer biçilmemeli, yükün ağırlığı altında ezilmemelidirler. Kadınlar aile ortamının iyiliği için bir eş ve aynı zamanda koca için özgür iradeli bir arkadaş olmalıdır. Her fırsatta şu soruyu kendisine sormalıdır, “Kadın olmanın gerçek standartı bu mu?” “Evimde Mesih’e uygun nasıl bir etki bırakabilirim?” Kocalar karısının yaptığı işlerden memnun olduklarını eşlerine göstermelidirler.

Kadın kocasına saygı göstermelidir. Koca karısını sevmeli ve onu mutlu etmelidir ve evlilik törenlerinde ettikleri yeminin onları birleştirdiği gibi Mesih’e olan inançları da Rabde onları birleştirir. Böylesine bir evlilik birlikteliğinin içine giren kişilerin Rabbin Ruhü’yla daha çok dolup İsa’yı öğrenmek için araştırdıklarını görmekten daha çok Rabbi ne mutlu edebilir?

*Kadınlar Boyun Eğin; Kocalar Sevin*; Şu soru sık sık sorulur, “Kadınların kendilerine ait hiçbir istekleri olmamalı mı?” Kocanın ailenin başı olduğunu Kutsal Kitap açıkça belirtir. “Kadınlar, kendi kocalarınıza kendinize boyun eğer gibi boyun eğin.” Eğer verilen bu karar burada sonlanırsa belki de kadının içinde bulunduğu duruma gıpta etmesini gerektirecek hiç bir neden olmayabilir, birçok kereler bu durumu kabullenmek oldukça zordur ve bu şekildeki evliliklerin sayısının az olması çok daha iyi olacaktır denilebilir. Birçok koca artık bu sözleri söylemiyor, “Kadınlar, kendinize boyun eğin,” ama biz nihai kararın aynısını “Rabbe uyan şekliyle.” okuyacağız.

*Karşılık Beklemeden Gösterilen Şefkat* : Bizler mutlaka Rabbin Ruhuna sahip olmalıyız, yoksa evin içinde asla bir uyuma sahip olamayız. Eğer kadın, Mesih’in ruhuna sahip ise, söylediği sözlere dikkat eder; ruhunu kontrol eder, uysal olur ve belki de köle olmadığını tam aksine kocası için bir eş olduğunu hisseder. Eğer koca Rabbin bir hizmetkârıysa, karısının üzerinde bir efendi olmayacak;

[31]

kendi kararına ve zevkine göre hareket etmeyecektir. Bizler gerçek olmayan bir ilgiyle evin üzerine titreyemeyiz, Rabbin Ruh'u burada ikamet ediyorsa, bu ev cennetin bir modelidir. Eğer bir hata yapıldıysa bu hata eşlerden birinin diğerine karşı Mesih gibi şefkatli davranmasına engel olacak ve diğerinin ilgisini çekmeksizin soğuyup uzaklaşmasına neden olacaktır.

Ne koca nede kadın biri diğerinin üzerinde karar verip onu kontrol ederek hareket etmeye kalkışmamalıdır. Kendi isteklerinizi kabul ettirmek için karşınızdakini mecbur etmeye çalışmamalısınız. Bunu yapmayın ve birbirinizin sevgisini kaybetmeyin. Sevecen, sabırlı ve şefkatli davranıp, düşünceli ve kibar olun. Aynı evlilik töreninde yemin edip yapmaya söz verdiniz gibi Rabbin lütfu aracılığıyla birbirinizi mutlu etmeyi başarabilirsiniz.

*Her biri nazikçe vermelidir :* Evlilik yaşamı içerisinde bazen erkekler ve kadınlar aynı disiplinsiz ve huysuz çocuklar gibi davranırlar. Koca kendisinin doğru olduğunu kadın ise kendi yönünün doğru olduğunu söyler ve hiçbiri kendinden ödün vermek istemez. [32] Böylesine bir durum yalnızca derin mutsuzluklar getirir. Erkek ve kadın her ikisi de kendilerinden veya fikirlerinden özveride bulunmayı bilmelidirler. Her biri kendi istediğini yapmakta ısrar ederken içinde buldukları bu ortamda her ikisinin de mutluluğu bulması hemen hemen imkânsızdır.

Ama erkekler ve kadınlar Mesih'i öğrenmişlerse, O'nun yumuşak başlılığı ve sabırlılığı ve alçakgönüllülüğü, onların bu düşüncesiz davranışlarına ve sürekli açığa vurdukları çocuklara benzer aşırı duygusallıklarına bir çözüm getirecektir. Onların aşırı ve disiplinsiz istekleri üzerinde durulmalıdır. Böyle kişilerin Pavlus'un sözlerini çalışması gerekmektedir : "Ne zaman bir çocuktum, bir çocuk gibi konuştum, bir çocuk gibi anladım, bir çocuk gibi düşündüm : fakat ne zaman bir yetişkin oldum, bütün çocukça şeyleri uzağa koydum."

*Mesih Birlik Getirir :* Eğer her şey Rabbin istediği gibiyse eşler birbirlerine karşı saygı gösterirler, sevgileri büyür ve güvenleri artar. Aile birliği ve huzuru hiçbir şeyin bozamayacağı şekilde sağlam tutulmalı, sevecenlikle ve sevgiyle üzerine titrenmelidir. Sevgi ve şefkat dolu duyarlı bir ruhla kim kendini gösterirse, aynı ruhu kendi üzerine yansımış bulacaktır. Rabbin Ruh'unun bulunduğu yerde, uygunsuz bir evlilik ilişkisinden söz edilemez. Eğer Mesih gerçeği içeride şekillendiyse, bu görkemin umudu, evin içindeki sevgi ve

birliktelik olacaktır. Kalbinin içinde Mesih'e uyan kadın, kocasının kalbinin içindeki Mesih'e uyanla antlaşma yapmış olacaktır. O'nu sevenler için hazırlık yapmaya gitmiş olan Mesih'in malikânesi için, onlar birlikte çabalayacaklardır.

[33]

## BÖLÜM 8—EVİNİZ NEREDE OLMALI?

*Yer Seçimi* : Rabbin bir ev seçiminde bizden ilk olarak dikkate almamızı istediği konu hem kendimizin hem de ailemizin ahlaki ve dinsel etkilerle çevrenmemizdir.

Ev ararken, bu konuya yönelip seçiminizi bu yönde yapın. Zenginliği arzu etmeyin, modayı ister istemez kabul etmeyin veya toplumsal geleneklerle hareket etmeyin. Baktıklarınız arasından daha çok dikkat edeceğiniz, sadelik, masumiyet, saflık ve gerçek değerler olmalıdır.

İkamet edilen yerde, insanların çalıştığı işyerleri olabilir, buradaki görüntüler ve sesler, akla sürekli kötü düşünceler getirir, burada görülen kargaşa ve düzensizlik huzuru kaçıtır ve yıpranma getirir, üzerinde Rabbin çalıştığını gördüğünüz yere gidin. Doğanın huzur ve sakinliğinde ve güzelliği içinde ruhu dinlendirin. Bırakın göz yeşil tarlalarda, korularda ve tepelerde dinlensin. Mavi göğe bakın, şehrin tozlarıyla ve dumanıyla kirlenmemiş ve cenneti andıran havayı soluyun.

*Mesih 'in Dünyevi Evi* : İsa bu dünyaya insanoğlunun başardığının üstünde bugüne kadar yapılmış en büyük işi başarmak için geldi. O Rabbin bir elçisi gibi geldi, sonucu iyi olan güvenli yaşamı nasıl yaşayabiliriz bize gösterdi. Rab tarafından, Mesih'e verilen şartlar neydi? Celile tepelerinde bir ev ayrılmıştı. Büyük bir sadelik içinde özveriyle çalışıyor, güçlükler ve sıkıntılara karşı her gün uğraşıyordu. Özveriyle, sabırla ve tutarlı bir şekilde mutlulukla hizmet veriyordu; Kutsal kitabın parşömen kâğıdından sayfalan Annesinin yanında saatlerce çalışıyordu; doğanın kutsal öğretmeni yeşil vadilerde alacakaranlık ya da seher vakti sessiz oturuyordu; Tanrı'nın inayetini ve yaratılışı çalışan Rab ile ruhta bütün bunlar İsa'nın gençlik yıllarındaki durumuydu.

[34]

*Kasaba Evlerinde Yetişen Diğer Adamlar* : Her çağda yaşamış olan çok iyi ve çok yüce olan kişilere bakın. İbrahim, Yakup ve Yusuf'un tarihini Musa'yı, Davut'u ve Elişa'yı. okuyun. Daha sonraki

zamanlarda yaşamış olan gerçek ve sorumlulukla görevini dolu dolu yerine getirmiş olanları çalışın.

Bunlardan kaç tanesi köydeki evlerde yetişti ! Onlar lüksü çok az biliyorlardı. Onlar gençliklerini eğlenceyle geçirmediler.

Birçokları fakirlikle ve sıkıntılarla mücadele ederek güç kazandılar. Çok küçük yaşta çalışmayı öğrendiler ve onların tüm yetenekleri aktif yaşamlarında ortaya koydukları dayanıklılıkları ve esneklikleridir. Kendi kendilerine yaptıkları araştırmalarla güç kazandılar, güçlüklerin ve engellerin üstesinden gelmek için savaşmayı öğrendiler ve sebat ederek cesaret sahibi oldular. Kendilerini kontrol etmeyi ve kendine güven duymayı öğrendiler. Kötülüklerin birliğinden büyük oranda korundular, doğal ve erdemli arkadaşlıklarıyla başkalarını memnun ettiler. Onların zevkleri basit ve alışkanlıkları ılımandı. İlkeyle hareket ettiler, gerçeklerle güçlü bir şekilde temiz büyüdüler. Çalışmaları için çağrıldıklarında, fiziksel ve ahlaki güçlerini, ruhsal güçlerini, plan ve uygulama konusundaki yeteneklerini beraberlerinde getirdiler ve onların değişmeyen iyi yönleri, onları dünya üzerinde kötülüğe karşı koyan pozitif bir güç yaptı.

[35]

## BÖLÜM 9—AİLENİZ VE ŞEHİR

*Şehir Yaşamının Tehlikeleri* : Şehir içindeki yaşam sahte ve yapaydır. Şiddetli para kazanma tutkusu, sürekli duyulan heyecan ve aşırı çabalar, gösterişe karşı duyulan aşırı arzu, lüks ve savurganlık-bunların hepsi, toplu olarak insanoğlunun zihnini meşgul eder ve yaşamın gerçek amacından onları çevirmeye çalışır. Onlar binlerce kötülüğe kapıyı açarlar. Kötülükler, gençler üzerinde hemen hemen inanılmaz bir güce sahiptirler. Ayartılmalardan en tehlikelisi ve en göze çarpanlardan biri şehirde yaşayan çocukların ve gençlerin zevke karşı duydukları ilgidir.

*Kirliliği Dikkate Almak* : Şehrin fiziksel ortamında sağlığı sürekli tehdit eden birçok tehlike vardır. Sürekli temas yoluyla geçen hastalıklar, kirli hava, temiz olmayan sular, temiz olmayan yiyecekler, kalabalık, karanlık, sağlıksız yerlerde ikamet etme, karşılaşılan birçok kötülükten bazılarıdır.

Kalabalık şehirlerde insanların yaşaması Rabbin amacı değildi, terasla harap apartmanlar hepsi bir araya sıkışmışlardır. Rab, bizim ilk ailemizi güzel görüntülerin ve seslerin arasına yerleştirdi, O bizlerin bugünde mutlu olmamızı arzu ediyor. Rabbin orijinal planına uyan bir şekilde O'nun planına yaklaştıkça, içinde bulunduğumuz durumu güvenli kılacak olan sağlıklı bir vücuda, zihne ve ruha sahip olacağız.

[36] *Sevgiye Sahip Olmalı* : Çocuklarının iyi bir ortamda yer almalarına dikkat etmemeleri aile içinde çok sık görülen bir durumdur. Ahlaki ve sosyal atmosferden çok evde tercih edilen, onların dünyevi çıkarlarıdır ama çocuklarının karakterlerine şekil veren ilişkiler, iyi bir karakter oluşumunu ve Tanrıya saygı gösterme gelişimlerini olumsuz yönde etkiler.

*Şehir Yaşamı Gerçekte Fayda Sağlamaz* : Şehre ait olmakla, fiziksel, zihinsel ya da ruhsal açıdan düzelecek binde bir aile yoktur. İman, umut, sevgi ve mutluluk en iyi şekilde uzaklarda ağaçların, tepelerin ve tarlaların olduğu yerlere çekilmekle artabilir. Çocuklarınızı şehrin gürültüsünden ve görüntüsünden uzaklara götürün,

sonuçta daha sağlıklı düşüncelere sahip olacaklardır. Rabbin gerçeklerle ilgili Sözleri, çocukların kalplerini eve getirecek kolay bir yol olacaktır.

*Şehir Alanından Kırsal Kesime Taşınma* : Birçok aile köylerdeki evlerini bırakıp şehirlere yöneldiler, burası daha çok istek uyandıran ya da yararlı bir yer olarak görüldü. Ama bu değişiklik yüzünden, çocukları birçok ayartmalara maruz kaldı. Erkek çocuklara iş yoktu, onlar sokak eğitimi aldılar ve ahlak bozukluğu içinde, kutsal, temiz ve iyi olan her şeye karşı ilgilerini kaybedene kadar adım adım uzaklaştılar. Aslında bu ailelerin küçük köylerinde aileleriyle birlikte kalmaları çok daha iyidir, orada fiziksel ve zihinsel gücü güçlendiren etkilerin en uygunu vardır.

Rab, herhangi bir dünyevi fedakârlıktan çok daha büyük bir fedakârlıkla, değerli ruhların tehlikeye atılmalarına karşı, büyük bir bedelle sizi kurtarmaya söz verdi. Ayartılmalarla saldırıya uğradıklarında bu ayartmaların üstesinden gelebileceklerini düşünebilirler; ama her etkiyi kesip atmak, her alışkanlığı yıkmak, her bağı koparmak sizin görevinizdir, bu Rabbe kendiniz ve aileniz için özgürce ve yürekten verdiğiniz açık bir sözdür. Çocuklarınızın yararlı birer kişi olmalarını sağlayacak eğitimi almaları, tecrübe kazanmaları, ayartmalara karşı korumaları için kalabalık şehir yerine mümkün olduğunca şehirden uzak sessiz yerler seçin.

[37]

## BÖLÜM 10—EVİNİZİ İNŞA ETME VE YERLEŞTİRME

*Havalandırma, Güneşliği, Drenaj* : İnşa edilen binalar, ister halka açık kullanım için olsun isterse oturmak için olsun, mutlaka iyi havalandırılmaya ve yeterli miktarda güneş ışığı almasına imkân vermelidir.

Bütün binalar mümkün olduğunca, insan ihtiyaçlarına göre tasarlanmalı, su drenajının iyi yapıldığı yüksek zemin üzerine yerleştirilmelidir. Bu durum kuru bir alan sağlayacaktır. Bu gerçek sürekli hafife alınır. Devamlı sağlıksız ortamlar, sağlıksız drenaj durumu, ciddi hastalıklara ya da birçok ölümlere yol açar.

Ev olarak inşa edilen binaların, özellikle doğrudan doğruya havalandırılmış olmaları ve yeterince güneş ışığı almaları sağlık açısından önemlidir. Evin içindeki her oda yeterince ışık almalı ve her gün havalandırılmalıdır. Hava akımının gece ve gündüz özgürce hareketini sağlayacak şekilde uyunan yatak odaları yerleştirilmelidir. Hiçbir oda uyuma odası olarak kullanılmamalıdır ancak gün boyu temiz hava ve gün ışığı alsın diye pencereler açılmışsa uyunabilir.

*Bahçe* : Bir bahçe, evden belirli uzaklıkta yer alan çalılarla ve ağaçlarla güzelleştirilmişse aile üzerinde mutlu bir etki bırakır, ve iyi bir bakım yapıldıysa da sağlığa zarar vermediğini ispat edecektir. Ama evin çevresinde yer alan ağaçların ve çalılarının yakınlığından dolayı oluşan gölge evin ortamını sağlıksız yapacaktır, bu bitkiler havanın özgürce dolaşımını engelleyecek ve güneş ışınlarını kesecektir.

[38]

*Evinizin Sahip olduğu Doğal Güzelliğin Etkisi* : Rab güzelliği sever. O, dünyayı ve Cenneti güzellikle ve mutlulukla kaplanmıştı. O, yarattığı güzelliklerden Çocuklarının zevk almalarını seyretti. Doğal güzelliklerin güzelliğiyle evlerimizi çevrelememizi arzular.

Köylerde oturanlardan hemen hepsi fakir olsalar bile, evlerinin etrafında bir miktar çimlik alan, birkaç geniş gölgeli ağaç, çiçek açan çalılar veya koku saçan çiçekler vardır. Ve bu bahçeler herhangi bir yapay süsten uzak ailenin mutluluğuna katkıda bulunurlar. Bahçeler,



ev yaşamı içine bir yumuşaklık getireceklerdir, dış etkileri arıtacaklar, doğa sevgisini güçlendirecekler ve aile üyelerini birbirine yakınlaştıracak sonuçta Rabbe yakınlaştıracaklardır.

*Ev Eşyalarında Sadelik*: Yapay alışkanlıklarımız bizi birçok nimetten ve mutluluktan mahrum eder, aynı zamanda bizim iyi bir hayat yaşamamıza engel olurlar. Oldukça detaylı ve pahalı eşyalara sahip olmak demek yalnızca parayı çöpe atmak değil, aynı zamanda bin kat sorunu da beraberinde getirmesi demektir. Bunlar ağır bir yük olan bakımı, zahmeti ve sorunu eve getirirler.

Evinizi yerleştirdiğiniz eşyalar yalın ve basit olmalı, elle kolayca taşınabilir olmalı, kolayca temizlenebilmeli ve çok fazla para sarf etmeden onarılabilir olmalıdır. Bunu yapmaya çalışırken, eğer sevgi ve rahatlık orada mevcut ise oldukça çekici ve davetkâr olan sade bir ev yapabilirsiniz.

*Çok Düzenli Olma*: Bazı ailelerde her şey oldukça iyi düzenlenmiştir. Düzenli olma ve düzenlilik rahatlık için gereklidir ama düzenli olma arzusu aile içerisinde sonu gelmeyen ağır bir yüke dönüştürülüp aşırıya kaçırılmamalıdır yoksa bu durum evde yaşayanları mutsuz kılar. Düzenli evlerde son derece saygı duyduğumuz bazı kimselerin eşyalarını düzenli tutma konusunda katı bir hassasiyetleri vardır ve evlerindeki düzenin kaybolmasıyla bağlantılı olarak huzursuz bir ortamın doğmasına neden olurlar. Bütün evi saran bu sancılı durum bir evde olması gereken rahatlığın burada bulunmasını imkânsız kılar.

*Dekore Etme İlkesi*: Birçok evde gelecekte uyumsuzlukların çıkmasına neden olabilecek bahsettiğimiz bu çeşit katı kurallar, doğanın büyük planına uygun değildir. Rab tarlalarındaki çiçekleri düzenli bir şekilde yerleştirmede, onları kenar süsü olarak koymadı, bu çiçekleri yeşil yapraklı sebzelerin arasına yontulmamış bir taş gibi yaydı ve onlar çeşitli renkleriyle ve şekilleriyle bu dünyayı güzelleştirdiler. Ormandaki ağaçlar düzenli bir sıraya göre yerleştirilmediler. Göz için dinlendirici olan ve zihinlerde kalan doğanın görüntüsü, ormanlar, tepeler ve vadiler, ovalar ve ırmaklar, sahip oldukları renklerin ve şekillerin sonsuz çeşitliliğiyle, mutluluk saçan doğal bahçenin içindeki gruplaşmış çiçeklerle, çalılarla ve ağaçlarla sevginin bir resmini çizerler. Çocuklar, gençler ve yaşlılar hepsi aynı oranda doğadan zevk alırlar ve huzur bulurlar.

[39]

Bu doğa kuralının aynısı aynı ölçülerde eve taşınmalıdır. Bir evin içine yerleştirdiğiniz nesnelere genel ölçüleriyle sığmalı ve orada belirli bir renk uyumu bulunmalıdır; bununla birlikte odanın içerisinde bulunan eşyalardan her birinin aynı desenden, malzemedен ya da aynı döşemelik kumaştan olmasına gerek yoktur; ama yine de seçilen eşyalar arasında bir uyumunun bulunması da göz açısından memnuniyet vericidir.

[40] Güneşli ve ferah odalar, evin en iyi kısmıdır ve bu evde sürekli yaşayan kişiler açısından günlük kullanılan eşyalar rahatlık sağlamalıdır. Bu durum evde yaşayanları, bize gerçekten önem verip ziyaret eden arkadaşları, bize yararı dokunan kişileri, hatta yararımızın olduğu kişileri bize çekecektir.

Ama ev, mütevazı ve zarif olmalıdır, pahalı yada kullanışsız eşyalarla döşenmemelidir, yaşayanların ruhları arasında ilahi bir uyum olmadıkça, bu evin duvarları arasında mutluluk olmayacaktır. Memnuniyet ev halkıyla birlikte hüküm sürmelidir.

*Çocukların Rahatı ve Mutluluğu* : Evde çocuklara mutlu ve huzurlu bir ortam sağlamak için yaşadığımız ortamda pahalı ve değerli eşyaların bulunması önerilmez, bunun yerine ailelerin çocuklarına büyük bir özenle ilgi göstermeleri, sevgi vermeleri ve şefkatli davranmaları önerilir.

Başka annelerin söylediklerini işittiğim gibi siz çocuklarınıza söylemeyin, “Salonda sana yer yok. Saten kumaşla kaplı bu koltuğun üzerine oturma. Şu koltuğun üzerinde oturmanı istemiyoruz.” Ve diğer odaya gittiklerinde, “Burada gürültü istemiyoruz.” Ve mutfığa gittiklerinde yemeği hazırlayan, “Senin tarafından rahatsız edilmek istemiyorum. Gürültüyle birlikte buradan git; beni çok sıkıyorsun ve beni rahatsız ediyorsun.” der. Onlar eğitimlerini nereden alabilirler? Sokaklardan mı?

[41] *Lüks Şeylerden Daha Değerli* : Çok fazla itina gösterme aileye yük getirir ama doğal sadelik ise barışı ve mutluluğu besler. Dış dünyada neler olduğuna daha az dikkat edilmelidir, aile ortamında yer alan fertler konusunda daha dikkatli ve düşünceli olunmalıdır. Dünyevi nezaketin yapmacıklığı aile içerisinde daha az sergilenir, sonuçta sevgi ve şefkat, mutluluk ve inanlı nezaketi, aile fertleri arasında çok daha fazla görülecektir. Birçoklarının evlerini nasıl çekici ve eğlenceli bir yer yapacaklarını öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Minnet dolu kalp ve sevecen davranışlar zenginlik ve lüksten çok daha

değerlidir, eğer sevgi varsa basit şeylere karşı duyulan memnuniyet evi mutlu kılacaktır.

İsa, Mesih, Kurtarıcımız, bir kralın asaliyeti ile bu dünya üzerinde yürüdü; yine de O alçakgönüllüydü ve alçakgönüllü bir kalbe sahipti. O bir ışıktı ve her evi kutsuyordu çünkü O Kendisiyle birlikte cesaret, umut ve mutluluk taşıyordu. Evimizi O'nun aracılığıyla güzelleştirdiğimizde güçlülere karşı daha az çaba sarf ederiz, eğer böyle olmasaydı kalpte kalan özlemlerle daha az oranda hoşnut olabilirdik, bu öyle bir şey ki gütmeye uysal ve sessiz ruh Rabbin değer yargısına göre mücevherden çok daha değerlidir. Sadelik, uysallık ve gerçek sevgi, bu alçakgönüllü evi bir cennete çevirecektir. Memnuniyetle ve huzurla her güçlüğe karşı neşeyle dayanmak en iyisidir.

[42]

## BÖLÜM 11—ÇOCUKLAR, NİMETTİR

*Rab Aileler için planladı* : Havva'yı bir yardımcı gibi takdir edip Adem'e veren Rab'di böylece kutsal evlilik bağı içinde erkeklerle kadınlar arasında birlik olmalıydı ve geri kalan aile fertleri de aileyi onurlu bir şekilde tamamlamalıdır ve aile bağı tüm aile fertleri tarafından bu şekilde kabul edilmelidir.

Çocuklar Rabden mirastır ve O'nun malını yönettiğimiz için Rabbe hesap vereceğiz. Büyük bir mutlulukla gelip “Rab tarafından bana emanet edilmiş olan bu çocukları ve beni, Rab görür,” diyene kadar anne ve babalar sevgiyle, imanla ve duayla aileleri için çalışsınlar.

Çocuksuz bir ev ıssız bir yerdir. Çocuksuz bir evde yaşayan eşlerin kalpleri bencil düşünceyle dolar, yalnızca kendini düşünen, rahatına aşırı düşkün olan sadece kendi istek ve konforlarını korumaya çalışan kişilere dönüşme tehlikesi altına girerler. Kendilerine sevgi duymaya başlarlar ve başkalarına daha az sevgi gösterirler.

Birçokları fiziksel olarak, aklen ve ahlaki açıdan hastadır çünkü tüm ilgileri açıkça kendi üstlerinde odaklanmıştır. Belki onlar çocukların kıpır kıpır enerjileriyle ve değişen istekleriyle içinde buldukları durgunluktan kurtulurlar.

[43] *Çocuk-Bakımı Karakteri Geliştirir* : Her ev için bir nimet olan çocukları idare ederken sevgi gösterilmesi, şefkatli davranılması ve anlayışlı olunması önerilir. Çocuklar huzur duymaya ve mutlu olmaya ihtiyaç duyan kişilerin karakterlerinin düzelmesine ve kalplerinin yumuşamasına yardım ederler. Evin içinde bir çocuğun varlığı evi daha çekici yapar ve eve incelik kazandırır. Rab'den korkarak büyüyen bir çocuk nimettir.

Çocuklara gösterilen ilgi ve şefkat, doğamızdaki kaba davranışları uzaklaştırır, bizleri daha müşfik ve daha anlayışlı yapar ve karakterimizin asil yönlerini ortaya koymamızı sağlar.

İlk oğlunun doğumundan sonra, Enoş büyük bir tecrübe yaşadı; Rabbe daha çok yakınlaştı. Aynı Mesih gibi sorumlu-luklarının ve yükümlülüklerinin daha çok farkına vardı. Ve bir çocuğun babasına

karşı olan sevgisini ve babasının onu korumasına karşı duyduğu basit güveni gördü; ilk oğlu için kalbinin derinliklerinde sevgiyle karışık bir şefkat hissetti, Rabbin insanoğluna hediye ettiği Mesih için duyduğu mükemmel sevgiyi değerli bir dersten öğrendi ve Rabbin çocukları da kalplerinde aynı güveni hissedip huzur bulabilirler.

*Büyük bir güven :* Büyük bir güvenle ailelerine teslim olan çocukları bir gün Rab onların elinden geri alacaktır. Bu nedenle, çocuklarımızın eğitimine daha çok zaman ayırmalıyız, daha çok ilgi göstermeliyiz ve daha çok dua etmeliyiz. Onların, doğru bir şekilde verilecek, iyi bir eğitime ihtiyaçları vardır.

Kızlarınızın ve oğullarınızın Rabbin ailesinin genç üyeleri olduklarını unutmayın. Cennet konusunda onlara eğitim ve öğretim vermeniz için size teslim edildiler. Verdiğiniz terbiye konusunda size duyulan kutsal güven için mutlaka Rabbe hesap vereceksiniz. [44]

## BÖLÜM 12—AİLENİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ PLANLAMA

*Çocuklar Konusunda Yapılan Çok Büyük Hatalar* : Bazı aileler adil davranıp davranamayacaklarını düşünmeksizin geniş bir aileye sahip olurlar, bu gibi kişiler evlerini yardıma muhtaç minik insanlarla, tamamıyla ailesinin bakımına ve eğitimine ihtiyaç duyan kimselerle doldururlar. Bu durum, yalnızca anneler için değil, aynı zamanda çocuklar ve toplum içinde büyük bir hatadır.

Anneler çocuklarının bakımı için yeterli güce sahipler mi? Ve babalar, çocuklarını eğitmek ve onlara doğru yolu göstermek için yeterince zaman ayırabiliyorlar mı? Bütün bunlar göz önünde tutulursa kalabalık bir ailede büyüyen bir çocuğun iyi bir kadere sahip olma şansı ne kadar da azdır ! Tutkunun eğimi yalnızca düşünce-sizliktir ve yükleri, bir eş ve anne olan kadının üzerine getirir, bu durum, kadının ruhsal gücünü felce uğratar ve kadının yaşama gücüne yavaş yavaş zarar verir. Bozulan sağlığıyla ve cesareti kırılmış ruhuyla, bakması gerektiği şekilde bakamadığı küçük bir sürü ile kendisini çevrelenmiş bulur. Sonuçta, çocukları yetersiz bir eğitime sahip olurlar, Rabbin adına leke getiren şekilde davranışlarla büyürler ve eğitimsiz doğal yapılarıyla toplum içerisindeki diğer kişilere karşı kötü davranırlar ve böylece Şeytan'ın yönettiği Şeytan'ı mutlu eden bir ordu yetişir.

*Diğer Etkenler* : Rab ailelerden mantıklı davranmalarını ve her bir çocuğa uygun bir eğitim verecek şekilde yaşamalarını ister, bunun sonucunda anne, sahip olduğu küçüklerini melekler topluluğu için, disipline edebilecek zihinsel gücü ve zamanı bulabilir. Asil bir göreve sahip olduğu söylenerek kadın cesaretlendirilmelidir ve görevlerini Rab'den korkarak ve Rabbi severek yerine getirmelidir, sonuçta çocukları hem ailesi hem de toplum için birer kazanç olduklarını göstereceklerdir.

Bir eş ve baba olan erkek, karısına aşırı derecede yük-lendiğinde çocuklarının annesinin, davranışlarının nefrete dönüşmesinden korkmalı ve bu önemli noktayı göz önünde bulundurmalıdır. Çocukla-

rının annesinin, miniklerinin hepsine olması gerektiği şekilde adil davranamayacağını ve bunun sonucunda çocuklarının iyi bir eğitim alamayacaklarını gözden kaçırmamalıdır.

Anne ve babalar, çocuklarının iyi bakıldıklarından ve eğitildiklerinden emin olmadıkça ailelerini hızla büyütmemelidirler. Yıllar yılı annenin kollan arasında ki bir çocuk anne için büyük bir haksızlıktır. Bu durum sosyal hayattan zevk almayı azaltır ve zamanla yok eder, sonuçta aile içindeki yaşamı kötü yönde etkiler. Ailelere görev olarak verilen çocukların bakımı ve eğitimi, mutluluğu ailelerden çalar.

*Kalabalık bir Aile konusunda Anne ve Babalara Öğütler* : “Doğruyu araştıran araştıran bir aile olarak, büyük bir güçle artan karanlık güçlere ve etkilere karşı çocuklarımı yetiştirebiliyor muyum veya çocuklarımı İsa Mesih’in karakterine benzer şekilde eğitebiliyor muyum?” bu sorunun cevabı ancak sizin tarafınızdan verilebilir.

Eğer çocuklarınızı idare edemiyorsanız ve Rabbin görmeyi arzu ettiği şekilde onların karakterlerini biçimlendiremiyorsanız, öyleyse vereceğiniz kusurlu eğitimin altında daha az çocuğun acı çekmesi hem anne babalar hem de toplum için çok daha iyi olacaktır. Zeki, vicdan sahibi, Rabden korkan ve Rabbin kurallarına göre ailesini düzenleyen, doğruluk standartlarına uygun çocukların karakterlerine [46] şekil verip biçimlendiren, bilge ve mantıklı anne tarafından çocuklar bebeklik dönemlerinden itibaren eğitilip disipline edilmedikçe aile fertlerinin sayısını arttırmak günahdır. Rab size akıl vermiş ve onu kullanmanızı tavsiye ediyor.

*Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurun* : Anne ve babalar çocukları için gerekli yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını sakince gözden geçirmelidirler. Başkaları için bir yük olacak çocukları bu dünyaya getirmeye onların hiçbir hakkı yoktur. Aile içinde problem olmasına rağmen sırf aileyi ayakta tutacak inancıyla hareket edenler, başkaları için gerçekten yük olmazlar mı? Bunlar üzerinde durmaksızın, yiyecek, giyecek ve bakım gibi ihtiyaçların eksikliğiyle çocuklarını bu dünyaya getirmeleri suç değil midir?

Hassas bir sorun olan böyle bir konu üzerinde oldukça ciddi eksiklikleri olan böyle kişiler, dünya üzerinde daha düşük seviyede yaşama sahip olarak, evlerini genellikle çocuklarla doldururlar; yetenek sahibi kişiler çocuklarına iyi imkanlar sağlayacak duruma gelene

[47] kadar genellikle hiç çocuk sahibi olmazlar, bunun yerine emlak alırlar. Kendine bile bakamayanlar hiç çocuk sahibi olmamalıdır.



## BÖLÜM 13—Ailelerin Çocuklara Mirası

*Soya Çekim* : Anne ve babaların sahip olduğu zihinsel ve fiziksel özellikler onların ürünü olan çocuklarında devam eder. Bu konunun üzerinde hak ettiği şekliyle durulmamaktadır. Alışılmış fiziksel kanunların tersine, ailelerin kendi kendilerine yaptıkları haksızlık gelecek nesiller boyunca tekrarlanmış olacaktır.

Fiziksel, zihinsel ve ahlaki kültürün tümü Mesih'te olan kişilerde olabilir. Tamamen anne ve babalara bağlıdır. Çocukları konusunda yalan söyleyenler, dünyaya getirdikleri çocuklarının, bir lanete mi, yoksa bir nimete mi dönüşecekleri, çocukları tarafından yaşadıkları yaşam tarzlarıyla ortaya konacaktır.

Zihinsel ve ruhsal yeteneklere doğuştan sahip olan asil bir kadının amacı, ailesini fiziksel açıdan daha iyi bir konuma getirmek ve çocuklarına hayatın gerçeklerini göstererek doğru olanı yapmaya çalışmaktır. Kendilerini geliştirip, toplumu şekillendirecek olan gelecek nesilleri eğitmek için sözlerini dinletmeye çalışır.

*Birçok Anne ve Baba Cahildir* : Çocuklarının ruhlarını ve yapılarını Rabbin suretinde biçimlendirmekten sorumlu olan anne babalar, aynı zamanda binlercesinin fiziksel ve ahlaki sağlıklarının bozulmasına neden olan erotik zevklere düşme tehlikelerine karşı ayakta durabilmeleri içinde, üzerlerine önemli görevler düşer. Eğer gençlerin bu zaman dilimi içerisinde işledikleri birçok suça göz atılırsa, bu konulara hiç aldırmış olmayıp, umursamamış olan anne ve babaların bütün bunlardan sorumlu olduğunu görebiliriz. Sağlık ve yaşamın kendisi bu acınacak cehaletin kurbanı oluyor.

Anne ve babalar, Rabbin size emanet ettiği çocuklarınıza ilkelere ve örneklerle eğitim verme konusunda başarısızsanız, ortaya çıkacak sonuçlardan dolayı mutlaka Rabbinize hesap vereceksiniz. Sonucu çocuklarınızı yalnızca eve kapayarak ulaşacağınız bir sonuç olmayacaktır. Bütün bu sorunlar olduğu gibi gelecek kuşaklara uzanacaktır. Aynı bir devedikeninin hasat zamanı gelip biçilene kadar tarlada ki yararlı ürünler arasında büyümesine izin verilmesi gibi, toplum içinde de bu kişilerin etkisiyle gelen ve sizin umur-

[48]

samazlığınız sonucunda ortaya çıkan suçlar her şeyi mahvetmeye çalışacaktır.

*Karşılıklı Anlayışın ve Sabrın önemi* : Anneler ve babalar kendi karakterlerini çocuklarında bulmaya çalışabilirler. Kendi hatalarının aynısını kızları ve oğulları yapmış gibi, sık sık onları utandıran yorumlar yaparlar. Anne babalar yardım etmek amacıyla çocuklarının hatalarını düzeltmeye ve onları baskı altında tutmaya çabalarlarken genellikle kalımsal kötülüğe yol açarlar, bu yüzden anne ve babalar iki kat daha fazla sabır göstermeli, sevgi vermeli ve sebat etmelidirler. Bir çocuğun yanlışlarını acımasızca açığa vurduğunuz zaman bu anne ve babalardan miras kalır, onların anne babaları da onlara ait eksiklikleri bu şekilde ayıplayarak bağırıp çağırmadılar mı? Hayır, hayır ! Bunu yapmayın bu çeşit hatalar kendi çocukları üzerinde bir kez daha görülmesin diye anne ve babalar davranışlarına dikkat etmelidirler ve söylenecek bütün kaba ve tehdit dolu sözlerle karşı ihtiyatlı olmalıdırlar.

[49] İnatçı küçüklerle bir aradayken Mesih'in uysallığını ve nezaketini uygulayın., onların sahip oldukları huysuz tavırların anne yada babadan bir kalıtım olduğunu her zaman aklınızda bulundurun. Daha sonra çocuğunuzla birlikte size benzer hangi karakter özelliğini taşıdığını bulmaya çalışın.

Anne babaların kendi çocuklarına geçirdikleri, hata bulma eğilimine sahip karakterlerini değiştirebilecek güçte ki Mesih'e, tümüyle güvenmelidirler.

[50] Anneler ve babalar sabırlı olun. Geçmişte sürekli ihmal ettikleriniz sizin daha çok çalışmanıza sebep olacak. Fakat Rab, eğer O'na güvenirsiniz size güç verecektir. Çocuklarınıza sevecenlikle ve irfan sahibi biri olarak yaklaşın.

## BÖLÜM 14—KUTSAL BİR GRUP

*Aile Ortamının Kutsallığı* : Her ailenin etrafında korunması gereken kutsal bir ortam vardır. Başka hiç kimsenin bu kutsal ortamda yer almaya hakkı yoktur.

Kadın ve erkek birbiriyle bütün olmalıdır. Kadın kocasından hiç bir şeyi saklamamalı ve başkalarının bilmesine izin vermemelidir ve koca karısından hiçbir şeyi gizlememeli ve başkalarına anlatmamalıdır. Karısının kalbi kocasının hataları için mezar olmalı ve kocanın kalbi karısının hataları için mezar olmalıdır.

Karşısındakinin duygularını incitecek şekilde şaka yapma iznini asla hiç kimseye vermemelidir. Kadın ya da erkek hiçbiri, spor ya da başka her hangi bir şey için başkalarına birbirini asla şikâyet etmemelidir, bu aptalca şikâyetleri sürekli yapmak ya da tamamen zararsız görünen şakalar yapmak hukuken ilişkiyi sonlandırabilir ya da çiftlerin ayrı yaşamalarına neden olabilir. Her ailenin etrafında gizli bir kalkan olmalıdır.

Ev hayatı gizli bir yerdir, cennetin bir sembolü, kendimizi yansıtan bir ayna gibi kabul edilmelidir. Arkadaşlarımız ve tanıdıklarımız olabilir, fakat ev yaşamına onlar karışmamalıdır. Ev sahibinin kendisi sahip olduğu güçlü duygularla anlayabilir ve gereken rahatı huzuru ve güveni karşısındakine verir.

*Sabır, Kendini Tutma, Affetme* : Karı ve koca arasında ki anlaşmazlıkları gidermesi, dillerini kutsallaştırması, kulaklarını, gözlerini ve vücutlarında ki bütün organlarının iyiliği için aile çevresi Rabbe dua ederler. Kötülükle karşılaştığımız zaman, kötülüğün üstesinden gelmeniz gerekmiyor, bu şekilde davranıldığında Mesih'le güzelleşen iyi bir karaktere sahip olursunuz. [51]

Ev ortamında, kaç Mesih için utanç kaynağı olmuştur ya da O'nun karakterini bile bile yanlış tanıtmıştır ! Kaçı sabırlı davranmamış, affedici olmamış, kendini frenlememiş ya da gerçek sevgiyi göstermemiştir ! Birçokları Mesih'in karakterini, yaptığı işleri ve bizden beklediklerini göstermektense, kendi huysuz tabiatlarını, kendi hoşlandıklarını ya da hoşlanmadıklarını göstermeyi isterler.

İsa Mesih'in yaşamı, iyilikseverlikle ve sevgiyle doluydu. Bizler O'nun ilahi doğasında büyüyor muyuz?

Anne ve babalar, anlaşmazlık ruhunun evin içine sessizce girmesine izin vermediğinizden emin olun; bu şeytan'ın acentelerinden biridir ve karakter üzerinde kendi etkilerini bırakır. Anne ve babalar bu prensipleri öğretmek için evde birlikte çabalarlarsa, Mesih'in örnek yaşamıyla idare edilirler, ortaya çıkan anlaşmazlıklar dışarıya atılır, birlik ve sevgi ortamı sağlanır. Anne ve babalar ve çocuklar, Kutsal Ruh'un armağanını paylaşırlar.

Anlaşmazlıkların içeriye girmesine izin verdiklerinde yaşamlarını çakilmez yapan taşıyabileceklerinden daha fazla yüke sahip olacaklarını unutmazınlar. Bu kişiler küçük bir anlaşmaya izin vermekle şeytan'ı evlerinin içine davet ederler. Çocuklar ise, önemi olmayan böylesine değersiz sorunlar üzerinde çekişme ruhunu yakalarlar. Bu kötü acenteler, anne baba ve çocukları Rabbe karşı döndürmek için üzerine düşeni yaparlar.

[52]

Bununla birlikte, aile yaşamına ait çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir ama karı-koca Rabbe karşı olan sevgilerini kalplerinde saklamalıdır. Baba, sevgiye, şefkate ve anlayış gösterilmeye layık olan çocuklarının annesinin üzerine titremelidir.

*Aile Birliğinin Sırrı* : Aile içerisindeki ayrılığın ve uyuşmazlığın sebebi Mesih', ten ayrılıktır. Mesih'in yanma gelmek, birbirinin yanma gelmektir. Aile içerisindeki birlikteliğin sırrı, ilişkideki ustalık değildir, ya da iyi bir yöneticiliğe sahip olmakta değildir, zorlukların üstesinden gelen süper insan çabası da değildir-burada bunlardan birçoğu yapılmış olsa bile, birlik Mesih ile vardır.

Büyük bir daire düşünün, kenarından çıkan çizgilerin hepsi merkeze gider. Bu çizgiler merkeze yaklaştıkça birbirlerine de yaklaşırlar.

Mesih inanlıların yaşamı da aynı bunun gibidir. Bizler Mesih'e yaklaştıkça, diğer insanlara da yaklaşıyoruz.

*Birbirinize Yardım Edin* : Aile ortamı kutsaldır, sosyal bir topluluktur, burada yer alan her fert tek bir vücut gibi hareket eder, birbirine yardım eder. Her bir ferdin yaptığı iş aynı bir makinenin farklı parçalarının problem çıkarmadan hareket etmesi gibidir.

Ailenin her bir ferdi kendisine ait sorumluluğun farkında olmalıdır, yapmaları gereken görevleri arasına, rahatlığı, düzeni sağlamayı ve aileyi denetim altında tutmayı ekleyebiliriz. Birbirlerine karşı

hareket etmemelidirler. Herkes birlik içinde olmalı ve iyi bir çalışma yapılabilmesi için birbirlerine karşı cesaret verici güzel sözler söylemelidirler. Nezaket gösterme, sevgi verme ve sabırlı olma konularında kendilerini geliştirmelidirler; alçak sesle, sade bir ses tonuyla, karşısın- dakinin zihnini yormadan konuşmalıdırlar; aile içerisinde ki her bir kişi, annenin yüklerini hafifletmek için yapabileceğinin en maksimumunu yapmalıdır. [53]

Ailenin her bir ferdi, bir arada yaşadığı diğer aile fertlerine, kendisine davranılmasını istediği şekilde davranması gerektiğini anlamalıdır. Altı yaşındaki çocuktan daha büyüğüne, hemen herkes, paylaştıkları hayatın yüklerini paylaşma konusunda kendilerine verilen öğütleri anlamalıdırlar. [54]

## BÖLÜM 15—ÇOCUĞUNUZUN İLKOKULU

*Aile Ortamı bir okuldur :* Rab, ailenin bütün eğitim kurumlarından çok daha iyisi olması gerektiğini büyük bir bilgelik içinde buyurmuştur. Çocuğun eğitimi evde başlamalıydı. Burası onun ilkokuludur. Burada, eğitmeni olan anne ve babasından, hayatı boyunca ona rehberlik edecek dersleri öğrenecektir bu dersleri saygılı olma, itaat etme, saygılı davranışlar ve kendini kontrol etme adı altında toplayabiliriz.

Evin eğitimsel etkileri, iyi ya da kötü yönde karar verici bir güce sahiptir. Onlar saygı içerisinde, sessiz ve sakin bir şekilde doğru yönde hareket etmeye gayret ediyorsa, birçok kişiyi etkileyen gerçekler ve doğrular yönünde bir güç kaynağı olurlar. Eğer çocuğa, bu şekilde doğru bir eğitim verilmediyse, şeytan onu kendi seçtiği acenteler tarafından eğitecektir. Öyleyse evdeki okul ne kadar da çok önemlidir.

Aile ortamına, eğitim veren bir okul gibi bakılabilir, burada çocuklar evdeki görevlerini yerine getirmek suretiyle topluma ve dua evine hazırlanırlar.

*Ev Eğitimi Önem verilen İlk Şey Olmalıdır :* Günümüzde gençlere evde eğitim verme ve terbiye etme konuları ihmal edilmektedir, bu üzücü gerçek, neredeyse bütün çarpıcılığıyla kabul edilmekte ve bundan dolayı üzüntü duyulmaktadır.

[55] Evi kurmak ve korumak için verilen sözün yerine getirilmesi çabasından daha önemli, hiçbir çalışma alanı olamaz. İnsanoğluna emanet edilen hiçbir çalışma, anne ve babaların yaptığı çalışmadan daha büyük ya da birçok kişiyi etkileyen sonuçlardan daha önemli sonuca sahip değildir.

Toplumun geleceği, günümüzdeki çocuklarla ve gençlerle belirlenebilir ve bu gençlerin ve çocukların nasıl yetiştikleri ise eve bağlıdır. Doğru bir ahlak eğitiminden yoksun ev, çoğunluğun paylaştığı, insanoğlunun belası olan suç, sefaleti ve toplumsal hastalıkları getirir. Eğer çocuklar temiz ve doğru bir ev yaşamına sahiplerse, büyük bir özenle yetiştirilmişlerse, dünyada görecekleri her türlü

yenilikler karşısında hayatın tehlikelerine ve sorunlarına karşı hazırlanmışlar demektir !

*Diğer her şey İkinci Olmalıdır :* Dünyaya gelen her çocuk, İsa Mesih'in malıdır ve Rabbi sevmeleri ve O'na itaat etmeleri için örneklerle ve ilkelerle eğitilmeleri gereklidir. Fakat Rab tarafından verilen görevlerini çok sayıda anne ve baba ihmal etmişlerdir, çocukları yeterince Mesih'i sevmediklerinde ve O'nu bilmediklerinde verecekleri eğitiminde çökeceğini ilk olarak anne babalar bilmelidirler. Daha sonra, anne ve babalar itinayla çaba gösterip, Rabbin onlara buyurduğu şekliyle bu önemli görevi ev yaşamlarının içine getirmeleri ve zihinlerini bu yeni düşüncelere açmaları gerekiyor, böylece Rabbin tembih ve terbiyesiyle verdikleri eğitim sayesinde çocukları bu yöndeki açılmaları izleyeceklerdir.

Aileler, iş dünyasında kariyer yapmaya, dünyevi alış-kanlıkların ve sözlerin onları kontrol etmesine izin vermemelidirler, eğer çocuklarını bebeklik dönemlerinden itibaren ihmal ederlerse, gelecek yıllar içerisinde onlara iyi bir eğitim vermekte başarısız olurlar.

Rabbin istediği yönde, sabır göstererek iyi niyetle çocuklarına eğitim vermek gibi önemli konulara zihinlerini yönlendirmek yerine kendilerini başka konularla meşgul etmeleri, bugün dünyada bu kadar çok kötülüğün olmasında tek sebeptir. Eğer perdeyi bir kenara çekersek, iyi etkilere bakmayıp kaybolan, kötü yola gitmiş birçok ama birçok çocuğu görebiliriz. Anneler ve babalar, sahip olduğunuz tecrübelerle bu şekilde olanları düzeltebilir misiniz? Tamamıyla Rabbe güvenip O', na itaat etmenin anlamını çocuklarınız anlayana kadar gereken tüm zamanınızı çocuklarınıza vermenizden daha önemli hiçbir işiniz olamaz.

Ve yaptığınız çalışmalarınızın ödülü olarak ne alacaksınız? Çocuklarınızı hemen yanınızda bulacaksınız, önerdiğiniz çizgide sizinle birlikte ilerleyecekler ve onlara verdiklerinizi istekle kabul edeceklerdir. Çalışmalarınızı kolaylaştırmış bulacaksınız.

Anneler, çocuklarını eğitmek amacıyla yaptıkları üstün çalışmalarda her zaman dimdik ayakta durmalıdırlar; her zaman çocuklarıyla ilgilenmeli, özellikle hassas oldukları yıllar içerisinde onların özel eğitimcisi ve arkadaşı olmalıdır, bu anne ve babaların omuzlarında olan ve mezara kadar sürecek olan önemli bir görevdir. Çocuklarının düzenli olmaları ve temiz olmaları konusunda iyi yetişmeleri için anne bu konuya büyük ilgi göstermelidir. Onların doğru alış-

kanlıklara sahip olmaları ve doğru bir hayat sürmeleri konusunda çocuklarını yönlendirmelidir; onları çalışkan, kendine güven duyan ve başkalarına yardım eden kişiler olarak yetiştirmeleri için eğitmelidir; her zaman Rabbin görmek istediği gibi yaşamalı, davranmalı ve çalışmalıdırlar.

[57] Anneler ve babalar evlerinde daha fazla zaman geçirmelidirler. Örneklerle ve ahlaki kurallarla çocuklarına Rab'den korkmayı ve sevmeyi öğretmelidirler; çocuklarınıza sevgi dolu olmayı, akıllı davranmayı ve girişken olmayı öğretin; özverili olma, tutumlu olma ve çalışkan olma gibi alışkanlıklarını geliştirin. Evde çocuklarına sevgi veren, şefkat gösteren ve cesaret veren aileler onlara güven duygusunu da verebilirler ve dünyanın ayartmalarına karşı onları koruyabilirler.

*Rabbin Yasaklarına Önem Verilmelidir* : Hem annelerin, hem babaların ve hem de çocukların tümüne rehber olacak Kutsal Kitap kurallarına sahip olduğunda, yüce ve kutsal bir standartla amacından dönmeyeceklerdir. Rabbin buyruklarına önem verilmelidir. "Rab ne dedi?" diye içtenlikle soran ve kalpten araştıran ailelerden olan anne ve babalar, Rabbin Sözü'nü O'nun huzurunda dışa yaysınlar.

*Sorumlulukları Yalnızca Aileler Taşıyabilirler* : Anneler ve babalar sizlerin adınıza kimsenin taşıyamayacağı sorumluluklarınızı yüklenin. Yaşadığınız sürece O'nun istediği yönde hareket etme konusunda, Rabbe hesap vermekle yükümlüsünüz. Rabbin Sözü'nü kendilerine rehber edinen ve çocuklarının karakter gelişimlerinin onlara ne kadar bağımlı olduğunun farkında olan aileler, çocuklarının güvenle izleyecekleri bir örnek olacaklardır.

Anne babalar, çocuklarının karakter gelişimlerinden, yapılarından ve sağlıklarından sorumludurlar. Bu sorumluluklar hiç kimse-den beklenmemelidir. Çocukların ailesi olmak demek, onları doğru prensipler ışığında eğitmek amacıyla sorumlulukları Rab'le birlikte yerine getirmek demektir.

[58] Birçok anne ve babanın onlara Tann tarafından verilmiş olan çocuklarının sorumluluklarını kabul etmek istememeleri ve bu sorumlulukları yabancılann onlann adına yüklenmelerini arzulamaları ne kadar üzücüdür ! Başkalarının onlann çocukları için çaba harcamasını ve bu konudaki bütün yüklerden onları kurtarmasını arzu ederler.



Böyle ailelerden birçokları, şimdi çocuklarının dik başlı-lıklarından sızlanıp şikâyet ederler ama onlar yalnızca kendilerini suçlamalıdır. Bu kişiler Kutsal Kitaplarına baksınlar ve çocuklarından sorumlu anne baba olarak Rabbin onlara ne gibi sorumluluklar verdiğini görsünler. Uzun zamandır ihmal ettikleri görevlerini yerine getirsınler. Alçak gönüllü olmaları gerekiyor ve çocuklarını eğitirken Rabbin kurallarını izlemedikleri için Rabbin önünde af dilemelidirler. Davranışlarında kendi istedikleri yöne gitmekten vazgeçmeleri ve kendilerine rehber olarak öğüt veren Kutsal kitabı dikkatli bir şekilde izlemeleri gerekmektedir.

[59]

## BÖLÜM 16—AİLE İÇERİSİNDEKİ ARKADAŞLIK

*Çocuklarınızı Tanımak;* Bazı aileler çocuklarını tanımıyor ve gerçekten onları anlamıyorlar. Aile içerisinde birçok kereler anne ve baba ile çocuklar arasında büyük ayrılıklar bulunur. Eğer anneler ve babalar çocuklarının hislerine kulak verecek olurlarsa ve kalplerinin içindekini dışarıya çıkarırlarsa, bu durum onların üzerinde olumlu bir etki bırakacaktır.

Anne ve babalar, çocuklarının güvenini ve sevgisini ka-zanmak için en doğru ve en başarılı yolu bulmaya çalışmalıdırlar böylece onları doğru yola yönlendirebilirler. Aile bireyleri üzerine sevginin güneş ışığını aksettirebilirler.

*Cesaretlendirme ve Takdir Etme :* Genç yaştaki çocuklar arkadaşlığı severler ve nadiren yalnız olmaktan hoşlanırlar. Sevgi ve ilgi görmekten çok hoşlanırlar. Aynı zamanda annelerini mutlu edecek düşüncelerden de, aynı oranda hoşlanırlar, sonuçta kendi küçük mutluluklarını ve üzüntülerini annelerine götürmeleri çok doğaldır. Böylesine önemli bir konuda anneler ilgisiz davranarak onların hassas kalplerini yaralamamalıdır, önemsiz diye düşündükleri çocukları için büyük önem taşır. Annenin gösterdiği sevgi ve verdiği onay çok önemlidir. Onay veren bir bakış, cesaretlendirici ya da övgü dolu bir sözcük, onların kalplerinin içine doğan bir güneş gibi olacaktır, çoğu zaman onları gün boyu mutlu kılacaktır.

*Çocukların Ana Babalara Duydukları Güven :* Ana babalar, içindeki sırları paylaşmaları konusunda çocuklarını cesaretlendirme-  
lidirler ve kalplerindeki acılardan, küçük günlük sorunlarından ve  
[60] dertlerinden onları kurtarmalıdırlar.

Sevecenlikle onlara yol gösterin ve onları kalbinize bağlayın. Bu dönem çocuklar için oldukça kritik bir dönemdir. Özellikle onları uzaklaştırıp önlemeye çalıştıklarınız, onlara yönelecek ve çocuklarınızın çevrelerinde etkiler oluşturacaklardır. Size güven duymalarını çocuklarınıza öğretin. Mutluluklarını ve dertlerini sizin kulağınıza fısıldar yapın.

Çocuklar anne ve babalarıyla çok yakın ilişki içerisindeyseler, birçok kötülüklerden korunacaklardır. Anne babalar mutlaka açık bir mizaçla ve açık kalplilikle çocuklarına cesaret vermelidirler, çocuklar içinde buldukları zor durumlarda anne ve babalarına gelmeli ve hangi yolun doğru olduğu şeklindeki sorular zihinlerini meşgul ettiğinde anne babalarına gidip bu sorunu ailenin önüne koymalı ve büyüklerinin fikrini sormalıdır.

Rabbi bijen anne babaların çocuklarının içinde buldukları tehlikeleri fark edip bu konuya yönelerek olabilecek tehlikeleri onlar kadar kim iyi bilebilir? Kendi çocuklarının sahip olduğu tabiatı, onlar kadar iyi kim anlayabilir? Bebeklik döneminden beri değişken her isteğini ve arzusunu izlemiş olan bir anne, yaradılışının doğal etkisiyle çocuklarına öğüt vermek için en iyi şekilde hazırlanır ve çocuklarını bilgilendirir. Sürekli izleyen ve sınırlayan bir anne kadar, buna babayı da eklersek, çocuklarının nasıl bir karakter özelliğine sahip olduğunu en iyi kim söyleyebilir?

*Çocuklarınızı Asla ama Asla ihmal Etmeyin* : “Zamanım yok” “Çocuklarıma eğitim verecek zamanım yok, başkalarıyla bir arada olacak ve aile içi birliktelikten zevk alacak zamanım yok” der baba. Öyleyse üzerinize aile sorumluluğu almamalısınız. Ailenizle birlikte olacağınız zamanı onlardan kesmekle, sizin elinizde olan çocuklarınızın eğitimini onlardan çalıştırarak, Eğer çocuklarınız varsa, onların karakterlerini biçimlendirirken, anne ile bir bütün halinde çalışmalısınız. [61]

Birçok anne ağlanır; “Çocuklarımla birlikte olacak hiç zamanım yok” der. Öyleyse Mesih’in hatırına süslenmek için daha az zaman harcayın. Giyim kuşamla uğraşmaktan vazgeçin. Telefonla konuşmaktan vazgeçin ve sizi aramalarına engel olun. Sonu gelmez bir şekilde çeşit çeşit yemek pişirmekten vazgeçin. Buğday için kabuğu neyse, sizlerde en çok ilgilenmeniz gereken çocuklarınızla aranızda hiçbir şeyin girmesine izin vermeyin.

Birçok sorumluluklar yüklenen anneler küçüklerini eğitirken, sevgi gösterip anlayışlı davranacakları gücü bazen kendilerinde bulamazlar. Ama çocuklarının memnun olacakları, arzu ettikleri arkadaşlığı ve anlayışı şayet çocuklar evlerinde ve anne babalarında bulamazlarsa, zihinsel ve karakteristik olarak tehlike içine girecekleri başka kaynaklara yöneleceklerini unutmayın.

*Çocuklarınızla Birlikte Olun ve Onlarla Oynayın;* Bazı boş zamanlarınızı çocuklarınızla geçirin; yaptıkları çalışmalarda ve spor aktivitelerinde onlarla birlikte zaman geçirin ve onların güvenini kazanın. Arkadaşlıklarını geliştirin.

Anne ve babalar akşam saatlerini aileleriyle paylaşmalıdırlar. Böyle davranmak, günlük çalışmaların getirdiği sorunları ve endişeleri yatıştırır.

[62] *Dar Görüşlü Boş Nesil;* Anne-babalar ve öğretmenler, her iki eğitiminde gereksiz yere verdiği aşırı buyruklar ve ders amacıyla aşırı miktarda yazı yazdırmaları doğru değildir; sonuçta çocuklarla birlikte ciddi bir çalışma yapmakta veya yeterli oranda sosyal bir ilişki kurmakta başarısız olurlar. Onlar kendilerini gereksiz yere mesafeli tutarlar ve yetkilerini soğuk bir tavırla uygularlar, böylece anlayışsız tavırlarla çocukların ya da öğrencilerin kalplerini kazanmaları imkânsızdır. Onlara sevgilerini göstermeleri ve onlara yakın davranmaları gerekmektedir, onların yaptıkları tüm çalışmalara hatta spor aktivitelerine karşı ilgi duyduklarını göstermeleri, bazen çocukların arasında bir çocuk gibi olmaları, çocukları çok mutlu kılacaktır, böylece sevgilerini ve güvenlerini kazanacaklardır, tüm bunlar, onlarla çocukları bir araya getirecektir.

Çocuklarla anne babalar arasında, onları birbirinden ayıran katı yürekli ve ihtiyatlı davranış çitinin olmasına izin verilmemelidir. Anneler ve babalar çocuklarınıza daha yakın olun, onların yaşadıklarını ve tabiatlarını anlamaya çalışın, onları anlamak için yaşamlarına girin, ve kalplerinde ne olduğunu dışarıya çıkarmaya çalışın.

Anneler ve babalar, onları ne kadar çok sevdiğinizi çocuklarınız görsünler ve onları mutlu etmek için tüm gücünüzle çalışın. Bu şekilde davranırsanız, sizin gereken kısıtlamalarınız onların genç beyinlerinde büyük bir sorun olmaktan çıkacaktır. Çocuklarınıza şefkatle ve sevecenlikle kurallar koyun, “onların meleklerinin cennetteki Babamın yüzünü her zaman gördüklerini” hatırlayın. Rab tarafından meleklerle verilen bu görevi çocuklarınızın adına yerine getirmeleri için sizlerde üzerinize düşeni yaparak bu meleklerle birlikte çalışın.

Evi gerçek bilgelik ve sevgi rehberliği altına getirin, çocuklarınız arkadaşlıklar kurmak ve zevki araştırmak amacıyla evden uzaklaşmak istemeyeceklerdir. Kötülük onlara çekici gelmeyecektir. Evdeki bu üstün ruh onların karakterlerini biçimlendirecektir; adil

davranışlarla ve ilkelerle karakterleri biçimlenecek sonuçta yaşadıkları evden ayrıldıkları ve dünyanın herhangi bir yerine gittikleri zaman, kötülüklere karşı güçlü bir korunmaları olacaktır.

[63]

## BÖLÜM 17—SEVGİYE DAYALI GÜVEN

*Sevginin Gücü* : *Sevgi sözcükleri*, çocukların iyi birer kişi olmaları konusunda harika bir güce sahiptir. Verilen yumuşak bir cevap, “sıkıntıyı uzaklaştırır,” verilen sevgi, “uzun süren sıkıntıları, iyi kalplilikle bastırır,” hayırseverlik, “birçok kötülüğü örter.”-yaşamımıza armağan olacak olan iyileşmenin gücünün ne olduğunu bu derslerde öğreneceğiz ! Yaşam nasıl da değişecektir ve bu dünya cennete çok benzeyen bir yer olacaktır ve cennet, önceden yaşanacaktır !

Bu değerli derslerin verdiği eğitim, küçük bir çocuğun bile anlamasına imkân sağlayacak kolaylıkta olacaktır. Çocuğun kalbi hassastır ve çok kolay etki altında kalır; birer yetişkin olduğumuz zaman, sadeliği, nezaketi ve Kurtarıcımızın şefkatli sevgisini “aynı küçük çocuklar gibi” öğrendiğimiz zaman, miniklerin kalplerine ulaşmakta güçlük çekmeyeceğiz, böylece onlara doğru yolda ilerlemeleri konusunda gayret göstermekten hoşnutluk duymayı öğretin.

Dünyevi bir bakışla para güçtür diyebiliriz; fakat Mesih inanlısı olarak sevgi güçtür diyebiliriz. Entelektüel ve ruhsal güç, bu prensibi içerir. Temiz sevgi, iyi olanları yapma yönünde özel etkiye sahiptir ve iyi olanların dışında bunu hiçbir şey yapamaz. Bu durum bizleri sorunlardan ve mutsuzluktan uzak tutar ve bizlere gerçek mutluluğu getirir. Zenginlik birçok kereler ahlak kurallarına uymayan etkileri ve yıkımı getirir; zorlama karşısındakinin kalbini yaralama konusunda güçlü bir etkiye sahiptir, ama erdemli davranışlar ve doğruluk, temiz sevginin özellikleridir.

[64]

*Kendi Çocukluğunuzu Hatırlayın* : Çocuklarınıza karşı sadece sert davranmayın, kendi çocukluğunuzu hatırlayın ve onların yalnızca bir çocuk olduklarını unutmayın. Onlardan mükemmel olmalarını beklemeyin ya da onların yetişkin bir kadın ya da bir erkeğin davrandığı gibi hareket etmelerini de beklemeyin. Bu şekilde davranmakla onlara sahip olacağınıza onları sizlere yaklaştıran kapıları kapatmış olacaksınız, zararlı etkilere ve tehlikelere karşı onları uyaramadan, onların genç zihinlerini zehirleyecek olan başkalarına kapıyı açmalarına neden olmuş olacaksınız.

Anneler ve babalar, kendi çocukluk yıllarını, ne kadar çok sevgi ve ilgiyi arzuladıklarını, eleştiri alıp ters davranıldığı zaman kendilerini nasıl da kötü hissettiklerini unutmamalıdır. Kendi içlerinde geçmişe dönmeliler ve düşüncelerini çocuklarının isteklerini anlayabilecek seviyeye getirmelidirler.

Anne-babalar çocuklarınıza sevgi verin, bebeklik dönemleri içerisinde, çocukluk dönemleri içerisinde, gençlik dönemleri içerisinde sevgi verin. Onlara kaşlarınıza çatmayın, tam aksine yüz ifadeniz devamlı güneş ışığı gibi sıcak bir ifade içerisinde olsun.

*Çocuklarınızı Güneş Işıklı Bir Atmosferde Tutun* : Problem içerisinde ki küçükler mutlaka dikkatli bir şekilde teselli edilmelidirler. Çocuklar bebeklik dönemleriyle yetişkinlik dönemleri arasında almaları gereken ilgiyi genellikle alamazlar. Çocuklarına iyi rehberlik ederek onların kendilerini ailenin bir parçası olarak görmelerini sağlayacak annelere gereksinim vardır. Umutlu oldukları ya da şüpheye düştükleri noktaları önemseyip çocuklarıyla konuşmalıdırlar. Anneler ve babalar yabancılar tarafından tercih edilen, çocuklarının ilgi alanları olduğunu hatırlasınlar. Onları güneşli bir atmosferde annelerin rehberliği altında tutun. [65]

*Mantıklı İstekleri Yerine Getirme* : İlgi duydukları alanlar üzerinde duruyorsanız, onların mutlulukları sizler için çok değerliyse ve yalnızca çocuklarınızın iyiliğini planlayan kişilersiniz sonuçta onlara karşı duyduğunuz sevgi çocuklarınız üzerinde gerçek bir etki yaratacaktır. Sizler memnun etmeye çalıştığınız küçüklerinizin isteklerini ne zaman olursa olsun makul bir şekilde yaparsınız.

Çocuklarınızı yönetmek için asla itici bir harekette bulunmayın. Yetki ve sevgi birbiriyle harmanlanmış olmalıdır. Çocukların üzerine titreme ya da onları yetiştirme her ikisi de iyilikle ve sevgiyle olmalıdır, onların daha iyi olmayı arzu-lamalarını sağlamak amacıyla onların önüne Mesih'i koyarak yol gösterin. Eleştirisel davranışlarla onları eleştirirken çocuklarınızı incitmiş olabilirsiniz, bu nedenle, sizin onları ne kadar çok sevdiğinizi ve onları mutlu kılmak istediğinizi görmelerini sağlayın. Çocuklarınız kendilerini sevgiden yoksun hissettiklerinde, sizin onlara karşı olan sevginizi gözler önüne serme çabalarınız sizlere daha çok sıkıntı verecektir. Onu mutlu yapma istediğiniz güvenine, çocuk sahip olduğu zaman, bu sevgi bütün engelleri yıkacaktır.

*Sevginizi Dışa Vurun* : Birbirlerine karşı olan sevgilerini aile içerisinde göstermemeleri, birçok ailede büyük eksikliklerdir. Duygusal davranışlara gereksinim yokken, sade, temiz ve ağırbaşlılıkla verilecek sevgiye ve sevecenlik dolu bir ifadeye ihtiyaç vardır. Birçokları, karakterlerinin şeytani yönlerini ortaya koyan hareketlerle ve sözlerle, kalbinin katılaştığını açıkça ortaya koyarlar. Sevgi dolu hassas bir yaklaşımla, kız kardeşler ve erkek kardeşler, çocuklarla anne-babalar, kadınla erkek sürekli birbirlerine karşı olan sevgilerini ortaya koymalıdır. Düşüncesiz her sözcük dizginlenmelidir, böylece aile bireyleri arasında sevgi yok olmayacaktır. Güzel sözler söylemek ve sevecenlikle konuşmak aile içerisinde herkesin görevidir.

Yüz ifadesindeki yumuşaklık, konuşmadaki nezaket ve düşünceli davranışlar sevgiyi, hoşgörüyü ve aile arasındaki birliği geliştirir.

*İsa Mesih 'in Sevgisini Yansıtın* : Anne, çocuğunun güvenini kazandığında aynı zamanda çocuklarına kendisine karşı saygı ve sevgi duymalarını da öğretmiş olur, böylece anne, inanlı bir kişinin yaşamında olması gereken ilk dersi çocuklarına öğretmiş olur. Çocuklar mutlaka Kurtarıcıları olan Mesih'e güvenmeli, itaat etmeli ve sevmelidir, aynı ailelerine güvendiği, itaat ettiği ve sevdiği gibi. Bir ailenin imanla, çocuğuna gösterdiği ilgi ve verdiği doğru eğitim, aynı İsa Mesih'in imanlı insanlarına duyduğu sevginin küçük bir yansımasına benzer bir sevgidir.



## BÖLÜM 18—KALBİN BAHÇESİ

*Anne-babalar Aynı bir Bahçıvan Gibi;* Rab anne ve ba-balara çok önemli kutsal bir görev emanet etmiştir. Bu kalp toprağını dikkatlice geliştirmeleri gerekmektedir. Bu şekilde onlar Rab ile birlikte çalışabilirler. Çocuklarının kalbi olan bu bahçeye dikkatlice rehberlik etme ve bakma işini Rab anne ve babalardan bekler. Onlara iyi tohumlar ekin, göze hoş gelmeyen çirkin yaban otlarını ayıklayın. Karakterdeki her eksikliğin, yaradılıştaki her hatanın uzaklaştırılması gerekiyor; eğer bunların kalmasına izin verilirse, bunlar karakterin güzelliğini bozacaklardır.

*Bu Bahçeye Bakma;* Bu dünya üzerinde varolan etkilerle zihinleri etkilendiği için gençler acı çekerler. Eğer onlar, gençlik yılları içerisinde aşırı derecede özgür davranıyorlarsa, anne ve babalan onların bir gün doğru yola döneceklerini umut ederler, ama çocuk on altı yada on sekiz yaşma geldiği zaman bu kez anne ve babalan kendileri için özürler bulmaya başlarlar ve maalesef, sonuçta çocuklarını bu yanlış alışkanlıklarıyla baş başa bırakacaklardır; ve bu şekilde yetişen erkekler ve kadınlar buldukları ortamda faydalı en son kişi olacaklardır. Ne büyük bir hata ! Onlar bu kalp bahçesine düşmanın tohum ekmesine bu şekilde izin vermiş oldular ve onların çocukları yanlış ilkeyle büyüdüğü için acı çekeceklerdir ve sonradan bu toprak üzerinde yapılacak olan çalışmaların tümü hiçbir fayda getirmeyecektir.

Bazı anne ve babalar, çocuklarının sergiledikleri hatalı yaşam tarzları ve biçimlenen yanlış alışkanlıkları yüzünden tüm yaşamları boyunca acı çektiler. Günah, bu anne ve babalara uzanır. Böyle çocukların Mesih inanlısı doğru bir kişi olabilecekleri iddia edilebilir, ama Tanrı'nın lütfü için kalplerinde özel bir istek olmazsa, geçmişte sahip oldukları alışkanlıklar, tüm yaşamları boyunca görülecektir, sonuçta anne ve babaların çocukları üzerinde biçimlenmesine izin verdikleri yanlış karakter, çocukları tarafından yaşamları boyunca sergilenecektir.

[68]

Bu gençlerin, iyiyi ve kötüyü ayırım yapmaksızın öğrenerek acı çekmeleri gerekmemektedir, şöyle bir düşünceyle gelecekte bir gün iyi çoğunlukta olacak ve kötü etkisini kaybedecek diyebiliriz. Ama kötülük iyiye göre daha hızlı artacaktır. Bununla birlikte yıllar sonra kötülüğü kökünden söküp atmayı öğrenebileceklerini umut edebiliriz ama bunu kim göze alabilir? Zaman kısa, öyleyse çocuklarınızın kalbinin içine iyi ve sağlıklı tohumlar ekin, böyle yapmak daha sonra yaban otlarını temizlemeye çalışmaktan daha kolay ve güvenlidir. Gençlerin zihinlerinde yer etmiş olan etkileri silmek çok daha zordur. Gençleri etkileyen etkilerin ve onların değişken karakterlerinin doğru yöne çevrilmesi ne kadar da önemlidir.

*Ekilen Tohumlar ve Yaban Otları :* Çocuğun yaşamının erken yıllarında bu kalp toprağı Rabbin lütfuyla gelen yağmurlar için dikkatlice hazırlanmalıdır. Sonra gerçeğin tohumları sabırla ve özenle dikkatlice ekilmelidir. Ve Rab, O'nun adına yapılan her çabayı ödüllendirecektir, ekilen bu tohumun içine yaşam koyacaktır ve uzayan ilk yaprak görülecek, sonra onun üzerinde başak ve sonra bu başakların üzerinde bütün tahıl görülecektir.

[69] Eğer bu tarla ekilmeden bırakılırsa, orada zehirli yaban otlarından oluşan ürünlerin görüleceğinden emin olabilirsiniz ve bunların yok edilmesi ise oldukça güç olacaktır. Bu sebeple bu toprak üzerinde devamlı çalışılmalıdır ve bu değerli bitki büyümeden önce mutlaka yaban otları kontrol altına alınmalıdır. Bu değerli bitkiler büyümeden önce mutlaka tohum dikkatle atılmalıdır. Eğer anneler bu değerli tohumları ekmeyi ihmal ederlerse, hasat zamanı geldiğinde onlar değerli tahıllar beklerken hayal kırıklığına uğrayacaklar ve dikenli yabancı çalılar ve otlar biçeceklerdir. Şeytan devamlı izliyor, kendi tohumlarını ekmek için hazır bekliyor, hasat zamanı onun bol miktarda verdiği meyvelerde onun şeytani karakteri birden bire ortaya çıkacaktır.

[70]

## BÖLÜM 19—İLAHİ REHBERLİK İÇİN VERİLEN SÖZLER

*İsa Mesih Annelerin İlahi Arkadaşıdır*; Sizin müşfik Kurtarıcınız, sevgi ve şefkatle sizleri izliyor, dualarınızı işitmeye ve sizin ihtiyaçlarınız için size yardım etmeye hazır. O, her annenin kalbindeki yükü bilir ve her acil durumda onun en iyi arkadaşıdır. Rabden korkan imanlı anne O'nun sürekli dostluğundan destek alır.

Dünya üzerindeyken, O, tasalardan ve sıkıntılardan dolayı endişeli, fakirlikle mücadele eden bir anneye sahipti ve O, tasalar ve endişeler içerisinde ki her Mesih inanlısı annenin halinden anlar. İçinde kötü ruh olan deli bir kızın annesi olan bir kadının kalbindeki sıkıntıları giderme amacıyla uzun bir yolculuğa çıkan Kurtarıcı, bugün de tüm annelerin dualarını duyacak ve onların çocuklarını kurtaracaktır.

Dul kadının gömülmek üzere götürülen tek oğlunu o gün acı çeken bu yaşlı anneye geri vererek bu anneye dokunan O'ydu. Mezaradaki Lazar'ı, Marta ve Meryem'in gömülmüş erkek kardeşini geri vererek şefkatle onların gözyaşlarını silen de O'ydu. Kim Meryem'i bağışladı, kim hacın üzerinde ıstırap içinde asılıyken annesini hatırladı. Kim gözyaşı döken kadınlara göründü ve ölümden dirilen bir Kurtarıcının mutlu haberini ilk olarak yayan kadına görünen Kimdi? Mesih, kadınları kendi mesajcıları yaptı-O, bugünde kadınların en iyi arkadaşı ve yaşamın getirdiği karşılıklı ilişki içerisinde olabilecek her zorlukta yardım etmeye hazır.

[71]

Hiçbir çalışma imanlı bir annenin yaptığı çalışmayla eşdeğer değildir. Çocuklarını yetiştirmek ve onları büyütmek için gereken tüm çabayı içtenlikle gösterir ve Rabbin tembihlerini dinler. Taşıyabileceğinden daha ağır yükler yüklendiğini hissettiğinde hislerini paylaşmak amacıyla Kurtarıcısına dua ederek gelmesi ve tüm sıkıntılarını O'na götürmesi ne kadar da güzel bir ayrıcalıktır ! Kadın sıkıntılarını O'nun ayaklarının altına sererse, onu ayakta tutacak gücü Mesih'in yanında bulacaktır ve bu sıkıntılı anlarda Mesih kadına cesaret, bilgelik, umut ve neşe verecektir. Endişeyle bitkin düşmüş bir

annenin, bütün sıkıntılarını yüklenen böyle bir arkadaşı bilmesi ne kadar da hoştur ! Eğer anneler daha sık Me-sih'e giderlerse ve bütün kalpleriyle O'na güvenirlerse, onların yükleri hafiflemiş olacaktır ve ruhları içerisinde huzur bulacaklardır.

*Rab Sizin Dualarınızı İştir;* Anne ve babalar, çocuklarını eğitirken eğer Rabbin yolunu izlerlerse yüce bir yerden yardım alacaklarını bilsinler. Onlar öğretirken ya da öğrenirken birçok kazanç elde ederler. Rabbin yolunu izleyen çocukları bilgelikleri sayesinde zaferler kazanırlar. Doğal ve kalıtsal eğilimleri kötülüğün üstesinden gelmelerine olanak sağlar.

Anne ve babalar, çocuklarınızın yararına bitmeyen bir enerjiyle çalışıyor musunuz? Cennetteki Rab, ilginizi, ağırbaşlı gayretlerinizi ve sürekli tetikte olmanızı önemser. Dualarınızı ıştır. Rab için, sabırla ve şefkatle çocuklarınızı eğitin. Bütün cennet sizin çalışmalarınızla ilgileniyor. Rab sizinle birlikte olacaktır, böylece çabalarınız başarıyla sonuca ulaşacaktır.

[72] Kurtuluş gerçeğini açık bir şekilde anlatmaya çalışırken ve kişisel bir Kurtarıcı olan Mesih'e çocuklarınızı yönlendirirken, melekler sizin yanınızda olacaklardır. Rab, Beytlehem'li Bebeğin değerli hikâyesinde, onların miniklerini ilgilendiren lütfü anne ve babalara verecektir, bu dünyanın umudu gerçekten de O'ydu.

*İsteyin ve Alın;* Önemli görevlerini yerine getirirlerken anne ve babalar mutlaka ilahi yardımı istemeli ve almalıdırlar. Anne ve babaların karakterleri, alışkanlıkları ve yaşam stilleri, ikinci derecede kötü kalıplar içinde yer alsalar bile sonuçta umutsuzluğa kapılmazlar. Rabbin değiştirme gücü sayesinde, miras olarak alınanları ve eğilimli oldukları yetiştirilme biçimleri değiştirilebilir, İsa Mesih'in yolu yukarı kaldırmadır. "Tekrar doğmanın" anlamı bir dönüşümdür, İsa Mesih'te yeniden doğmaktır.

Bu Sözün anlamını öğretmek amacıyla bizler çocuklarınıza yol gösterelim. Eğer çağırırsanız, Rab sizi cevaplayacaktır. Ve Rab, buradayım, senin için ne Yapmamı istersin? Diyecektir. Her ruhun görevlerini yerine getirmesine imkân verecek şekilde cennet ile dünya birbirine bağlanacaktır. Rab çocukları sever. Anlayacakları şekilde yapacağı yüce bir çağrıyla onları Kendi yoluna getirmek ister.

*Kutsal Ruh Yol Gösterecektir;* Evlerinde eğitmen olmaları için güç ve lütuf verecek olan Kutsal Ruh'un kontrolünde ki her anne ve

babayı her koşulda Mesih anlar. Evdeki bu eğitim ve disiplin gelen etkilere, şekil ve biçim verecektir.

*İlahi Güç ve İnsan Çabasının Birleşimi;* İnsan çabası ilahi güç olmaksızın boştur. O'na güvenle bağlandıklarında Rabde büyük bir güçle çalışacaktır, anne ve babalar onlara dayalı olan bu kutsal sorumluluk için uyanacaklar ve çocuklarına doğru bir eğitim vermek için çalışacaklardır. Rab, çocuklarının ve kendilerinin kurtuluşu için sürekli uğraşan, çocuklarını dualarla ve büyük bir dikkatle eğiten anne baba- larla birlikte çalışacaktır. Zevkle, Kendi iyilikseverliğiyle onların isteklerini yerine getirmeye çalışacaktır. [73]

Cennet için, çocuklarınızın mükemmel bir karaktere sahip olmasında yardımcı olacak bir sonucu insan çabası tek başına yerine getiremez; ama kutsal çalışma ve yüce ilahi yardım sayesinde başarıyla tamamlanabilir.

*İmanla Çalışın;* Anne ve babalar, onlara verilen görevi Mesih'in lütfuyla zenginleşen, sevgi dolu imanlı bir hizmetkar gibi sabırla yerine getirmelidirler. Onlardan beklenen imanlı olmalarıdır. Her şeyi inanç duyarak tamamlamalıdır. Sürekli dua etmelidirler, böylece Rab, çocuklarına Lütfunu verecektir. Görevlerini yerine getirirken, asla sabırsız olmamalıdır yada sinirli davranmamalıdır, yaptıkları işten asla bıkmamalıdır. Rabbe ve çocuklarına mutlaka sıkı sıkı sarılmalıdırlar. Eğer anne babalar görevlerini sevgiyle ve sabırla yerine getiriyorlarsa, saflığın ve alçak gönüllüğün bu yüksek standardına ulaşmaları için, çocuklarına yardım eden ağırbaşlı çabalarıyla başarıya ulaşacaklardır. [74]

## BÖLÜM 20—BABALARIN SORUMLULUKLARI

*Kocayı Tanımlama;* Evi mutlu yapma gayreti, sadece annenin üzerine bırakılmaz. Bu çeşit gayretlerin önemli bir bölümüne babalar da sahiptir. Koca bağlayıcı gücüyle evi birleştiren, ağırbaşlı, aile bireylerine sevgiyle içten bağlı evin değerli bireyidir, anne ve çocuklar hep birlikte bu güçlü ilişki içerisinde bir aradadırlar.

*Ailenin Başı;* Bir eş ve baba olan erkek, ailenin başıdır. Kadının sevgi ve şefkatle eşine bakar ve çocuklarının eğitimi için eşine yardım eder ve doğrusuda budur. Çocuklar kadının olduğu kadar erkeğindir de ve erkek, çocuklarının iyiliği için aynı oranda ilgi göstermelidir. Çocuklar babalarını, onları ayakta tutan ve yol gösteren biri olarak görürler. Erkeğin ailesi içerisinde birliğe, etkiye ve doğru bir yaşam kavramına sahip olması gerekiyor; hepsinin üstünde erkek, Rabbi severek ve Rabden korkarak, O'nun sözünü öğreterek evini idare etmelidir ve ancak bu şekilde çocuklarının ayaklarının doğru yolda yürümeleri için onlara rehberlik edebilir.

Baba, mutlu bir ev yapmak için üzerine düşeni yapmalıdır. İşin getirdiği sorunlar ve duyduğu sıkıntılar ne olursa olsun, bu sorunların aile üzerine gölge düşürmesine izin vermemelidir; evine gülümseyerek ve güzel sözlerle girmelidir.

*Yaşamın Getirdiği Olgunluğu Anlama;* Bir baba asla bir çocuk gibi olmamalı, sadece içgüdüsel hareketlerle hareket etmemelidir. [75] Ailesini dinsel kurallarla, kutsal bağlarla sınırlamalıdır.

Sadece gerçek Tanrı'yı ve O'nun gönderdiği İsa Mesih'i bilmesiyle, kararlı biri olacak olan babanın etkileri, evin içinde nasıl olmalıdır. “Ne zaman bir çocuktum,” der Pavlus, “Bir çocuk gibi konuştum, bir çocuk gibi davrandım, bir çocuk gibi düşündüm; fakat ne zaman bir yetişkin oldum, Bütün çocuksu şeyleri bir tarafa bıraktım.”

Baba, yaşma göre fazla olgun veya disiplinsiz erkek çocuk gibi değil, yalnızca tutkularını kontrol altında tutan ve cesur karakteriyle ailenin başı olan bir erkek olarak dimdik ayakta durmalıdır. Doğru ahlaki kurallar içerisinde eğitim almış olmalıdır. Ev idare-

sinde, Rabbin Sözü'nü doğru prensipler içerisinde sakince vermeli ve yönetmelidir. Bu şekilde erkek, tam bir erkek itibarıyla İsa Mesih'te büyüyecektir.

*Rabbin İsteklerine Boyun Eğme;* Bir eş ve bir baba olan erkeklere, söyleyebileceğim, ruhunuzun temiz, kutsal bir atmosferle çevrelendiğinden emin olmanız. Siz Mesih'i her gün öğrenin. Evinizde asla ama asla zorba bir ruh sergilemeyin. Bu şekilde davranan erkekler şeytani kuramlarla ortaklık içerisinde çalışıyor demektir. İsteklerinizi Rabbin isteklerine boyun eğerek getirin. Karınızın yaşamını mutlu ve güzel yapmak için, bütün gücünüzle çalışın. Rabbin Sözü'nü size öğüt veren biri gibi kabul edin. Yaşadığınız evde Rabbin Sözü'nü öğretin. Daha sonra, bu Sözleri dua evinde yaşayacaksınız ve beraberinizde çalıştığınız yere götüreceksiniz. Cennetin bu prensipleri, tüm yaptıklarınızı soylulaştıracaktır. Rabbin Melekleri sizinle birlik olacaklar ve bu dünyada Mesih gerçeğini gözler önüne sermeniz için size yardım edeceklerdir.

*Yetkinizi Alçakgönüllülükle Uygulayın;* Koca için, erkekliğinin ifadesi olarak ailesinin başı olmasından daha çok onun pozisyonuna uyan başka hiçbir ifade yoktur. Yetki sahibi olmak için, Kutsal Kitapın sözlerini sürekli tekrarlaması insanların ona gösterdikleri saygıyı arttırmaz. Sanki onlar hiç yanılmaz gibi hareket ederler, böyle davranışlar karısının yani çocuklarının annesinin bir erkek olarak kocasından beklediğinden daha fazla sorumluluk sahibi bir erkek yapmayacaktır.

Rab, karısını koruması için kadının başı olarak kocayı yarattı; aynı Mesih'in dua evinin başı ve bu gizemli topluluğun Kurtarıcısı olması gibi; koca, aile fertlerini birbirine bağlar, aileyi birleştirir. Rabbi sevdiğini iddia eden her koca, içinde bulunduğu pozisyon sebebiyle, Rabbin onlar için gerekli gördüğü nitelikleri dikkatlice çalışsınlar. Mesih otoritesini bilge bir şekilde, iyi niyetle ve iyi kalplilikle uyguladı, sonuçta koca da dua evinin bu yüce Başını örnek almalı ve yetkisini aynı şekilde yerine getirmelidir.

[76]

[77]

## BÖLÜM 21—YÜKLERİ PAYLAŞMA

*Transfer edilemez Görev;* Çocuklar konusunda babaya ait görevler, anneye transfer edilemez. Zaten kadın kendine ait görevleri yaparken, yeterince yük taşıyor. Anneler ve babalar, Rabbin onların ellerine teslim ettiği bu görevi yalnızca birlikte çalışarak başarıya ulaştırabilirler. Baba, şimdiki yaşamları ve sonsuz yaşamları için, çocuklarının eğitiminde ona düşen bölümde kendisine özürler bulmamalıdır. Sorumluluklar mutlaka paylaşmalıdır. Bunlar hem babanın hem de annenin yükümlülüğüdür. Çocuklarının gelişiminde iyi nitelikler görmek istiyorlarsa, aile içerisinde birbirlerine karşı duydukları sevgiyi ve saygıyı mutlaka açıkça göstermelidirler.

Baba, güzel sözlerle ve sevecen bakışlarla, çocuklarının bakımı için uğraşan anneye cesaret ve güç vermelidir.

*Annenin Yükünü Hafifleten Baba;* Gün boyunca yaşadığı zihnini meşgul eden sorun ne olursa olsun bütün gün ziyaretçilerini ve konuklarını nasıl karşıladıysa aynı gülümseyen yüz ifadesiyle ve hoş ses tonuyla evine girmelidir. Kadın kocasının bıraktığı etkiyle sorunların üstesinden gelebileceğini hisseder kocasının kollan kaygıyla ve sıkıntıyla iş yapan kadına güç ve destek verecektir, böylece erkeğin etkisi kadını güçlendirecektir ve kadının yükü yarıya inecektir.

[78] Aile ile ilgili görevler kutsaldır ve önemlidir; buna rağmen birçok kereler monotonluğun beraberinde getirdiği bıkkınlık görülür. Bir eş ve baba olan erkeğin kendisi uygun gördüğünde karısına destek vermesi veya böyle davranmasının gerekli olup olmadığını düşünerek herhangi bir değişiklik yapmaması ve eşini rahatlatıp onu mutlu etmeye çalışmaması yüzünden sayısız sorunlar ve zihinsel yorgunluklar kadını sinirlendirir. Yaşamın sıradan gidişi içinde sürekli kendini feda eden bir annenin yaşamı eğer kocası tarafından fark edilmezse, kadının içinde bulunduğu güçlüklerle karşı minnet duyguları gösterilmezse ve ona yardım edip destek verilmezse, bu durum her şeyi daha da güç hale getirecektir.



*Hassas Bir Eş için Özen Gösterin;* Koca ailesine büyük bir alaka göstermelidir. Erkek hassas bir eşin duyarlılığına karşı özellikle çok dikkat etmelidir. Böylece bu hastalığa karşı kapıyı kapayabilir.

Sevecen, neşeli ve cesaretlendirici sözler, sakinleştirici birçok ilaçtan çok daha etkili olduklarını göstereceklerdir. Güzel sözler, ümitsiz ve cesareti kırılmış kalbe cesaret verecektir, bunun yanı sıra mutluluğu ve güneş ışınlarını aile içerisine getiren sevecen davranışlar ve cesaretlendirici sözler gösterilen bu çabayı on misli geri ödeyecektir.

Erkek, çocuklarının eğitim yükünün fazlasını annenin üzerinden alarak onu dinlendirmelidir, böylece çocuklarının zihinlerini biçimlendirmek amacıyla kadın daha fazla çalışır. Bunu erkeğin büyük bir duyarlılıkla yaptığı kabul edilir ve kadının yüklerini gösterdiği ilgiyle hafifletir.

Erkek, onun etkilerine büyük oranda bağlı olan kadını cesaretlendirmeli ve düşüncelerini cennete yöneltmelidir, orası yılgınlıkları için bir güç, huzur ve nihai dinlenme yeri olmalıdır. Erkek evine bulutlu bir yüzle gelmemelidir, tam aksine varlığı aile içerisinde bir güneş ışığı gibi parlamalıdır, Rabbe inanıp O'na yönelme konusunda karısını cesaretlendirmelidir. Birlikte Rabbin verdiği sözleri hak edebilirler ve ailelerinin içine O'nun zengin bereketini getirebilirler. [79]

*“Tatlılıkla Yönetin”*; Bir eş ve baba olan birçok erkek, sadık bir çobanın dikkatli davranmasından kendilerine faydalı bir ders çıkarabilir. Yakup, aceleyle yapması gereken zor bir yolculuğu üstlendiğinde şunları söyledi;

“Çocuklar benimle birlikte olan bu genç sürü gibi hassastır ve insanlar onları bir gün hızla sürerlerse, bütün sürü ölecektir.”

“Ben tatlılıkla yöneteceğim, bu yüzden benim önümden giden şu sığırlar gibi çocuklar da dayanacak güçte olacaklardır.”

Hayat yolculuğunun zorlu yıllarında, bir eş ve baba olan erkek hayat arkadaşının bu şekilde dayanıklı olması için mümkün olduğunca “tatlılıkla yönetmelidir”. Bu dünyada zengin olmak ve güç elde etmek için can atmak yerine, yanında yürümesi için davet ettiği kişiye bakmak ve rahat ettirmek için adımlarını durdurmaya öğrenmelidir.

Bir eş karısına şefkatle ve sonsuz sevgiyle yardım etmelidir. Eğer erkek isterse karısını zinde tutar ve onu mutlu kılar, sonuçta kadın evin içinde parlayan bir güneş gibi olur, erkekler kadının taşıdığı

yüklerde karınıza yardım edin. Erkeğin sevgiyle iyi kalplilikle göstereceği hoşgörü kadın için eşsiz bir cesaretlendirici olacaktır ve onun verdiği mutluluk erkeğin kendi kalbinin içine de huzur ve mutluluk getirecektir.

## BÖLÜM 22—ÇOCUKLARIYLA ARKADAŞ OLMALI

*Çocuklarla Zaman Geçirin;* Sıradan bir baba, çocuklarını kendisine çekeceği ve bağlayacağı değerli birçok imkanı israf eder. İşten eve döndüğünde, çocuklarıyla geçireceği zamanı güzel bir değişiklik olarak kabul etmelidir.

Babalar, ciddi hareket etmek yerine, rahat hareket etmelidirler, önem verdikleri çocuklarından kendilerini esirgemek yerine, boş zamanlarını çocuklarına ayırmalıdır. Yaşadıkları küçük sorunlarında onların duygularını anlamaya çalışıp sorunlarını paylaşmalı, sevginin güçlü bağlarıyla onların kalplerini kendilerine bağlamalıdır ve gelişen zihinleri üzerinde öyle bir etki kurmalıdırlar ki, verilen öğütlere çocuklar sonuçta kutsalmış gibi saygı göstereceklerdir.

*Erkek Çocuklar için Özel İlgi Alanları Bulun;* Erkek çocuğa sahip olan baba, oğluyla yakın ilişki halinde olmalıdır. Sahip oldukları birçok tecrübelerden, çocuklarının da faydalanmalarını sağlamalıdır ve onlarla sade bir şekilde ve şefkatle konuşmalıdırlar, sonuçta çocuklar kalpleriyle babalarına bağlanacaklardır. Onların mutluluklarına ve onların en çok ilgi duydukları alanlara babalarının önem verdiğini çocuklarının her zaman görmelerini sağlayın.

*Çocuklarınızın Yararlı Birer Kişi Olmalarını Sağlayacak Eğitimi Onlara verin;* Çocuklarının üstlendikleri görevleri yerine getirmelerini sağlayacak eğitimi ve faydalı kişiler olmalarını sağlayacak eğitimi nasıl vereceğini ailenin başı olarak baba bilmelidir. Bu her şeyin üzerinde özel bir görevdir. Anne, çocuğun tabiatının şekillendiği ilk yıllarda prensip olarak kendini adar; bununla birlikte yaptığı bu çalışmalarını babayla birlikte yaptığını her zaman hissetmelidir. Erkek işine bağlılığı sebebiyle çocuklarının yararlı kişiler olmalarını sağlayacak olan tüm kapıları kapamamalıdır, çocuklarına zaman ayırmalarına engel olmayacak başka işler bulmaya çalışmalıdırlar. Eğer çocuklarını ihmal ederlerse, Rabbin onlara duyduğu güvene karşı sadakatsiz davranmış olurlar.

[81]

Babalar çocuklarınızla mümkün olduğunca çok zaman geçirin. Onların değişken tabiatlarını inceleyerek çocuklarınız hakkında bilgi edinin, böylece Rabbin Sözüyle uyum içinde onlara nasıl eğitim vereceğinizi bilebilirsiniz. Asla dudaklarınızdan cesaret kırıcı bir sözün çıkmasına izin vermeyin. Evinize karanlığı getirmeyin. Çocuklarınıza karşı sevecen, hoş ve sevgi dolu olun ama gereksiz yere müsamahakâr olmayın. Bırakın onlar kendi küçük hayal kırıklıklarını taşınsınlar aynı herkesin taşımak zorunda olduğu gibi. Önemsiz şikâyetlerle size gelme konusunda onlara cesaret vermeyin. Başkalarına tahammül etmeyi öğrenmelidirler ve birbirine karşı saygı ve güven duymaya devam etmek için çabalamalıdırlar.

*Spor Faaliyetlerinde ve Çalışmalarında Çocuklarınızla Birlikte Olun;* Babalar sevgiyle yetkiyi birleştirin, hoşgörüyü ve şefkati sıkı sıkı tutun. Bazı boş vakitlerinizi çocuklarınıza ayırın, onlar hakkında bilgi edinin, onların çalışmalarına ve spor aktivitelerine karşı ilgili olun ve onların güvenini kazanın. Onlarla arkadaşlığınızı geliştirin, özellikle de oğullarınızla. Bu şekilde sizler, iyi yönde, güçlü bir etkiye sahip olacaksınız.

[82]

## BÖLÜM 23—HOŞGÖRÜLÜ, NAZİK KOCALAR

*Aşırı Beklenti;* Birçok aile farklı yaş grubundan çocuklara sahiptir, bu çocukların ihtiyaç duydukları yalnızca annenin vereceği akıllıca disiplin yada ilgi değildir, bunların yanı sıra babaların vereceği güçlü ama sevgi dolu bir etkiye de aynı zamanda ihtiyaç duyarlar. Çok az baba, bu konu üzerinde düşünüp gereken önemi verir. Onlara ait olan görevleri ihmal etme gibi büyük hatalara düşerler ve sonuçta ağır yükleri annenin üzerine yığarlar, aynı zamanda kendi yargılarına göre karısının hareketlerini kınarlar ve eleştirme hakkını kendilerinde bulurlar.

Ağır sorumlulukların ve eleştirilerin altında ki bu zavallı eş ve anne, bilmeden ya da farkında olmadan yapmış oldukları için pişmanlık duyar ve sürekli kendini suçlu hisseder, durum böyle olunca mümkün olduğunca en iyisini yapmak için aşırı derecede çalışır. Onun bu yorucu çabalan takdir edilip beğenildiğinde kadın kalbinde mutlu olur; kendini bir şey yapmaya mecbur hisseden kadın, kocasının kınamaları altında üzüntüyle bir bulutun altında yürür, erkek kendisine ait görevleri boş verirken, kendi mutluluğunu engellemesi için her ikisine ait sorumlulukları her ikisinin adına kadından yapmasını bekler.

Birçok erkek eşlerinin katlandığı sorunlara ve zihinsel yorgunluklarına karşı şükran duymazlar ve gerektiği şekilde anlayış göstermezler, eşleri genellikle gün boyunca sonu gelmeyen sürekli ev işleriyle sınırlıdır. Bu kocalar evlerine sürekli bulutlu bir yüzle gelirler ve aile içerisine güneş ışığını getirmezler. Eğer yemekleri zamanında hazır değilse, temizlikçi, aşçı, dadı, bakıcı ve tüm bunların hepsi olan yorgun eş kusur bulunarak eleştirilir.

Titizlik gösteren koca, alçak gönüllülük göstererek kaygı içindeki annenin yorgun kollarından çocuğu alabilir, sonuçta acele ettirilen kadın ailesi için yemeği hazırlayabilir; ama çocuk babanın kolları arasında huzursuzsa ve ağlıyorsa, bebeğe bakmaya çalışan erkek nadiren bebeği sakinleştirmeye ya da yatıştırmaya çalışır.

[83]

Bu sinirli ufaklığa annenin kaç saatten beri tahammül ettiğini düşünmeksizin sabırsızlıkla karısına, “Annesi buraya gel, *çocuğunu* al.” der. Kadının olduğu kadar bu çocuk *onunda* değil midir? Çocukları yetiştirme yükünün ona ait bölümünü sabırla yüklenmeleri erkek için de doğal bir yükümlülük değil midir?

*Huysuz Kocalar;* Erkekler, ruhsal yaşamları için eşlerinize olanak tanıyın. Doğalarında var olan birçok huysuzluklarından uzaklaşıp çocuksu davranışlarını geride bırakarak bir yetişkin gibi hareket edene kadar eşlerinizi cesaretlendirin. Yoksa sahip oldukları bu çeşit çocuksu davranışlarını geride bırakamazlar. Bütün hayatları boyunca sürekli şikayet edip, mızımızlanmalarını yok edene yada azaltana kadar eşleri üzerlerinde hassasiyetle durup şefkat göstermelidirler-bunu yalnızca kendileri için değil, aynı zamanda diğer insanlar için yapmalıdırlar.

[84] Herkese hükmeden, kendini beğenmiş, somurtkan biri olan erkek yalnızca kendini mutsuz etmez aynı zamanda evin içinde onunla birlikte yaşayan herkese de kasvet verir. Sonuç olarak bu erkeğin sahip olacağı, yalnızca morali bozuk sağlıksız bir eş ve onun sevimsiz sinirliliği sayesinde olumsuz etkilenmiş çocuklar görmektir.

*Hoşgörüsüz Koca için Öneri;* Siz karınızdan ve çocuklarından çok şey bekliyor olabilirsiniz. Çok fazla eleştiriyor olabilirsiniz. Öncelikle kendi tabiatınızı mutlu ve neşeli bir yapıya dönüştürürseniz, sevecenlikle ve sakin bir şekilde ailenizle konuşursanız, sonuçta mutsuzluk ve üzüntü bulutlarının yerine evinize güneş ışınlarını getirmiş olursunuz.

Ama kendi fikirlerinizi aşın önemsiyorsunuz; pozisyonunuza aşırı düşkünsünüz ve karınızın kararlarının aile içerisinde ağırlık kazanmasını istemiyorsunuz. Karınıza ne kendiniz saygı duyuyorsunuz nede annelerine saygı duymalarını sağlayacak eğitimi çocuklarınıza veriyorsunuz. Her şeyi kendi yönünüzden görmekle, her şeyi kontrol etmekle ve yönetim dizginlerini ellerinize almakla, karınızı kendinizle eşit tutmuyorsunuz. Siz sevgi gösteren şefkatli bir tabiata sahip değilsiniz. Bütün bunların üstesinden gelmeyi ve Rabbin bereketini ailenizin içinde görmeyi istiyorsanız sahip olduğunuz bütün bu karakter özelliklerini değiştirmeniz gerekiyor.

*İnanlı Nezaketini Önemsemeyen Biri İçin;* Siz iyi niyetli, sevecen ve şefkatli olmayı bir zayıflık olarak kabul edebilir ve karınızla sevecenlikle, efendilikle konuşmayı itibarınıza yakışmadığını dü-

şünebilirsiniz. Öyleyse, gerçek erkekliğin ne olduğu ve itibarı neyin oluşturduğu hakkında hata yapıyorsunuz. Tabiatın hoşgörüsüyle bütünleşmemiş olması bir zayıflıktır ve sizin karakterinizdeki bir eksikliklerdir. Buna karşılık, sizin zayıflık olarak gördüğünüz, Rabbin dikkate aldığı gerçek inanlı nezaketidir ve bunu her Mesih inanlısı yerine getirmelidir, Mesih'in açıkça gösterdiği ruh da buydu.

*Kocalar Sevgi Ve Şefkate Layık Olun;* Eğer koca karısının hareketlerini baskı altında tutarsa, işini titizlikle yapmasını isterse ve kusur bulma amacıyla söz söylese, erkek karısının sevgisine ve ilgisine sahip olamaz ve bu evlilik ilişkisi kadın için nefrete dönüşür. Erkek kendini sevdirmeye çalışmadığı için kadın kocasını sevmeyecektir. Kocalar dikkatli, nazik, vefakâr, sadık ve sevecen olmalıdır. Sevgilerini ve ilgilerini açıkça göstermelidir. Koca, Rabbi bilen her kişinin olması gerektiği şekilde asil bir karaktere, temiz bir kalbe ve düşünceli bir kişiliğe sahip olmalıdır, bu durum kendisini evlilik ilişkisi içerisinde açıkça gösterecektir.

[85]

[86]

## BÖLÜM 24—ANNELEİN SORUMLULUKLARI

*Kocasıyla Eşittir*; Rabbin başlangıçta kocasına eşit olarak yarattığı kadın, görevini yerine getirmelidir. Bu dünyanın sadece anne diye adlandırılanlara değil, bu kelimeyi bütün anlamıyla yerine getiren annelere ihtiyacı var. Kadınlara ait sorumlulukların erkeğe ait birçok sorumluluktan çok daha fazla kutsal ve yüce olduğunu söyleyebiliriz. Hayatının bu denli önemli görevinde kadınlar kendilerine ait olan bu sorumlulukların kutsallığının farkına varsınlar ve büyük bir güçle çalışsınlar ve Rabden korksunlar. Daha iyi bir dünya için, çocuklarının hem bu dünyada hem de evde faydalı kişiler olmalarını sağlayacak eğitimi kadınlar versinler.

Anne, evin kraliçesidir, ve çocuklar onun hükümlerliği altındaki kişilerdir. Anne asaleti içerisinde ailesine akıllıca kural koyan kişidir. Onun evdeki etkisi çok önemlidir; onun sözü kanundur. Eğer anne bir inanlı ise, Rabbin kontrolü altındadır, çocuklarını saygıyla yönetecektir.

Annelerine saygı duymayı çocuklarına öğreten anne, onlardan beklenen çalışmaları aynı bir köle gibi yerine getirmez tam aksine aynı bir kraliçe gibi, çocuklarını ilkelerle doğruları öğretir ve onlara rehberlik ederek yönetir.

*Değerleri Açık Bir şekilde Karşılaştırma*; Anne yaptığı işlerden dolayı nadiren takdir görür ve yaptıkları sürekli çok az takdir edilir, sonuçta kadın ailesi için yaptığı işleri ağır ve sıkıcı olarak görmeye başlar. Kadın, gün ve gün, birbirini takip eden haftalar boyunca göze çarpan hiçbir değişim olmaksızın sürekli aynı tempoda hareket eder.

[87] Gün boyunca üstesinden geldiği birçok küçük sorundan söz edemez. Kocasının üstesinden geldiklerinin yanında kendisinin değer taşıyan hiçbir şey yapmamış olduğuna inanır.

Baba sürekli kendinden emin bir tavırla gelir ve övünçle gün boyu yaptıklarını sıralar. Anneden beklediği sadece çocuklarına bakması, yemek pişirmesi ve evi düzenli tutmasıdır, söylediği sözler kadının daha fazlasını yapabileceğini kabul etmek istemediğini gösterir. Nasılsa kadın tüccar gibi hareket etmiyor, ne satın alıyor



nede satıyor; bir çiftçi gibi hareket etmiyor, toprağı işlemiyor; kadın makine ustası gibi hareket etmiyor-öyleyse yapmış olduğu hiçbir şey kadını yormaz diye düşünür. Sanki o yaratmış gibi eleştirir, kınar ve emirler verir. Ve bütün bunların sonunda bir eş ve anne olan kadın daha çok çabalar gün boyunca yaptığı işler onun çok yorulmasına neden olsa bile yine de yaptıklarında elle tutulur bir şey göremez ve sonuçta gerçekten tüm cesaretini yitirir.

Yapılan günlük işleri aynı Rabbin gördüğü şekliyle anneler ve babalar da görerek maskelediklerini geri çekebilirler, Rab nasıl sınırsız bakışıyla birinin diğeri için yaptığını gözlemliyorsa onlarda aynı şekilde gözlemleyerek keşfettiklerini açığa vurarak çevrelerini şaşırtabilirler. Baba yaptığı işleri daha alçakgönüllü bir ışık içerisinde görecektir, anne yeni bir enerjiye ve cesarete sahip olduğunda işini sabırla, özenle ve bilgelik içinde sürdürecektir. Kadın kendisine değer verildiğinin artık farkında. Babanın daha önce sergilediği davranışlar yok olup geçmişte kalırken, annenin karakteri ve fikirleri gelişmeye başlar yalnızca şimdi değil aynı zamanda sonsuz yaşam içinde çalışır.

*Rabbin Tayin Ettiği Çalışma;* Hayatın beraberinde getirdiği işleri mutlulukla üstlenen anne yaşamın onun içinde değerli olduğunu hissedecektir, çünkü Rab yerine getirmesi için ona bir görev vermiştir. Bu görevi yerine getirirken gereksinim duydukları arasında ne fikirlerinin küçük düşürülmesine nede zihinsel olarak güçlü olmasına gerek vardır. [88]

Tembih ederek ve terbiye vererek çocuklarını Rabbe getirme görevi, Rab tarafından annelere verildi. Çocuklar daha küçük yaşta Rabbi sevmeyi ve O'ndan korkmayı öğreneceklerdir. Hataları düzeltildiğinde Rabbin onlara tembihte bulunduğunu düşünüp, Rabbin yalancılıktan, hilekârlıktan ve yanlış hareketlerden hoşlanmadığına inanacaklardır. Bu şekilde zihinleri Rabbe bağlı olan miniklerin tüm yaptıkları ve söyledikleri Rabbin görkemi için referans olacaktır ve yıllar sonra onlar rüzgârdaki kamışlar gibi, görev ve arzu ettikleri arasında sürekli gidip gelmeyeceklerdir.

Annelerin, yaşamları boyunca yerine getirdiği tüm faaliyetler arasından en kutsal olan görevi, onun çocukları için yaptıklarıdır. Bununla birlikte ne kadar da sık, görevlerini bir kenara koyuyorlar ve bencilce zevk aldıkları konuların içine dalyorlar ! Anne ve babalara, çocuklarının şimdiki ve ebedi kazançları emanet edildi. Yönetim

dizginlerini ellerinde tutmalıdırlar ve Rabbi onurlandırmak amacıyla yol göstermelidirler. Onların standartı Rabbin kuralı olmalıdır, her şeyde kural sevgi olmalıdır.

Anne, Mesih inanlısı ailesi için Rabbin temsilcisidir. Kutsal Kitapta bahsedilen Tanrı yolunu gözler önüne seren örnek yaşam şekliyle, yalnızca Rabbin hediyesi olan lütuf sayesinde kurtulabileceklerini çocuklarına öğretir ve günlük işlerin bize nasıl keyif verdiğini gösterir. O'nun sevgisi, O'nun iyiliği, O'nun merhameti, kurtarma konusundaki büyük planı, kutsallığı, kalp üzerinde bıraktığı kutsal etki, tüm bunlar Mesih'in kim olduğunu bize ve çocuklarımıza gösterir

[89]

*Özel Görevi İstekle Yerine Getiren Kişi;* Kadın yaptığı işin ne kadar kutsal olduğunun farkına varsın ve yaşamında üzerine aldığı böylesine özel görevde, güçlü olsun ve Rabden korksun. Çocuklarının bu dünya için yararlı kişiler olmalarını ve dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlayacak eğitimi versin. Mesih inanlısı annelere sesleniyoruz. Yalvarıyoruz ki anne olarak sorumluluklarınızın farkında olun ve kendinizi mutlu etmek için değil Rabbi yüceltmek için yaşayın. Mesih kendini memnun etmeye çalışmadı tam aksine üstlendiği bir hizmetkârın yaptığıydı.

Bu dünya, ahlak kurallarına uymayan etkilerle doludur. Mo-dayı izlemek ve alışveriş yapmak gençler üzerinde güçlü bir etki bırakıyor. Eğer anne verdiği eğitimde, yol gösterdiği konularda ve hatalarını dizginlemede başarısızlığa uğrarsa doğal olarak çocukları kötülüğe meyilli olacaklar ve iyiden uzaklaşacaklardır. Her anne dualarıyla sık sık Kurtarıcısına gitsin, “Çocuğuma nasıl yol gösterebileceğimi ve ona nasıl davranabileceğimi bana öğret?” diye sorsun. Rabbin Sözü'ndeki öğretilere kulak vermeli, sonuçta annenin ihtiyaç duyduğu bilgelik ona verilecektir.

*Heykeltıraşla İlahi Bir Benzerlik;* Yukarıda bir Rab var ve Rabbin tahtından yayılan ışık, kötülüğün etkilerine karşı çocuklarını eğiterek korumaya çalışan bu imanlı anneye rahatlama verir. Başka hiçbir çalışma annenin yaptığı önemli çalışmayla eşit değildir. Anne, tuval üzerine güzel bir şekil çizip boyayan bir ressama benzemez veya mermeri keski ile oyup şekil veren bir heykeltıraşa da benzemez. Anne ne düşündüklerini güçlü sözlerle somut bir şekilde dışa vuran bir yazara benzer; ne de melodisi özel duyarlılığa sahip müzis-

yene benzer. Annenin sahip olduğu yetenek, Rabbin ilahi gücünün yardımıyla bir insan ruhunun gelişimini sağlamasıdır. [90]

Bunun farkında olan anne, paha biçilemez değerdeki olanaklarının da farkında olacaktır. Çocuklarına en mükemmelini sunmak amacıyla eğitim vermek için kullanacağı yöntemleri ve kendi karakterini sorgulayacaktır. Kendine ait yetenekleri iyileştirmek için ağırbaşlılıkla, sabırla, cesaretle çalışacaktır, böylece çocuklarını eğitmek amacıyla zihinsel yeteneklerini en doğru yönde kullanabilir. Attığı her adımda kadın alçakgönüllülükle soracaktır, “Rab ne demişti?” Kadın sabırla ve itinayla O’nun Sözü’nü çalışacaktır. Gözlerini Mesih’te odaklayacaktır böylece yaşadığı günlük tecrübelerde, yaptığı sürekli işler ve görevlerin kısır döngüsü içinde gerçek bir Yaşamın gerçek bir yansımalarını bulacaktır.

Zamanının paha biçilemez değerinde olduğunu her anneye hissettirin; yaptığı çalışma gözlemlenen önemli günler içerisinde test edilecektir. Bu zaman içerisinde ya çocuklarının çocuksu adımlarının doğru yolda ilerlemesini sağlayacak olan eğitimi vermedikleri veya aldırış etmediklerinden dolayı sonuçta birçok başarısızlıklara ya da suçlara neden oldukları ortaya çıkacaktır. Mesih inancısı annenin yaptığı duanın etkisinin ve başarısının arkasında yer alan ilkelerin, kutsallığın, doğruluğun ve üstün yeteneklerin ışığıyla, bu dünyanın huzurlu olmasını sağlayan kişi olduğu görülecektir. [91]

## BÖLÜM 25—ANNELERİN ETKİSİ

*Annelerin Sınırsız Etkisi;* Annenin küresi alçakgönüllü-lüktür; etkisi babayla birliktedir ve sonsuza kadar sürer. Rabbe yakın annelerin, iyi yöndeki gücü dünya üzerinde bilinen en büyük güçtür.

Anne küçük ayrıntıların farkındadır ve bunların etkisiyle verdiği sağduyulu eğitim sayesinde çocuklar hayatın iniş ve çıkışlarından böylesine bir güçle uzaklaşırlar, sonsuz yaşama, geleceğe doğru uzanırlar. İlahi Örneğe benzeyen bir karakter yapısıyla imanla, ağırbaşlılıkla ve sabırla çalışmaları gerekiyor; yapılan tüm çalışmanın karşılığı ödenecektir, iyi düzenlenmiş tüm çalışmaların sonunda, güvenle kurtulan ruhları ödüllendiren Rabdir.

*Böyle Annenin, Böyle Çocukları Olur;* Anne ile çocuğu arasında olan bağ, hassas dünyevi bağıdır. Çocuk hem yaşamdan hem de onları bir arada tutan anne ile baba arasındaki güçlü ama hassas birlik bağından çok etkilenir.

Annenin sahip olduğu düşünceler ve duygular, kalımsal olarak çocuğuna geçirecek kadar güçlü bir etkiye sahiptirler. Kadın düşüncelerinin yalnızca kendi üzerinde odaklanmasına izin verirse, bencil duygularına teslim olursa, titiz ve sinirliyse, çocuğu da bütün bu gerçekleri çarpıcı bir şekilde ortaya koyacaktır. Böyle olan birçok, kötülüğe yol açan nedenlerin neredeyse hepsini maalesef doğuştanmış gibi kabul ederler. Ruhların düşmanı, birçok anne babanın [92] anladığından çok daha iyi bu sorunu anlıyor. Düşman ayartmalarını öncelikle anneye yönlendirecektir, çünkü kadın ona karşı koymazsa, doğrudan doğruya çocuğunu etkileyeceğini biliyor. Annenin umudu yalnızca Rabbedir. O'nun verdiği güçle ve lütufla kadın bu ayartmalardan uzaklaşabilir; sonuçta kadın boşa çabalamayacaktır.

*Sabırlı Anne;* Gün içinde birçok kereler, “Anne, anne” diye ağlama sesleri duyulur, ilk olarak problemlili bir ses daha sonra diğeri. Anne yatıştırmak için ağlayana doğru döner çünkü onların isteklerini dinlemek için o tarafa yönelmesi gerekmektedir. Çocuklardan biri, içinde bulunduğu sorunlardan onu kurtaracak annenin bilgeliliğine ihtiyaç duyan sorunu olan biridir. Diğeri ise oynadığı

oyunlardan dolayı oldukça mutludur ve bu oyunları annesinin de görmesini ister, en az kendisi kadar annesinin de mutlu olacağını düşünür. Onay veren bir sözcük, saatlerce sürecek olan güneş ışığını bu kalbe getirecektir. Bu anne mutluluğu ve parlayan eşsiz ışığı buraya ve değerli miniklerinin arasına akıtabilir. Anne sevgili miniklerini kendi kalbine ne kadar yakın bağlarsa, bu dünya üzerinde güneş ışıklı yer, annenin çocuklarına hediyesi olacaktır.

Ama gereksinim duyulan ilgi birçok küçük sıkıntı nedeniyle annenin sabrını sürekli zorladığı görülür. Yaramaz eller ve huzursuz ayaklar anneye büyük oranda uğraş getirir ve sıkıntı yaratır. Anne kendini kontrol etme yularını hızla çekip tutmalıdır veya sabırsızlıkla dilinden akıp gidecek sözleri durdurmalıdır. Anne birçok kereler kendisini kaybeder ama sinirini yatıştıran onun merhametli Kurtarıcısına yapacağı sessiz bir duadır ve sessizliğini koruma asaleti kendini kontrol etmesini sağlayacak yuları dizginlemesine yardım edecektir. Anne sakın ses tonuyla konuşur ama kaba sözlerini dizginlemek ve sinirlerini kontrol altında tutmak için çaba harcar, eğer anne bu kaba sözlerini ve duygularını dışa vurursa, çocukları üzerinde ki etkisini yok edecektir ve bu etkileri yeniden kazanması ise zaman alacaktır.

[93]

*Bu Dünya Annelere Çok şey Borçlu;* Yaşamın kendisini veya dünyevi şöhreti seçmek yerine Rabbin görkeminin ve gerçeğinin kutsal ve yüce kazancını seçen, gerçeği ve reformu savunan, ayartılmalara ve tüm denemelere karşı sarsılmadan ayakta duran, cesaret gösteren ve cesur davranan korkusuz erkeklerin dindar annelerine, bu dünyanın ne kadar borçlu olduğunu Rabbin günü gösterecektir.

[94]

## BÖLÜM 26—ANNELERİN ÇALIŞMALARINI YANLIŞ ANLAMA

*Nadiren Takdir Etme;* Annelerin yaptıkları iş her zaman önemsiz bir iş gibi görülür. Nadiren takdir gören bir iştir. Annenin sahip olduğu sıkıntılardan ve endişelerden evin diğer fertlerinin haberleri bile yoktur.

Annenin her günü önemsiz işlerle sürekli doludur, bütün istenenleri sabırla, sinirlenmeden, büyük bir hassasiyetle, bilgelikle ve kendinden verdiği bir sevgiyle yapar ama yinede üstesinden gelmiş olduğu hiçbir işle övünmez. Evin içinde her şeyi kolaylaştırmaya çabalar. Sürekli yorgun düşer ve şaşkına döner, buna rağmen çocuklarının minik ayakların doğru yolda ilerlemelerini sağlayacak rehber olabilmek ve onları mutlu kılabilmek için, çocuklarıyla sevecenlikle konuşmaya çalışır. Ama yine de kadın, kendisini hiçbir şey başarmamış gibi hisseder.

Fakat bu doğru değil. Cennetteki melekler bu bitkin düşmüş anneyi izler, gün be gün taşıdığı yükleri not ederler. Bu annenin adı bu dünyada duyulmayabilir, ama onun adı Kuzu'nun yaşam kitabında yazılmış olacaktır.

[95] *Aile Sorumluluğu Birincil Olmalıdır;* Bir eş ve anne olarak Rabbin sizin ellerinize emanet ettiği sorumlulukları bir tarafa bırakıp size ait olan görevlerinize aldırış etmezseniz Rabbin kendisiyle çekişmeyeceğinden ve sizleri evde yapmanız gereken görevlerinize yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Eğer sizlere emanet edilmiş olan bu görevden daha kutsal ve yüce işler yapıyor fikrine sahipseniz, sizler bir aldanış içindesiniz.

Çocuklarınızı, eşinizi ve evinizi ihmal edin diye Rab sizi çağırmadı. O asla bu şekilde çalışmaz; ve asla bu şekilde çalışmayacak. Küçük sürünüzden ayrı kalmanıza neden olacak bir işi Rabbin sizlere vereceğini asla düşünmeyin. Cesaretlerini kıracak yanlış arkadaşlıklarla onları baş başa bırakmayın ve annelerine karşı kalplerinin sertleşmesine izin vermeyin. Bu, hep birlikte ışığının yanlış yönde parlamasına izin vermek demektir, sonunda cenneti kazanmaları

ve Rabde sahip olacakları her şeyi çocuklarınıza daha da güç hale getiriyorsunuz. Rab onları umursuyor ve eğer siz, O'nun çocuğu olduğunuzu iddia ediyorsanız sizde umursamalısınız.

Yaşamlarının ilk yılları boyunca, hep iyiye doğru eğilim göstermeleri için, cesaret verilmeli, dua edilmeli, sürekli izlenmeli ve çalışılmalıdır. Bu çalışma mutlaka ara verilmeksizin devam etmelidir. Belki sizler annelerin bir araya geldiği toplantılara veya dikme kurslarına katılmak için acele ediyor olabilirsiniz, belki de Rab için çalışan bir kişide olabilirsiniz; ama imanlı biri olarak çocuklarınıza verdiğiniz eğitimi bırakmamanız gerektiğini anlamalısınız, bu eğitim sizin bir gün hesabını vereceğiniz bir görevdir, Rabbe söz verdiğiniz özgürce aldırılmazlık içinde olamayacağınız bir görevdir. Rabbin istediği şekilde çocuklarınızı yetiştirmeniz ve miniklerinize eğitim vermeniz için size verilen yetkilerin ellerinizden alınmasına neden olacak herhangi bir mesleğe kendinizi fazla vermemelisiniz. Aynı Mesih'in çalışanı gibi, sizler mutlaka çocuklarınıza Rabbin disiplinini ve eğitimi vermelisiniz.

## BÖLÜM 27—ANNELİĞİN PROBLEMLERİ

*Sorunların Üstesinden Gelme;* Gerçek şu ki, makine içe-risinde ki tekerler her zaman problem çıkarmadan hareket etmezler; birçok kereler güç zorlanır ve sabır test edilir. Bununla birlikte çocukların kontrol altında tutulamayan davranışlarından anneleri sorumlu değilken hayatları boyunca yaptıkları işlerde anneleriyle aralarında büyük farklılıklar yaratan olayları da inkâr etmek faydasızdır. Yaptıkları kınamalar, verdikleri ilke ve kurallarının çökmesine ve problemlerin güçlenmesine izin verir, büyük sorumluluklarına karşı sadakatsiz olduklarında ve bezginlikleri arttığında kendilerine ait görevleri ihmal etmiş olurlar.

Güçlüklerin üstesinden gelen, bir eş ve anne olan bu soylu kadın, sabır gösterebilmek için diğerlerinin altında ezilirken, yalnızca görevlerini yerine getirmek için kendini güçlü tutmaya çalışmaz, aynı zamanda metanetle sebat eder, bununla birlikte engellerin ve ayartılmaların üstesinden gelmesini sağlayan nitelikleriyle kendi tecrübelerini de kullanarak yararlı sözleriyle ve örnekledikleriyle başkalarına yardımcı olur. Birçokları olayları iyi yönünden görerek, dertli ve sıkıntılı olan kalbi değiştirir, sorunlar içinde kötüleşenleri dengeler. Rab asla bizlerin bu sorunlarla yoğrulmamızı tasarlamadı.

*Hoşnutsuzluğu Besleme;* İhtiyaç duyulan rahatlığı ve huzuru evden uzaklaştırarak herkesi sürekli azarlayarak karşılayan ve devamlı şikâyet eden kişiler sayesinde birçok eş ve çocuk evde çekici hiçbir şey bulamadılar.

[97]

Bir eş ve anne olan kadın yalnızca ailesinin bakımıyla meşguldür; kocası ve çocukları için evi çekici kılabacak küçük incelikleri düşünmez, onların huzur bulmaları için kendi ak-siliklerinden vazgeçmez veya sıkıntı veren davranışlar sergi-lemekten kaçınmaz. Yemek hazırlama veya giyinme gibi konuların içine dalarken eşi ve oğulları eve bir yabancı gibi gelir ve giderler.

*Gereksiz Yükler Üstlenme;* Birçok anne zamanını gereksiz şeyler yaparak harcar. Zamanlarını ve düşüncelerini gereksiz konular üzerinde odaklar sonsuz yaşamla ilgili konular üzerinde durmazlar.



Böyle annelerden kaç tanesi çocuklarını bu şekilde ihmal etti ve bu minikler kültürsüz, terbiyeden uzak ve kaba olarak yetiştiler.

Eğer kadın güç almak ve huzur duymak için Rabbe dönerse ve Rab korkusuyla günlük görevlerini yerine getirmeye çalışırsa, sonuçta kadın kocasının saygısını ve güvenini kazanır ve çocuklarının birer yetişkin olduklarında onurlu erkekler ya da kadınlar olduklarını ve doğru olanı yapmalarını sağlayacak ahlaki güce sahip olduklarını görür. Ama bununla birlikte var olan imkânları ihmal eden ve kendilerine ait görevleri ve sorumlulukları başkalarının üzerine yıkan anneler, sorumluluklarını bıraktıkları şekilde kalmış bulacaklardır ve ettikleri ihmalkârlık ve ilgisizlik tohumlarını acı içerisinde biçeceklerdir. Bu çeşit yaşamlar üzerinde hiçbir çalışma yapılamaz, hasat zamanı karakteri bu ekilen tohumlar belirleyecektir.

[98]

## BÖLÜM 28—ANNELERİN SAĞLIĞI VE GÖRÜNÜMÜ

*Annelerin Sağlığı Üzerinde Titizlikle Durulmalıdır;* An-nenin dayanma gücü üzerinde hassas bir şekilde durulmalıdır. Değerli yaşam gücünü, yorgunluk veren işlerle tüketmesi yerine, ona ait sorumluluklar ve yükler hafifletilmelidir. Kendi anladığı şekliyle ailesinin mutluluğunu isteyen baba fiziksel kurallar çerçevesinde bilgisizce davranır. Aile yaşamının içine sorunları çeker veya karısının üzerinde güç elde etmek için düzenbazca davranır, istekleriyle karısını baskı altında tutar ve onu şaşkına çevirir, eşinin taşıdığı yükler üzerinden kendisine fayda sağlar, böylece oldukça kritik olan süre içerisinde dayanabileceğinden daha fazlasını yüklenmesi yüzünden karısını güçsüzlüğe iter ve hastalıklara sebebiyet verir.

Kadın kendisinden ya da ailesinden kaynaklanan tüm gereksiz zorlamalardan kendisini kurtarmalıdır, sağlığını ve yaşamını korumak amacıyla Rabden gelen enerjiyle ona emredileni tüm anlamıyla yerine getirmelidir; çünkü önemli işi için tüm yeteneklerinin güçlü olması gerekiyor. Fiziksel egzersiz yapmak amacıyla zamanın bir bölümünü dışarıda geçirmelidir, böylece evdeki işlerini tam olarak ve mutlulukla yapmasını sağlayacak güce sahip olabilir, evin ışığı ve bereketi olur.

[99] *Diyet Konusunda Kendini Kontrol Etme;* Anne en iyi şekilde kendine hâkim olmalıdır, bunu kendi güvenliği için yapmalıdır, zihinsel ya da fiziksel herhangi bir hastalığa karşı bütün bunları önlem olarak almalıdır. Sağlığını ve yaşamını Rabbin kurallarına göre düzenlemelidir. Diyet yaparken bu durum onun doğasını ve zihnini etkiliyorsa, bu çeşit hususlar üzerinde çok dikkatli olmalıdır, beslenmek için yemek yemek gereklidir, ama sinirlerini yatıştırıyor ve onu rahatlatıyor diye teşvik edici olmamalıdır. Sonuçta çocuklarının değişik eğilimlerine karşı sabır gösterip uygulama kolaylıkları bulabilir ve sevgi göstererek tutarlı bir yönetimle dizginleri elinde tutabilir.

*Her Koşulda Güneş Işığını Yayın;* Anne morali bozuk olduğunda aklını ve sinirlerini kontrol etmeye çalışmalıdır, hatta hasta olduğu

zaman bile böyle davranmalıdır, eğer kendini neşeli ve mutlu tutarsa kaldıracabileceğini düşündüğünden daha fazla gürültüyü kaldırabilir. Kadın kendisine ait olan kişisel hastalıkları çocuklarına hissettirmemeli ve onların gençliklerini gölgelememelidir, ruhundaki depresyonla, hassas zihinlerin bu evi bir mezar taşı ve annenin odasını da dünyadaki en kasvetli yer olarak hissetmelerine neden olmamalıdır.

*Kocanız ve Çocuklarınız İçin Çekici Giyinin;* Evde iş yaparken ya da sadece kocasını ve çocuklarını görürken, nasıl görüldüğünün önemli olmadığı düşüncesi bazı kadınlarda ve annelerde görülebilir, bununla birlikte üzerlerinde hiçbir hakka sahip olmayan kişilerin gözlerinde beğeni kazanmak için çok titiz giyinirler. Sevdiği ve saygı duyduğu kocasını ve çocuklarını yabancılara ve yakın arkadaşlarına göre daha fazla ödüllendiremezler mi? Kocasının ve çocuklarının mutluluğu her eş ve anne için başkalarından çok daha kutsal olmalıdır.

Size yaraşan kıyafetler giyin. Bu çocuklarınızın size olan saygısını arttıracaktır. Onların da görgü kurallarına uyan şekilde giyineceklerini göreceksiniz. Dağınık giyinme alışkanlıklarının içerisine düşmelerine izin vermeyin.

[100]

*Temiz ve Düzenli Olma konusunda Verilen Dersler;* Eğer anneler evde dağınık bir şekilde giyinirlerse aynı dağınık giyinme şeklini onları izleyen çocuklarına da öğretiyorlar. Birçok anne evde herhangi bir şey giysem de olur diye düşünür, bu giydiğim-kirli ve eski püskü olabilir diye düşünürler. Ama kısa süre içerisinde böyle annelerin aile içindeki etkileri kaybolur. Çocuklar annelerinin kıyafetleriyle, bakımlı giyinen başka kadınlar arasında kıyaslama yapmaya başlarlar ve annelerine olan saygıları zayıflar.

Anneler mümkün olduğunca kendinizi çekici yapın; fakat bunu çok ayrıntılı ya da şatafatlı süslerle değil, temiz giyinerek, uygun kıyafetlerle bu çekiciliği sağlayın. Bu şekilde bakımlı olma konusunda ve temiz olma konusunda değişmez önemli hayat derslerini çocuklarınıza öğretebilirsiniz. Çocuklarının sevgi ve saygısı her anne için çok değerlidir. Her şeyden öte, temiz olmayı ve düzenli olmayı öğreten kişi olmalı ve temizlik konusunda akıllarına gelen ilk kişi olmalıdır.

Küçük yaşta olsalar bile zihinlerinde bu konular hakkında uygun bir fikir, duygularında bir uyum vardır; ama dağınık odaları ve düzensiz elbiseleri her gün gördükleri zaman, nasıl temizliği ve kut-

sallığı arzu edip, etkilenebilirler? Kutsallığın ve temizliğin olduğu eve sahip olan göksel misafirler nasıl bu çeşit evlere davet edilebilir?

[101] Düzen ve temizlik cennetin kuralıdır ve bu kural ilahi düzenle uyum içinde gelir, düzenli olma bizim görevimizdir.

## BÖLÜM 29—DOĞUM ÖNCESİ ÇOCUK

*Doğum Öncesi Dönemin Önemi;* Sonuç olarak, birçok aile tarafından doğum öncesi döneme, az önem verilmesi gereken bir dönem gibi bakılır; ama cennet bu şekilde bakmaz. Rabbin meleği tarafından büyük bir ciddiyetle getirilen mesaj, üzerinde büyük bir dikkatle durulduğunda hak edildiğini gösteriyor.

İbrani anne (Manoah'ın karısı) için Rabbin söylediği sözler her dönemdeki bütün anneler için söylenmiştir. Rab, “kadın çok dikkatli olsun,” dedi; “ona verdiğim bütün buyruklara uysun.” Yoksa çocuğun sağlığı annenin alışkanlıklarıyla zarar görecektir. Kadının istekleri ve arzuları ilkelerle kontrol altında tutulmalıdır. Bazı alışkanlıklarından uzak durmalı, bazı alışkanlıklara karşı çaba göstermelidir, eğer kadın Rabbin amaçladıklarını tamamlıyorsa, ona bir çocuk verilecektir.

Kadın, çocuk doğmadan önce kendi isteklerine boyun eğerse, bencilse, sabırsızsa ve titizse kadının sahip olduğu bu özellikler çocuğun tabiatına yansiyacaktır. Bu yüzden birçok çocuk, sanki doğuştan kötülüğe eğilimleri varmış gibi kendilerini kabul ederler.

Ama anne diğer yöne dönüp doğru ilkelere bağlı kalırsa, aşırılığa kaçmazsa ve kendi yanlışlarını görüp bunlardan uzaklaşırsa, sevecen, yumuşak ve nazik karakterli olup, bencil olmazsa karakterinin bu değerli özelliklerini olduğu gibi çocuğuna aktaracaktır.

[102]

*Doğum öncesi Bakımın Gerekliliği;* Kadının hayatının çocuklar doğmadan önceki dönemden farklı olmadığını söylemekle genellikle yanlışlık yapılır. Bu önemli süreçte annenin yükü hafifletilmelidir. Annenin vücut sistemi üzerinde önemli değişiklikler olur. Büyük oranda kana ihtiyaç vardır ve bu yüzden kana dönüştürecek olan kaliteli, besleyici değeri yüksek yiyecek miktarı arttırılmalıdır. Kadın besleyici yiyeceklerle bol bol beslenmedikçe fiziksel güce sahip olmaz ve onun ürünü olan çocuk annenin enerjisini, dayanma gücünü alır götürür.

Aynı zamanda kadının giyimi de ilgi gerektiriyor. Soğuğa karşı korumak için bu vücuda dikkat edilmelidir. Yeterli oranda kıyafete

ihtiyaç duyulması dış görünüm açısından gereklidir, ama kadının yaşama gücü için kaçınılmaz değildir.

Eğer anne sağlığa yararlı bol besleyici yiyeceklerden kendini mahrum bırakırsa, yeterli miktarda ve kalitede kandan yoksun kalacaktır. Kan dolaşımı zayıf olacak ve çocuk da aynı şeylerden mahrum kalacaktır. Burada sistemi besleyip iyi kana dönüştürecek olan yiyecek bebek için yetersiz olacaktır.

Annenin ve bebeğin sağlığı, sıcak tutan giysilere ve besleyici yiyecek miktarının doğru şekilde alınmasına bağlıdır.

Mutluluk ve memnuniyet, annenin etrafını çeviren ortamda, iyi bir bakımın uygulanmasıyla olur. Baba olacak olan erkeğin, tüm gücüyle eşinin yüklerini hafifletmek gibi özel bir sorumluluğu vardır. Erkek, karısının sağlık durumunu sıkıntıya sokan yüklerden mümkün olduğunca çoğunu taşımalıdır. Erkeğin davranışları dostça, nazik, sevecen ve şefkatli olmalıdır, özellikle karısının tüm isteklerine dikkat etmelidir.

[103]

*Yediklerini Kendi Başına Dengelemeye Çalışma Güvenli bir Yol Değildir;* Kadınların bebek bekledikleri bu özel günlerde, istedikleri şekilde beslenebilecekleri fikri alışkanlıkları esas alan ama akıllıca olmayan bir davranıştır. Bu durumda ki kadınların istekleri değişkendir, düzensizdir ve onları memnun etmek güçtür; bu çeşit gıdaların hem kendi vücudu hem de gelişen bebeğin beslenme ihtiyacını karşılıyor mu diye mantıklı bir şekilde düşünüp bunları göz önünde tutmak yerine, herhangi bir gıda maddesini isteme alışkanlığı bu yanlışları yapmasına neden olur. Yiyecek besleyici olmalıdır, ama istek uyandıran niteliği olmamalıdır. Bu önemli dönem içerisinde yenen yiyeceğin kalitesine özel ilgi gösterilmelidir, her zaman uygun bir diyet yapılmasına gerek vardır.

İyi eğitim almış, prensip sahibi kadınlar, diğer bütün kadınlardan farklı olarak, bu dönem süresince doğru uygulanan beslenme düzeninden uzaklaşmayacaklardır. Onlara bağlı olan diğer yaşamı yani bebeği düşünecekler ve bütün alışkanlıklarında dikkatli olacaklardır.

*Kendini Kontrol Etme ve Aşırılığa Kaçmama;* Annenin fiziksel ihtiyaçları ihmal edilebilir bir durum olamaz. İki yaşam anneye bağlıdır ve annenin istekleri büyük bir hassasiyetle dikkate alınmalıdır, onun ihtiyaçları genellikle karşılanmalıdır. Fakat bu zaman sürecinde her şeyden önemlisi, kadın fiziksel ve zihinsel sağlığını

olumsuz etkileyecek beslenme şekllinden ve zararlı tüm ürünlerden kaçınmalıdır. Rabbin Kendisinin koyduğu kurallarla, kendini kontrol etme yükümlülüğü kadının yerine getirmesi gereken önemli bir görevdir.

Anne, gelecek insan için doğru bir karakterin temelini, çocuğu doğmadan önce aşırıya kaçmayan alışkanlıklarıyla sağlamlaştırır. Bu konuya ilgisizlikle bakılmamalıdır. [104]

*İnanan, Huzurlu Bir Davranış*; Anne olmayı bekleyen kadın ruhunda Rabbin sevgisini tutmalıdır. Düşüncelerinde barışçıl olmalı, Kurtarıcısı olan İsa Mesih'in sevgisiyle dinlenmeli, Mesih'in sözlerini çalışmalıdır. Kadın bir annenin Rable birlikte çalışan olduğunu hatırlamalıdır. [105]

## BÖLÜM 30—KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BAKIMI

*Bebeğini Emziren Anneler;* Bebek için en iyi besin, doğal yollarla sağlanmış besindir. Bu nedenle gereksiz yere bebeğinizi bu besinden mahrum etmeyin. Rahatınız için veya başka insanlarla bir arada olmaktan zevk duyduğunuz için, yeni doğan miniklerinizi şefkatle emzirme görevinden kendinizi alıkoymanız, bir anne için, kalpsizce bir davranıştır.

Aynı zamanda çocuğun karakteri de, annesinden aldığı besinin doğallığıyla az ya da çok etkilenir. Öyleyse bebeğini emzirirken bir annenin kendi ruhunu kontrol etmesi ve dü-şüncelerindeki mutluluğu koruması ne kadarda önemlidir. Böyle yapmakla çocuğun besini bozulmaz, kendini kontrol eden sakin yapılı annenin davranışı bebeğin zihninin biçimlenmesine büyük katkısı olur. Eğer bebek sinirliyse ve her şeyden çok kolay etkileniyorsa, annenin dikkatli ve aceleci olmayan tavırları, sakinleştiren ve yatıştıran bir etkiye sahip olacaktır, sonuçta bebeğin sağlığı iyi yönde bir gelişim gösterecektir.

*Yiyecek Odak Noktası Olmamalı;* Bebekler doğru bir şekilde uygulanmayan bebek bakımından dolayı fazlasıyla acı çekerler. Eğer huysuzsa, genellikle sessiz olsunlar diye beslenirler, böyle olan birçok olayda, onların huysuzluklarının gerçek nedeni annenin bebeğine dokunacak kadar çok miktarda besin vermesidir. Mideleri hâlihazırda fazlasıyla dolu olduğu için fazla besin yalnızca olayı daha da kötüleştirir.

[106] Çocuklar genellikle beşikten getirdikleri bu iştaha yenik düşerler ve yemek için yaşadıklarını düşünürler. Anne onların çocukluk yılları içerisinde ki bu karakterlerine şekil vermek için çok fazla çalışırlar. Kadın oburluğa ve iştaha teslim olmamayı ve kendilerini kontrol etmeyi çocuklarına öğretebilir.

Anne, günün belirli saatlerinde kendisi için sürekli planlar yapar, çocukları sorun çıkardığında onların sıkıntılarını gidermeye çalışıp onlara vakit ayırmak yerine, onları sakinleştirmek amacıyla yemekleri için yiyecekler verirler, böyle davranmak bir süreliğine sonuç



verebilir, ama er ya da geç her şeyi daha da kötü yapar. Çocukların mideleri istemedikleri kadar çok yemekle doldurulmuş olur.

Annelerden bütün istenen, birazcık zaman ve ilgidir. Fakat kadın zamanının, çocukların eğlenmesine ayıramayacak kadar çok değerli olduğunu düşünür. Belki de evleri gelen misafirlerin övgüsünü alacak şekilde zevkle döşenmiş olabilir ve yemekleri oldukça rağbet gören bir stilde hazırlanmış olabilir, ama çocuklarının sağlığı ve mutluluğu kadına daha çok saygınlık kazandırır.

*Sağlığa Yararlı, Davetkâr, ama hazırlanması Kolay Yiyecekler;* Yemek hazırlamak annenin tüm zamanını alıp götürmeyecek şekilde kolay olmalıdır. Sağlığa yararlı ve davetkâr usulde hazırlanmış sağlıklı yiyeceklerle masanın donatılması, üzerinde durulması gereken bir gerçektir. Hiçbir zaman çocuklara yeterli miktarda yemek servisi yapıldı mı diye dikkatlerinizi birbirinizin üzerinde yoğunlaştırmayın. Çocuklarınıza daha çok eğitim vermek ve onları daha iyi yetiştirmek için daha çok vakit ayırın, ama daha az zaman harcayarak hazırladığınız yiyeceklerin lezzetini lütfen çarpıtmayın.

*Bebek için Hazırlanan Kıyafetler;* Bebeğin dolabını hazırlarken, moda olan kıyafetlerden ya da beğenilen kıyafetlerden önce göz önünde bulundurmanız gereken, bu kıyafetlerin bebek için uygunluğu, rahatlığı ve sağlıklı olmasıdır.

*Temiz Ortam, Isı Derecesi ve Temiz Hava;* Bebeklerin sıcak ortamda tutulmaları tavsiye edilir, fakat çoğu kez onları aşırı sıcak odada tutmak gibi ciddi bir hata yapılır, önemli oranda temiz havadan yoksun bırakılırlar.

Bebek, vücut sisteminin zayıflamasına veya zehirlenmesine yol açacak bütün etkilerden genelde korunmalıdır. En titiz bakım onların bulunduğu ortamın temiz ve sağlıklı olmasıyla var olur. Böyleyken miniklerinizi büyük ısı farklarından ya da birden bire olabilecek ısı değişikliklerinden korumanız gerekiyor, bu dikkatli bakım, uyurken ya da uyanırken, gündüz ya da gece olmalıdır, onlar sürekli temiz hava solumalıdır.

Hasta Çocukların Bakımı; Çocukların hastalanmasına birçok sebep çocuğa bakarken yapılan hatalardır. Birçok sağlık sorununun nedeni, düzensiz yemek yeme, soğuk gecede yeterince dikkatli giyinmeme, sağlıklı kan dolaşımını sağlayan egzersizin eksikliği ya da çoğunlukla temiz havanın eksikliği olabilir. Anne ve babalar hastalıklara yol açan nedenleri bulmak amacıyla hemen harekete

geçmelidirler, sonra mümkün olduğunca çabuk bu sağlıksız koşulları düzeltmelidirler.

Endişe ettikleri hastalıkları önleme yollarını, hastalıkla baş etmeyi ve hatta hastalığı iyileştirme yollarını bile öğrenecek kapasiteye tüm anne ve babalar sahiptirler. Yaygın olan hastalıklara karşı aile içerisinde nasıl davranacağını özellikle anne bilir. Anne hasta çocuğuna nasıl bakacağını bilmelidir. Bir annenin sevgisini ve anlayışını yansıtmak görev bir yabancıya eline güvenle bırakılmamalıdır.

[108]

## BÖLÜM 31—ANNELEİN BİRİNCİL GÖREVİ

*Çocuğa Uygun Bir Eğitim Verme*; Rab, insanlığın içine akan gerçekleşmesi mümkün olan bütün her şeyi görür. Çocuğun verilecek uygun bir eğitimle, dünyanın yararına bir güç olacağını görür. Anne ve babaların O'nun planını yerine getirmeyeceklerini veya kötülük düşünmeksizin yaptıkları hatalarla O'nun amacını yok edeceklerini hem şimdi hem de sonsuz yaşam için sakınmaları gereken ayartmalara çocuklarının teslim olacaklarını görecek endişesiyle Rab ilgiyle izler. Bu savunmasız ve önemsiz görülen, bu dünya için bir nimete dönüşür, yapılan büyük ve muhteşem çalışma Rabbi onurlandırır. Çocuklarına borçlu oldukları yükümlülüklerle anne babalar onlarla çocuklarının arasına hiçbir şeyin girmesine izin vermemelidirler.

*Ülke ve Rab adına yapılan Çalışma*; Çocuklarını izleyen Rabbin kurallarını, korkuyla ve umutla, tarifi imkânsız duygularla yerine getiren kişiler, büyük anlaşmazlıklarda çocuklarının önünde nasıl davranacağını bilirler. Anne endişeyle sorar, "Nasıl sorumluluk sahibi olacaklar? Sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirip sonsuz yaşamın ihtişamına sahip olmaları için onları nasıl hazırlayabilirim?"

Büyük sorumluluklar sizin üzerinizde anneler. Ulusal kurulda yer almadığınız halde, ülkeniz ve Rab için önemli bir iş yapıyorsunuz. Çocuklarınızı eğitebilirsiniz. Karakter gelişimlerinde onlara yardım edebilirsiniz, böylece kötünün etkisinde kalmayacaklar ve kötüye yönelmeyeceklerdir ve başka insanlar üzerinde iyi bir etki bırakacaklar ve onları yönlendireceklerdir. Hararetle yaptığınız imanlı dualarınız sayesinde, dünyayı etkileyen kolu hareket ettirebilirsiniz. [109]

*Ev Eğitimi Sürekli İhmal Edilir*; Günümüzde çocukların eğitimi üzüntü duyulacak kadar yetersizdir, buna rağmen kullanılan bu eğitim sistemi ilerleme gösteriyor diyerek övülür. Aslında, ihmal edilen ev eğitimidir. Anne babalar özellikle anneler sorumluluklarının farkında değiller. Korumaları amacıyla onlara emanet edilen miniklerini ne bilge bir şekilde kontrol etme yeteneklerine sahipler nede onlara eğitim verecek sabra sahipler.

Gerçek şu ki, anneler anneliklerine sadık olamıyorlar, görevlerini yerine getirmeye katlanamıyorlar. Rab bizden hiçbir şey istemiyor ne çocuklarımızın iyiliği nede kendi iyiliğimiz için Rabbin gücü olmaksızın bizler hiçbir şeyiz.

*İlahi Yardımı Arayın;* Anneler özel görevlerinin önemini fark edip yaptıkları gizli dualarıyla birçok şey yapabilirler, İsa Mesih'i çocuklarına gösterebilirler, Rabbin bereketinin çocuklarının üzerinde olması için yalvarabilirler, kutsal görevlerini en doğru şekilde yerine getirmeleri için bilgelik rica edebilirler. Anne çocuklarına alışkanlıklarına ve tabiatlarına biçim verecek her bir imkanı kullanın. Baskı altında tutulan davranışlar oldukça çok önemlidir, sonuçta karakter gelişimini dikkatlice izlemeli ve eksik olduğu noktalarda cesaret verilmelidir. Değerli miniklerine örnek olacak şekilde kendi yaşamını temiz ve asil bir yaşama dönüştürmelidir.

Anne büyük bir enerjiyle ve cesaretle çalışmaya başlamalıdır, bütün çalışmalarında ilahi yardıma güvenmelidir. Yalnızca kendi zevkleri için çabalamak yerine, çocukları hayatta yüce bir amaca ulaşana ve çocuklarının karakterlerinin derece derece yükseldiğini görene kadar asla rahat olmamalıdır.

[110]

Bir annenin yaptığı duanın gücü paha biçilemez değerde yücedir. Gençlik dönemi içerisindeki kötülüklerden, çocukluk dönemi içerisindeki tehlikelerden korumak için oğlunun ya da kızının yanında diz çöküp çocuklarının yaşamı için dua eden annenin etkisi yargı gününe kadar asla bilinmeyecektir.

Anne Rabbe imanla bağlıysa, onun şefkatli eli oğlunu kötülüğün gücünden kızını ise uzak durması gereken günahlardan kurtarabilir. Haklılık için öfke ön plana çıktığında, annenin etkisiyle ortaya çıkan sevginin gücü sayesinde, duygularını dizginleme ve ağırbaşlı olma arasında doğru bir denge kuran bir ruha sahip olur.

Misafirlerden önce, hayatta her şeyden önce ilk çocuklarınız gelmelidir. Çocuğunuzun ilk yıllarında gösterdiğiniz çaba, onları ihmal etmediğinizi ispat edecektir. Bu kural unutulduğunda bu yaşam için hiçbir plan yapılmamış demektir.

Misafirlerinizi ağırladığınız da çocuklarınızı dışarıya göndermeyin bunun yerine misafirlerinizin rahatı için onlara sessiz ve saygılı olmayı öğretin.

*İyilik ve Soyluluk Örneği;* Anneler, bu değerli zaman için tedbirli olun. Gittikleri yeni bir yerde öğrettiklerinizin geride bıraktıkları

gelip geçici bir eğitim ve terbiye olabileceğini unutmayın. Belki sizler çocuklarınız için doğruluğun, kusursuzluğun ve soyluluğun hepsini bir araya toplayan güzel bir örnek olabilirsiniz. Kendi ilgi alanlarınızla onlarınkini teşhis edin.

Bebeklik çağında çocuklar anne için bir ayna gibidir, anne alışkanlıklarının ve davranışlarının aynısını aynadan yansıtmışçasına çocuklarında görür. Bu minik öğrencilerin önünde konuştuğu dile ve davranışlara dikkat etmesi, ne kadar da büyük önem taşıyor! Nasıl bir karakter görmeyi arzuluyorsa, görmeyi istediği karakteri mutlaka kendisi geliştirmelidir. [111]

*Güzel bir Çalışma Başarıyla Tamamlandı; Çocuklar Rabden miras ve O'nun malını yönettiğimiz için O'na hesap vereceğiz.* Rabbe inanan kişiler olarak çocuklarına vereceği eğitim ve terbiye, anne ve babaların Rabbe vereceği en yüce hizmettir. Bu öyle bir çalışma ki yaşam boyu süren, sebat edilerek ve özenle yapılan bir çalışmadır ve sabırlı bir çaba gerektirir. Bu güvene karşı aldırılmazlık içinde olursak sadık hizmetkâr olmadığımızı ispat ederiz.

Aile bireyleri için Rabbe gelip büyük bir mutlulukla, “Rabbin bana verdiği çocukların farkındayım.” diyene kadar, anne babalar sevgiyle, imanla ve duayla çalışmalıdırlar. [112]

## BÖLÜM 32—ANNELERİ CESARETLENDİRME

*İsa Mesih Çocuklar için Dua Etti;* İsa Mesih'in yaşadığı dönemde anneler çocuklarını O'na getirdiler ve O, dua etmek için Ellerini bu çocukların üzerine koydu. Onlar hareketleriyle Mesih'e olan imanlarını gösterdiler ve bu miniklerin şimdiki ve gelecekteki mutlulukları için kalplerindeki endişeleri çocuklarının iyiliği için Mesih'e teslim ettiler. Ama Mesih'in öğrencileri bu çocukların hatırına Efendilerinin sözünün yarıda kesilmesine gerek görmediler, onlar bu anneleri uzaklaştırırlarken İsa öğrencilerini azarladı ve küçük çocukları olan bu imanlı annelere yol açmaları için kalabalığa emir verdi. Ve O, "Bırakın çocukları, Bana gelmelerine engel olmayın; çünkü Göklerin Egemenliği böylelerinindir," dedi.

Bu anneler tozlu yoldan geçip Kurtarıcının yanına giderlerken ve çocukları için sessizce dua ederlerken, İsa davetsiz gözyaşları ve titreyen dudaklar gördü. Öğrencilerinin tersleyen sözlerini işittiğinde söylediklerini tersine çevirdi. O'nun sevgi dolu mükemmel kalbi çocukların görmesi için açıldı. Çocukları peş peşe kollarının arasına aldı ve onlar için dua etti, kolları arasında uykuya dalan küçük bir çocuğu bile göğsünün üzerine yatırarak salladı.

İsa, annelerin gayretlerinden söz edip, cesaret veren sözler söyledi ve bu sözler zihinlerine ne kadar da hoş bir rahatlama verdi! İsa'nın merhameti ve iyi kalpliliği, yaşamlarında geriye dönüp baktıklarında mutlulukla hatırlayacakları değerli bir olaydı! O'nun hoş sözleri, annelerin kalplerinde ki yükleri alıp götürmüş ve onlarda yeni umutlar ve cesaret uyandırmıştı. Bütün yıpranmış duygularını alıp götürmüştü.

Bu, anneler için her zaman cesaret verici bir derstir. Bütün bunlardan sonra, çocuklarının iyiliği için yaptıkları yada yapabilecekleri en iyi şey onları Rabbe getirebilmeleridir. Annenin kolları arasındaki bebek bile, O'nun görüşüne göre değerlidir. Kalbinde çok arzu etse bile gereken yardımı kadının veremeyeceğini bilir, bu hassasiyeti kadın sağlayamaz, sonuçta kendisini ve çocuklarını Mesih'in merhametli kollarına bırakır, Mesih onları kabul edecek ve onlara

hayır dua edecektir; annelere ve çocuklara mutluluk, huzur ve umut verecektir. Bu İsa'nın bütün annelere verdiği değerli bir ayrıcalıktır.

Bırakın anneler sıkıntılarıyla İsa'ya gelsinler. Çocuklarını yönetmek için ihtiyaç duydukları lütfu fazlasıyla bulacaklardır. Yüklerini Kurtarıcısının ayaklarının altına seren her anneye bu kapı açıktır. O'nun tarafından dua edilmesi için, miniklerine önderlik eden bu anneleri hala davet ediyor. Annenin kolları arasındaki bebek bile, dua eden annenin imanı sayesinde, her şeye gücü yetenin gölgesinde oturabilir. Vaftizci Yahya daha doğduğunda Kutsal Ruh'la doldu. Eğer yaşantımızı Rable paylaşırsak, miniklerimizi şekillendirecek bu ilahi Ruh'u bizde bekleyebiliriz, hatta onların vaktinden evvel ki anda bile.

*Çevresinden Kolaylıkla Etkilenen Genç Kalpler*; Mesih, Kendisini aşağı nitelikte olanlarla, yoksul olanlarla, zihinsel ve bedensel özürlü olanlarla tanımladı. Küçük çocukları kolları arasına aldı ve gençlerin seviyesine indi. Kalbindeki büyük sevgi, onların dertlerini ve ihtiyaçlarını anladı ve onların mutluluklarıyla Mutlu oldu. Kalabalık şehrin karışıklığı ve bozulmuşluğuyla yıprandı, ikiyüzlü ve hilekâr adamlarla bir likte olmaktan yoruldu, O'nun ruhu huzur ve barışı, toplum içindeki bu masum çocuklarla buldu. O'nun varlığı asla onları ret etmedi. Cennetin görkemi, onların soruları için alçakgönüllülük gösterdi ve onların çocuksu kavrayışlarıyla karşılaştığı için önemli derslerini basitleştirdi. Gençlerin içine, zihinlerini geliştiren gerçeğin tohumlarını ekti, böylece olgunlaştıkları yıllar içerisinde ürün bereketli olacaktı ve türeyecekti.

[114]

“Bırakın çocukları, Bana gelmelerine engel olmayın ! Çünkü Göklerin Egemenliği böylelerininindir.” Bu değerli sözler yalnızca her anneyi değil, aynı zamanda her babayı da aynı derecede bağrına basar. Bu sözler Rabbin önem verdiklerinin arasına kendi çocuklarını da koyma konusunda her anne ve babaya cesaret verir, Mesih'in adıyla isterseniz Cennetteki Baba, Lütfunu ailenin geri kalan bütün fertlerinin üzerine de gönderir. Belirtilen bu lütuf sadece çok sevilenlere verilmez aynı zamanda şefkatli rehberliğe ve dikkatle verilecek bir eğitime ihtiyaç duyan huzursuz ve aksi çocuklara da verilir.

[115]

## BÖLÜM 33—ÇOCUKLARIN GERÇEK DEĞERİ

*Mesih tarafından kazanıldı;* Mesih çocuklarınıza öyle çok değer verdi ki onlar için Kendi yaşamını Verdi. Kendi kanıyla satın aldığı gibi onlara davranın. Sabırla ve kolayca yıkılmayacak sağlamlıkta eğitimi Rabbin adına çocuklarınıza verin. Sevgi ve şefkatle disipline edin. Böyle yaptığınız için, onlar da sizleri sevindiren bir baş olacaklar ve bu dünya için ışıklar gibi parlayacaklar.

Rabbin görüşüne göre, küçük bir çocuğun Rabbe karşı olan sevgisi ve korkusu, Rabbin Kurtuluş planına aldırış etmeyen, kabiliyetli ve bilgili adamdan çok daha yücedir. Kalbini ve yaşamını Rabbe adayan gençler Fıskıran Yaşam Suyu 'yla olan bağları sayesinde bütün bilgelik ve üstünlükleriyle sonsuz yaşam için kendilerine yer hazırladılar.

*Melekler Kadar Değerli;* Mesih'e inanan küçük bir çocuğun ruhu Rabbin görüşüne göre O'nun tahtının bulunduğu yerde ki melekler kadar değerli. Onlar Mesih'e getirildiler ve Mesih için yetiştirildiler. Onlar, itaatkarlık yolunda rehber olacaklar, istedikleri yöne gitme yada kibirli olma gibi sakınmaları gereken konulara teslim olmayacaklardır.

*Rabbin Malı Anne Babalara Emanet Edildi;* Çocuklar varlıklarını ve yaşam tarzlarını anne babalarından alırlar, ama çocukların yaşamı Rabbin gücüyle yaratıldı çünkü Rab Yaşam verendir. Bu gerçek, çocukların bize ait kişisel mülk gibi olduklarını düşünüp, davranılmaması gerektiğini bize hatırlatır. Çocuklar Rabbin malı ve kurtulma planı bizim olduğu kadar onların kurtuluşunu da içine alır. Yetiştirilmeleri için onlar, anne babalara emanet edildiler, aldıkları terbiye ve tembihlerle Rabbe getirildiler, sonuçta sonsuz yaşam için şimdi yaptıkları işlerde nitelikli kişiler oldular.

Anneler, çocuklarınızla ilgilenirken anlayışlı bir kişi olun. Mesih'te bir zamanlar küçük bir çocuktuk. O'nun hatırına bu çocukları onurlandırın. Kutsal bir görev gibi onlarla ilgilenin, çocuklar sakınmaları gereken ayartmalara teslim olmamalıdır, önemsiz görülmemeli ve putlaştırılmamalıdır, bununla birlikte onlara temiz bir



hayat, soylu bir yaşam öğretin. Onlar Rabbin malı; Rab onları Seviyor ve mükemmel bir karaktere sahip olmaları için, onlara yardım etmek amacıyla, Rab sizleri, Kendisiyle birlikte çalışmaya çağırıyor.

Gençlerin, bu gerçeklerden etkilenmelerini sağlayacak olan onların kendilerine özgü yetenekleri değil, Tanrı vergisi özel yetenekleridir. Güç, zamanlama, zekâ, bunların hepsi ödünç verilmiş olan hazineler. Bu hazineler Rabbe ait ve her genç bu hâzinelerini koyacağı yüce bir kullanım alanına karar vermelidir. Rab, gençlerden meyve veren bir dal; ürünü çok iyi büyüten bir hizmetkâr; bu karanlık dünyayı aydınlatan bir ışık olmalarını bekler. Yaptığı işlerle, her genç, her çocuk Rabbi onurlandırmalı ve insanlığı yüceltmelidir.

*Çocukların Yaşam Yolu*; İsa Mesih, bizim zayıflıklarımızı biliyor ve Kendisi günahattan başka her çeşit hayat tecrübemizi paylaştı. Dayanma gücümüze ve yeteneklerimize uygun bir yaşamı bizler için hazırladı, Yakup gibi, onun sürüsünün dayandığı gibi, aynı şekilde çocuklarda, iniş çıkışlı olmayan güzel sözlerin ışığında ilerlemiş olacaklardır, Rab böylece Arkadaşlığının verdiği teselliyle bizleri ağırlar ve sonsuza kadar bize yol gösterir. Bu sürünün gerisinde kalan çocuklarını asla bırakmaz, ihmal etmez ve hor görmez. Çocukları kendi başlarına bırakmayı ya da başka yere göndermeyi bizlere önermez. Çocuklarımızla bizi arkada bırakarak aceleyle uzaklaşmadı. Hayır, yapmadı, tam aksine çocuklar için bile yaşam yolunu düzleştirdi. Ve anne babalar, bu dar yolda çocuklarınıza Rabbin adıyla rehberlik etmeyi isteyin. Rab, çocukların dayanma güçlerine ve yeteneklerine uygun bir yol bize sağladı.

[117]

[118]

## BÖLÜM 34—ANNELEİN YARDIMCILARI

*Çocukların Ortaklığı;* Çocuklar en az anne baba kadar evde önemli görevlere sahiptirler. Güçlü aile bağı olan evin bir parçası olduklarını düşünmelidirler. Doyurulduklar, giydirildiler ve onlara sevgi gösterildi ve ilgi gördüler; onlara gösterilen bütün bu merhametli davranışlara karşılık, onlarda ailenin bir ferdi olarak aile içersine, mümkün olduğunca çok mutluluk getirmelidirler ve evin yüklerini paylaşarak kendilerine ait yükleri taşımalıdır.

Küçük ayak işlerini yaptıklarında, anne ve babalarına yardımcı olduklarını çocuklar bilsinler. Onlara sizin için ya-pacakları bazı işler verin ve oyun oynamaları için daha sonra onlara zaman vereceğinizi söyleyin.

Çocuklar hızlı bir zekâyâ sahiptirler ve günlük yaşamın getirdiği zorunlulukların üstesinden gelmeyi öğrenebilmeleri için, iş yapmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte anne babalar asla kendilerine ait işleri çocuklarından beklememelidirler. Anne babalar bu konuda kendinizi kontrol edin.

*Herkesin Yükümlülükleri Vardır;* Anne babalar, çocuklarına eğitim vermek, giydirmek ve beslemek gibi yükümlülükler altındadırlar, çocuklar ise anne babalarına karşı sadakatle, ağırbaşlılıkla, mutlulukla, hizmet etme gibi yükümlülükler altındadırlar. Çocuklar, anne babalarıyla birlikte, yükleri paylaşma ve taşıma yükümlülüklerine, yorucu bir iş diyerek son vermek istediklerinde, anne babaları da aynı şekilde onlara karşı olan yükümlülüklere son vermek isterlerse [119] bu durumu nasıl karşılayacaklardır? Çocuklar yaptıkları işleri yapmaktan vazgeçerlerse yardımcı oldukları işler anne ve babalarının üzerine kalır, ailelerinin yüklerini hafifletmek için yardımcı olmaları çocuklar için zor ve sıkıcı bir iş olabilir, ama gelecekte faydalı birer kişi olmalarını sağlayacak olan, bu değerli eğitimi alma imkânını maalesef yitirirler.

Çocukların üzerinden bütün yükleri kaldırmaktan, onları işsiz bırakmaktan, amaçsız yaşamdan, hiçbir şey yapmamaktan yada mutlu olduklarıyla kendilerini oyalamaktan başka kötülüğe yol açan ke-

sinlikle hiçbir şey yoktur. Çocukların zihinleri aktiftir ve bu aktif zihin iyi ve faydalı işlerle meşgul değilse, kötülüğe yönelmeleri kaçınılmazdır. Onların eğlenmeye ihtiyaçları varken, fiziksel olarak çalışmaları ve aynı zamanda belirli saatlerini okumaya ve ders çalışmaya ayırmaları gerekiyor. Onların, hayatları boyunca verilen işleri yapan kişiler olacaklarını göreceksiniz.

*Çocuklar Sıkıntıya Katlanmayı Öğrenmelidir;* Evin yüklerini taşıma konusunda üzerlerine düşen kısmı yerine getirmeleri çocuklarının öğrenmesi gereken en önemli ders olduğuna anne ve babalar mutlaka uyanmalıdır. Aileler çocuklarına hayatta sağduyulu olmayı öğretmelidir, bunun sonucunda onların bu dünya için yararlı birer kişi olduklarını görecektir. Bilge bir annenin gözetimi altındaki evde erkekler ve kızlar yaşamın getirdiği yüklere katlanmayı ilk ders olarak aldılar.

*Çocuklar Basit Görevlerini Yerine Getirmekten Zevk Duymalı;* Yararlı kişiler olmalarını sağlayacak şekilde çocuklara eğitim verilmelidir. Onlar doğal olarak hareketlidirler ve hareketli olmaya eğilimleri vardır, çevrelerinden kolayca etkilenebilmelerine rağmen çocuğun bu hareketliliği eğitilebilir ve doğru yöne kanalize edilebilir. Çocuklar üzerlerine düşen günlük sorumlulukları yüklenmek için daha çok genç olduklarını düşünebilirler, ama her çocuğun ailesine yada birlikte yaşadığı kişilere karşı sorumlu olduğu bazı özel görevleri vardır. Böylece, genç yaşta görev boyunduruğunu taşımayı öğreneceklerdir; sonuçta küçük görevlerini yerine getirmekten zevk alacaklardır, yalnızca yaptıkları iyi işler onlara artan bir mutluluk verecektir. Böylece çalışmaya meyilli olacaklar ve sorumluluk sahibi olmaya alıştırmış olacaklar, verilen işten zevk alacaklardır, böylece içinde buldukları hayatı anlamaya çalışmak kendilerini eğlendirmekten çok daha önemli olacaktır.

Çalışmak çocuklar için iyidir; zamanlarının büyük bir kısmını faydalı işlere ayırdıklarında mutlu olurlar; işlerini başarıyla bitirdikten sonra masum eğlencelerinden büyük bir keyif alarak mutlu olurlar. Çalışma hem kasları hem de zihni güçlendirir. Uygun bir eğitim alan çocuklar gelecek yıllar içerisinde yararlı kişiler olarak, arkadaşlarının yüklerini hafifletecek şekilde çalışırlar.

*Zihinsel Dengeyi Sağlamaştırma;* İşbölümü yapmak hafızayı güçlendirir ve zihinsel dengeyi iyi yönde artırır, sonuçta dengeli bir karaktere sahip olunur ve hızla sonuca ulaşılır. Sürekli yerine

[120]

getirdiği küçük işler sayesinde zamanla ihtiyaçları düşünmeye başlarlar, kendi kafalarında hesap yaparlar ve düşündüklerini harekete geçirmek için planlar yaparlar. Büyürlerken böyle çocuklara fazlasıyla ihtiyaç duyulabilir. İhtiyaç duyulan işler çok geniş kapsamlı ve detaylı bir iş olmayabilir ya da uzun süreli bir işte olmayabilir, bunun sonucunda cesaretleri kırılır ve yorgun düşerler; ama karakterlerinin ve zihinlerinin iyi yönde gelişimi ve arzu edilen fiziksel olgunluğa erişimi yapılan sağduyulu bir seçimle gerçek olabilir.

[121]

*Evdeki Bağları Güçlendirmek;* İşbirliği ilkesi ışığında gençlerin evden aldıkları eğitim oldukça değerlidir. Aile içerisindeki çocuklardan en büyüğü anne babalarının asistanlarıdır ve aileleriyle birlikte plan yapmaya başlarlar ve onların sorumluluklarını ve yüklerini paylaşırlar. Çocuklarına eğitim vermek için anne ve babalar zaman ayırmalıdır, çocuklarının yaptıkları yardımların onlar için çok değerli olduğunu onlara göstermelidirler, onların güvenlerini kazanmayı arzu etmeli ve onların birlikteliğinden mutlu olmalıdırlar; sonuçta çocukların bütün bunlara yanıt vermesi uzun sürmeyecektir. Bu çocuklar yalnızca ailelerin yükleri hafifletmekle yada paha biçilemeyen değerdeki pratik bir eğitimi almakla kal-mayacaklar aynı zamanda bu evin içinde yaşayanlar arasındaki bağı daha güçlü hale getirecekler ve karakterin temeli çok daha derin atılacaktır.

*Zihinsel, Ahlaki ve Ruhsal üstünlükle Büyüme;* Çocuklar ve gençler, anne babalarının kaygılarını gidermekten zevk duyup evde cömert bir ilgi göstermelidirler. Yükleri mutlulukla kaldırmakla paylaşmayı öğrenmeye başlıyorlar, böylece yararlı ve güvenli bir sosyal pozisyona onları taşıyacak olan eğitimi alıyorlar. Her sene daha tutarlı bir ilerleme gösterirler, genç kızlık ve genç erkeklik döneminde sergiledikleri acemice davranışlara karşın, kadınlık ve erkeklik döneminde giderek tecrübe kazanırlar ve bu davranışlarını bir yana koyarlar. Erkek ve kızların evdeki basit işleri imanla yerine getirmeleri temelde zihinsel, ahlaki ve ruhsal üstünlüklerini gösterir.

Çocukları tembellik içinde büyütme günahıdır. Kollarını, bacaklarını ve kaslarını hareket ettirsinler, bu hareketler onları yorsa bile. Eğer çalışmazlarsa onların size vereceği zarardan daha fazlasını nasıl yorgunluk onlara verebilir? Yorgunlukla bitkinlik arasında bayağı bir fark vardır. Çocuklara verilen işlerde sık sık değişiklik yapılmasına gerek vardır ve bir yetişkinin dinlenme süresine göre daha çok dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Küçük yaşta olmalarına rağmen

[122]

çalışmayı öğrenmeye başlayabilirler ve yararlı birer kişi oldukları düşüncesiyle mutlu olurlar. Sağlıklı bir çalışmadan sonra uykuları çok tatlı olacak ve ertesi gün yapacağı iş için yorgunluklarını üzerlerinden atmış olacaklardır.

Asla, “*Çocuklarım Beni Rahatsız Ediyor*” Demeyin; “Maalesef,” bazı anneler, “Çocuklarım bana yardım etmeye çalışırken beni rahatsız ediyorlar” der. Sizin yaşadıklarınızın aynısını çocuklarınızın da yaşamasını ister misiniz? Çocuklarınız için şükredin. Onlara eğitim verin, adım adım, ilke ilke.

[123]

## BÖLÜM 35—ANNE BABALARI ONURLANDIRMA

*Anne Babalara Teşekkür Borçlu;* Bebeklik döneminden beri onlara bakan ve hasta olduklarında onların başında bekleyen anne babalarına karşı çocuklar kendilerini borçlu hissetmelidirler. Onlar için duydukları endişeler ve kaygılar yüzünden anne babalarının çok acı çekmiş olduklarının farkında olmalıdırlar. Anne ve babalarının yaşlarına geldiklerinde kötü alışkanlıklara teslim olmalarına izin vermeyen ya da yanlış duygular beslemelerine izin vermeyen ve imanla çalışan anne babalarını çocukları ödüllendirecektir.

*Hepsinden Daha Bağlayıcı Bir Kural;* “Anne ve Babana saygı göster. Öyle ki ömrün uzun olsun ve Tanrın Rabbin sana vereceği ülkede üzerine iyilik gelsin.” Bu söz verilen ilk buyruktur. Bu buyruk, çocuklarla ve gençlerle orta yaştakileri ve yaşlıları birbirine bağlar. Çocuklar, yaşamlarının hiçbir döneminde anne babalarını onurlandırmaktan mazur görülemezler.

Anne ve babalar, hiç kimsenin veremeyeceği sevgiyi ve saygıyı yeterli oranda çocuklarına verebilirler. Anne babaların görevi olan ve onlara emanet edilen bu ruhlardan sorumlu olan Rabbin Kendisi şöyle buyurdu; anneler ve babalar yaşamlarının erken yıllarında çocukları için onlara verilen göreve dayanmalıdırlar. Ve anne babasının yasal yetkisini kim ret ederse, Rabbin yetkisini de ret eder. Bu beşinci buyruk, yalnızca çocuklara anne babalarına saygı göstermeyi, boyun eğmeyi ve itaat etmeyi buyurmuyor aynı zamanda onları sevmeyi ve şefkat göstermeyi buyuruyor, onların endişelerini hafifletmeyi, itibarlarını korumayı ve yaşlandıklarında, onları rahatlatmalarını ve yardımlarına koşmalarını buyuruyor.

[124]

Doğru bir eğitim ya da disiplin almamış olan isyankâr yaştaki çocukların ailelerine karşı olan yükümlülükleri onlar için fazla bir anlam taşımaz. Sürekli karşılaşılan bu durum daha çok anne ve babaların çocuklarına gösterdikleri duygulardır, onlar çok daha nankördürler ve çok daha az saygı gösterirler. Her zaman, istediklerinin olmasını bekleyen ve sevilme isteyen çocuklar, eğer istekleri yerine

getirilmezse hayal kırıklığına uğrarlar ve cesaretleri kırılır. Sahip oldukları bu tabiat aynı şekilde tüm yaşamları boyunca görülecektir; böyle çocuklar aciz olacaklardır, yardım almak için başkalarına güvenecekler, başkalarının onları beğenmesini bekleyecekler ve onlara teslim olacaklardır. Sonuçta büyüyüp yetişkin bir kadın ya da erkek olduktan sonra eğer içinde buldukları bu gerçeklere karşı direnmezlerse, kendilerinin kötüye kullanıldıklarını düşünebilirler ve beklide kendi açılarından endişe edip, kendi yüklerini bile bu dünya da zorlukla taşıyabilirler, hiçbir şey onlar için uygun olmadığından sürekli söylenip endişe ederler.

*Sevginizi Gösterin;* Anne babalarına verecek hiçbir sevgiye sahip olmayan çocuklar gördüm, dışa vurulmayan ve yeterince gösterilmeyen sevgi ve yaptıklarına karşı söylenmeyen takdir, genellikle tercih ettikleri sevgi gösterisi baştan savmak amacıyla yapılan bir gösteridir. Bu gösterilen sevgi, Rabbin sahip olduğu sevginin aynısı mıdır? Hayır, hayır.

Aile ortamının içine, bütün güneş ışınlarını sevgiyle ve şefkatle getirin. Babanız ve anneniz göstereceğiniz bu azıcık ilgiyi takdir edecektir. Yükleri hafifleten çabalarınızla ve nankörlük içinde sinirle söylenecek her sözü bastırmanızla, düşüncesiz bir çocuk olmadığınızı göstermenizle ve bu şekilde davranarak, sizin savunmasız olduğunuz bebeklik ve çocukluk yılları içerisinde size verilmiş olan sevgi ve ilginin değerini takdir etmiş oluyorsunuz.

## BÖLÜM 36—ÇOCUKLARINIZA ÖĞÜT VERİN

*Küçük Yaşta Rabbi Arayın;* Çocukların ve gençlerin küçük yaşta sahip olacakları alışkanlıklar ve etkiler karakterleri ve yaşamları üzerinde sürekli ve güçlü bir etki bırakacağı için küçük yaşta Rabbi aramaya başlamalıdır. Kendi zevklerine düşen yalnızca kendi çıkarları peşinde koşan bu dünyada kendi yaşamlarını bencilce düşünen kişilerden ve kötü planlar yapan kişilerden uzak durup onlarla arkadaşlık etmeyen imanlı gençler, Samuel'e, Yuhanna'ya özellikle de Mesih'e benzeyeceklerdir.

Evdeki küçük işlerden birçoğu önemli değilmiş gibi dikkate alınmaz; eğer küçük işler gözden kaçırılırsa, daha sonra yapılacak olan büyük işler gözden kaçırılacaktır. Asil karakterli erkek ya da kadın olarak tümüyle güvenilir, iyi kalpli olmak istersiniz. Öyleyse, evde çalışmaya başlayın; küçük işleri üstlenin ve bunları eksiksiz ve düşünceli tavırlarla yerine getirin. Rab, küçük işleri imanla yaptığınızı gördüğü zaman daha büyük sorumluluklar için size güven duyacaktır. Nasıl inşaat ettiğinize ve bu binaya ne çeşit malzemeler koyduğunuza dikkat edin. Şu anda şekil verdiğiniz karakter ebediyete kadar sürecek.

Zihninizin, kalbinizin ve sevginizin sahibi bırakın Mesih olsun ve aynı Mesih'in çalıştığı gibi çalışın, ev işlerinizi dikkatle yapın, kişisel çıkarları çok az harekete geçirin, iyi niyetle iş yapın, verilen işe özen göstererek ve sebat ederek önem verin, küçük günahlara karşı dikkatli olun, küçük nimetler için minnettar bir kalbe sahip olun, Yuhanna'ya ve Samuel'e özellikle de Mesih'e verildiği gibi sizler de, buna benzer bir tanıklığa kendiniz için sahip olacaksınız; “Ve hem Rab hem de insanoğlu tarafından tercih edilen bilgelik ve itibarı Mesih arttırdı.”

*Kişisel Bir Seçim;* İzleyin ve dua edin, Rabbin yarattıklarından kendinize kişisel bir tecrübe çıkarın. Anne babalarınız size bunları öğretebilirler, güvenli yolda adım atmanız için sizlere rehber olmaya çalışabilirler; ama kalbinizi değiştirmeleri onlar için imkânsızdır. Kalbinizi mutlaka İsa Mesih'e vermelisiniz ve size Vermiş



olduğu Gerçeğin değerli ışığıyla yürümelisiniz. Ev yaşamı içinde görevlerinizi imanla yerine getirmelisiniz ve Rabbin lütfü sayesinde O'nda büyüyen bir çocuk nasılsa, sizde Mesih'in sahip olduğu bütün itibarla büyümelisiniz.

Çocukluk ve gençlik dönemi içerisinde Rabbe hizmet etmiş olabilirsiniz ve yaşadığınız bütün bu tecrübeler sayesinde doğruyu bilebilirsiniz. Ama yinede anne ve babalarınıza karşı itaatkâr olun. Anne babalarınızın verdiği öğütleri dinleyin, eğer Rabbi seviyorlarsa ve Rabden korkuyorlarsa, sizin ruhunuzu sonsuz yaşama hazırlayacak eğitimi, disiplini ve yetiştirmeyi sağlayacak olan sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Çocuklar, ailenizin size vermek istediği bu yardımı teşekkürle alın ve onların bilge yargılarının gerektirdiklerine karşı neşeyle boyun eğdiğinizde onların kalplerini mutlu kılacaksınız. Bu şekilde sizler anne babalarınızı onurlandıracak, Rabbi yüceltecek ve birlikte olduğunuz kişiler için bir nimete dönüşeceksiniz.

*Yardım için Dua Edin;* Çocuklar, üzerlerine gelecek tüm ayartmalara karşı, sarsılmadan ayakta durmalarını sağlayacak lütuf için, dua etmelidirler ayartmalar ya kendilerinden kay- naklanabilir ya da kendilerine ait bencil zevkleri tatmin etmek amacıyla olabilir. Aile içerisindeki sorumluluklarını üstlenmeleri ve itaatkâr olmaları, iyi niyetli, dürüst kişiler olarak yaşamlarında yerine getirmeleri gereken işler konusunda Mesih'ten yardım isterlerse, onların bu basit dualarını işitecektir.

[127]

Mesih, bu çocukların ve gençlerin anne babalarına gitmeleri gibi, aynı güvenle O'na gelmelerini ister. Aynı bir çocuğun aç olduğu zaman, annesi ya da babasından ekmek istemesi gibi, sonuçta ihtiyaç duyduklarınızı O'na sormanızı Rab ister.

İsa Mesih, çocukların ihtiyaçlarını bilir ve onların dualarını dinlemeyi sever. Çocukların, bu dünyanın içine girmesine engel olun, böylece Rabden gelen her şey onlar için çekici olacaktır ve Rable, baş başa olduklarını çocuklarınıza hissettirin, böylece Rabbin gözü kalplerinin içinde yer alan pek çok şeye bakacak ve ruhlarının arzu ettiklerini okuyacak, sonuçta Rable konuşabilecekler.

Öyleyse çocuklar, kendi başınıza yapamayacaklarınızı sizin adınıza yapmasını Rabden isteyin. Her şeyi İsa Mesih'e söyleyin. Kalbinizdeki sırları O'na açın; öyle ki, O ruhunuzun en gizli yerine araştırarak baksın ve aynı açık bir kitap gibi düşüncelerinizi oku-

sun. Ruh huzurunuz için gerekenleri O'na sorduğunuzda inanın ki alacaksınız ve istediklerinize kavuşacaksınız.

Birçok çocuk evdeki görevlerini hoşça gitmeyen işler olarak düşünür ve yüzleri hoşnutsuzluklarını açıkça ortaya koyar. İsteyerek hiçbir şey yapmazlar ve hata bulup söylenirler. Bu davranışlar Mesih'i yansıtmaz, tam aksine şeytan'ın ruhunu yansıtır, eğer siz bu duyguları beslerseniz onun gibi olursunuz. Kendinizi mutsuz kılıp çekilmez yaparsınız.

[128]

Eğlenmek için ne kadar kısıtlı bir zamana sahip olduğunuzu ve bunun ne kadarını eğlenmek için harcayacağınızı düşünüp sızlanmak yerine düşünceli biri olun ve sorumlu olduğunuz işleri yerine getirin. Zamanınızı yarar getiren işlere vermekle şeytan'ın ataklarına karşı kapıyı kapatmış olacaksınız. İsa Mesih'in kendini mutlu etmek için yaşamadığını ve sizinde aynı O'nun gibi olmanız gerektiğini unutmayın. Bu konuyu dini bir prensip haline getirin ve size yardım etmesini Mesih'ten isteyin. Zihninizi bu yöne yönlendirdiğinizde aile içerisindeki işleri üstlenen kişi olarak yükleri taşıyabilen kişiler olacak şekilde Rabbin aracılığıyla hazırlanacaksınız. Başkaları üzerinde olumlu bir etki bırakacaksınız sonuçta Mesih'e hizmet etmelerini konusunda onları kazanabilirsiniz.

*Bugünün Davut'ları için Rabbin Ödülü;* Günümüzde Davut Peygamber gibi cesaretli ve başladığı işi başarıyla tamamlayan erkeklere ihtiyaç var. Bugünkü dünyada temiz bir kalbe ve güçlü korkusuz ele gereksinim var. Rabbin amaçladığı erkek üstünlük derecesinin en üst noktasına ulaşıncaya kadar her gün sürekli ilerlemelidir. Bu konuda kendimizi geliştirmek için çabalarsak Rab bize yardım edecektir. İki dünya için mutluluğumuzun umudu biri için düzelmemize bağlıdır.

Sevgili gençler, Rabbin lütfu aracılığıyla yerine getirebileceğiniz görevleri yerine getirmeniz için Rab sizleri çağırıyor. "Rabbin kabul ettiği şekilde özveriyle yaşayan kutsal bir beden, kabul edilen yararları getirendir." Tanrı vergisi erkekliğinizin ve kadınlığınızın içinde ileri seviyede olun. Davut Peygamberle karşılaştırıldığında, yaşadığınız hayatta temiz bir hayata, arzulara ve alışkanlıklara sahip olduğunuzu gösterin. Rab, endişelerinizi yatıştırarak, zihin açıklığı vererek, zararsız bir yargıyla ve önseziyle sizleri ödüllendirecektir. Sağlam ve sarsılmayan prensiplere sahip olan günümüzün gençleri sağlıklı bir vücutla, zihinle ve ruhla zenginleştirilmiş olacaklardır.

[129]

*Şimdi Başlayın;* Gençler, ebediyete uzanacak yazgınıza şimdi karar verin ve “Tanrın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.” diyerek Rabbin eklediği bu söz ve buyruğun üzerinde durmanız için size yalvarıyorum. Çocuklar sonsuz yaşamı arzu ediyor musunuz? Öyleyse anne ve babalarınıza saygı gösterin. Onların kalplerini yaralamayın ve onlara büyük üzüntü vermeyin ve sizden kaynaklanan nedenler yüzünden onların endişeyle ve kaygıyla uykusuz geceler geçirmelerine neden olmayın. Onlara karşı itaatsizlik edip, sevgilerine karşı iyi niyetli davranmamak gibi bir günah işlerseniz, geçmişte yaptığınız hatadan dolayı kendinizi affettirmek için hemen çalışmaya başlamalısınız. Yoksa başka herhangi bir ders almak için çaba sarf etmeyin, bunun anlamı sonsuz yaşamı kaybetmenizdir. [130]

## BÖLÜM 37—EV İDARESİ

*Yönetme Prensipleri;* Anne ve babalar kendi yaşamlarını çocuklarına örnek olacak iyi bir şekilde dönüştürmelidirler, böylece insan çabası ilahi yardımla birleştiğinde karakter gelişimleri mükemmelere yakın olabilir ve çocuklarını bu yönde yetiştirebilirler. Bunu dünyaya getirdikleri çocuklarına hak ettikleri önemi vererek ve tüm sorumluluklarını kabul ederek yapabilirler.

*Gerekli Kurallar;* Rabbi bilen imanlı her evin kuralları olmasıdır ve anne babalar çocuklarının nasıl bir yapıda olmalarını arzu ediyorlarsa, yaşayan bir örnek olmalıdırlar, birbirlerine söyledikleri sözlerle ve birbirlerine karşı olan davranışlarla çocuklarına göstermelidirler. Çocuklarınıza ve gençlerinize gerçek Tanrı'ya, gerçek prensiplere ve kendilerine saygı duymayı öğretin; Rabbin kurallarına itaat etmeyi ve saygı duymayı öğretin. Sonuçta bu prensipler onların yaşamlarını kontrol edecektir ve bu prensipleri çevresindeki diğer insanlara taşıyacaklardır.

Rabbin Kendisi bu aile birlikteliğini kurdu. O'nun Sözü çocukların idaresinde güvenilir tek rehberdir. İnsan felsefesi çocukları idare etme konusunda, Rabbin bildiğinden daha fazlasını veya bilge bir çözüm yolunu ya da Rabbimiz tarafından verilenden daha fazlasını henüz keşfetmedi. Çocukların tüm ihtiyaçlarını onların Yaraticısından başka en iyi kim anlayabilir? Kendi kaniyle onları Getirenden başka onların huzurunu büyük bir ilgiyle kim hissedebilir? Rabbin Sözü dikkatlice çalışıldıysa ve imanla itaat edildiyse kötülük peşinde koşan sapkın hareketli çocuklardan daha az ruh, acı çekmiş olacaktır.

[131]

*Çocuk Haklarına Saygı Gösterin;* Çocuklarında saygı duyulması gereken haklara sahip olduklarını unutmayın. Çocukların hakları vardır, bu hakları anne ve babalar kabul etmeli ve saygı göstermelidirler. Onların, çok iyi bir eğitim almaya, saygılı yararlı kişiler olmalarını sağlayacak şekilde yetiştirilmeye ve toplum içinde sevgi görmeye, ileride temiz ve kutsal bir toplum içinde yer almaları için ahlaki açıdan uygun bir şekilde yetiştirilme haklarına sahiptirler.

Çocukların ve gençlerin hem bugün hem de gelecekteki mutlulukları çocukların gençlik dönemleri içinde biçimlenen alışkanlıklarına büyük oranda bağlı olduğunu gençler düşünmelidirler. Boyun eğmeye, özverili olmaya ve başkalarının mutluluğunu gözetmeye önceden alışmalıdırlar.. Aceleci huylarını bastırmayı, öfkeli sözlerden sakınmayı, iyilikseverlik ruhlarını gizlemeden açıkça ortaya koymayı, nezaket göstermeyi ve kendilerini kontrol etmeyi düşünmelidirler.

*Ne Gereksiz Yere Sevginizi Sergileyin, Ne de Gereksiz Yere Sert Davranın;* Sevgimizi göstermezken, katı davranışlarda sergilememeliyiz. Çocuklar zor kullanılarak Rabbe getirilemez. Onlara lider olabilirsiniz ama onları süremezsiniz. “Kuzularım benim sesimi duyarlar ve Ben onları bilirim, onlar beni izlerler,” sözüyle Mesih gerçeği bize gösterdi. Mesih, “Kuzularım benim sesimi duyarlar ve söz dinlemeleri için onları zorlarım.” demedi. Çocuk idaresinde sevgiyi mutlaka gösterin. Aileler, mantıksızlıklarıyla ve sertlikleriyle çocuklarının acı çekmelerine neden olmamalıdır. Sertlik, ruhları şeytan’ın ağma düşürür.

*Duyguları Yıpratan Sert Davranışlar Tavsiye Edilmez;* İtaatkâr olduklarından emin olmak amacıyla sert ya da kaba davranmanın gerekli olduğunu hayal bile etmeyin. Sert bir söz ya da bakış olmasızın, birçok ailenin iyi bir şekilde yönetildiğini gördüm. Ayrıca, emir verir gibi bir ses tonuyla sürekli buyruklar veren ve sert bir şekilde azarlayarak ve ceza vererek yöneten başka ailelerde gördüm. Birinci ailedeki davranış şekli çocukların anne babalarını izlemelerine sebep oldu ve başka insanlarla nadiren sert bir ses tonuyla konuşular. Ama ikinci örnekte ki ailenin davranışı yüzünden çocuklar sabahdan akşama kadar işittikleri kaba sözleri, hata bulmaları ve tartışmaları yaşamlarında taklit ettiler.

Sert sözler çocuğun kalbini yaralar ve tabiatını huysuzlaştırır ve bazen bu yaraların iyileşmesi oldukça güçtür. Çocuklar yapılacak en küçük haksızlığa karşı hassastırlar, bu durum bazılarını yıldırır, sonuçta ne yüksek sesle kızgın ses tonuyla verilen buyrukları dinlerler nede gözdağı amacıyla verilen cezalandırmayı önemserler.

Küçük hatalar yüzünden şiddetle eleştirmek tehlikelidir. Çok şiddetli eleştiri, aşırı katı kurallar, tüm düzenlemeleri umursamamak konusunda ikna edicidir, çocuklara verilen bu şekildeki eğitim sayesinde aynı umursamazlık Mesih’in kuralları içinde kendini gösterecektir.

[133]

*Dengeli davranışlar ve Duygularını Kontrol Altında Tutma;* Çocuklar hassas, sevecen doğaya sahiptirler. Onlar kolayca memnun olurlar ve kolayca mutsuz olurlar. Sevgi dolu sözcüklerle ve davranışlarla hassas bir şekilde verilen disiplinle anneler çocuklarının kalplerini kendi kalplerine bağlayabilirler. Çocukları yüzünden yorulduklarını ve kabalaştıklarını belli etmeleri büyük bir hatadır. Disiplin kurmak için her ailede duyguların kontrol altında tutulması ve dengeli davranışlar gereklidir. Ne anlatmaya çalışıyorsanız sakince söyleyin, düşünceli hareket edin, ne söylemeye çalışıyorsanız sözlerinizi dolandırmaksızın karşınızdakine direkt söyleyin. Çocuklarınızla aranızdaki birliği korumak için sevginizi açıkça göstermek yararlı olacaktır. Oynadıkları çocuksu oyunlarını, sevinçlerini ve üzüntülerini anlayamama eksikliği onları tiksindirir. Alnınızda kaşlarınızın çatılmasına ya da kötü bir sözün dudaklarınızdan kaçmasına izin vermeyin. Rab bütün bu sözleri Kendi kitabına tutanak olarak yazar.

Aile idaresindeki kararsızlık büyük zarar getirir, gerçek ise, neredeyse hiçbir idare şekli olmaması kadar kötüdür. “Dindar anne babaların çocukları niçin bu kadar çok dik başlı, küstah ve isyankâr?” diye sürekli sorulur. Bunun nedeni evde verilen eğitimidir. Birçok kereler anne ve babalar ailelerini yönetme konusunda birlik içinde değillerdir.

Bir seferinde sert bir şekilde ipleri elinde tutma, başka bir zaman uygunsuz olan şeylere izin verme gibi düzensiz bir idare şekli bir çocuğun iflasıdır.

*Hem Anne Babalar hem de Çocuklar için Kurallar;* Rab bizim Kanun koyucumuz ve Kralımızdır, anne ve babalar yaşamlarını O’nun koyduğu kurallar altına getirmelidirler. Bu kurallar, anne babalardan tüm baskıları ve çocuklardan ise tüm itaatsizlikleri alır götürür. Rab, dürüstlük, merhamet ve şefkatle doludur. O’nun kanunu kutsaldır, adildir ve iyidir, anne babalar ve çocuklar O’na itaat edilmelidirler.

Sonsuz sevginin bir kalpten akışı anne babalar ve çocukların yaşamını düzenleyen kural olmalıdır ve evlerini O’nun kurallarıyla idare eden bu çeşit anne babaların ve bu kurallara itaat eden çocukların üzerine Rab zengin bereketini akıtacaktır. Doğruluk ve merhametin etkilerinin birleşimi hissedilmelidir. “Merhamet ve hakikat bir arada olmalıdır; doğruluk ve barış birbirini öpmelidir.”

---

Böyle bir disiplin altındaki ev halkı, yargılayan ve adil olan Rabbin yolunda yürüyeceklerdir.

[134]

## BÖLÜM 38—KONULARA BİR CEPHE DEN BAKMAK

*Anne Babalar Mutlaka Birlikte Çalışmalı;* Anne babalar aynı bir askeri birlik gibi birlikte çalışmalıdır. Aralarında hiçbir konuda ayrılık olmamalıdır. Fakat birçok anne baba, birbirlerini anlamadan aile düzenini sağlamaya çalışırlar, bu yüzden çocuklar böylesine yanlış bir yönetimin altında şımarık bir çocuk olurlar.

Anne ya da babadan birisinin aşırı hoşgörülü diğerinin ise çok katı olduğu bazen görülebilir. Davranışlardaki farklılık, çocuklarının karakterlerinin şekillenmesinde iyi sonuçların elde edilmesine karşıdır. Yaptıklarını düzeltmek için kaba güç kullanılmamalıdır, ama aynı zamanda gereksiz yere hoşgörüde gösterilmemelidir. Anne, çocuklarının yaptığı hatalara karşı ne babanın gözlerini kapamaya çalışmalı nede babalarının yasaklayıp yapmalarını istemediği çeşitli şeyleri yapmaları konusunda çocuklarını cesaretlendirmelidir. Anne, babanın bilge yönetimine saygı göstermelerine engel olacak hiçbir şüphe tohumlarını çocuklarının zihinlerine ekmemelidir. Kadın gözyaşlarıyla hareket etmemeli, babanın çalışmalarına karşı koymamalıdır.

Eğer anne ve babalar arasında uyuşmazlık varsa, birinin etkisi diğerini etkisiz hale getiriyorsa, aile yılgın bir durumda olacaktır, bir ailede olması gereken saygı ve güveni ne anne nede baba görecektir. Düzen sağlayan kuralların aile fertleri tarafından bir yana atıldığı çocuklar tarafından çabuk fark edilecektir, özellikle de onların hareketlerini kısıtlayan düzenlemelerde.

[135]

*Yalancılık konusunda Dersler;* Sevgi dolu bazı anneler, yaptıkları yanlış davranışlarından dolayı, bir süre için bazı konularda kısıtlanan çocukları için acı çekerler. Çocukların yaptığı yanlışlar bazen babalardan saklanır. Giyim eşyaları veya düşkün oldukları alışkanlıklar babanın bilgisi dışında anne tarafından kabul görülür çünkü baba bu konuda onları azarlayacaktır.

Çocukları düşünerek yapılan kandırmaların etkileri ibret vericidir. Yapılanlar mazur görüldüğünde ya da gerçeklerin yarısı söy-



lendiğinde babanın bu yanlışları keşfetmesi şarttır. Anne açık kalpli değildir. Kadın, babanın da en az kendisi kadar çocuklarını düşündüğünü düşünmez sonuçta baba yapılan bu hatalı davranışlara karşı ilgisiz olmamalıdır ve daha küçük yaşta onları ıslah etmek için bu sorunların üzerine gitmelidir. Konunun üzeri örtülmüştür. Çocuklar anne ve babaları arasında birlik olmadığının ve bunların getirdiği etkilerin farkındadırlar. Çocuklar küçük yaşta aldatmaya, olayları gizlemeye başlarlar, aynı annelerinin babalarına yaptığı gibi, olayları farklı açıdan söylerler. Abartma alışkanlık haline gelir ve kendi vicdanlarında azda olsa suçluluk duyuyorlarsa ve öz eleştiri yapabiliyorlarsa söyledikleri yalanlar azalmaya başlar.

Çocuklarının karakterlerini biçimlendirme konusunda kadınla eşit ilgiye sahip olan babadan olayların gizlenmesiyle bütün bu yanlışlar anne tarafından başlatılmıştır. Babanın fikirleri açıkça sorulmalıydı. Her şey onun önünde açığa vurulmalıydı. Çocukların yanlışlarını gizlemekle eşine karşı bir tavır takınmakla, doğruluktan ve dürüstlükten uzak kalmakla, karşısındakini kandırma cesaretini çocuklarına verir.

Rabbi bilen anne babalar olarak çocuklarının idaresini birlik içinde yerine getirmelidirler, aralarında sürekli, değişken olmayan bir prensip mevcut olmalıdır. Anne ve baba arasında karşılıklı saygı konusunda hata yapılmaktadır-o da birlikteliğin eksikliğidir. Bu hata bazen babadan kaynaklanır, fakat daha çok da anneden kaynaklanır. Sevgi dolu anne, çocuklarına yüz verir ve sevgi gösterir. Babanın göstereceği çabaya evde, çocuklarına ise toplumda daha fazla ihtiyaç duyulur. Anne etkisini gösterir. Çocukların karakterleri, daha çok annenin karakterine doğru kayar.

*Kafası Karışmış Çocuklar;* Aile büyük bir ciddiyetle iyi bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Anne ve baba sorumluluklarını mutlaka birlikte üstlenmelidir ve görevlerini büyük bir ciddiyetle yerine getirmelidirler. Aralarında uyuşmazlık olmamalıdır. Anne ve baba, çocuklarının önünde asla birbirlerinin planlarını ya da değer yargılarını eleştirmemelidir.

Eğer anne babalar aynı fikirde değillerse, birbirlerini anladıkları zamana dek kendilerini çocuklarından uzak tutsunlar.

Anne ve babalar birçok kereler ailelerini idare etme konusunda aralarında birlik yoktur. Çocuklarıyla daha az zaman geçiren baba, çocuklarının tabiatını ve huylarını tanıma konusunda bilgisizdir ve

bunun sonucunda baba kaba ve serttir. Çocuklarını kontrol altında tutamaz sonuçta öfkeyle terbiye eder. Çocuk bunu bildiği için hizaya gelmek yerine verilen ceza onu öfkeyle doldurur. Anne geçmişte bir kez hata yaptığı için ikinci kez hata yapacak ve sert bir şekilde çocuğu cezalandıracaktır.

[137] Çocuklar hayattan ne beklediklerini asla bilemezler ve cezadan muaf tutulmaları yüzünden sınırı ne kadar aştıklarını görmek onları ayartır. Bu yüzden kötülüğün tohumları türer ve meyve verir.

Anne ve babalar disiplin sağlamak amacıyla birlikte çalılışlarsa çocuk ondan ne beklendiğini anlayacaktır. Ama baba sözleriyle ya da bakışlarıyla annenin verdiği disiplini onaylamadığını gösterirse; ya da kadının çok sert olduğunu düşünüp annenin gösterdiği sert davranışlara karşı çocuğa sevgi verip hoş görülme davranırsa sonuçta çocuk mahvolacaktır. Hoşuna gidenleri yapmayı kısa süre içinde öğrenecektir. Anne ve babalara emanet edilen çocukların, günahlardan korunmalarından sorumlu oldukları kadar ruhlarının mahvolmasından da sorumludurlar.

*Daha Çok Dua Edin ve Yalın Düşünün;* Rabbin ev ortamından beklediği doğruluk ve uyum olmadıkça sevgi devam edemez. Yeteneklerin ve tutkuların tümü İsa Mesih'in kişiliğiyle bir uyum içine getirilmelidir. Anne ve baba birbirlerini seviyorsa ve Rabden korkuyorsa evdeki otoriteyi sağlamak için ilgi alanlarını birleştirmelidirler, sonuçta daha çok dua etmenin gerekli olduğunu görecekler ve fikirlerini daha tutarlı hale getireceklerdir. Ve Rabbi ararlarken imanla yaptıkları dualar sayesinde gözleri açılacak ve onları korumak için hazır bekleyen göksel haberciyi göreceklerdir. Karakterlerindeki zayıflıkların üstesinden gelecekler ve mükemmelliğe doğru yol alacaklardır.

[138] *Sevginin İpek Bağı;* Anneler ve babalar, kalplerinizi birbirine yaklaştırarak mutlu bir birliktelik için birbirine bağlayın. Birbirinizden ayrılmayın tam aksine birbirinize karşı daha yakın olun; daha sonra çocuklarınızın kalplerini size bağlayacak olan sevginin ipek bağını hazırlayın.

## BÖLÜM 39—AİLE İÇİNDE DİN

*Gerçek Din İnancını gösterin;* Rabbin tembih ve terbiyesiyle çocuklarını yetiştirme şekli, ailenin sahip olduğu din inancına bağlıdır. Aile içerisindeki her bir kişi Mesih'in dersleriyle beslenmelidir ve Mesih'ten uzaklaşarak şeytan'ın çekiciliğine ve ayartmalarına kapılmamaları için, tam bir ihtiyatla her ruhun ilgi duyduğu alanlara karşı dikkat edilmesi emredilir. Bu standart her ailenin ulaşması gereken bir amaçtır, gösterdikleri bu çaba sonuçta ümitlerini boşa çıkarmayacaktır veya cesaretlerini kırmayacaktır. Anne ve babalar verdikleri eğitime özen gösterip ve tetikte durduklarında ve olaylara aynı cepheden bakarak çocuklarını Rabbin görkemine uygun yetiştirdiklerinde ve Rable birlikte çalıştıklarında, Rabde onlarla birlikte, Mesih'in uğruna öldüğü çocukların ruhlarını kurtarmak için çalışır.

Din eğitiminin anlamı, sıradan verilen eğitimden çok daha yücedir. Bunun anlamı çocuklarınızla dua etmenizdir, Mesih'e nasıl yaklaşacaklarını öğretmeniz ve Rabbe tüm isteklerinizi söylemenizdir. Bunun anlamı Mesih'in sizin için her şey olduğunu yaşamınızda göstermenizdir ve O'na karşı olan sevginiz sizleri sabırlı, iyi kalpli, bencil olmayan biri yapacaktır ve sizden sonra çocuklarınız emredileni aynı İbrahim peygamberin yaptığı gibi sarsılmadan aynı şekilde yerine getireceklerdir.

Eğer aile içerisinde anne ve babalar gerçek Mesih inanlı-larıysa, dua evinin örnek üyeleri olacaklardır, ailelerini ilgilendiren konuları iyi bir şekilde idare ettikleri gibi aynı şekilde toplumdaki ve dua evindeki sorunları da idare edebilecek yeteneklere sahip olacaklardır. İnancın anlamının ve uygulamasının sizler için basit olmasına izin vermeyin, inancınızın Tanrı'nın gerçeğini yansıtmasını sağlayın.

Dinin uygulandığı evlerde, sorunlar iyi bir sonuca ulaşmıştır. Rabbin tasarladığı, evde yapılması gereken görevleri anne ve babaların tam olarak yerine getirmeleri için din onlara yol gösterecektir. Çocuklar, Rabden korkarak ve Rabbin tembihleriyle büyüyeceklerdir.

[139]

Din toplum yaşamını etkileyecekse, mutlaka ilk olarak aile ortamını etkilemelidir. Eğer çocuklar evde Rab sevgisiyle ve korkusuyla eğitildilerse, dünya üzerinde başka yere gittiklerinde kendi ailelerini yetiştirirlerken Rabbin arzusuna uygun bir şekilde eğitim verecek yeteneğe sahip olacaklardır, sonuçta topluma gerçek prensipleri aşılayacaklar ve dünyanın etkilerine karşı bir güç olacaklardır. Din, ev eğitimden asla ayrılmamalıdır.

*Evde verilen Din Eğitimi Çok Önemlidir;* Dua evinin başarısı temelde aile hayatına dayanır. Evde uygulanan kuralların etkileri, dua evinin içine taşınır; bu nedenle dua evindeki görevler ilk olarak evde başlamalıdır.

Evde iyi bir din eğitimine sahip olduğumuz zaman, dinin getirdiği mükemmel bir birliğe sahip olacağız. Evde bu kaleyi bırakmayın. Ailenizi Rabbe adayın ve daha sonra evde inanlı bir kişi gibi konuşun ve davranın. Evde sabırlı, merhametli ve iyi kalpli olun, öğretmen olduğunuzun farkında olun. Her anne bir öğretmendir ve her anne Mesih'in okulunda bir öğrenen olmalıdır, böylece kadın nasıl bir eğitim vereceğini bilebilir, böylece çocuklarının karakterine doğru bir şekil, doğru bir biçim verebilir.

[140]

*Dini Eğitimin Gecikmesi Hatadır;* Anne ve babalar, dini açıdan çocuklarına eğitim vermeyi ihmal ettiklerinde korkunç bir hata yaparlar, çocuklarının gelecekte doğruyla yanlış ayırt edebileceklerini ve kendi kendilerine endişesini duyup Tanrı'yı arayacaklarını düşünürler. Şunu göremiyor musunuz, eğer siz onların kalplerine ilahi bir gücün gerçeğini ve sevgisinin değerli tohumlarını ekmezseniz şeytan kötülük tohumlarını darayla birlikte bu kalp bahçesine ekecektir?

Çocuklar çoğu kez dini eğitim almaksızın büyürler, çünkü anne ve babalar Tanrı inancının beraberinde getirdiği görevler konusunda çocuklarının daha çok genç olduklarını düşünürler.

Çocukların görevlerini yerine getirme sorumluluklarına karşı aile fertleri olarak tereddüt etmeksizin kesinlikle karar verilmelidir ve dini açıdan büyük bir önem gösterilerek bu soruna dikkat edilmelidir.

Anneler ve babalar çocuklarınıza nasıl bir yön çizmeye çalışıyorsunuz? Dinsel açıdan uzak tutmaya çalıştıklarınızla, çocuklarınızı baş başa bırakıyor musunuz? Çocukluk yada gençlik dönemleri içerisinde, öğütler vermeden veya tembihlerde bulunmadan çocuklarınızı kendi kaderleriyle yalnız bırakıyor musunuz? Mutlu olduklarıyla

onları yalnız bırakıyor musunuz? Bütün bunları yapıyorsanız, sizler Rab tarafından verilen sorumlulukları ihmal ediyorsunuz.

*Verilen Eğitimi Çocuğun Yaşına Göre Uyarlama;* Minikler kısa sürede söylenenleri anlayacak zekâyâ ulaşacaklardır, anneler ve babalar İsa Mesih'in hikâyesini onlara anlatmalıdırlar, sonuçta Beytlehem'li bebekle ilgili değerli gerçeği büyük bir zevkle dinleyeceklerdir. Çocuklarının zihinlerine giren Tanrıya saygı gösterme düşüncesi, onların yeteneklerine ve gelecekteki yıllarına uyarlanır. Çocuklarınızı dualarınızla İsa'ya getirin, çünkü Rab, çocuklarınızın Tanrı'nın yolunu öğrenmelerini mümkün kılar, böylece onlar Rabbin sözlerinin anlamını öğrenirler. [141]

Çocuklar daha küçük yaşta, ilahi etkilere karşı çevrelerinden kolaylıkla etkilenirler. Rabbin kendisi bu çocuklara özel ilgi gösterir ve Rabbin tembih ve terbiyesiyle büyüdüklerinde, anne babalarına engel olmazlar ve onları rahatlatırlar.

*Anne ve Babalar Dini eğitime mutlulukla Bakın;* Anne ve babalar, evde dini bir eğitimi verme sorumluluğuna sahiptirler.

Anne, ailesinin ruhani ihtiyaçlarını karşılamasına zaman bırakmayan birçok işin kendi üzerinde toplanmasına izin vermemelidir. Anne ve babalar, yaptıkları işlerde Rabbin yol gösterici olduğunu görmelidirler. O'nun önünde dizlerinin üzerine çökmelidirler, böylece sahip oldukları büyük sorumlulukların farkına varacakları gerçeği elde edeceklerdir ve verdikleri eğitimde ve tembihlerde asla hata yapmayacak Birine çocuklarını teslim edeceklerdir.

Ailede baba, dini eğitimi verme görevini tümüyle annenin üzerine yıkmamalıdır. Bu önemli görevi anne ve baba birlikte yerine getirmeli ve yeniden incelenecekleri yargı gününe çocuklarını hazırlamak için, her ikisi de üzerine düşeni tek tek yapmalıdır.

*Çocuklar, Tutarlı Yaşam için Anne ve Babalara Bakın;* Genç zihin her türlü etkinin altında kalır. Yüz ifadesi önceden prova edilmiş gibidir, ses tonu karşısındakinin etkisi altındadır ve davranışlar aynı şekilde taklit edilir. Sinirli ve huysuz anne babaların tamamen bu dünyaya bağlı yaşamlarının bazı dönemlerinde verdikleri derslerden çocuklarının öğrenemediği onların yaşamlarıydı. İmanlı olmanın getirdiği tutarlılığı çocuklar mutlaka anne ve babalarının yaşamlarında görmelidirler. Tutarlı yaşamlarıyla ve kendilerini kontrol ederek yerine getirdikleri idare şekilleriyle anne ve babalar çocuklarının karakterlerine iyi yönde şekil verebilirler. [142]

*Rab İyi Düzenlenmiş bir Aileden Onur Duyar;* Ailelerinde Rabbi birinci sıraya koymaları, çocuklarına Rabden korkmayı öğretmeleri, anne ve babaların bilgeliklerinin başlangıcıdır, O'na karşı isyan-kâr olmak yerine Rabbe itaat etmeleri, sevgilerini göstermeleri, iyi düzenlenmiş bir aile olarak dünyanın iyi bir yer olmasına katkıda bulduklarını hem insanoğlunun önünde ve hem de meleklerin önünde Rabbi yücelterek gösterirler. Mesih onların evine yabancı değildir; O'nun adı saygı gösterilen ve yüceltilen bir aile adıdır. Rabbin var olduğu hissedilen bir evden ve çocukların Yaraticılarına, Kutsal Kitaba ve dine büyük saygı göstermelerinden melekler sevinç duyarlar. Bu çeşit aileler verilen sözü hak ederler: "Beni onurlandıranları bende onurlandıracağım."

Anne ve babalar dindar bir kişiliğe sahip olsunlar diye çocuklarını zorlamamalıdır, tam aksine vermek istedikleri ölümsüz prensipleri, çekici bir ışığın altına getirmelidirler.

Anne ve babalar neşeli davranışlarıyla, inanlı nezaketleriyle, şefkatli davranışlarıyla ve sevecenlikle halden anlamalarıyla, Mesih inancını çekici yaparlar; ama aynı zamanda öğrettikleri saygılı olma ve itaat etme konularında ödün vermeden ayakta durmalıdırlar. Doğru prensipler, çocuğun zihninde mutlaka yer etmelidir.

[143] *Bazı Aileler Niçin Başarısızdır;* Bazı anne babalar inançlarını açıkça gösterebilirler bile, Rabbe itaat etme ve saygı gösterme gerçeğini göz ardı etmeden, arzu ettikleri rahatlığa ve mutluluğa Rabbin istekleriyle çatışmadan ulaşmalıdırlar. "Rabden korkmak bilgeliliğin başlangıcıdır." Bu gerçek, kişinin karakteriyle yaşamı arasında oldukça iyi dengelenmelidir. Rabbi doğru tanıma, Mesih'i bilmemizden geçer, bizleri kurtarmak için, kimin öldüğünü akıllarına sokmalıdırlar.

[144] Anne baba olarak belki de sizler bütün bunları yapacak zamanınızın olmadığını düşünebilirsiniz, ama ailenizin iyiliği için bu çalışmayı yapacak zamanı mutlaka bulmalısınız, yoksa şeytan zaman bulup açıkları kapatacaktır. Bu önemli görevi yerine getirmenizden sizleri alıkoyacak olan her şeyi yaşamınızdan silip atmalısınız ve Rabbin emrettiği şekilde çocuklarınızı eğitmelisiniz. İnsan tabiatın sahip olabileceği, dünyevi hiçbir zenginliğe dönüp bakmayın, isteklerinizi sınırlı tutun, hesaplı yaşayın, sonuçta örnek biri olacaksınız, bununla birlikte Mesih'in hatırına kendinizin ve çocuklarınızın dini eğitimini ihmal etmemelisiniz.

## BÖLÜM 40—AHLAKİ DEĞERLER

*Ahlaksızlığın Yaygınlığı;* Ahlaksızlık fazlasıyla her yerdedir. Ahlaksızlık bu çağa özgü bir günahdır. Zihinleri etkileyerek insanları doğru yoldan saptıran alışkanlıklar günümüzde görüldüğü kadar hiçbir dönemde görülmedi. İnsanlar bu derece duygusuz olmadılar, gerçek erdemliliği ve fazileti sevenler, cesaretli güçlü ve her şeye hâkim olan ahlaksızlık sayesinde neredeyse tüm cesaretlerini yitirdiler. Kötülüğün çokluğu sadece inanmayanları ya da olaylara alaycı yaklaşanları kısıtlamadı. Olaylar bu hale gelecek miydi aslında gelmeyecekti. Mesih inancını açıkça ortaya koyan birçok erkek ve kadın bu yüzden suçludur. O'nun gerçeğini açıkça gösterebilmek için inancını ortaya koyanların bazıları, şeytan'ın kendisini hazırladığından daha fazla kendilerini hazırlamadılar. Bu nedenle, tüm kirlilikten kendilerini temizleyemiyorlar.

Güçlü ve karşı konulmaz zevkleri yüzünden uzun süre Rabbe hizmet edemiyorlar, düşüncelerinin kötü ve hayallerinin ahlaksızca olması nedeniyle böyle olmaları oldukça normaldir. İçine düştükleri bu durum, kutsal ve temiz konular üzerinde zihinlerinin odaklanmasına imkân sağlayacak olanakları, aynı Niagara şelalesinden dökülen suların tekrar geriye dönmesi kadar imkânsız kılmaktadır. Her Mesih inancını tutkularını dizginlemeyi mutlaka öğrenmeli ve prensiplerle hareket etmelidir. Bunu yapmadıkça, Mesih inancını diye anılmaya layık değildir.

[145]

Sürekli birine âşık olma hastalığında duygusallık hâkimdir. Evli erkekler, evli ya da evli olmayan kadınlardan iltifat alırlar; aynı şekilde kadınların da, yaygın bir şekilde duygularında ve ruhsal sezgilerinde kendilerini şaşırdığı ve büyülediği görülebilir; bu kişilere yapılacak en iyi şey, Rabbin Sözü aracılığıyla suçluluklarını açığa vurmaktır. Oynadıkları oyun aynı bir akıl çelme oyunu gibidir. Rabbin verdiği Sözü yerine getiren Mesih'in çarmıha gerilmesi gerçeğini gölgede bırakarak, Rabbin amaçladığını tehlikeye sokacak şekilde kötülüğü yeniden yaymaya çalışan şeytan bu kişilerin kendilerini mahvetmelerine yardım eder.

Aldırış etmeme, hoş giden zevkler ve günahkâr alışkanlıklar, ruhu, bedeni ve amacı doğru yoldan saptırıyor, dünyanın ahlaki açıdan cüzamla dolmasına neden oluyor; ölümcül ahlaki sıtma binlercesini ve on binlercesini yok ediyor. Gençlerimizi kurtarmak için ne yapabiliriz? Biz çok az şey yapabiliriz, ama Rab yaşam verir ve bu yaşam üzerinde hüküm sürer ve O, daha çok şey yapabilir.

*Dünyaya Ters Düşme;* Özgürlükleri alıp götüreren bu çağdaki ayartmalar, Mesih'i izleyenlerin ölçütü olmamalıdır. Rağbet edilen davranışları kendi yaşamlarında gösterme laubaliliği, sonsuz yaşama hak kazanacak olan Mesih inanlıları arasında var olmamalıdır. Şehvet, kirlilik, zina, suç ve cinayet, Rabbin emrettiği prensiplerle yaşamak istemeyen ya da gerçeği bilmeyenler tarafından bu devirde uygulananlardır, ama Mesih'i izleyenlerin inançlarını gösterme şekilleri, Rable ve meleklerle olan yakın birlikteliklerini asil ve iyi bir şekilde ortaya koymaları, ne kadar da önemlidir ! Vahşi tutkularla kontrol edilen gruptan, göze çarpan farklılıklarıyla ayrılmaları, namus ve meziyetle sarsılmadan ayakta durmaları, ne kadar da önemlidir !

[146]

*Sitem Etmeden Yaşamak;* Bir erkek yada kadının zihni, bir an bile temizlik ve kutsallıktan, ahlak bozukluğuna, ayartılmalara ve suçlara kaymamalıdır. İnsanın Tanrı'nın Sözü'nü öğreten bir kişiye dönüşümü zaman alır; aynı zamanda, şeytani ya da acımasız olan kötü kişilerin de, Rabbi yansıtan davranışlar sergilemeleri zaman alır. Gözlemlediklerimizle değişime uğrarız.

Zihnindeki düşüncelerin Yaratıcısının imajında şekillenmesi, erkeği iyi yönde eğitir, günahattan bir kere nefret etmesi ona zevk verecektir. Eğer sürekli Rabbin yolunu izler ve dua ederse, bu durum onun kalbini ve yaşamını çevreleyen kaleyi günaha ve suça karşı sürekli koruyacaktır. Düşünceler yozlaştığında, entelektüel ve ahlaki prensiplere sahip bir eğitim vererek, onların düşüncelerini yozlaşmışlıktan kurtarıp, yüksek seviyeye getirmek imkânsızdır; sonuçta, bu durum onları telafi edilmesi zor olan yanlışlara geri döndürür. Bedensel arzulara karşı sürekli mücadele etmeye devam etmelidirler; sonuçta, Rabde karşılık beklemeksizin yaptığı iyiliklerle onlara destek olur ve yardım eder, düşüncelerinin kutsal ve temiz konular üzerinde odaklanmasına yardım eder ve onları iyi yöne yönlendirir.

*Yüksek Ahlaki Değerleri Savunmak;* Bu çağda, evli olan ya da evli olmayan ama her iki durumda da üzgün bir kalbe sahip olan ve



gerekli olduğu halde ağızlarını sıkı tutmayı birçok kereler başaramayan kadınları yazdım. Onlar cilveli hareket ederler. Evli veya bekâr erkeklerin gösterdiği ilgiden cesaret alırlar ve zayıf ahlaki güçleri yüzünden tuzağa düşerler.

Böyle hatalar yapıldıysa, zayıflayan ahlaki duyarlılıkları ve körleşen düşünceleri yüzünden, işlenen suçun günah olduğunu görmezler. Eğer kadın, tüm ahlak kurallarına bağlı kalıp büyük bir ciddiyetle pozisyonunu korumazsa, içinde bulunduğu yanlış düşüncelerden uyandırılmayacaktır. Belki kadın onu harekete geçiren ya da niyetlendiren uygunsuz hiçbir düşünceye sahip değilken bile, kadının ayartmaya çalıştığı için erkeklere cesaret vermiş olur ve ihtiyaç duyduğu yardımı, onların birlikte olmalarından alabilen erkeklere cesaret vermiş olur. İhtiyatlı davranmakla, ağızını sıkı tutmakla, özgür hareket etmemekle, ilgiyi üzerine çekmemekle, kadın arzu edilen ve olması gereken üstün bir ahlaki konuma sahip olabilir ve saygınlığını koruyabilir sonuçta birçok kötülük önlenir.

[147]

Kadınlar sık sık birini ayartmaya çalışırlar. Bir rolden diğerine girerler, evli olan ya da olmayan erkeklerin ilgisini çekerler ve Rabbin kuralını bozana kadar, düzgün kişiliklerini yok edene kadar, ruhlarını tehlikeye sokana kadar böyle davranırlar.

Kadının gönül rahatlığıyla söylediği veya dikkat etmeden dile getirdiği ya da ima ettiği bir söz, herhangi bir uygunsuz davranış yada ahlak kurallarını sarsan bir teklife bir kez izin vermesi, Yaratılıştan beri süre gelen Rabbin gözünde kabul gören kadınlık standardını sürdürmesini imkansız kılar.

*Düşüncelerinizi Kontrol Edin;* Düşüncelerinizi kontrol etmelisiniz. Bu kolay bir iş olmayacaktır; çaba harcayıp zorlukların üstesinden gelmedikçe sorunları çözemezsiniz. Ama Rab, her bir insanın sorumlu olduğu bu görevi size tavsiye ediyor. Düşüncelerinizden dolayı Rabbe karşı sorumlusunuz. Eğer siz sakınmanız gereken bu düşüncelere boş hayallerle teslim olursanız, ahlaken sakınmanız gereken konuların zihninizde yer etmesine izin verirseniz, bir derece daha ileri giderek, düşündüklerinizi eyleme dönüştürürseniz, Rabbin önünde suçlu kişiler olacaksınız. Bütün bu düşüncelerden sakınmak Rabbe uygun bir hayat yaşamanız için gereklidir.

[148]

*Evlilik Yemininize Sadık Olun;* Bir eş ve baba olan erkek yaptığı evlilik yemine karşı sadık kalarak bu yemini korumak için çok dikkatli davranmalıdır ! Rabbin buyurduğu kutsal, yüce ahlaki ku-

rallar gereğince, genç kızları hatta evli kadınları bile zihninde arzu etmemesi için karakterine hayat boyu dikkat etmelidir ! Mesih, bu buyrukları geniş anlamda kendi yaşamında gösterdi, kalbin içindeki maksatlara, niyetlere ve düşüncelere bile uzandı. Burada birçokları suçludur. Kalplerinde hayal ettikleri, Rabbin görmeyi arzuladığı temiz ve kutsal karakter değildir; bu yüzden, yetenekli kişiler olsalar bile, talep edilen kişiler olsalar bile, Rab onlara günahkâr damgası koyacaktır ve bilmeden suç işleyenlere göre onları daha suçlu sayacaktır ve daha az yetenekli olan, daha az etkili birine, gerçeği daha az bilene göre, onlar daha fazla Rabbin gazabına uğrayacaklardır.

*Aile Mahremiyetini Koruyun;* Ah ! Her aileyi çevreleyen mahremiyet duvarlarının yıkılmasıyla kaç tane yaşam zehir oldu ve ailenin kutsallığını veya sahip olduğu masumiyeti korumak için bunların kaçı üzerinde duruldu ! Karısının güvenini üçüncü bir kişi kazandığında, kadın ailesine ait özel konuları bu özel arkadaşıyla paylaşır. Bu davranış biçimi, karı kocanın kalplerini birbirine karşı soğutmak için şeytan'ın planıdır. Ah ! Buna son verilmelidir. Sıkıntı verecek olan bir sorundan dünya kurtarılmalıdır ! Bilge bir şekilde, birbirinize karşı yaptığınız hataları, kalplerinizin içine kilitleyin. Sorunlarınızı yalnızca Rabbe söyleyin. O size doğru öğüt verecektir ve sertlikten uzak yumuşak bir şekilde sizi teselli edecektir.

[149]

## BÖLÜM 41—BOŞANMA

*Hayat Boyu süren bir Anlaşma;* Genç zihinlerin içinde, evliliğin üzeri romantiklikle örtülür, ama evlilikte hayal edilenlerin bitmesi ve ağır sorumlulukların beraberinde getirdiği zorluklar, evliliğin yok olmasında önemli bir rol oynar. Fakat yapılan yeminle kaderleri birbirine bağlanan bu iki bireyin ilişkisini hiçbir şey bitiremez sadece ölümün eli bitirebilir.

Evlilikte verilen her söz, dikkatlice göz önünde tutulmalıdır, çünkü evlilik bir ömür boyu sürecek olan yaşam için atılan önemli bir adımdır. Kadın ya da erkek her ikisi de, hayatın beraberinde getirdiği zorluklara karşı, verdikleri söze sadık kalıp bir ömür boyu yaşayıp yaşayamayacaklarını düşünüp, bu konu üzerinde dikkatlice durmalıdırlar.

*Evliliğin Yanlış Yorumlanması;* Yahudi olan bir adam önemsiz bir nedenden dolayı karısını uzaklaştırdığında, yeniden evlenmesi için kadını özgür kılmış oluyordu. Bu çeşit adetler, büyük kötülöklere ve günahlara yol açıyordu. Evlilik yeminine karşı itaatsizliklerinden dolayı evlilik bağının dışında olduklarını İsa Mesih, Dağda verdiği Vaaz'ın da açıkça ilan etti. O, "Her kim," dedi, "karısını uzaklaştırırsa, evlilik dışı ilişkiye sebebiyet vermiş olacak, karısını zina yapan bir kadına dönüştürecek ve kim karısıyla olan evliliğini sürdürürse onu zina yapmaktan uzaklaştırmış olacaktır."

İsa Mesih, yanlışları düzeltmek ve Rabbin insanoğlu için arzu ettiği ahlak kurallarını yeniden canlandırmak için dünyaya geldi. Evliliğin İsrail'de ki din adamlarının zihinlerin de hatalı bir şekilde yer ettiğini keşfetmişti. Kutsal evlilik kurumunu, din adamları hiçbir şeyi yerine getiremeyen bir kurum haline dönüştürmüşlerdi. Erkek son derece acımasız olmuştu, önemsiz bir nedenden dolayı karısından ayrılabilirdi ya da isterse, karısını çocuklarından ayırabilirdi ve onu uzaklaştırabilirdi. Büyük saygı gösterilen bu durum bir yüz karasıydı ve değersiz biri sayılarak, bir kenara atılmış olan kadın, ona ait olan işleri yerine getirmek için acı çekerek aralıksız çalışarak kocasına eşlik ederdi.

[150]

Mesih bütün bu kötülükleri düzeltmek için geldi ve O'nun ilk mucizesi evlilik kurumu üzerinde yapmış olduğu yeniliklerdir. Evliliğin temiz tutulduğu ve kirlenmediği sürece, kutsal bir kurum olduğunu bütün dünyaya ilan etti.

*Boşanmadan önce Düşünüp Taşınması için Öğüt Verin;* Evlilikte yalnızca kendi fikirlerinize önem vermek hatalı olur. Evlilik yatağının ihlalinden başka hiçbir şey evlilik yeminini ne kısaltabilir nede tümüyle yıkabilir. Çok tehlikeli bir dönemde yaşıyoruz, yıkılmadan ayakta kalabilmemiz için İsa Mesih'in imanında karar kılmaktan başka hiçbir güvencemiz yok. Eğer insan yaptığı duayı gözlemleyebilseydi, şeytan'ın ayartmaları yüzünden soğuyan hiçbir kalp, Rabden soğumamış olurdu.

Düşüncelerinizde uyum ve ruhunuzda huzur olsaydı, zihin sağlığınızda daha iyi olacaktı; ama düşünceleriniz dengesiz ve aşırı karışık olduğu için hatalı bir yaklaşımla boşanmaya karar verdiniz. Aslında kendinizin bu yanlışa sebep olduğunuzu kabul etmeyebilirsiniz. Erkeklerin kendi isteklerini yerine getirmek ya da Rabbin kurallarını kendince uygulamak gibi kendi ahlak kurallarına göre kanun yapma özgürlükleri yoktur. Onlar, Rabbin önemli bir ahlaki kuralı olan adil davranma konusunda mutlaka kendilerine gelmelidirler.

[151]

Rab yalnızca bir nedenle kadının kocasından ya da kocanın karısından ayrılmasına izin verir, bu neden de zinadır. Bu nedeni tümüyle dua ederek göz önünde bulundurun.

*Terk edilen Bir Koca İçin;* Bu konuda daha fazla ne yapabilirsiniz bilemiyorum ama sadece tek bir şey yapabilirsiniz oda karınıza karşı yenilgiyi kabul ettiğinizi göstermenizin gerekli olduğunu düşünüyorum. Eğer eşiniz bu nedenden dolayı sizinle yaşamak istemediğine karar veriyse, bu ilişkiyi devam ettirmeye çalışmak hem kadını ve hem de sizi mutsuz edecektir. Eğer kadın yaşamını büyük bir kararlılıkla kendi kendine sürdürmeye karar verirse, omuzlarınıza yüklenen çilenin sorumlusu olarak yalnızca kendinizi gösterebilirsiniz.

*Boşanmanıza Rağmen, Rabbin Evliliğe Bakış Açısına göre Hala Evlisiniz;* Yaşadığı ülkenin kanunlarına göre, bir kadın kocasından kanunen boşanmış olabilir, ama Rabbin evliliğe bakış açısına ve daha yüksek kanuna göre sizler boşanmadınız. Evlilikte yapılmaması gereken sadece tek bir günah vardır oda zinadır, zina Rabbin gözünde evlilik yemininden kadın ya da erkeği özgür kılan bir durumdur.

Ülkenin kanunlarına göre, boşanmaya izin verilebilir, ama Rabbin kanunlarına göre, Kutsal Kitabın öğretisine göre onlar hala karı ve kocadır.

[152]

## BÖLÜM 42—YAŞLI ANNE BABALAR

“*Anneni ve Babanı Onurlandır*”; Çocukların üzerindeki anne babalarını onurlandırma yükümlülüğü yaşam boyu sürer. Eğer anne babaları yaşlı ve güçsüzse, anne babalarının ihtiyacı olan ilgi ve sevgi çocukları tarafından verilmelidir. Çocuklarının hareketlerini yönlendiren soylu davranışlar ve kararlı haller, anne babaların zihinlerinden her bir endişeli düşünceyi ve karmaşık fikirleri alıp götürür.

Anne ve babalarına karşı sevgi duyacak ve ilgi gösterecek şekilde büyük bir hassasiyetle çocuklar eğitilmelidirler. Çocuklarınıza, kendinize özen gösterin; çünkü size emanet edilmiş olan çocuklarınıza iyi kalplilikle yaptıklarınızı hiçbir el yapamaz. İyilik tohumlarını serpmek için, bu uygun değerli zamanlarınızı değerlendirin.

Yaşlı anne ve babalarını biraz sevindirmenin ve onları rahat ettirmenin en iyi şey olduğunu çocuklar büyük bir hassasiyetle hatırlamalıdır. Çocuklarının üzerlerine düşen görevleri ihmal etmelerinden başka yaşlı anne babaların kalplerine bu kadar çok acıyı, ne verebilir? Yardıma ihtiyaç duyan anne yada babanın, yaşlılıklarında onlara büyük üzüntü veren çocuklarından başka daha kötü, ne olabilir?

*Problemsiz Giden Yol*; Çocuklar büyüüp ergenlik çağına geldiklerinde, evin geçimini sağlayan anne babalarına karşı yükümlü oldukları görevleri tamamladıklarını düşünürler. Anne babalar çocuklarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını hala karşılarlarken, çocukları ise onlara karşı sevgi ve anlayış göstermezler. Anne ve babalarının yaşlılıklarında sürekli sevgi ve duygularını dışa vurmaları yüzünden çocuklar acımasızca onları ilgiden yoksun bırakırlar. Çocukların, anne ve babalarından sevgilerini ve saygılarını gizlediklerine göre, onlara ayıracak zamanları yok. Anne babalarıyla birlikte yaşarlarken, büyüklerine saygı gösterip onları onurlandırmaları çocuklar için mutluluk kaynağı olmalıdır. Yaşlı anne babalarının yaşamlarına mümkün olduğunca çok mutluluk ve güneş ışığını getirmelidirler. Birlikte gittikleri yol mezara kadar problemsiz gitmelidir. Bir çocuğun anne ve babasını onurlandırmasından başka, bu dünya için tavsiye edilecek daha iyi hiçbir şey yoktur, anne ve babasını

onurlandırmasından ve sevmesinden başka cennetin kitabının içinde gösterilecek, daha iyi hiç bir kayıttır.

*Bazı Anne Babalar Onlara Karşı Gösterilen Saygısızlıktan Kendileri Sorumludurlar;* Anne babalar, bir çocuğun çocukluk yılları içerisinde, kendilerine karşı saygısızlık etmesine izin verdiklerinde, aynı zamanda kendilerine karşı sinirli ve hatta sert sözlerle konuşmasına da izin vermiş oluyorlar, sonuçta yıllar sonra çok kötü bir ürün biçeceklerdir. Anne babalar çocuklarının ihtiyaç duydukları konularda, onlara yol gösterme ve sözlerini dinletme konusunda başarısızlar, miniklerinin karakterlerini doğru yönde şekillendirme konusunda da başarısız olurlar. Yaşlandıklarında çocuklarının onlara karşı saygısızlık etmesine neden olurlar ve Mesih'in karşılık beklemeden yaptığı iyilikle kalplerini iyi yöne yönlendirip değiştirmedikçe, mezara yaklaştıkça kalpleri üzüntüyle dolar.

Eğer çocuklar, anne babalarının çocukluk yıllarında onlara karşı katı davrandıklarını düşünürlerse, çocuklar Mesih'in bilgeliğini ve O'nun karşılık beklemeden yaptığı iyiliği bilerek büyürler mi, O'nun yaşamına benzer bir yaşamı çevrelerindekiyle yansıtırlar mı, anne babalarına karşı intikam ve öç alma arzusu gütmeyenler mi, özellikle anne babaları yaşlı ve güçsüz oldukları zaman? Fazla acınacak durumda olmayan bu anne ve babalar çocuklarının sevgileri konusunda nasıl bir bahane bulacaklardır? Onların ürünü olan evlatlarına karşı, saygılı davranmadılarsa ve iyi kalplilikle ilgi gösteren anne babalar olmadılarsa, Mesih'in karşılık beklemeden yaptığı iyiliği göstermeleri ve kalpteki asil duygularını ortaya koymaları bu yaşlı anne babadan beklenmeyecek midir? Ah, kalbi, anne ve babaya karşı bir çelik kadar sert hale getirmeyin !

*İntikam Alma Duyguları Sergilemeyin;* Annenin biri, "Ben annemden her zaman nefret ettim, annemde benden nefret etti." dedi. Söylenen bu sözler, herkesin yaptıklarına göre değerlendirileceği yargı gününde, açılacak olan cennet kitabının içinde olacak ve yargı gününde bu sözler açığa vurulacaktır.

*Zayıflıklara Karşı Sabırlı Olun;* Çocuklar, geriye dönüp çocukluk yıllarına baktıklarında yaradılıştaki zayıflıkların ortaya çıkmasına neden olan kişi hakkındaki kötü düşünceler özellikle bugün yaşlanmış ve güçsüzleşmiş olan annesi için nefrete dönüşür. Çocuklar nasıl sabır gösterip, duyarlı bir şekilde böylesine bir anneye tahammül edebilirler ! Anne çocuklarının ruhunu incitmeyecek sevecen sözler

söylemeliydi. Ama gerçek Mesih inanlısı, asla kırıcı olmaz, anne babasını asla ihmal etmez tam aksine her şeye rağmen “anne ve babanı onurlandır,” buyruğunu yerine getirir.

- [155] *Mutlu Bir Ayrıcalık;* Anne babalarını rahat ettirmeye çalışan düşünceli çocuklar, onlara tüm yaşamları boyunca mutluluk verecektir, bu durum özellikle sevgiye ve ilgiye gereksinim duydukları anlarda onlara gönül rahatlığı verecektir. Kalbi sevgiyle dolu olan bu kişiler paha biçilemez değerdeki rahatlığı hayatlarının sonuna kadar anne babalarına vereceklerdir. Sevdikleri anne babalarının son günlerine huzuru ve rahatlığı getirmek için üzerlerine düşeni yapmak onları çok mutlu edecektir. Bunun tam tersi yapıldığında ise, yardıma ihtiyaç duyan yaşlılara yapılması gereken bakımı ret eden oğulların ve kızların ruhlarını vicdan azabıyla dolduracaktır, eğer biz bir taş kadar soğuk ve katı değilsek, günlerimiz pişmanlıkla
- [156] geçecektir.



## BÖLÜM 43—RABBİN YARDIMCILARI

*Rabbin Sahip Olduğunu Kabul Etme;* Gerçek başarının ve dürüstlüğün temelinde, Rabbin her şeyin sahibi olduğunu kabul etme yatar. Her şeyin Yaraticısı olan Rab, asıl mal sahibidir. Bizler O'nun hizmetkarlarıyız. Rabbin bizleri kendi amacına göre kullanabilmesi için sahip olmamız gereken sadece O'nun bize karşı güven duymasıdır.

Güven vermek, her kişiye ait bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük, insan faaliyet alanını tümüyle içine alır. Bunu kabul etsek de etmesek de, bizler kabiliyetleri ve yetenekleri Rab tarafından ileride kullanılacak olan hizmetkarlarız, ve Rab tarafından tayin edilen bir görevi bu dünya için yerine getirmek amacıyla görevlendirildik.

Para bizim değil; evler, araziler, resimler, eşyalar, takılar ve rahatlık, bize ait değil. Biz, uzun bir yoldan gelip kutsal bir yeri ziyaret eden bir gezgin gibiyiz, biz bu dünyaya yabancıyız. Bütün bunlardan bize verilen tek şey yalnızca sağlığımız ve yaşamımız için gerekli olanlardır. Bizim dünyevi nimetlerimiz bize verilen sorumluluklardır, bize ölümsüz zenginlikler emanet edildiğinde bunu ispatlayacağız. Aklımızın ve tanıklığımızın yardımıyla Rabbin doğruluğunu göstermek amacıyla tüm zorluklara katlanabiliyorsak, o zaman biz servet kazanmış kadar zengin kabul edileceğiz, sahip olacağımız servet ise, şan, şeref, onur ve sonsuz yaşam olacaktır.

*Bizler Mutlaka Hesap Vereceğiz;* Rabbin parasının nasıl kullanıldığı konusuyla yargı gününde karşılaşacağımızı mutlaka hatırlamalıyız. Hoşumuza gittiği gibi aşırı harcama yapmak bize fayda getirmez tam aksine zarar getirir. Güzel her şeyin Rabden geldiğini ve paranın O'na ait olduğunu düşünüp, bilge bir şekilde parayı uygun yerlerde kullanırsak, O'nun kutsal isteğine uymuş oluruz.

*Rabbin İsteklerini Birinci Yapın;* Rabbin istekleri her şeyden önce gelir. Eğer biz bütün hayal ettiklerimizi yaptıktan sonra, gelirimizden geri kalanını Rabbe veriyorsak, Rabbin bizden beklediğini yapmıyoruz demektir. Gelirimizin belirli bir miktarını tüketmeden önce Rabbe ait olan kısmı ayırmalıyız ve O'na sunmalıyız. Eğer

[157]

biz dünyevi iş sayesinde rahat bir hayata sahipsek, bunun sebebi Rabbin bizi kutsamasıdır. Ayrılan bu gelir fakirlere verilmeli ama büyük bir kısmı Rabbin amacını yerine getirmek için kullanılmalıdır. Rabbin arzusunu yerine getirdiğimizde yaptıklarımız Rab tarafından hatırlanacaktır, sonuçta gelirimizin geri kalan kısmını kutsayacak ve verimli kılacaktır. Ama bir kişi Rabbin istediği kısmı ayırmayıp kendine tuttuğunda parayı Rabden çalmış olur ve Rabbin laneti geride kalan tüm paranın üzerine gelir.

*Fakirleri Hatırlayın;* Eğer biz Mesih'in karakterini yan-sıtıyorsak, bencilliğe ait en küçük noktayı bile mutlaka ru-humuzdan uzaklaştırmalıyız. Elimize teslim ettiği görevi daha ileriye götürebilmemiz için bildiğimiz en küçük detayın yanı sıra gerekli olacak her bilgiyi Rab bize verecektir. Aile içinde yaşanan fakirliği ve üzüntüyü anlayabilir duruma geleceğiz, acı çeken, ıstırap çeken kişilerin gönlünü ferahlatacak yeteneğe sahip olacağız. Çevremizi saran insanların çektiği acıları çok az biliyoruz; ama yeri geldiğinde, baskı altında acı çeken kişilere acil yardımda bulunacak şekilde hazır olmalıyız.

[158]

## BÖLÜM 44—AİLENİN GELİR VE GİDER DURUMUYLA İLGİLİ PRENSİPLER

*Bir Lanet mi Yoksa Kazanç mı;* Para ister istemez bir lanete dönüşecek değildir; eğer doğru yerde uygun bir şekilde kullanıldıysa paranın değeri yüksektir, ruhların kurtarılmasına yardım ediyorsa kendimizden daha fakir olanlar için para kazançtır. Parayı ölçsüzce yada bilgisizce kullanmak, kullanıcıyı tuzağa düşürür. Parayı tutkuyla ve kibirli bir şekilde kullanan kimseler için para, kazanç olmaktan çok bir lanete dönüşür. Kendi kalbinde bilgeliği ve inceliği seçmek ve kalbinde sebat etme duygularını beslemek yerine, her kim ihtiyaç duyduğu miktardan daha fazlasını alırsa, Rabbin emanet ettiği kapitali savurgan bir şekilde kullanıp sadakatsiz bir hizmetkara dönüşmesin ve hayali isteklere sahip olmasın diye çabalamalıdır.

*Ev Sahipliğinde Güvence;* Rabbin buyrukları aynı şekilde uygulanmaya devam etseydi dünya, ahlaki açıdan, ruhsal bakımdan ve şimdi içinde bulunduğu durumdan ne kadarda farklı olacaktı. Bencillik ve kendini beğenmişlik, günümüzde olduğu kadar açıkça kendini göstermeyecekti, bunun yerine her bir kişi karşısındakinin mutluluğu ve refahı için karşısındakine saygı gösterecekti. Fakir kesim zenginlerin baskısı ve demir topuklarının altında ezilmek yerine, hem dinsel konularda hem de dünyevi konularda, başka beyinlerin onların adına plan yapmasına ve düşünmesine izin vermeyecek kendi düşüncelerinde ve hareketlerinde özgür olacaklardır. [159]

Kendi evlerine sahip olma hissi ilerleme açısından onlara ilham olacaktır. Kısa sürede kendi kendilerine plan yapma ve tasarlama konularında beceri kazanacaklardır; tutumlu olma ve çalışkan olma alışkanlıklarını çocuklarına kazandırmak için çalışacaklar ve zihinsel açıdan güçleneceklerdir. Kendilerinin köle değil insan olduklarını hissedecekler ve kaybettiklerini büyük oranda kendilerine duydukları güvenle ve ahlaki prensiplere olan bağlılıklarıyla yeniden kazanacaklardır.

*Övülmeye Değer bir Bağımsızlık;* Bir çeşit bağımsızlık övülmeye değerdir. O da, kendi yükünüzü kendinizin taşıma arzunuz ve

ahlakça doğru olmayan yollarla kazanılmış ekmeği yememenizdir. Bu alın terinizle kazandığınız asil bir çabadır ve kendi emeğinizle ayakta durmak istediğinizi gösterir. Çalışkanlık alışkanlık haline getirmeli ve tutumlu olmak gereklidir.

*Bütçeyi Dengeleme; Çoğu, birçoğu,* giderleriyle gelirleri arasında tutarlı bir denge kurma konusunda kendilerini iyi eğitemişlerdir. Şartlara göre kendilerini ayarlamayı öğre-nememişlerdir, bu yüzden borç alırlar ve tekrar borç alırlar ve tekrar ve tekrar ve borcun içinde boğulana kadar, sonuçta tüm cesaretlerini kaybederler ve umutlarını yitirirler.

*Giderleri Bir Yerde Yazılı Tutun;* Bir eş ve anne olan kadının kendi isteklerini frenlememe alışkanlığı yüzünden ya da evi idare etme becerisinden ve anlayışından yoksun olması yüzünden hazine sürekli tükenebilir, ama yine de yapabileceğinin en iyisini yaptığını düşünür, ne kendi isteklerini nede çocuklarının isteklerini kısıtlamayı düşünmez ve ev konusunda asla hassas bir dengeye ya da beceriye sahip olamaz. Böyle bir aile geçinmek için aynı büyüklükteki başka bir aileye göre iki kat daha fazla paraya ihtiyaç duyar.

[160]

Aslında bütün öğrenmesi gereken hesabı nasıl tutacağını bilmesidir. Gereksiz olduğunu düşünerek bazıları bu konu üzerinde durmayı ihmal ederler, fakat bu yanlıştır. Bütün giderler tam olarak belirtilmelidir.

*Hoşgörülü olma Sevgi Değildir;* Kibirli davranışlarına, savurganlıklarına ve sevgi gösterilerine hoşgörü gösterip, onlara duyduğunuz sevgiyi mutlaka dışa vurmam gerekiyor diyerek çocuklarınıza eğitim vermeyin. Para kullanımını konusunda çözümler gösterecek vakit yok. Tutumlu olma konusunda kendi yaratıcılığınızı kullanarak bu konuyu araştırın.

*Bilgisizce Yapıları Ekonomi;* Vücut ihmal edildiğinde ya da kötüye kullanıldığında Rab onurlandırılmamış olur ve sonuçta vücut O'nun vereceği göreve hazır olamaz. Vücudun beslenmesi amacıyla hazırlanan yiyeceklerin tadının güzel olması ve güçlendirici etkisinin olması yiyecekleri hazırlayan kişinin birinci görevidir. Gereksinim duyulan yiyecekler için yapılan masraftan kaçınmaktansa daha ucuz giyeceğe ya da eşyaya sahip olmak çok daha iyidir.

Aile sofrasına koyacağı çeşitli yiyecekler için, masraftan kaçınan bazı ev sahipleri eve gelen ziyaretçilere pahalı ziyafetler verirler. Bu

akılsızcadır. Misafirlere verilen ziyafet oldukça sade olmalıdır. İlk olarak ailenin ihtiyaçlarına ilgi gösterilmelidir.

Bilgisizce yapılan ekonomi ve yapay alışkanlıklar misafirperverliğin gerekli ve fayda getiren uygulamasından bizleri sürekli alıkoyar. Soframızda her zaman ne hazırlanıyorsa ev hanımına yük getirmeyecek şekilde beklenmedik misafirler içinde aynı şeyler hazırlanmalıdır.

*Kişisel Kullanım için Eşinize Harçlık Verin;* Eşinize haftalık belirli miktarda para verin ve kadın bu parayla ne yapmak istiyorsa bırakın yapsın. Siz kadının yaşamasına ya da hayatı anlamasına imkan vermiyorsunuz maalesef bir eşin tüm vaktini alan günlük programın da tam farkına varmış değilsiniz. Karınız mükemmel ve dengeli bir zihne sahip.

[161]

Çuval kumaşından yapılmış giysileri vücuda giydirmekle kalbi temiz tutamayız ya da kutsal yapamayız, rahatlığı, konforu ve hayata tat veren bütün işlerden evi yoksun bırakamayız.

Rab halkının konforlu ve huzurlu bir yaşamdan yoksun kalmalarını istemedi ama aynı zamanda ahlaksızlığı, savurganlığı ve gösterişi de onaylamadı.

*Ne zaman Bir Kenarda tutulacak ve Ne zaman Harcanacak;* Ne zaman harcayacağınızı ve ne zaman bir kenarda tutacağınızı bilmelisiniz. Kendimizi inkâr edip hacımızı yüklenmedikçe Mesih'i izleyenlerden olamayız. Bizler giderken hesabı ödeyip kapamalıyız; patlayan dikişleri bir araya getirmeli; sökülen kenarları tutturmalıyız ve şimdi kendi ihtiyaçlarınızın ne olduğunu bilebilirsiniz. Hoşunuza gidenler için bir miktar harcamayı güvenle yapabilirsiniz.

Gelişme çağındaki ayartmalara, değişken isteklerinize ve neden hoşlandıklarınıza büyük bir içtenlikle göz atmalısınız. Evinizde konfor sağlayarak rahatlık verecek diyerek kendinizce sebepler bulup güzel eşyalar için gereksiz yere para harcayabilirsiniz.

Kendinize ve çevrenizdekilere karşı dürüst olun sizler aşırı derecede yoksul değilsiniz. Aşın yoksulluk Rabbin cömertliğini suistimal etmektir. Savurganlıkta aynı zamanda suistimal etmektir. Azar azar gidenle sonuçta bahsettiğiniz büyük miktarın aynı olmadığını düşünürsünüz.

[162]

*Doğruyu Seçin;* Nasıl bir ekonomi uyguladığınızı bütün ayrıntılarıyla belirtmenize gerek yok. Kalbini tümüyle Rabbe adayanlar ve Rabbin Sözü'nü kendisine rehber edinenler hayatın getirdiği bü-

tün görevlerde kendilerini nasıl idare edeceklerini bilirler. Sayısız ayartmalara karşı kapıyı kapatacaklardır, alçakgönüllü ve uysal bir kalbe sahip olan Mesih'i öğrenecekler ve Mesih'in alçakgönüllülüğü içinde yetişeceklerdir.

## BÖLÜM 45—EKONOMİ YAPMAK

*Mesih Ekonomi Yapmayı Nasıl Öğretti;* Bir keresinde Mesih, ekonomi konusunda üzerinde dikkatle durulması gereken değerli bir dersi öğrencilerine verdi. O'nun öğretilerini dinlemeye gelen beş bin kişiyi doyurdu, yenildikten ve doyulduktan sonra kırıkların bile çöpe atılmasına izin vermedi. İnsanların gereksinimini karşılamak amacıyla İlahi gücünü kullanarak muazzam bir kalabalığı besleyen Mesih öğrencilerinden kırıkları toplamalarını istedi sonuçta hiçbiri kaybolmayacaktı. Mesih'in zamanında insanlara verilen dersin bize de çok yararı olacaktır. İsa Mesih'in dünyevi yaşamın gereklilikleri için bir isteği var. İsteddiği an aynı bunun gibi bir ziyafeti yeniden yapabileceği halde yinede arta kalan kırıkların atılmasına karşın aldırışsız davranmadı.

*O'nun Özverili Davranışlarını İzleyin;* İnsanoğlu gelen acılar, dertler ve hayal kırıklıklarıyla tanındığı için, Mesih en derin acıyı ve küçük düşürülmeleri kendi üzerine almak için uzandı. Gittiği yoldan gitmeleri için izleyenlerini davet etti. O'nu izleyenlere “Her kim benim ardından gelecekse, kendisini inkâr etsin ve her gün hacını yüklensin ve beni izlesin.” dedi. Ama söz ettiği Mesih inanlıları, Kurtarıcılarının isteğini büyük bir istekle yapmıyorlar. Rabbin onlara istediklerinden daha çoğunu verebileceği istek ve arzularına çeki düzen vermiyorlar. Biri, “Ailemin zevkleri pahalıdır ve onları karşılayabilmek için önemli miktarda harcama yapmam gerekiyor” der. Bu örnek, Mesih'in yaşamıyla öğretilen ekonomi derslerini o ve onun gibilerinin öğrenmeleri gerektiğini gösteriyor. [164]

Yalnızca kendisi için yaşamayanlar, sahip oldukları paranın her kuruşunu, sadece kendi konforunu sağlamak ve kendi isteklerini karşılamak amacıyla kullanmayacaklardır, aynı zamanda, Mesih'i izleyen kişiler olarak başka insanların yiyeceğe ve giyeceğe ihtiyaç duydukları fikrini zihinlerinde taşıyacaklardır.

*Ekonomi Niçin Yapılmalı;* Gençlere, tutumlu ve özverili olma dersleri verilirken Rabbin amacına katkıda bulunmanın onlara getireceği ayrıcalıktan da birçok kereler söz edilmiş olabilir. Birçoğu

istediklerini yapabileceklerini düşünürler ve bu düşünceyle gelirlerini kendi yaşam standartlarına uyarlamaya çalışırlar. Rab bu konuya bizim daha dikkatle yaklaşmamızı ister.

Yalnızca yemekten, içmekten ve giyinmekten fazlasıyla hoşlandığımızda kendimize karşı günah işleriz. Rab bizim yaptığımız seçimlerden daha yücelerine sahiptir. Bizler bencil arzulardan uzaklaşıp, kalbimizi açıp, zihnimizi vererek Rabbin arzuladığı şekilde tüm gücümüzle çalışmak istediğimiz zaman, cennetin tüm güçleri de bizimle birlikte çalışacaklardır ve bizleri insanlık için bir nimete dönüştüreceklerdir.

Fakir olan çalışkan bir gencin ekonomik durumu Rabbin amacı için çok az önem taşır.

*Bozuk Paralara Dikkat Edin;* Gereksiz şeyler satın alarak bozuk paraları çöpe atmayın. Belki aldığınız küçük şeylerin toplamının çok fazla bir miktar tutmayacağını düşünebilirsiniz, ama bu birçok küçüklerin bir araya gelmesinden muazzam bir bütün ortaya çıkacaktır. Mümkünse biz sözü, giyinme konusunda bencil düşkünlükleri olan gereksiz yerlere harcama yapan kişilere yönelteceğiz. Fakirlik her şekilde her elin üzerindedir. Rab insanlığın çektiği acıları dindirme görevini her yönüyle bize verdi.

Rab, O'na inananların düşünceli olmalarını ve diğer insanların sorunlarına eğilen kişiler olmalarını sağlayacaktır. Hiçbir şeyi israf etmemeyi ve her şeyde ekonomi yapmayı onlara öğretecektir.

Gereksiz yere yapılan günlük harcamalarda “bu sadece bir 5 kuruş,” “bu sadece bir on kuruş,” diye düşünülerek önemsemeyen yapılan harcamalar senenin tüm günleriyle çarpıldığında ve bu sene rehber olarak kabul edilip geleceğe bakıldığında sıralanan sayılara inanması güç olacaktır.

*İlkeyle Ekonomi Uygulayın;* Çekilen acıları dindirmek ve Rabbin amacını sürdürmek amacıyla ellerini açanlar kendilerine yapılan çağrıyı cevaplayanlardır ve üzerlerine aldıkları işi ağırdan alarak yapan ihmalkâr davranan ya da geliş güzel hareket ederek yönetme fakiri insanlardan değillerdir. Gelirlerinin ve giderlerinin hesabını dikkatlice tutarlar. Onların tutumlu olmaları, prensip sahibi olmalarından gelir; onlara verilenlere sahip çıkarak, tutumlu davranarak parayı korumanın görevleri olduğunu bilirler.

[165]

[166]



## BÖLÜM 46—ÇOCUKLARA PARA HAKKINDA EĞİTİM VERMEK

*Her gün Basit Alışkanlıklar Öğretin;* Anne babalar, özverili olmayı ve kendini kontrol etmeyi alışkanlık haline getirinceye kadar, çocuklarını yetiştirmeli ve büyütmelidirler. Her şeyden önce onlar Rabbin Sözüne itaat eden ve İsa Mesih'e hizmet etme duygusuyla yaşayan kişiler olarak yükümlülüklerini yerine getirmelidirler. Pahalı kıyafetlerden, beslenme şekillerinden, evlerden ve eşyalardan kaçınmaları konusunda gereken alışkanlıkları çocuklarına kazandırmalıdır.

Çocuklar, daha küçük yaşta okuma, yazma, sayıları kavrama ve kendi hesaplarını tutma konusunda eğitilmelidirler. Aldıkları bilgilerin ışığı altında adım adım ilerleyerek daha ileriye gidebilirler. Ama her şeyden önce, Rabden korkmanın bilgeliğin başlangıcı olduğu onlara öğretilmelidir.

*Gençler Saygılı Olmalıdır;* Para kullanma konusundaki yanlış fikirleri yüzünden gençler bir çok tehlikeye yüz yüze gelirler. Hoşlarına giden her şeyi sırf ilgilerini çektiği için almayı düşünürlerse ihtiyaçlarını karşılayacak parayı bulamazlar. O'nun için çalışmamız ve O'nun egemenliğin için bizlere emanet edilen para, Rabden bize verilen bir armağan gibi kabul edilmelidir ve gençler isteklerini sınırlı tutmayı öğrenmelidirler.

*Para Değerinde Dersler Verin;* Çok çalışmadan para kazanan gençlerin eline geçen para değerli olmayacaktır. Bazıları, çok çalışarak ve sıkıntı çekerek para kazanırlarken çalışmayan bazı gençler paranın nasıl kazanıldığını, kıyafetlerinin ve giye- çeklerinin kaç [167] mal olduğunu ve bir evin geçimi için alış verişe ne kadar harcadığını düşünmeden para harcamayı bilirler !

Çocuklar birçok şekilde para kazanabilirler ve paylarına düşeni yaşamını onlar için feda eden İsa Mesih'e teşekkürlerinin sunumu olarak verebilirler. Kendilerini hiçbir tecrübesi olmayan kişiler olarak kabul edip, kazandıkları parayı sırf kendi verdikleri kararlar doğrultusunda harcamamaları gerektiğini bilmelidirler ve kazandık-

ları parayı akıllıca kullanıp Mesih'in müjdesini açığa vurmalarıdır. Gençler anne ve babalarından para alıp onlara ait olmayan bu parayı bağış olarak koyarak kendilerini kandırmamalıdır. Bunu yapanlar kendilerine şunu sormalıdır, "Bana ait olmayan bu parayı bağış amacıyla verebilir miyim?"

Çocuklar, parmaklarının arasından önemli miktarda paranın akıp gitmesine neden olan gereksiz ufak tefek şeylerden kendilerini uzak tutarak Mesih'e olan sevgilerini gösterebilirler. Böylesine bir çalışma her ailede yapılmalıdır. Bu çalışma ince bir düşünce ve disiplin gerektirir, fakat bunun sonucunda çocuklar alabilecekleri en iyi eğitimi almış olacaklardır. Eğer bütün küçük çocuklar paralarını Rabbe sunacak olurlarsa onların ödülleri aynı küçük derelerin bir araya toplanıp bir nehrin suyunu arttırarak akması gibi olacaktır.

*Anne Babalardan Çocuklara Kalan En İyi Miras;* Kendileri için hiçbir çıkar beklemezsizin yaptıkları yardımlarla tanınmaları, yaşam tarzlarının bir örnek ve yararlı çalışmalarının bir bilgi kaynağı olması, anne ve babaların çocuklarına bırakabileceği en iyi mirastır. Böyle yaşayanlar paranın gerçek değerini gösterirler, öyle ki paranın değerinde artış yalnızca yapılan iyiliklerle olur, sonuçta bu artan değer kendi gereksinimlerini ve diğer kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve Rabbin amacını daha ileriye götürmeyi başaracaktır.

[168]

## BÖLÜM 47—GÖREV DÜRÜSTLÜĞÜ

*İş Prensipleri konusunda Kaynak Kitap*; Kutsal Kitaba göre temelde bir hazırlık yapıp çaba gösterilmediği sürece, kurallara uygun hiçbir çalışma yapılamaz. Sabırlı ve dürüst olma, tutumlu olma, ölçülü davranma ve masumiyetle ilgili Kutsal Kitap ilkeleri, gerçek başarının sırrıdır. Bu ilkeler aynı Süleyman'ın Özdeyişlerinin Kitabın içerisinde dışarıya doğru yol alması gibidir, bilge davranışlar konusunda bir hazine niteliğindedir. Tüccar olan, zanaatkar olan ya da herhangi bir işte insanları yönetenlerin, hem kendileri hem de çalışanları için söylediği sözlerden daha iyisi bilge adamın söylediklerinde bulunur.

“Sen işini özenle ve sebat ederek yapan bir adam gördün mü? O kralların huzurunda durabilir; o niyetlendiği gibi insanoğlunun huzurunda duramaz.”

“Yapılan bütün çalışma sayesinde kazanç sağlandı; fakat dudakların söz ettiği yalnızca aşırı yoksulluktu.”

“Tembel ruh arzu düşkünüdür ve hiçbir şeydir.”

“İçki içenler ve obur olanlar fakirliği getirir ve uyuşukluk paçavrayla bir adamı giydirmektedir.”

Kaç kez bir adam, Kutsal Kitabın içinde vurgulanan ve çok sık tekrarlanan uyarılara dikkat ederek, iflastan ve mali başarısızlıktan kurtulabilir;

“Kolay yoldan zengin olan masum değildir.”

[169]

“Zenginlik kolay yoldan elde edildiğinde küçülür; ama emek vererek bir araya toplanan çoğalır.”

“Değerli saydığını elde edene kadar yalan söyleyen bir dil, aşağı yukarı ölüm onları arayana kadar kibirle yalan söyler.”

“Ödünç alan ödünç verenin hizmetkârıdır.”

“O kefil olmaya karşı zeki bir yabancısıdır ve onun kefillikten nefret ettiği kesindir.”

Eğer dostlarımızla küçük yalanlar söyleyerek iş yaparsak, hatta dahası cüretkâr davranıp onları dolandırırsak, aynı şekilde Rable anlaşma yapacağız. Sahtekâr olmakta ısrar edenler kendi ruhlarını kandırarak sonsuz yaşamı ve cenneti kaybedene kadar kendi pren-

siplerini dışarıya taşıyacaklardır. Dünyevi küçük bir çıkar için onurlarını ve inançlarını feda edeceklerdir.

*Borç Hakkında Bir Tavsiye;* Asla başka bir borca daha girmeyin. Borca girmektense, kendinizi binlerce şeyden yoksun bırakın. Borca girmek yaşamınıza bela olur. Çiçek hastalığına yakalanacakmışınız gibi borçtan kaçmalısınız.

Rab ile ağırbaşlılıkla bir anlaşma yapın sonuçta yaptıklarınızı verimli kılarak borçlarınızı ödemenize yardım edecektir, eğer eklemek ve lapayla yaşarsanız, hiç kimseye hiçbir şey borçlu olmazsınız. Cebinize fazladan yirmi beş kuruş atmanız için, masanızı bu şekilde hazırlamak çok kolaydır. Harcadığı kuruş ve liralara dikkat eden kendine de dikkat edecektir. Burada ya da oradaki taşınmazlara harcanan para kısa sürede liraları arttırır. Etrafını çevreleyen borçlar varken, en azından kendini bu konulara vermemelidir. Tereddüt etmeyin, cesaretinizi kaybetmeyin ya da geriye dönüp bakmayın.

[170]

Kendinizi zevklerden mahrum edin, her aklınıza geleni yapmayın, kuruşlarınızı biriktirin ve borçlarınızı ödeyin. Mümkün olduğunca çabuk bu konulara eğilin. Hiç kimseye hiçbir borcu olmayan özgür bir kişi olarak dış dünyada kendi ayaklarınız üzerinde yeniden dimdik durabildiğiniz zaman büyük bir zafer kazanmış olacaksınız.

*Aşırı Durumlardaki Tehlike;* Tedbirli olmayan bazı kişiler çekinmeleri gereken borçlara gireceklerdir. İnançsız olanların zevk aldıklarını inançlı olanlar sakınarak yaparlar. Ara sıra harcadığımız paralar konusunda kazandığımız faydalı bilgiler ve kurallara bağlı

[171]

doğru ilkeler sayesinde Rabbin işini güçlendirecek ve yücelteceğiz.

## BÖLÜM 48—GELECEK İÇİN HAZIRLIK

*Tavsiye Edilenler Belki Size de Yardımcı Olabilir;* Büyük kazanç getiren bir işe sahip olabilirsiniz. Kolay yoldan kazanmadığınız paranızla tasarruf yapmayı düşünmediğinizde, paranızı hayalini kurduğunuz bir çok şeye harcarsınız. Yalnızca bugün için yaşamak yerine, gelecek için iyi şartlar oluşturmak amacıyla hem arzu ettiklerinizden hem de zevk duyduklarınızdan uzaklaşıyor da, Rabbin size ve eşinize emrettiği gerçeği görev olarak kabul ettiğiniz de, aileniz iyi bir yaşam tarzına sahip olacaktır. Öğrenmeniz gereken bir ders var. Bu ömür boyu sürecektir olan küçük bir hazırlıktır.

*Sistemli Olarak Biriktirin;* Yeri geldiğinde acil durumlarda kullanılmak ya da Rabbin planına katkıda bulunmak için tasarruf yaptığınız, belki de önemli miktarda para biriktirdiniz. Aldığınız maaşın bir kısmını bir yere ayırın, gerçekten çok sıkıntı çekmedikçe yada Rabbe bağışlamak için Verene geri sunmadıkça hiçbir durumda ona dokunmayın.

Kazandığınız parayı bilgelikle ve hesaplı bir şekilde harcamıyorsanız, bir kenara ayırdığınız para, hasta olup çalışmadığınız da ailenizin parasız kalıp çökmesini engelleyecek çözümleri size getirecektir. Eğer yaşadığınız yere yokluk getiriyorsanız, ailenizin güveneceği bazı çözüm yolları olmalıdır.

*Para Biriktirme konusunda Tavsiye;* Hastalık gibi önemli bir durum olmadıkça ona dokunmama şartıyla her hafta beş yada on lirayı güvenli bir yere koymalısınız. Tutumlu davrandığınızdan bazı şeyleri kar ettiğiniz parayla yapabilirsiniz. Yaptığınız akıllı idare sayesinde borçlarınızı ödedikten sonra kalanını biriktirebilirsiniz. [172]

*Rabbin amacını hatırlayın;* Yaşamı boyunca mal istifle-yenlerin, Mesih'in isteklerini yerine getireceğini ve öldükten sonra da yardım amacıyla, mallarının bir kısmını vasiyet ederek bırakacağını hiç kimse düşünmesin.

*Vasiyet Hazırlama;* Birçok kişi hayattayken vasiyet hazırlama konusunda her hangi bir çaba göstermez. Fakat bu konuda önlem alınmalıdır. Mali durumunu bilmeli ve işlerin karmaşık bir hal alma-

sına izin vermemelidir. Mallarım miras olarak her an bırakabilecek şekilde dağıtılmalıdır.

Vasiyetler kanunlar önünde gözden geçirilerek uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Düzenlendikten sonra yıllarca oldukları gibi kalabilirler ve hiçbir zarara uğramazlar.

*Para Biriktirerek Sahip Olunan Zenginliğin Laneti;* Para biriktirerek zengin olan kişiler zengin olma lanetini çocuklarına miras olarak bırakırlar. Anne ve babalar ruhu büyük tehlikeye sokan korkunç bir günah işlerler ve bu günah onlardan sonra gelenler üzerinde de hüküm sürer. Çocuklarının paralarını birçok kereler aptalca şeyler için israf ettikleri, gösterişli yaşamak için harcadıkları, bunun sonucunda sefaletin içine düştükleri görüldü. Kalan mirasın değerini bilemediler, sahip olduklarını çarçur ettiler. Ama anne ve babalarının vereceği uygun bir eğitimle, zengin olmak için para biriktirmek yerine, cennetin hazinelerini kendilerini için biriktirecekler, barış ve mutluluğun bu dünya üzerinde bile bir kazanç olduğunu ve sonsuz zenginliklere gelecek yaşamda sahip olacaklarını öğreneceklerdir.

[173]

## BÖLÜM 49—GİRİŞ KAPISINI MUTLAKA İZLEMELİYİZ

*Bizleri Yıldırın Etkiler;* Çocuklarınızın ileriye dönük attıkları her adımda karşılaşılabilecekleri ayartmalar, payınıza düşeni büyük bir ilgiyle yapmanız için sebeptir. Kötü arkadaşlarla bir arada olup ta kötü davranışlardan uzak durmaları imkânsızdır. Görüntüler görecekle, sesler işitecekler ve yıldırıcı etkilere bağlı kalacaklar, iyi bir koruma altında olmadıkça, kalpleri fark edilmeden doğru yoldan ayrılacak ve karakterleri bozulacaktır.

*Kötü Sözler İşitmekten, Görmekten, ya da Okumaktan Sakının;* İsa Mesih'in on iki öğrencisinden biri olan Petrus, yasak ya da önemsiz konular üzerinde zaman harcamanın ne kadar boş bir şey olduğunu akıllarında tutmalarını, Mesih inanlılarına öğretmek için çabaladı. Ruha giden yolu iyi koruyanlar, şeytan'ın oyunları karşısında asla bir av durumuna düşmeyeceklerdir; ahlak kurallarına uymayan düşünceleri akla getiren yayınları okumaktan, görmekten ya da işitmekten uzak duracaklardır. Ruhlara düşman olanın akla getirdiği her konunun zihinde gelişigüzel yer etmesine asla müsaade edilmemelidir. Kalp mutlaka sadık bir gözcü olmalıdır yoksa kötülükler uyardıktan içeriye girecekler ve bu ruh karanlıkta dolaşacaktır.

*Gözlere ve Kulaklara Muhafız Olun;* Kendimiz ve ço-cuklarımız için yapabildiğimiz her şeyi yaptığımızda dünyada gördüğümüz kötülükleri burada görmeyiz. Kulaklarımızın işittiği ve gözlerimizin gördüğüne karşı dikkatli bir muhafız olmalıyız böylece zihinlerimize kötü düşünceler giremez.

*Ayartılmalara Karşı Bir Siper Oluşturun;* Mesih inanlısı evlerde ayartılmalara karşı siper inşa edilmelidir. Kişiyi küçülten ahlaksız davranışları ve suçları yaygın kılan şeytan her imkânı kullanıyor. Arzu, günahla yakınlık içinde eğitildi. İzledikleri yol temelde kötü olmakla birlikte, belirli zamanlarda insanlar tarafından öncelik verildi.

*Kanunsuzluk Ekin, Suç Biçin;* Bu devirde herkesçe sevilen birçok yayın, gençleri kötü yönde eğiten ve ruhlarını kaybettiren heyecan

verici hikâyelerle dolu. Kötülük düşünmeyen çocuklar, yıllar içerisinde suç hakkında bilgi sahibi tecrübeli kişiler oldular. Okudukları hikâyeler sayesinde kötülük yapmak için kışkırtıldılar. Hayallerinde canlandırdıklarını, eylemlerle gerçeğe dönüştürdüler, suç işlemekten ve cezalandırılmaktan uzak durmaları için ne yapmaları gerektiğini görüp uyanana kadar uzun süre amaçladıklarını yapmaya devam ettiler.

Gençlerin ve çocukların zihinlerinde canlandırdıkları hayali görüntüler, gelecekte görülecek olan gerçeklerdir. Bu gerçekler kısa süre içerisinde ortaya çıkacak önemli değişimin önceden söylenmesi gibidir ve olacak yargılamayı gösterirler sonuçta kanunların koyduğu bariyerleri yıkanlar ya da kendini frenleyenler çoğu kez temsil ettikleri ruhu yakalarlar. Bu durum suçların daha da kötüleşmesine neden olur, eğer mümkünse böylesine dalgalanma yaratan yazıları yazarlar ortaya çıkarılmalıdır. Bu çeşit etkiler yüzünden toplum planlı bir şekilde yıldırıldı. Kanunsuzluk tohumları, saçılan tohumlardı. Hasat zamanı mucizeye gerek yok sonuçta biçilen suçtur.

[175]

*Kötü Hiçbir Şey Görmeyeceğim;* Rabbe göre çocukları kaybolmasın diye anne ve babalar sürekli tetikte olmalıydılar. Davut'un ettiği yemin Mezmurlar 101 'de kayıtlıdır, yapılan bu yemin, dıştan gelen etkilerden evini koruma görevini üzerine alan kişilerin hepsini kapsar. Anlamı, "Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak" tır.

"Bana fayda sağlamayan yayınları okumak için değerli zamanımı harcamayacağım. Saçma ve günah olan şeylere karşı gözlerimi kapayacağım. Kulaklarım Rabbindir ve gizli düşmanın düşüncelerini dinlemeyeceğim. Kutsal Ruhun'nun yardımını olmadan Rabbin buyurduğu bir konu hakkında hiçbir şekilde söz söylemeyeceğim. Vücudum Kutsal Ruhun tapınağıdır ve sahip olduğum her yeteneği faydalı uğraşlara adanmalıyım." Bu sözler değiştirilmeden yerine getirilmelidir.

*Çocuğun Zihnini Uygun bir şekilde doldurun;* Çevresinden kolaylıkla etkilenen çocuğun, düşünce gelişimini sağlayan, bilge bir kişi olmak için özlem duyulur. Anne babalar kendilerinden beklenen nitelikleri yerine getiren bilge kişiler olmalıydılar böylece çocuklarının zihinlerini uygun bir şekilde besleyebilirler. Aynı vücut gibi, zihin de aldığı yiyeceklerden güç sağlar. Düşüncelerin güçlendirilmesi temiz duyguların yükselmesidir, ama yozlaşmış dar düşünceye göre dünya incelikten yoksundur.



Anne ve babalar, çocuklarınızın zihinleri ya yüce düşüncelerle dolacak ya da kötü fikirlerle dolacaktır, bunun kararını verecek olan kişiler sizlersiniz. Onların aktif zihinlerini ne boş tutabilirsiniz ne de kaşlarınızı çatarak onları kötülükten uzak tutabilirsiniz. Sadece doğru prensipleri aştığınızda onları yanlış düşüncelerden uzak tutabilirsiniz. Anne babalar çocuklarının kalplerinin içine gerçeğin tohumlarını ekmedikçe, düşman burçak ekecektir. Görgü kurallarını bozan kötü davranışlara karşı yalnızca iyi bir eğitimin verilmesiyle önlem alınabilir. Karşılaşacakları sonsuz ayartmalara karşı ruhu gerçek koruyacaktır.

[176]

*Anne Babalar Okuma Alışkanlığını Denetim Altında Tutun;* Birçok genç, kitaplar için can atarlar. Elleri geçirdikleri her şeyi okurlar. Okumak için hevesli olan böyle çocukların anne babalarına yalvarıyorum. Değerli bilgileri zihinlerinde saklamaları için çocuklarınızı cesaretlendirin, yeteneklerini arttıran ve ruhlarını iyi yönde etkileyen bilgilerin zihinlerine girmesine izin verin, düşünceleri yozlaştıran ve alçaltan bilgiler için zihinde yer ayırmayın. Düşüncelere faydası olmayan konuları okuma isteğini kısıtlayın.

Çocukların zarar görmeden eğlenecekleri, hoş vakit geçirecekleri ve moralleri bozulmadan ve yorulmadan sadece doğru yayınlan okumaları gerekmektedir. Yalnızca aşk romanlarını ve gazetelerdeki boş hikâyeleri okumaktan hoşlanırlarsa, eğitici kitaplar ve gazeteler hoşlarına gitmeyecektir. Birçok çocuğun ve gencin okuma sorunu olacaktır, eğer biri onlar için seçmediyse, onlar kendileri için seçeceklerdir. Okuduklarının yıkım getiren özelliklerini kısa sürede keşfedecekler ve kısa süre içerisinde bundan hoşlanacaklardır, ama faydalı ve iyi yayınları okumaları sağlanırsa böyle konulara beğeni duyacaklardır.

*Zihinsel Beğenileri Eğitme ve Disipline Etme;* Beğeniler konusunda çocuklar büyük bir ilgiyle eğitilmeli ve disipline edilmelidir. Çocuklarının zihinsel gelişimleri için anne babalar Kutsal Kitabı açıklamaya mutlaka onlar küçük yaşta başlamak zorundadırlar böylece çocuklarının düşüncelerini doğru yöne yönlendirebilirler.

[177]

Onlara doğru alışkanlıklar kazandırmak için hiçbir çabadan kaçılmamalıdır. Eğer akıl yanlış yerlerde dolaşıyorsa onu geri getirin. Eğer entelektüel ve ahlaki alışkanlıklar, hikâyelerdeki heyecan veren ya da sınırları bozan kurgularla yanlış tarafa yöneliyorsa, zihnin eğilim gösterdiklerinin üstesinden gelinmesi için büyük bir mücadele

gerekiyor. Hayali hikâyelerin üstesinden bir defada gelinmelidir. Zihnin içinde doğruların yer etmesi için vazgeçilmez kurallar uygulanmalıdır.

*Zararlı Kitapların Yaygın Olması;* Elden ele geçirilen zararlı kitapların akınına uğramaktansa dünyanın yok olması çok daha iyidir. Sansasyon yaratan konular esas alınarak bastırılan ve para kazanmak amacıyla planlı bir şekilde dağıtılan kitapların gençler tarafından okunmaması çok daha iyidir. Bu çeşit kitaplarda şeytani bir çekicilik vardır.

*Rabbi Bilmeyen Yazarlar;* Tanrı'yı kabul etmeyen yazarların yazdıklarının okunması üzerinde durulması gereken karşı karşıya olduğumuz diğer bir tehlikedir. Böyle çalışmalar gerçeğin düşmanından ilham alınarak hazırlandığından dolayı hiç kimse ruhu tehlikeye sokmadan bu kitapları okuyamaz. Gerçek şu ki, bu kitaplar yüzünden zarar gören kişiler sonunda yeniden kendilerine gelebilirler; ama etkisi altında kaldıkları kötü etkileri değiştirmeyenlerin tümü kendilerini şeytan'ın bulunduğu yerde bulurlar ve şeytan ona üstün olduğu şeyi yapar. Şeytan'a kapıyı açarlarken bu ayartmalara karşı koyabilecek kadar güçlü olup olmadıklarını fark edebilecek kadar bilge değiller. İnançsızlıkları ve imansızlıkları yüzünden onun büyüleyici etkisi zihinlerinde yer eder.

[178] Gerçeği saptıran içeriğe sahip kitaplar asla gençlerin ve çocukların elleri arasında yer almamalıdır. Eğitim süresince gerçekte günah olduğu saptanan fikirleri çocukların almalarına izin verilmemelidir.

*Derinlemesine düşünmeden hızla Okuma;* Sonu gelmeyen gelgitliyle basından sürekli akan yayınlar, derinlemesine düşünülmeden aceleyle hem gençler hem de yaşlılar tarafından okunur, sonuçta zihin etkin şekilde düşünmeyi ve buna bağlı olarak düşünme yeteneğini yitirir. Bundan başka, kitapların ve süreli yayınların büyük oranda paylaşımı, aynı Mısır'da ki kurbağaların akın etmesi gibidir, sıradan olmayan ama tüm ülkeye yayılan, tembelleştiren ve zayıflatan bir şey, bununla beraber alçaltıcı ve günahkâr. Bunların bıraktığı etki yalnızca zihni bozmakla ya da zehirlemekle kalmaz daha kötüsü ruhu doğru yoldan saptırır ve yok eder.

*Zihinsel Enerji Nasıl Yok Edildi;* Baskıcı olan ve görevlerini yerine getirmekte başarısız olan, ruhen kötü, ihmalkâr anne ve babalar yüzünden, düşünceleri arasında denge kurabilen çok az zihin vardır. Anne ve babalar, her bir çocuğun eğilim gösterdiği konular üzerinde

durmak gibi ciddi yükümlülükleri vardır, çocuklarının doğru alışkanlıklara sahip olmaları ve doğru yönde düşünmeleri için verdikleri eğitim onların yükümlü oldukları görevlerdir.

Ahlaki ve entelektüel yeteneklerinizi geliştirin. Okuduğunuz birçok kitabın hatta hikâye kitaplarının, sahip olduğunuz soylu yetenekleri zayıflatmasına ve gerçekleri saptırmasına izin vermeyin. Güçlü zihinler biliyorum dengesiz ve kısmen duygusuz ya da okudukları yüzünden sınırı aşmış felce uğramış.

*Yetiştirilmemiş Zihin;* İşlenmemiş bir toprak ile yetiştirilmemiş zihin arasında göze çarpan bir benzerlik vardır. Anne babalar devamlı izleyen muhafızlar olmadıkça düşman, gençlerin ve çocukların zihinlerinin içine dara eker, ekilenlerin taşıdıkları kötü sonuçlar birden bire ortaya çıkacaklardır. Bu zihin toprağını geliştirmek ve Kutsal Kitabın gerçeği ile ilgili değerli tohumları işlemek için bu toprağın sürekli bakıma ihtiyacı vardır.

[179]

Çocuklar, heyecan veren değersiz hikâyeleri bırakıp mantıklı konular içeren kitapları okumaya yöneltilmelidirler, Kutsal Kitaptan hikâyelere, tarihlere zihninde ilgi duymalı ve ileri sürülen fikirlere karşı ortaya atılıp kendi düşüncelerini öne sürmelidirler. Çalışma arzusunu hızlandıran ve Kutsal Sesi ileriye yöneltecek ışık, okuma konusunda tehlikeli değil tam aksine yararlı olacaktır.

Rabbin Sözüne dikkatle okumaktan zevk almadıkça, doğru dini prensiplere sahip olmadıkça, istenilen ve olması gereken sağlıklı bir zihne sahip olmaları gençler için imkânsızdır. Kutsal Kitap çok enteresan bir tarih içerir, Mesih aracılığıyla kurtuluş yolunu gösterir, daha iyi ve daha etkili bir yaşama sahip olmaları için onlara rehberlik eder.

[180]

## BÖLÜM 50—NEZAKET VE İYİLİK

*Nezaket Yaşamın Kötülüklerinin Yarisını Uzaklaştıracaktır;* “Bir-birine karşı sevgi göstererek iyi kalpli olun,” buyruğu aile içi mutluluğun temelidir. İnanlı nezaketi her aile içerisinde hüküm sürmelidir. Nezaket, küçük bir emekle elde edilir, sert ve kaba tabiatları yumuşatan bir güçtür. Bize davranmalarını istediğimiz gibi başkalarına davranmamız nezaketin değişmeyen bir görgü kuralıdır ve yaşamın kötülüklerinin yarisını uzaklaştırır.

*Evde Başlamalıdır;* Eğer biz, çocuklarımızın sevgiyi, nezaketi ve iyilikseverliği alışkanlık haline getirmelerini istiyorsak, öncelikle bizler onlara örnek olmalıyız.

Anne ve babalar en basit şeylerde bile birbirlerine karşı nezaketlerini açıkça ortaya koymalıdır. Herkesin faydasına olan iyilikseverlik evin kanunu olmalıdır. Kaba dile teslim olunmamalıdır; acı sözler söylenmemelidir.

Neşeli bir yüz ifadesine, yumuşak ve nazik bir sese, saygılı bir davranışa hepsi sahip olabilirler; bütün bunlar güçlü unsurlardır. Aydınlik ve hoş bir davranış çocukları çeker. Onlara karşı iyi niyetli ve nazik olun; sonuçta onlar da size karşı ve birbirlerine karşı aynı şekilde davranacaklardır.

*Karşılıklı İyi Niyet;* Çocuklarıyla sevecenlikle konuştuklarında, doğru olanı yapmaya çalıştıklarında ve onlara sahip oldukları için şükrettiklerinde, anne ve babalar çocuklarının gösterdikleri çabalara destek olabilirler, onları mutlu kılabilirler ve karanlık her gölgeyi uzaklaştırıp neşeli güneş ışığını aile ortamının içine getirirler. Karşılıklı iyi niyet ve hoşgörü evi cennete dönüştürecek ve aile ortamına kutsal melekleri çekecektir; ama tatsız sözlerin, huysuzluğun ve çekişmenin olduğu bir evden melekler kaçacaktır. İyi niyetli olmama, şikâyet etme ve kızgınlık yüzünden artık İsa Mesih bu evde ikamet etmez.

Karşısındakine saygı göstermek gerçek nezaketin özüdür. Dünya da iyiliği özendirme ve geniş bir anlayışa sahip olma sürekli bir eğitim gerektirir. Anne babalarının ihtiyaçlarını karşıladıkları için

yaptıkları yanlışlara karşı hoşgörü göstermeleri yada iyi oldukları konular yüzünden onlara minnettarlık göstermeleri, bir genci anne babasına karşı saygılı yada itaatkar yapmaz; gencine yada yaşlısına karşı onları yardımsever veya cömert, duyarlı veya düşünceli yapmaz, sırf sözde yetiştirilme yalnızca olumsuzluk getirir ve her şeye saygı gösterme konusunda başarısızdır.

Altın Kural gerçek nezakettir ve bunun gerçek örneği İsa Mesih'in karakterinde ve yaşamında görüldü. Kurtarıcımızın günlük yaşamından dışarıya parlayan yumuşaklığın ışınları ne kadar da güzeldir ! Onun varlığından ne kadar çok güzellik akar ! Aynı ruh O'nun çocukları tarafından da gösterilecektir. Mesih'e uygun kişiler ilahi bir atmosferle çevreleneceklerdir.

*Görgü Kuralları hakkındaki En İyi Fikir; Bugüne kadar savunulan görgü kurallarından en iyisi, Kurtarıcının verdiği ve Kutsal Ruh aracılığıyla elçi Pavlus'un dile getirdiği, genç ya da yaşlı herkesin zihnine yazması gereken tarifi imkânsız derslerdir.*

“Sizi sevdiğim gibi siz de aynı şekilde birbirini sevin.”

“Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir;

Sevgi kıskanmaz;

Sevgi övünmez,

Böbürlenmez,

Sevgi kaba davranmaz,

Kendi çıkarını aramaz,

Kolay kolay öfkelenmez,

Kötülüğün hesabını tutmaz;

Sevgi haksızlığa sevinmez,

Gerçek olanla sevinir;

Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır,

Her şeyi umut eder, her şeye dayanır.

Sevgi asla son bulmaz.”

[182]

*Sevgi Gerçek Nezaketi Harekete Geçirir; Hayata ait görgü kurallarının doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına sadece dikkat etmek, huysuzlukların, acımasız yargıların ve uygunsuz konuşmaların tümünü kesmek için yeterli değildir. Gerçek nezaket, kendini düşünmediğini açıkça gösterecektir. Sevgi mutlaka kalpte yer etmelidir. Mesih inanlıların temelde ayrılıkları nokta Efendilerine karşı*

kalplerinin derinliklerinde duydukları sevginin onları hareketlerinin başını çekmesidir. Kendi çıkarını düşünmeksizin büyük bir ilgiyle karşısındakine Mesih'i açıkça anlatmak isteği esasta yukarıya dayanır.

Görgü kurallarının katkısı olmadan kuralları uygulayarak gerçek nezaket öğrenilemez. Davranışlar her zaman görgü kurallarına uygun olmalıdır; nerede olursa olsun, bu prensip tehlikeye atılmamalıdır; yoksa başkalarının davranışları göz önüne alınarak, onların alışkanlıklarına boyun eğilerek hareket edilir; ama gerçek nezaket bu prensibin genelde feda edilmemesini ön görür. Bu prensip sınıf ayırt etmez. Bu prensip, özünde saygı duymayı, bir erkeğin kendi asaleti içerisinde çevresindeki kişilerin her birine saygı göstermesini öğretir.

[183]

Nazik tavırlar, neşeli sohbetler ve sevgi dolu davranışlar çocukların kalplerini anne babalarına sevginin ipek bağlarıyla bağlayacak ve saf altından yapılmış nadir eşyalarla dolu bir evden çok daha fazla evi çekici yapacaktır.

*Farklı Tabiatlar Mutlaka Harmanlanmalı;* Farklı tabiatlara sahip kişiler Rabbin emrettiği şekilde bir arada uyumlu olmalıdırlar. Evin her bir ferdi karşısındaki kişinin duygularına dikkat etmeli ve başkalarının haklarına saygı göstermelidir. Karşılıklı saygı ve hoşgörü sayesinde görgülü biri olacaklar, önyargılı olmayacaklar ve karakterlerindeki kaba noktaları düzelteceklerdir. Uyum sağlayacaklar ve farklı tabiatların harmanlanması her birinin yararına olacaktır.

*Nezaketin Eksikliğini Hiçbir şey Telif Etmeyecek;* Mesih'i izlediklerini açıkça söyleyen kişilerin aynı zamanda söyledikleri kaba ve kırıcı sözler ve saygısız tavırlar onların İsa'yı öğrenmediklerini ortaya koyar. Böbürlenmiş, otoriter, kusur bulan bir insan Mesih inanlısı değildir; Mesih inanlısı olmak demek, Mesih gibi olmak demektir. Mesih inanlısı olduğunu iddia edenlerin davranışları, iyilik yapma ve nezaket gösterme konusunda yeterli değildir, onların en iyisi bile kötü konular hakkında konuşur. Onların içtenliğinden şüphe duyulmayabilir; doğruluklarından kuşku duyulmayabilir, ama nezaket gösterme ve iyilik yapma konularındaki eksikliklerini içtenlikleri ya da doğrulukları telafi etmeyecektir. Mesih inanlıları Gerçeği kadar iyi, karşısındakinin duygularını anlayabilmeli ve merhametli olmalıdır, saygılı olduğu kadar da iyi, dürüst ve doğru biri olmalıdır.

*Gerçek Nezaket Dünyayı Aydınlatır;* Eğer bizler evimizde nazik ve saygılı biriysek evden uzağa gittiğimizde, insanların hoşuna gidecek olan güzel bir mizacı da beraberimizde götürebiliriz. Eğer biz evde, hoşgörülü, sabırlı, uysal ve cesursak bu dünya için bir ışık olabiliriz.

[184]

## BÖLÜM 51—NEŞELİ OLMAK

*Yaşam Onu Nasıl Algıladığımızdır;* Endişelerin ve sorunların hayatınızın her anında zihninizi yıpratmasına ve yüzünüzü bulutlandırmasına izin vermeyin. Eğer izin verirseniz, canınızı sürekli sıkacak ve sinirlenecek bazı olaylarla karşı karşıya geleceksiniz. Yaşam onu nasıl algıladığımızdır, ona nasıl yaklaşırsak karşımızda aynısını buluruz. Eğer olaylara kötü tarafından bakıyorsak, eğer zihnimizin içinde kurup küçük sorunları büyütüyorsak, düşündüğümüz ve konuştuğumuz olayları yaşantımız içinde fazlasıyla bulabiliriz. Ama olaylara iyi tarafından bakıyorsak, neşeli ve mutlu olacağımız bazı güzellikler görebiliriz. Eğer gülümseyerek verirse, gülümsemeler bize geri dönecek; eğer biz güzel, hoş sözlerle konuşursak, güzel sözler bizimle tekrar konuşacak.

Mesih inanlıları, hüznü ve keyifsiz görünseler bile, yine de arkadaşlıklar kurmayı düşünürler, onların bu görünüşleri din hakkında yanlış bir izlenim verir. Mutluluğunu dışa vurma fikri onlara göre saygı duyulan Mesih inanlısı karaktere uygun değildir, ama bu bir hatadır. Cennet hüznü ve üzgün bir yer olmanın aksine neşeyle doludur, eğer cennetin neşesiyle ruhlarımızı bir araya getirirsek ve sözlerimizde ve davranışlarımızda mümkün olduğu kadar açık bir şekilde bunları ortaya koyarsak, cennetteki Babamız için çok daha sevgi dolu olabiliriz.

[185] *Çocukların Sevgisini Kazanın;* Gülümseyin anne babalar; gülümseyin öğretmenler. Kalbiniz üzgün olsa bile yüzünüzün bu gerçeği göstermesine izin vermeyin. Minnettar, sevgi dolu bir kalpten çıkan güneş ışığı yüz ifadenizi aydınlatsın. Demirden asaletinizi eğin, çocukların ihtiyaçlarına eğilin ve onlara kendinizi sevdin. Eğer siz dinsel gerçeği onların kalbine sokacaksanız, mutlaka onların sevgisini kazanmalısınız.

*Güzel bir Yüz İfadesine Sahip Olun;* Anne babalar neşeli olun, sıradan biri olmayın, aynı zamanda cennetteki Babanız için uysal, itaatkâr ve şükran dolu olun. Duygularınızı dışa vurma özgürlüğüne sahip değilsiniz, özellikle bunlardan rahatsızlık veren sonuçlar



çıkıyorsa. Çocuklarınızı yönetirken onların sevgilerini kazanmak, sürekli ileri doğru akan derin sulara benzer. Onlar Rabbin sürüsündeki kuzulardır. Miniklerinizi Mesih'e getirin. Anne babalar çocuklarına eğitim verirlerken asla onları azarlar şekilde konuşmamalıdır. Güzel bir yüz ifadesine sahip olmak için kendinizi eğitin ve mümkün olduğu kadar çok sesinize hoş bir ton kazandırın. Rabbin melekleri sürekli miniklerinizin yanlarındadır, kaba ve sinirli bir şekilde yüksek ses tonuyla söyledikleriniz onların kulakları için hoş değildir.

*Gölgeleri Dağıtın ve ortamı aydınlatın;* Sorunlara neşeyle bakın, gölgeleri dağıtmaya çalışın sonuçta beslediğiniz duygular ruhunuzu çevreleyecektir. Karşınızdakilere karşı anlayışlı olmaya çalışın. Sevginin, iyiliğin ve neşenin eve yayılmasına izin verin. Bu yaklaşım dinsel görevlerini yerine getirmek için sevgi duyulmasına katkıda bulunacaktır, küçük ya da büyük işler aydınlık bir kalple yerine getirilecektir.

## BÖLÜM 52—KONUŞMA TARZI

*Konuşma Yetisi bir Yetenektir;* Konuşma yetisi emanet edilen bir yetenektir ve bu yeti arkadaşlarımıza yardım etmek, cesaret vermek ve güçlendirmek amacıyla kullanılmalıdır. Anne ve babalar, Rabbi sevip O'nun yolunu izlemeyi amaçlıyorsa, yargı ve adaleti yerine getirmek için dillerinde hastalıklı duygusallığın tadı olmamalıdır. Ahlaki açıdan karakteri yükselten, kusursuz, tutarlı bir dile sahip olmalıdırlar. Evde ya da dışarıda söyledikleri sözler seçkin sözler olmalıdır. Alçalıp bayağı olmamalıdırlar.

Melekler evde konuşulan sözleri işitirler. Bu yüzden asla azarlamayın ve söylediğiniz sözler öyle bir etkiye sahip olsunlar ki, aynı cennetin güzel kokulu tütsüsü gibi koksunlar.

Anne babalar, söyledikleri hoş sözlerle, evi kusursuz ve güzel kokan atmosferde tutmalıdırlar; aynı zamanda prensipler doğrultusunda boyun eğmemeli ve kararlarından vazgeçmemelidirler. Verdiğiniz karardan vazgeçmiyorsanız belki çocuklarınız sizin onları sevmediğinizi düşünebilirler. Buna hazırlıklı olun ama asla sertlik göstermeyin. Elinizde hem adalet hem de merhamet olsun; ama asla kararsız olmayın ya da düşüncesiz olmayın.

*İçteki İnceliğin Dışa vurumu;* İçten, sevecen ve sade olması dilin gerekli belli başlı özelliklerdir. “İçteki inceliğin dışa vurumudur”

[187] Konuşma dilinin öğrenileceği en iyi okul evdir.

Konuşma tarzı kusursuz olmalıdır. Sert ve diktatörce olmayan, ikna edici özelliği olan alçak bir ses tonu olmalıdır. Konuşma yetilerini geliştirmeleri için çocuklara dersler verin. Herhangi bir nedenle suçlandıklarında dudaklarının arasından terbiyesiz ya da kaba sözcüklerin dökülmesine engel olana kadar konuşma stilleri konusunda onlara eğitim verin.

*Kaba, Azarlayıcı Sözler;* Kaba, ters ve azarlayıcı sözlerin konuşulduğu bir evde, hassas bir çocuk aşırı derecede ağlayarak uyuşmazlıktan ve mutsuzluktan etkilendiğini gösterir. O zaman anneler, yüz ifadeniz güneş ışığıyla dolu olsun. Yapabiliyorsanız gülümseyin ve yüzünüzden yayılan ışık, aynı bir sanatçının insanın yüz hatlarını

resmettiği cilalı tabak gibi onların küçük zihinlerinin ve kalplerinin içine yansıyacaktır. Anneler, Mesih’le ilgili bilgilerin çocuğunuzun zihninde yoğrulup ilahi benzerlikten etkileneceklerinden emin olun.

*Saygınlığın Sarsılmaması;* Evinize anlaşmazlığın veya çekişmenin girmesine izin vermeyin. Nazikçe konuşun. Sesinizi asla sert bir şekilde yükseltmeyin. Sakin olun. Yalan söylemekten ve hata bulmaktan uzak durun. Tümüyle barış ortamının olduğu, kimsenin saygınlığının sarsılmadığı kutsal bir cennete onları hazırlamak için yardım etmek istediğinizi çocuklarınıza söyleyin. Sizin için küçük ama onlar için büyük olan sorunlarına karşı sabırlı olun.

*Giineş ışığını yoksa Gölge mi?* Sözleriyle ve eylemleriyle kendilerini korumalarını sağlayacak eğitimi, çocuklara ve gençlere vermek çok önemlidir; onların hareketlerini yönlendirenin güneş ya da gölge olması sadece kendi evleri için değil aynı zamanda birlikte oldukları diğer tüm kişilerle olan birliktelikleri içinde önemlidir.

[188]

Çocuklar, anne babalarına karşı saygılı sözler söylemeli ve anne babalarda çocuklarına sadece güzel sözler söylemelidirler.

*Sinirle ve Düşüncesizce söylenen Sözler;* Kızgınlık anında çocuğunuza söyledikleriniz sayesinde düşmana yardım ediyorsunuz. Her çocuk, bebeklik döneminden başlayarak ileri yaşlara doğru kurallara uymalıdır. Eğitime çocukluk döneminde başlamalı, sertlikle ve kızgınlıkla yol gösterilmemelidir, tam aksine sevecen ve sabırlı olunmalıdır ve eğitim bütün hayatları boyunca onların kadınlık ve erkeklik dönemlerine kadar devam etmelidir.

Birinin düşünmeden söylediklerine karşı diğerinin de aynı niyet ve tavırla karşılık vermesi aile ortamına çok büyük kötülük getirir. Daha sonra, misilleme yapmak amacıyla ve kendini haklı çıkarma çabasıyla söylenen sözler yüzünden boynunuza ağır bir boyunduruk koyarsınız; bu yüzden söylenen acı sözler uğursuz bir ürün şeklinde ruhunuza geri döner.

*Bir Öneri;* Bir erkeğin evde iyi niyetli konuşması, onun konuşmalarında sevginin hakim olduğunu gösterir. Anne babalar asla sert bir şekilde konuşmayın. Eğer çocuklarınız hata yapıyorlarsa onları düzeltin, ama sözleriniz sevgi ve şefkat dolu olsun. Her azarladığınızda, hoşgörülü olmak ve sabır göstermek gibi değerli bir dersi öğretme imkânını kaybedersiniz. Yanlışları düzeltirken en çok göze çarpan özellik sevgi olmalıdır.

[189] *Masa Sohbetleri;* Kaç aile her gün yemek yediği anları düşünür ve yanlışlık nerede diye kendi kendine sorar ! Arka-daşlarının karakterlerini inceden inceye inceler ve onları narin bir tatlı gibi yüceltip hizmet eder. Haksızlığa uğrayan değerli bir lokma yalnızca yetişkinler tarafından değil, aynı zamanda çocuklar tarafından da, sonu gelmeyen eleştirilere uğrar. Bu eleştiriler Rabbin adına leke düşürür.

Aile içerisindeki sohbetlerin çocukların zihinlerinde de güzel bir etki bıraktığı hesap edilmiştir.

[190] Anne ve babalar çocuklarınızla sevecenlikle konuşun; yapılan suçlamalara katlanabilmek için bir zamanlar kendinizin ne kadar küçük olduğunuzu, ne kadar hassas olduğunuzu hatırlayın; iyice düşünün ve çocuklarınızın da aynı sizin küçüklüğüne benzediklerini bilin. Sizin dayanamadığınızı onların üzerine yığmayın. Eğer siz eleştirilere ve suçlamalara dayanamıyorsanız sizden daha güçsüz olan çocuklarınız nasıl dayanacaklar. Güzel, neşeli sözleriniz aile içerisinde güneş ışığı gibi olsunlar. Kendini kontrol etmenin, düşünceli davranmanın ve görevleri titizlikle yerine getirmenizin sonucu yüz kat olacaktır.

## BÖLÜM 53—MİSAFİRPERVER OLMAK

*İmkan ve Ayrıcalıkları Göz Ardı Etmek*; “Misafirperverlik sevgisi” dua evinde görevli olan bir kişiye Kutsal Ruh tarafından verilen bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bütün dua evine verilmiş olan bir buyruktur; “Kin duymadan birbirinize karşı misafirperver olun. Değişik armağanlara sahip kişiler olarak sizler de birbirinize eşit şekilde hizmet edin, Rabbin lütfunu çeşitli şekillerde gösteren iyi bir hizmetkâr gibi olun.”

Bu tembihler maalesef ihmal edildi. Mesih inanlısı olduğunu söyleyenler bile misafirperverliği gerçek anlamıyla ortaya koyamadılar.

*Sadece İsteddiği Kişilere Karşı Misafirperver Olma Bencilliğinin kaybı nimettir*; Rab, “Ben ve benim ailem” diyerek sürekli kendi ailesine ilgi gösterme bencilliğinden hoşnutsuzdur. Her aile doğru prensipler ışığında Mesih’in yaşamını kendi yaşamlarıyla ortaya koymalıdır. Kendilerini bu bencil duyguların içine kapayanlar, gelen misafirleri ağırlarken üzerlerine düşenleri isteksizlikle yerine getirdiklerinde birçok nimeti yitirirler.

“Akşam yemeği için basit ya da daha kapsamlı bir yemek hazırladığınızda,” der Mesih, “aynı şekilde yemek hazırlayıp sizi çağıracakları ve ödeşecekleri bilinciyle yemeğe arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi, yakınlarınızı ya da zengin komşularınızı çağırmayın. Bunun yerine, bir ziyafet verdiğinizde fakirleri, sakat olanları, körleri çağırın; onlar size karşılık veremediklerinden dolayı yaptıklarınız size sevap şeklinde dönecek ve kazancınız ise yeniden dirilmek olacaktır.”

[191]

Onlar üzerinize ağır yük bırakmayacak misafirlerdir. Onlara için şatafatlı bir ziyafet hazırlamanıza gerek yok. Gösteriş yapmaya gerek duymayacaksınız. İçten bir gülümsemeyle buyur edecek, şömine-nizin yanında bir koltuk verecek, yemek masanızda oturtacak, dua için ayrılan zamanda size fayda sağlayacak konuları paylaşma ayrıcalığına sahip olacaksınız ve bu şekilde bir an için cenneti önceden görmüş gibi olacaksınız.

Anlayışlı olmamız, ailenin çevrelediği duvarlardan ve kendi sınırlarımızdan taşmamızdır. Evlerini başkaları için bir nimete dönüştürenler için değerli imkânlar oradadır. Birliktelik iyi bir güçtür. Bu gücü kullanabiliriz ve istersek yaptığımız yardımlarla kendimizi anlatabiliriz.

*Gençlerin Kendi Nefsiyle Mücadelesini Sağlayacak Bir Sığınak;* Evlerimiz, ayartmalara karşı gençleri korumak için sığınak olmalıdır. Ayrılma noktasında birçoklarının dayanıklılığı oraya dayanır. Her tesir, her etki hem burada hem de buradan sonra onların kaderlerini şekillendiren seçimleri belirler. Kötülük onları davet eder. Kendisine uğranılan yerleri parlak ve çekici yapar. Her köşede hoş bir karşılama hazırlar. Bizim etrafımızda evi olmayan gençlerin tümü ve evi olanların birçoğu yükselten faydalı bir güce sahip değiller ve gençler, kötülüğün içinde acımasızca sürükleniyorlar. Kalbimizde en ufak bir üzüntü hissetmediğimiz için batıyorlar.

Bu gençler, onların halini anlayıp uzanan bir ele ihtiyaç duyarlar. Açıkça söylenen sevecen sözler, gösterilen biraz ilgi, üzerlerinde toplanmış ruhu ayartmaya çalışan bulutları yok edecektir. Cennetten doğan anlayışın doğru yansımaları kalplerinin kapısını açacak güce sahiptir; bu güç, Mesih'in güzel kokan sözlerine benzer ve Mesih'in ruha hassas dokunan sevgisine ihtiyaç vardır. Eğer gençlere ilgi göstereceksek onları evimize davet edelim, onları mutlu edecek ve onlara yarar getirecek bir ortam hazırlayalım, birçokları adımlarını yukarıya giden yola mutlulukla döndüreceklerdir.

Misafirlerinize iyi davranıp onları evlerinde hissettirmeye çalışırken, Rabbin size verdiği minikler için bir eğitmen olduğunuzu daima hatırlayın. Onlar sizi izliyorlar, verdiğiniz dersler onların ayaklarını yanlış yöne yönlendirmemeli. Misafirlerinize karşı nasıl saygılı, neşeli ve nazikseniz her gün aileniz içinde aynı olun. Tüm eğitmenlerin bu şekildeki çalışmaları onlara iyi bir örnek olur. Bazı şeylerin, onları giydirmek için gereken paradan, ne yiyip ne içtiklerinden daha çok zihinlerinde tutuklarını göstereceklerdir.

*İlahi bir Hesap;* Mesih, O'nun hatırına eğlendirmek için giden her giderin hesabını tutar. O, bu iş için gereken tüm ihtiyaçları karşılar. Kardeşlerini Mesih'in hatırına misafir edenler, verdikleri ziyafeti hem kendileri hem de misafirleri için faydalı kılmak amacıyla en iyisini yaparlar, sonuçta cennette kaydedildiği gibi özel nimetlere layık olurlar.

[192]

[193]

## BÖLÜM 54—Sizin SOSYAL İHTİYAÇLAR

*Arkadaşların Etkisi;* Herkes kendisine arkadaş bulacak yada arkadaşlıklar kuracaktır. Sonuçta, iyi yada kötü yöndeki güçlü etki, tüm arkadaşların birbiri üzerinde bıraktığı etkilerin toplamı olacaktır. Bu ilişki sayesinde hepsi birbirinden etkilenecek ve birbirlerinin akıllarını çeceleceklerdir.

Kadınlar ve erkekler için bile, kurdukları arkadaşlıklar sayesinde ortaya çıkan büyük stresin yerini Rabbin Sözü alır. Çocukların ve gençlerin, karakter ve zihinsel gelişimleri üzerinde, onun gücü ne kadarda önemlidir ! Uydukları arkadaşlar, benimsedikleri prensipler, şekillenen alışkanlıklar, onların gelecekteki yazgılarına ve faydalı kişiler olmalarına karar verecektir.

Gençlerin, arkadaşları olacağı ve ister istemez onların etkileri altında kalacakları gerçeği kaçınılmazdır. Ruhlarını birbirine bağlayan bağ öylesine akıl almaz bir bağdır ki, birinin kalbinin verdiği cevap diğerinin kalbi içindir. Biri, diğerinin niyetini, düşüncesini, fikrini anlar. Bu arkadaşlık bir nimete ya da bir lanete dönüşebilir. Genç, tavırlarıyla, doğasıyla, bilgisiyle, diğerini düzeltebilir ve güçlendirebilir; yada bilgisiz ve güvenilmez biri olarak karşısındakinin moralini de bozabilir.

Rabbin Kendisi güzellikler aşığı, bütün güzelliklerin Yazarı, Çocuklarını memnun etmek için tüm güzellikleri önceden hazırladı. İyi ve faydalı dostluklar kurmaları için sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şartlar oluşturdu, bu koşullar sayesinde daha anlayışlı oldular, yaşamları daha hoş bir hale geldi ve yaşamlarına neşe katıldı.

[194]

*Doğal Eğilimlerden Sakınma;* Doğal, anlayışlı ve cana yakın tavırlarla hareket edecek şekilde bir genç yetiştirildiyse, faydalı sonuçlar elde edilecektir. Arkadaş seçimi yaparken Rabden korkan kişileri seçerse, bunun etkisi dürüstlük, sorumluluk ve kutsallık yönünde gitmek olacaktır. Gerçek bir Mesih inanlısının yaşamı, iyi yönde bir güçtür. Ama diğer taraftan, kötü ilkelerle ve uygulamalarla, ahlaki prensiplere bağlılıkları şüpheli, kadınlar ve erkeklerle arkadaşlık kuran kişiler kısa süre içerisinde aynı yolda onlarla bir-

likte yürüyor olacaklardır. Bu kalbin eğilimi doğal olarak aşağıya doğru-dur. Kuşkucularla birlikte olan kısa sürede kuşkucu olacak; kötülerle arkadaşlığı seçenler mutlaka daha kötü olacaklardır. Kötü öğütlerle yürüyenler için her zaman geçerli olan, attıkları ilk adımın günahkârlar yönünde olması ve küçümseyenlerin koltuğunda oturuyor olmasıdır.

[195]



## BÖLÜM 55—SOSYAL SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜMLER

*Kötü Etkilere Neredeyse Katlamlamaz;* Çocuklarımız onları çevreleyen kötü etkilere katlanamazlar; kötü etkiler onların zihinlerini ayartır ve yok olmaları için aşağıya giden yolda onlara rehberlik ederler. Daha küçük yaşlarda karakterleri şekillenmediği ve karar verme mekanizmaları gelişmediği için, genç zihinler doğal olarak akılsızca esneklik gösterip yanlış tercihler yaparak, üzerinde zararlı etkiler bırakacak arkadaşlıklar kuracaktır.

Bir uçtan öbür uca ülkedeki tüm anne ve babalara sesimi ulaştırabilsem, çocuklarının istedikleri her kişiyle arkadaş olmalarına ve görüşmelerine izin vermemeleri konusunda onları uyaracaktım. Zararlı etkilerin, ilahi etkilere göre gençler tarafından çok daha kolay kabul gördüğünü anne babalar biraz düşünmeliler; o yüzden Rabbin Sözünde işaret edilen doğruluğun ve inceliğin çocuğun kalbinde artması için uygun arkadaşlıklar kurmalıdırlar.

Gençler için mümkün olduğunca uygun şartlar oluşturun; uydukları arkadaş, benimsedikleri prensipler, şekillenen alışkanlıklar hem bugün hem de gelecekte onların yararlı kişi olmaları konusundaki şüpheleri yanıtlayacaktır, sonsuz kazançlar kesinlikle hata yapmaz.

*Sınırsız Serbestliklerin Tehlikesi;* Anne ve babalar, oğullarınız ve kızlarınız gerektiği şekilde korunmalıdırlar. Bilginiz ve rızanız olmaksızın, istedikleri zaman eve gelmelerine yada gitmelerine sırf mutlu olsunlar diye asla izin verilme- [196] melidir. Sınırsız serbestliğin bu yaştaki çocuklara bahşedilmesi, binlercesinin yıkıma uğradığını ispatladı. Geceyi sokaklarda geçirmelerine izin veren anne babalardan kaççı çocuklarının kurdukları arkadaşlıklar hakkındaki bilgisizliklerinden hoşnut kaldılar. Etkisi altında kaldığı arkadaşlarının istediklerini sürekli yerine getirme eğilimi sadece üzüntü verir. Eğer gece evde yoksa her oğul ve kız hesap vermek için çağrılmalıdır. Anne babalar, çocuklarının ne çeşit arkadaşlarla zaman geçirdiklerini ve geceyi kimin evinde geçirdiklerini bilmelidir. Yanlışlıklarını

sergilemekten çekindikleri için, bazı çocuklar yalan söyleyerek anne babalarını aldatırlar.

*İşlenmemiş Bir Toprağın içinde Yaban Otlarının Hâkim Olması;* Anne ve babalar, kendilerine arkadaşlar, eğlenceler ve uğraşlar seçsinler diye çocuklarına sürekli izin verirler. Sonuç aşağı yukarı aynen beklenildiği gibi olur. İşlenmeden bırakılan bir tarlada dikenler ve yabancı çalılar büyür. Çirkin ve zehirli yaban otlarının üzerinden dikkatle baktığımızda, güzel bir çiçeği ya da seçkin bir çalıyı asla göremezsiniz. Değerli süs bitkilerine kültür uygulanırken, değersiz dikenli bitki ilgi gösterilmeden bol miktarda yetişir.

Gençlerimizle de bu şekildedir. Eğer doğru alışkanlıklar şekillendiyse ve doğru prensipler kurulduysa görev büyük bir ciddiyetle tamamlanmıştır. Eğer yanlış alışkanlıklar düzeltilmediyse görevi tamamlamak için dikkatli ve sabırlı bir çalışma gereklidir.

*Kararlı Ol ama İyilikle;* Anne babalar, çocuklarının isteklerine teslim olmamalı, bununla birlikte görevlerini yerine getirirken Rabbin belirtmiş olduğu sade yolu izlemeli, iyilikle onları dizginlemeli, sevgiyle ama yine de kararlılık ve dirençle, yanlış arzulanndan onları uzak tutmalıdırlar. Büyük bir ciddiyetle onları koruma çabaları onların adımlarını dünyadan uzaklaştırıp, cennete doğru yönlendirecektir. Doğru yoldan uzaklaşıp, her yöne açılan caddelere yönlendirilmelerine ve ne yöne eğilim gösterirlerse onun içine acımasızca sürüklenmelerine izin verilmemelidir. Uyarma konusunda ve öğüt verme konusunda sabırsız davrananlar ve tehlikenin farkına varamayan kişiler kadar hiç kimse büyük bir tehlike içinde değildir.

*Çocuklarına Öğret;* Çocuklar, terbiye edilmeli ve eğitilmelidir, böylece karşılaşacakları zorlukları hesap edebilir, yoldan saptırmalara ve tehlikelere hazır olabilirler. Zorlukların üstesinden gelme ve kendi kendilerini kontrol etme konularında onlara ders verilmelidir. Karşılaştıkları ayartmalara karşı koyarlarsa, kendilerini gereksiz yere ortaya atmazlarsa ve acele edip tehlike içine girmezlerse, ahlaken bozuk toplumdaki ve onun kötü etkilerinden sakınacaklar. Daha sonra önlerine çıkacak kaçması imkânsız tehlikeli arkadaşlıklar yüzünden ortaya çıkacak boyun eğilmelerine, lekesiz ahlaklarıyla ve Rabbin gücüyle karşı duracaklar, güçlü karakterleriyle, ilkelerle ve doğrularla ayakta duracaklardır. Rabbe bağlı olanlar, en güçlü testi bile aldıkları uygun eğitim sayesinde güçlenen ahlaklarıyla geçeceklerdir.

[197]

[198]

## BÖLÜM 56—EĞLENCE GEREKLİDİR

Aşırı Fikirler; Din, hasta fikirli kişilere göre onları demir çubukla yöneten zalim gibidir. Böyle kişiler, ahlaklarının bozulduğunu düşünerek sürekli yas tutar ve kötü olduğunu düşündüğü konu üzerinde sızlanır. Kalplerinde sevgi yoktur; çatık kaşlar onların her zaman ki yüz ifadeleridir. Gençlerin ya da herhangi birinin masum kahkahasına karşı soğukturlar. Eğlenceyi ve eğlenmenin hepsini bir günah sayarlar, böylesine sert, katı bir eğilim ancak zihinlerinin içerisinde kendilerinin tamamen haklı oldukları düşüncesiyle ortaya çıkabilir. Bu aşırı bir uçtur.

Başkasının düşüncesine göre, düşünceler yeni eğlenceler için dışa açık olmalıdır ve zihin sağlığını arttırmak için dikkatini başka yönlere çevirmelidir. Heyecana bağlı öğrenirler ve heyecan olmaksızın huzursuzdurlar. Böyle kişiler gerçek Mesih inanlıları değildir. Mutluluğun kaynağı her şeyden önce, yükseklik ve derinlik, uzunluk ve genişlik, gibi ölçülerle ölçülemeyecek kadar büyük olan Mesih inancının gerçek prensiplerini açığa vurmaktır.

*Vücudu Güçlendirmek ve Ruhları Canlandırmak*; Rabbe layık bir şekilde zihinsel ve fiziksel yeteneklerini kullanmak için masum eğlencelerle vücutlarını güçlendirmeleri ve ruhlarını canlandırmaları, Mesih inanlılarının görevi ve ayrıcalığıdır. Eğlencelerimiz, mantıksız gösteriler sergilememeli, saçma sapan şekil almamalıdır. Mesih inanlıları olarak, üzerimize düşen görevleri başarıyla yerine getirebilmemiz için, bir arada olduğumuz kişilerin niteliklerini yükseltecek ve onları yararlı kişiler haline getirecek tavırlar içinde olmalıyız. [199]

*Daha İyi Çalışma İçin Gerekenler*; Fiziksel egzersiz için harcanan zaman, kayıp bir zaman değildir. Vücutta uygun tüm organlarla orantılı egzersiz, her bir organın iyi çalışması için gereklidir. Yaşayan makinenin diğer organları hareketsizken beyin sürekli zorlandığında zihinsel ve fiziksel güçte bir zayıflama olur. Bu fiziksel sistem olması gereken sağlıklı durumu alıp götürür, zihin canlılığını ve gücünü yitirir ve sonuçta ele geçen sağlık için iyi olmayan kolay heyecanlanmadır.

Çalışma ve uyuma saatlerini düzenleme konusuna dikkat edilmeli ve özenle uygulanmalıdır. Dinlenme ve eğlenme konusunu düşünmek için kendimize süre tanınmalıdır.

*Öğrenciler Dinlenmeye Gereksinim Duyarlar;* Ders çalışarak zaman geçirenler dinlenmelidirler. Zihin, düşüncelerle doldurulup sürekli kapatılmamalıdır, yoksa bu hassas zihinsel sistem yorgun düşer. Zihnin dinlendiği kadar mutlaka vücutta dinlenmelidir.

*Ofis Çalışanları İçinde;* Ofiste işlerini büyük bir sorumlulukla yerine getirenlerin emekleri ve yorgunları çok az fark edilir. Birbirini izleyen günler ve haftalar boyunca binanın içinde sınırlı kalırlar, zihinsel güçleri zorlanırken bünyeleri de yavaş yavaş zarar görmeye başlar ve onları hayata bağlayan güçleri zayıflar. Sosyal yaşamdan tümüyle yoksun olan bu kişiler, dinlenmek için tüm gününü ailesine ayırmalı ve sürekli değişiklik yapmalıdır. Hepsi aynı anda işten ayrılamayabilir, sonuçta birinin ya da ikisinin gitme durumuna göre çalışma saatleri ayarlanabilir ve başkalarını kendi yerini doldurması için bırakabilir, böylece sırayla hepsi aynı imkâna sahip olabilir.

[200]

## BÖLÜM 57—BİZLER NASIL EĞLENEBİLİRİZ?

*Kötünün Yerine Temiz Kalbi Koymak;* Gençler, aynı yaşlılar gibi sakin ve ciddi olamazlar, çocuk baba gibi ölçülü davranamaz. Gençlerin hoşlandıkları kötü eğlenceleri kınarlarken velilerin, öğretmenlerin ve anne babaların yapmaları gereken, gençlerin ahlaklarını lekelemeyecek ya da kötüleştirmeyecek masum eğlencelerin onların yaşamında yer etmesini sağlamaktır. Gençleri katı kurallarla mutsuz yapmayın, yoksa getirdiğiniz kısıtlamalar sayesinde kendilerini baskı altında hissedeceklerdir ve akılsızca yok olmalarına sebep olacak yolların içine hızla girip bozulacakları yerlere götürüleceklerdir. Gösterdiğiniz tutarlı, iyi niyetli, düşünceli yönetme çabanız, öylesine yumuşak, öylesine mantıklı, öylesine sevgi dolu olmalı ki, onların zihinlerini, niyetlerini kontrol etmeli ve onlara rehberlik etmelidir, sonuçta onlar hakkında çok iyi düşüncelere sahip olduğunuzu göreceklerdir.

Ayartan ve baştan çıkarıcı dünyevi eğlencelerden çocuklarımızı uzak tutmaya çalışırken, hiçbir tehlikesi olmayan yollarda tatlılıkla yol göstermeli ve masum eğlenceler sağlamalıyız. Rabbin çocuklarından hiçbirinin, üzücü ya da hüznü bir tecrübe yaşamamasına gerek yok. İlahi buyruklar, ilahi sözler, bunun böyle olduğunu gösterir. Bilgiğin yolları, “Cana yakınlığın yollandır ve onun bütün yolları huzurdur.”

*Jimnastik Salonu Yararlı bir yerdir;* Jimnastik, birçok okulda önem verilmesi gereken yararlı bir egzersizdir, ama bu egzersizler dikkatle gözetim altında tutulmalıdır yoksa gençler gerektiğinden fazlasını yaparlar. Jimnastik salonunda, birçok genç, cesaretle, dayanma güçlerini aşan ve onlara yaşam boyu hasar verecek hareketler yaparlar.

Eğlenmek amacıyla açık havada bir yer bulunmayabilir ama jimnastik salonu egzersiz yapmak için oldukça iyi bir hareket alanıdır ve okulunuzdaki bu salon iyi bir imkân sağlar.

*Yaşamın Daha Az Karmaşık Olduğu Zamanlar;* Geçmiş yıllarda Rabbin kurallarına bağlı kişilerin yaşamı doğaldı. Onlar doğayla iç

[201]

içe yaşadılar. Çocukları anne babalarının çabalarına ortak oldular ve yaradılışın beraberinde getirdiği sırları ve güzellikleri çalıştılar. Nesillerden nesillere geçen gizli bir sır gibi tüm gerçekleri, kırların ve küçük koruların sessizliği içinde düşünüp taşındılar. Öylelerinin verdiği eğitim, güçlü erkekler üretti.

Bu devirde yaşam gittikçe daha yapay oldu ve erkekler soysuzlaştılar. Vücudun, zihnin ve ruhun yükseltildiği gerçek zamanlara geri dönemezken eğlencenin anlamının ne olduğunu bizlere anlatacak dersleri eski zamanlarda sergilenen basit alışkanlıklardan öğrenebiliriz.

*Aile Gezileri;* Kasabada ya da şehirde yaşayan birçok aile onları zihinsel ve fiziksel açıdan yoran işlerinden izin aldılar ve hep birlikte kırsal bir bölgeye, güzel bir göl kenarına ya da doğal manzaraya sahip koruluğa doğru gezi yaptılar. Onlar kendilerine, en iyi meyveler ve tahıllarla sade, sağlığa yararlı yiyecekler hazırladılar ve gölgeli ağaçların, göğü örten tentenin altına masalarını kurdular. Gezinti, egzersiz ve manzara, iştahlarını açacak ve kralları kışkırtacak kadar güzel olan yemekten tat alacaklardır.

[202] Böylesine güzel bir günde, anne baba ve çocuklar, sıkıntılardan, işlerinden ve endişelerinden özgür olacaklardır. Anne ve baba çocuklarıyla çocuk olmalı, mümkün olduğunca her şeyi onlar için güzel yapmalıdır. Bütün günü eğlenceye ayrılmalı. Oturarak binaların içinde kapalı çalışan kişilerin açık havada yaptıkları egzersiz onların sağlığı için yararlı olacaktır. Bu sorumluluğu hissedenlerin hepsi böyle davranmalıdır. Onlar, hiçbir şey kaybetmeyecekler tam aksine daha çok kazanacaklardır. Sonuçta işlerinin başına yeni bir güç ve istekle dönecekler ve hastalıklara karşı direnç kazanacaklardır.

*Mutluluğu Doğa İçinde Bulma;* Rab her şeyi bizim mutluluğumuz için verdi. Verdiği her şey bizim iyiliğimiz ve mutluluğumuzu yitirmememiz içindir.

Yüksek ağaçları ekmiş ve onları yapraklarla zenginleştirmiş olan Rab, çiçeklerin hayranlık uyandıran güzel renk tonlarını bizlere verdi, bununla birlikte doğanın tüm alanlarında gördüğümüz onun pratik ve güzel çalışması, bizleri mutsuz yapmak için tasarlanmadı. Doğanın içinde bizim beğeni duymadığımızı ve zevk almadığımızı tasarlamadı. Doğa O'nun tasarımı biz onunla mutlu oluruz. Doğa O'nun tasarımı ve O'nun kendi elleriyle yarattığı doğanın çekiciliğinden mutlu oluruz.

*Rabbin Gençlere Daveti;* Rabbin daveti her genç içindir, “Oğlum kalbini Bana ver; onu temiz Tutacağım; gerçek mutlulukla isteklerini Karşılacağım.” Rab, gençleri mutlu etmeyi sever ve o yüzden, kalplerinin kendisinde kalmasını sağlayacaktır, sonuçta yaratılışlarındaki, Rabden gelen tüm yetenekler, sağlıklı bir şekilde büyük bir enerjiyle korunur. Rabbin, onlara vereceği hediyelere hayatları boyunca sahip olurlar. Rab kalbin atmasını sağlar ve her yetenek için güç verir. Aşırıya kaçmayan eğlence, Rabbin hediyelerinden hiç birini alçaltmayacaktır.

[203]

## BÖLÜM 58—GENÇLERE ÖZGÜ EĞLENCEYİ KONTROL ETME

*Standartlar Düşürülmüş Oluyor;* Mesih inanlıları arasında bile, eğlenceyi sevip onaylayan birçok anne ve baba bulunur. Anne ve babalar, dünyanın sözlerini kabul edip genel fikre uydukları için, çocuklar ve gençler, daha küçük yaşlarda, tembellikten, bencilce hoş vakit geçirmekten ve mantıksız düşkünlüklerinden uzaklaşıp, zamanlarını boşa harcamaktan vazgeçmelidirler. Duyulan zevk, heyecan veren eğlenceleri de beraberinde getirir ve çocuklarla gençlerin zihinlerini etkiler, sonuçta heyecanlandırıcı eğlencelerden zevk duyanlar hayatın getirdiği sorumlulukları ciddiyetle yerine getirmekten hoşlanmadıklarını açıkça ortaya koyarlar. Yaşadıkları hayat yaradılışın kaba insanının sonraki uyarlamasıdır. Sonsuz yaşam ya da Rable ilgili gerçekler hakkında hiçbir düşünceleri olmadığı için, aynı mevsiminde uçan kelebekler gibidirler. Yaşadıkları hayatın her anını Rable ve O'nun hayattan beklediklerini düşünerek geçiren hassas varlıklar gibi değillerdir.

*Anneler hem idare etmek hem de mutlu etmek içindir;* Anne çocuklarını yanından göndermemeli ve onların sonu gelmez istekleri yüzünden duyduğu baş ağrılarına ve yaptıkları gürültülere katlanmalıdır. Bazı oyunlarla onları oyalayıp mutlu kılarak, hareketli beyne sahip bu huzursuz miniklerin dikkatini başka yöne çevirip, onları sakinleştirmekten başka hiçbir şeyin onların zamanını faydalı bir şekilde doldurmadığını anne fark etmelidir. Çocuklarını eğlendirmek amacıyla onlara oyunlar bulmaya çalışabilir ve daha sonra birçok kereler bu oyunları tekrarlayabilirler.

Küçük çocuklar arkadaşlığı severler. Kendi başlarına yalnız kalmaktan hoşlanmaları, o kadar yaygın bir durum değildir ve birçok zamanlar anne, çocukları evde olduğunda, onların buldukları yeri kendisini en çok meşgul eden yer olarak düşünür. Bu durumda kadın çocuklar konusunda genel bir hata yapar ve bu hatalar küçük farklılıklarla hâlihazırda doğruymuş gibi zihninde yer edebilir, çocuklar



tarafından olaylara bakıldığında, kendi tutku ve bencillikler görülür, yanlışlar düzeltilir ve düşünceler doğru yöne çekilir.

Annelerini mutlu ettiklerini düşünmek çocukların hoşuna gider ve kafalarını karıştıran en küçük sorunu bile annelerine danışmaları oldukça doğaldır. Ve anne, çocuğunun üzüldüğü küçük sorunları dinlemeyerek ya da olaylara farklı yaklaşarak çocuğun hassas kalbini yaralamamalıdır. Anne için küçük olan onlar için büyük olabilir. Uyarmak ya da yol göstermek amacıyla doğru zamanda söylenmiş bir söz gerçek değerini kanıtlayacaktır.

*Yetişme Çağında düşünce karışıklıklarının Açtığı Sorunlar;* Kut-sal Kitabın kurallarına göre çocuklarını yetiştirmeleri ve yanlışlara karşı kısıtlamaları, anne ve babaların toplumun içinde bulunduğu bugünkü halinde hiçte kolay değildir. Çocuklar kısıtlamalar karşısında sürekli sabırsızdırlar ve kendi yönlerini kendileri çizmeyi ve istedikleri gibi gelmeyi ve gitmeyi isterler.

Özellikle on yaşından on sekiz yaşma gençler, dünyevi toplantı-ların onlara hiçbir zarar vermeyeceği hissine doğru meyillidir. Fakat Mesih inanlısı tecrübeli anne babalar tehlikeyi görebilirler. Çocuk-larının takınacağı garip huylar konusunda bilgilendirildikleri için bunların zihin üzerinde bıraka- cağı etkileri ayırt edebildiler ve ço- cukları onları heyecanlandıran bu çeşit eğlencelerden kurtulmak istediklerinde onları bu tehlikelerden uzak tutabildiler. [205]

*Tetikte Olun Özellikle Değişimden Sonra;* Çocuklar, dünyanın zevklerini bırakmaya ve Mesih'in öğrencileri olmaya karar verdikle- rinde, dikkat eden imanlı anne ve babaların kalplerinden nasılda bir yük kalkar ! Bütün bunlara rağmen yinede anne ve babalar yaptıkları çalışmaları asla durdurmamalıdırlar. Kötülerin olağan kalplerine ve günaha karşı mücadeleye daha yeni başladıkları için, bu gençler anne ve babaları tarafından dikkatle izlenmeye ve onların aklına ihtiyaçları vardır.

Çocuklarına geleni ve gideni izlemek anne ve babaların görevidir. Onlara cesaret vermeli ve onları eve çekecek olan ilgiyi anne ve babalarının vermeye hazır olduklarını görmelerini sağlayarak onları inandırmalıdırlar. Onlar evi mutlu ve çekici yapmalıdırlar. [206]

## BÖLÜM 59—ÖDÜLLER

*Büyük Bir Ödül İmanlı Anne Babaları Bekliyor;* Eğer anne ve babalar çocuklarına iyi bir eğitim verirlerse, dikkatle verdikleri eğitimin meyvesi olarak Mesih'e benzer karakteri, çocuklarında gördüklerinde kendileri mutlu hissedeceklerdir. İyi disipline edilmiş aileler, Rabbe en iyi hizmeti düzenli bir dünyayı çevrelerine tanıtmakla yapıyorlar, onlar yalnızca Rabden korkmuyorlar, aynı zamanda diğer ailelerin üzerinde bıraktıkları etkilerle Rabbi yüceltiyorlar ve onurlandırıyorlar ve onlar ödülleri alacaklardır.

Çocuklarınızı entelektüel yetiştirin ve ahlaki eğitim verin. Temiz, sağlam prensiplerle, onların genç zihinlerini güçlendirin. Fırsatınız varken, asil bir erkeklik ve kadınlık için temel hazırlayın. Emeğiniz bine katlanarak ödüllendirilmiş olacaktır.

*Cennetin Mutluluğu Evde Başlar;* Cennet ve dünya, meleklerin şarkısını çobanların dinledikleri zamandan bugüne çok farklı değildir. Ortak mesleklerin ortak insanların, kırların ve üzüm bağlarının içinde, cennetin mesajcılarıyla konuştuğu ve öğle vakti meleklerle tanıştığı zaman kadar, insanlık hala birçok yönden cennet konusunu merak ediyor. Cennet, hayatın sıradan gidişatı içinde bize çok yakın olabilir. Rabbin buyurduğu gibi yukarıdaki mahkemelerden melekler, kişilerin attıkları adımlarla gelen ve gidene bakarlar.

[207] Dünya üzerindeki yaşam, cennetteki yaşamın başlangıcıdır; cennetin prensipleri dünya üzerindeki eğitimin temelidir; buradaki çalışmalar oradaki yaşam için bir eğitimidir. Karakter ve kutsal görev açısından şimdi nasıl olduğumuz, ne olabileceğimizi kesinlikle önceden gösterir.

*Cennete Uygun Olmak;* Rab cennetin ilahi düzen ve uyumunun, her aileye, her dua evine, her kuruma egemen olmasını ve cennetin planının olduğu gibi taşınmasını arzular. Mesih'in kanını hak etmek amacıyla soylu prensipleri uygulayan Mesih inanlılarının yardımseverliğinde, nezaketinde ve kibarlığında toplumu etkileyen sevgiyi görebiliriz. Ruhsal değişim, bütün ailemizde, kuramlarımızda ve dua evlerimizde görülmelidir. Bu değişim gerçekleştiğinde bu araçlar,

dünyaya cennetin ışığını verecekler Rabbe için aracı olacaklardır, sonuçta ilahi disiplin ve eğitim sayesinde cennette yer alacak kadınlar ve erkekler yetiştireceklerdir.

Bu dünya, bilge anne ve babaların yaptığı çalışmaları asla farkında olmayacaktır, ama yargı gününde toplanıldığında ve kitaplar açıldığında yaptıkları aynen Rabbin değerlendirdiği şekilde ortaya konacak ve meleklerle insanların önünde ödüllendirileceklerdir. O gün, bu dünya için bir ışık olmuş olan bir çocuğun doğru yola getirilişi görülecektir. Karakterini inşa ettiği çocuğa göz kulak olmanın bedeli, uykusuz geçirdiği geceler, kaygılar ve gözyaşlarıdır, ama yaptıkları çalışmayı akıllıca tamamladıkları için anne ve babalar “Başarıyla tamamladın” sözlerini Efendilerinden işiteceklerdir.

Çocuklara öğretin öyle ki, temiz ve sevgi dolu düşüncelere zihinlerini açsınlar ve sonra da yararlı ve sevgi dolu işler yapsınlar, Mesih’in karakterinin güzel giysisiyle kendilerine giyecek yapsınlar. Bu giyim kuşam onları bu dünyada hem iyi hem de yüce yapacak ve daha sonra onların adı Kralın sarayına girecektir. O’nun verdiği söz :

“Onlar benim yanımda beyazlarla yürüyecekler, çünkü onlar değerlidir.”

[208]

## BÖLÜM 60—GELECEK DÜNYA

*Cennet Yeniden Kurulacak;* Cennet Bahçesinin güzel yollarından atıldıktan sonra insanoğlu dünya üzerinde uzun süre kaldı. Yenik düşen insanoğlunun, günahsızlığın yuvasına uzun uzun bakmasına izin verildi, ama girişleri, izleyen melekler tarafından engellendi. Cennetin kapısını bekleyen meleğin ilahi görkemini ortaya çıkardı. Adem ve oğulları Rabbe ibadet etmek için buraya geldiler. Kanunları çiğnedikleri için onları cennetten süren itaatsizliklerini yenmek için ant içtiler. Cenneti yerleştirmiş olan el, kötülüklerin gelgiti olan dünyayı selin sularıyla yok etmeye karar verdi ama sonra onu dünyadan geri çekti. Sonuçta, “yeni bir dünya, yeni bir cennet” kurulduğu zaman sahibine geri verirken, başlangıçtan çok daha görkemli, çok daha güzel olarak onu sahibine geri verecek.

Rabbin buyruklarını tutanlar o zaman, yaşam ağacının altında sonsuza kadar dinç olarak soluk alacaklar. Ve günahsız dünyanın oturanları olarak sonu gelmeyen yıllar boyunca, zevk alacakları bu bahçeyi ve evreni yaratan Rabbin mükemmel çalışmasını ve onun günahın laneti tarafından etkilenmediğini görecekler bütün dünya insanoğluna yaraşır olacak ama aynı zamanda Rabbin muhteşem planını yerine getirecektir.

Kurtarılmayla ilgili Rabbin büyük planı Mesih’in dünyaya gelmesiyle sonuçlandı. Günahla yok olan her şeyi yeniden canlandırdı. İnsanoğlu yalnızca kurtarılmadı aynı zamanda bu dünyanın sonsuza kadar söz dinleyen oturanı oldu. Şeytan, altı bin seneden beri etkisi altına aldığı bu dünyayı devam ettirmek için çabalamıştı. Onu yarattığında Rabbin orijinal amacı şimdi başarıya ulaştı. “Azizler en Yüksekte krallığın olduğu yerde yer aldılar ve her zaman bu krallığa sahip oldular, hatta sonsuza kadar.”

*Ödül Gerçektir;* Evimiz olarak beklediğimiz gelecek mirasımızı çok fazla materyal gösterme korkusu, birçoklarını bu gerçeği anlamından uzaklaştırmalarına yol açtı. Mesih, Öğrencilerine Baba’nın evinde onlara malikâne hazırlamak için gittiği güvenini verdi. Rab-

bin Sözü'nün öğrettiklerini kabul eden kimseler, bu göksel konut hakkında tümüyle bilgisiz olmayacaklardır.

İnsan dili doğru olanların alacağı ödülü tanımlamaya yetmez. Bu ödülü yalnızca onu gören kimseler bilecekler. Hiçbir sınırlı zihin, Rabbin Cennet Bahçesinin görkemini anlayamaz.

Kutsal Kitap'ta kurtulanların mirası olarak bir ülkeden bahseder. Orada göksel Çoban, sürüsünü yaşam suyunun aktığı yere götürür. Yaşam ağacı her ay meyve verir ve bu -ağacın yaprakları uluslara hizmet vermek içindir. Orada, kristal kadar berrak dereler sürekli akar ve kenarlarında sallanan ağaçlar, Rabbin fidye ödeyerek kurtarmış oldukları için hazırlanan yollara gölgelerini salar. Geniş ovalar güzel tepelerle yükselir ve Rabbin dağlarının yüksek zirvelerine doğru yükselir. Uzun süreden beri başıboş dolaşan ve gezgin olan Rabbin insanları, huzurlu ovalar ve yaşam suyunun aktığı derelerin yanında bir ev bulacaklar.

Dünyanın gezginleri için evler oradadır. Görkemli taçlarla ve kazanılan zaferle gelen mutluluk, doğru olanlar için kaftanlar oradadır. Zihnimizi kurcalayan tüm soruların cevabı Rabbin inayeti ile gelecek dünyada açıklanacaktır. Anlaması güç olan konular o zaman açıklama bulacaklar. Rabbin inayetiyle ilgili sırlar önümüzde açıklanacak. Sınırlı zihinlerimi- zin kaybolan umutları yerine mü- kemmeliyeti ve güzel uyumu göreceğiz. Yaşanması zor görüneni, sonu olmayan sevgiyle yaşayacağız. İyiliğimiz için bütün güzellikleri bir araya getirip düzenleyen sevecen ilgisinin farkına varırken, tarifi imkânsız mutlulukla coşacak ve görkemiyle dolacağız.

[210]

Bizler evine dönmekte olanlarız. Bizleri çok sevdiği gibi bizler için ölen, bizlere bir şehir inşa etti. Yeni Kudüs, dinleneceğimiz yerdir. Bu Rabbin Şehrinde üzüntü olmayacak. Ne acıyla feryat etme, ne ezilen umutlarına ağıt yakma ve ne de sevgilerin yok olduğu sonsuza kadar işitilecek. Kısa süre içerisinde sıkıcı giysilerin yerini düğün giysileri alacak. Kısa süre içerisinde Kralımızın taç giyme törenine bizzat tanık olacağız. Mesih'le gizli yaşayanlar, dünya üzerine iyilik getirmek amacıyla imanla mücadele ederek savaşanlar, Rabbin krallığında Kurtarıcının görkemiyle ön safhalarda parlayacaklar.

*Cennet ve Dünyadaki Aileler Birleştiler*; Kurtarılan-lar, "bilecekler hatta aynen onların bilindikleri gibi." Ruhun içinde kurduğu sevgi ve anlayışın doğru ve gerçek uygulamasını Rabbin Kendisi burada bulacak. Kutsal varlıkla masum paylaşım, kutsanmış meleklerle uyumlu

sosyal yaşam ve Kuzu'nun kanıyla kaftanlarını yıkayıp beyazlatmış olan tüm çağlardan imanlı kişilerle, "cennetteki ve dünyadaki bütün aileler" kutsal bağlarla birbirine bağlanır ve hepsi kurtarılanların mutluluğuna katkıda bulunur.

Kristal ırmaklar ve yeşil çayırlar, sallanan ağaçlar ve yaşam suyunun aktığı çeşmeler, parlayan şehir ve beyaz kaftanlı şarkıcılar, bütün bu güzellikler dünyevi evimizde göksel evimizi bize hatırlatandır bu dünyanın güzelliğini ne ressam resmedebilir, ne de insan dili tarif edebilir. "Ne göz gördü, ne kulak işitti, ne de cesaretle insanoğlu içine girdi, her şeyi Rab onlar için hazırladı çünkü onu sevdi."

[211]

## BÖLÜM 61—YENİ DÜNYAYI BETİMLEYEN YAZI

*İlerisi Hakkında İlim;* Yeni Dünya’da hiçbir şey öğren-meyeceğimizi düşünüyor musunuz? Önümüzde neyin açılacağı hakkında en ufak bir fikre sahip değiliz. Bizler Mesih’le beraber yaşam sularının kenarında yürüyeceğiz. Mesih, doğanın güzellik ve görkemini bize açıklayacak. Bizler için O’nun ne olduğunu ve O’nun için bizlerin ne olduğunu gözler önüne serecek. Gerçeği şimdi bilmeyeceğiz çünkü sınırlı zihinle kısıtlıyız, daha sonra gerçeği bileceğiz.

Cennet bir okuldur; cennetin öğrenim görülen alanı evren; cennetin öğretmeni, Başı ve sonu olmayan Biridir. Bu okulun bir bölümü Cennet Bahçesinde kurulmuş ve kurtarılma konusundaki plan başarılmıştı, Cennet okulunda eğitim tekrardan ele alınacaktı.

Orada, görme gücümüzü engelleyen karanlıklar uzak-laştırılmış olacak ve gözlerimiz, mikroskoptan geçerek gözümüze ilişen bu dünyanın güzelliğini artık fark edip görecek; cennetin görkemiyle baktığımızda teleskopla uzakları artık tarayabileceğiz; günahın kötü etkileri uzaklaştırıldığından dolayı, bütün dünya, “Tanrımız Rabbin güzelliği içinde” var olacak, bu bizim öğrenmemiz için açılan çalışma alanı olacak !

*Git Gide Artan Bilgi Olacak;* Evrenin tüm hazineleri, Rabbin fidye ödeyerek kurtardıklarının öğrenmeleri için açılacak. Ölümle engellenmediklerinden yorulmak bilmeyen kanatlarıyla uzaktaki dünyalara uçacaklar büyük heyecan duyulan bu dünyalar, insanın çektiği acıyla ilgili manzaralara kederlenmekle birlikte, kurtulan bir ruhla ilgili haberde etrafi memnuniyet veren şarkılarla çevrilecek. Tarifi imkânsız mutlulukla yeryüzünün çocukları, düşmemiş olanların sevinci ve bilgeliği içerisinde olacaklar. Rabbin elişi üzerinde çağlar boyunca düşünüp taşındıklarından, kazandıkları bilgileri ve bilgilerlerini paylaştılar. Yaradılışın görkemine, Tanrı’nın tahtını çevreleyen güneş, yıldızlar ve sistemlerin hepsine, küçülmeyen görüşle bakacaklar. En küçüğünden en büyüğüne her şeyin üzerinde

[212]

Yaratıcının adı yazılıdır ve hepsi O'nun gücünün zenginliğini gösterir.

Ve sonsuz yıllar ilerledikçe, Mesih'le ve Rable ilgili hala daha yüce ve zengin açıklamalar getirecekler. Bilgelikleri gitgide artarken, aynı zamanda sevgi, saygı ve mutlulukları artacak. Rabbi daha çok öğrenen insanlar, büyük çoğunlukla O'nun karakterine hayran kalacaklar.

*Yeni Dünyada Meslekler;* Orada, her yetenek gelişecek, her kabiliyet artacak. En muhteşem girişimler ileriye doğru taşınacak, uzun süredir güdülen büyük amaçlara en yüksek şekilde ulaşılabilecek, başarmaya çalıştıklarını en yüce şekilde gerçekleştirecek. Ve hala orada, ulaşmaya çalışacağı yeni doruklar ortaya çıkacak, hayran olacakları yeni harikalar olacak, yeni gerçekler kavrayacak ve yeni amaçlar, vücudun, zihnin ve ruhun yeteneklerini ileriye doğru yönlendirecek.

*Kişisel Hazırlıklar için Çağrı;* Gökyüzünde bulutların arasından gelecek olan Mesih'in gelişine hazırlıklı olmanız için size ısrar ediyorum. Günden güne, dünyaya karşı duyduğunuz sevgiyi kalbinizin dışına atın. Mesih'le arkadaş olmanın anlamının ne olduğu öğrenin. Mesih geldiğinde inanlıları değerlendireceği yargı günü için hazırlıklı olun, O'nun tanışacağı barışçıl kişiler arasında belki siz de olabilirsiniz.

[213]

Kurtulanlar o gün, Baba'nın ve Mesih'in görkemiyle dışarıya ışık saçacaklar. Altın harplerine hafifçe dokunan melekler, Kuzu'nun kanıyla yıkamış ve beyazlatmış olanların zaferiyle, O'nun ganimetlerini ve Kralı mutlulukla karşılayacaklar. Zafer şarkıları yüksek sesle ve devamlı söylenecek, bütün cenneti dolduracak. Mesih yenmişti. Boş yere kurban olmadığına ve acı çektiği özel Görevine tanık olan Kurtardıklarının eşliğinde göksel mahkemeye girecek.