

Ellen G. White Estate

JORDEN BLEV OPLYST

ELLEN G. WHITE

Jorden blev oplyst

Ellen G. White

**Copyright © 2020
Ellen G. White Estate, Inc.**

Information about this Book

Overview

This eBook is provided by the [Ellen G. White Estate](#). It is included in the larger free [Online Books](#) collection on the Ellen G. White Estate Web site.

About the Author

Ellen G. White (1827-1915) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one's faith.

Further Links

[A Brief Biography of Ellen G. White](#)
[About the Ellen G. White Estate](#)

End User License Agreement

The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. (See [EGW Writings End User License Agreement](#).)

Further Information

For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at

mail@whiteestate.org. We are thankful for your interest and feedback and wish you God's blessing as you read.

Indhold

Information about this Book	i
På Guds særskilte anvisning	vi
Ban Herrens vej	vi
Pennens magt	vii
Søger under bøn og tårer	viii
Vore skrifers vidtrækkende indflydelse	ix
„Begynde at udgive“	ix
Noget af det vigtigste arbejde	xi
Forordnet af Gud	xi
Fuldt på højde med prædikevirksomheden	xii
Ingen større gerning	xiii
Hvem vil gå ud?	xiv
Herren gør skikket	xiv
Ingen tid at spille	xv
Guds kald	xvi
Gør dig rede og bliv lys	xvi
Herren kalder mange flere	xvii
Et kald til de unge	xviii
Hundreder kan gå ud	xviii
Kaldes fra anden beskæftigelse	xix
Engle ledsager og baner vej	xx
Guds medhjælper	xxi
Et hundrede, hvor der nu er en	xxii
Udvælgelse af litteraturevangelister	xxiii
Behov for dygtige mænd	xxiii
Fuldt så vigtigt som at prædike	xxiv
Den højere uddannelse	xxv
Som jægere og fiskere	xxv
Et sjælevindende arbejde	xxvi
Inspirerede skrifter	xxviii
Overvind det onde med det gode	xxviii
Mere værd end guld og sølv	xxix
Den rette balance	xxx
Sjælevindende skrifter	xxx

Løftet om kraft	xxx <i>i</i>
Hemmeligheden ved fremgang	xxx <i>i</i>
Hans magt deres magt	xxx <i>ii</i>
100.000.000 engle	xxx <i>ii</i>
Sejren vil blive givet	xxx <i>iii</i>
Kalder Gud på dig?	xxx <i>iv</i>

På Guds særskilte anvisning

Vor forlagsvirksomhed blev grundlagt på Guds anvisning og under hans særskilte tilsyn. Den var bestemt til at tjene et særskilt formål. Syvende dags adventisterne er blevet udvalgt af Gud som et særskilt folk, skilt fra verden. Med sandhedens store mejsel har han hugget dem ud af verdens stenbrud og bragt dem i forbindelse med ham. Han har gjort dem til sine repræsentanter og kaldet dem til at være sendebud for ham i frelsesplanens afslutning. Den rigeste sandhed, som nogen sinde er betroet dødelige mennesker, de højtideligste og frygteligste advarsler, som Gud nogen sinde har sendt til Jorden, er blevet overladt til dem, for at de skal bringe dem videre til verden. Vore forlag skal være nogle af de mest virksomme redskaber til at [6] udføre dette arbejde. Disse institutioner skal være vidner for Gud, lærere til retfærdighed for folket. Fra dem skal der udgå sandhed ligesom en lampe, der lyser. Som et stort lys i et fyrtårn på en farlig kyst skal de stadig sende stråler af lys ud i verdens mørke for at advare menneskene om de farer, som truer dem med undergang.

De skrifter, som bliver sendt ud fra vore trykkerier, skal berede et folk til at møde Gud. Overalt i verden skal de udføre det samme arbejde, som Johannes Døber udførte for jødefolket. Ved overraskende advarselsbudskaber vækkede Guds profet menneskene op fra verdsligt drømmeri. Gennem ham kaldte Gud det frafaldne Israel til omvendelse. Han afslørede populære vildfarelser ved den måde, han fremholdt sandheden på. Som en modsætning til samtidens falske teorier fremtrådte sandheden i hans undervisning som en evig vished. „Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær,“ var Johannes' budskab. Matt. 3, 2. Ved hjælp af skrifter fra vore trykkerier skal denne sandhed bringes ud til verden i dag.

Ban Herrens vej

Den profeti, som Johannes' mission opfyldte, giver et omrids af vor opgave: „Ban Herrens vej, gør hans stier jævne.“ Matt. 3,

3. Ligesom Johannes beredte vejen for Frelserens første komme, således skal vi berede vejen for hans andet komme. Vore forlag skal ophøje kravene i Guds nedtrådte lov. Over for verden skal de stå som reformatoriske institutioner og vise, at Guds lov danner grundlaget [7] for al varig reform. I klare, tydelige linjer skal de fremholde, hvor [8] nødvendigt det er at adlyde alle hans bud. De skal være drevet af Kristi kærlighed og samarbejde med ham for at bygge på ældgamle tomter og rejse længst faldne mure. De skal være murbrudsbødere, genskabere af farbare veje. (Es. 58. 12.) På grund af deres vidnesbyrd skal det fjerde buds sabbat stå som et vidne. som et stadig minde om Gud, for at vække opmærksomhed og give anledning til undersøgelse, som kan lede menneskenes tanker hen til deres skaber.

Det bør aldrig glemmes, at disse institutioner skal samarbejde med de himmelske udsendinge i deres tjeneste. De hører med til de redskaber, der skildres som den engel, der flyver „midt oppe under himmelen“, og som har „et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på Jorden, for alle folkeslag og stammer og tungemål og folk. Og han råbte med høj røst: ‘Frygt Gud og giv ham ære; thi nu er hans doms time kommet.’“ Åb. 14,6,7.

Fra dem skal den frygtelige fordømmelse udgå: „Faldet, faldet er det store Babylon, som har givet alle folkeslagene at drikke af sin utugts harmes vin.“ Vers 8.

De er symboliseret ved den tredje engel, som fulgte dem og råbte med høj røst: „Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger.“ Vers 9. 10.

Vore forlag skal også i stor udstrækning udføre det arbejde, som påhviler den anden engel, der kommer ned fra Himmelen med stor magt og oplyser Jorden med sin herlighed. — *Vejledning for menigheden*, bd.3, s.121.122. [9]

Pennens magt

Vor forlagsvirksomhed har meget at gøre med vor slagkraft. Det er mit ønske, at den må udrette alt, hvad Herrens hensigt var med den. Hvis vore bogsælgere trofast vil gøre deres del, så ved jeg ifølge det

lys, Gud har givet mig, at kendskabet til den nærværende sandhed vil blive mangedoblet.

Pressen er et vældigt middel til at bevæge folks hjerter og sind. ... Pressen er en vældig kraft, som Gud har bestemt til' at skulle kombineres med den levende forkynders indsats for at bringe sandheden ud til alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Der er mange mennesker, der ikke kan kontaktes på anden måde.

Når pressen er i hænderne på mænd, som er helligede til Gud, kan den blive en virkelig magt i det godes tjeneste ved at gøre mennesker bekendt med sandheden. — *Life Sketches*, s. 214.

Søger under bøn og tårer

Jeg så dem holde blade og traktater i den ene hånd og Bibelen i den anden, mens de med tårevædede kinder lå bøjede for Gud i inderlig, ydmyg bøn om at blive ledet til hele sandheden - netop det, han gjorde for dem, inden de endnu bad derom. Og da sandheden [10] trængte ind i deres hjerter og de så den harmoniske kæde af sandhed, [11] blev Bibelen en ny bog for dem; de knugede den til deres bryst i taknemmelighed og glæde, mens deres ansigter strålede af lykke og hellig glæde.

Men det var ikke tilfredsstillende nok for dem, at de nu selv glædede sig over lyset. så de begyndte at virke for andre. Nogle af dem bragte store ofre for sandhedens skyld og for at hjælpe de brødre, som var i mørke. — *Life Sketches*, s. 215.

Det er sandt, at nogle af dem, der køber bøgerne, vil lægge dem på hylden eller anbringe dem på bordet i dagligstuen og sjældent se på dem. Gud har dog omsorg for sin sandhed, og den tid vil komme, da disse bøger bliver fundet frem og læst. Sygdom eller ulykke kan ramme hjemmet, og ved hjælp af den sandhed, bøgerne indeholder, sender Gud bekymrede hjerter fred og håb og hvile. Hans kærlighed åbenbares for dem, og de forstår, hvor dyrebar deres synders forladelse er. Således virker Herren sammen med sine selvopofrende arbejdere. — *Vejledning for menigheden*, bd. 2, s. 437.

Gud vil snart gøre store ting for os, når vi ligger bøjede for hans fødder i ydmyghed og tro. ... Mere end et tusinde vil snart blive omvendt på en dag, og de fleste af dem vil henvise til læsningen

af vore skrifter som det, der først overbeviste dem. — *Colporteur Ministry*, s. 151.

Vore skrifters vidtrækkende indflydelse

Hver eneste linie i tryksager, som indeholder nærværende sandhed, bør betragtes som en hellig skat. Selv dele af en traktat eller et blad bør anses for værdifuldt. Hvem kan vurdere den virkning, som et iturevet blad, der indeholder sandhederne i den tredje engel s budskab, kan have på en eller anden, der søger efter sandhed? Tænk på, at der er dem, der ville være glade for at få lov til at læse alle de bøger og blade, vi kunne skaffe. Hver side er en lysstråle fra Himmelen, der skal skinne på vejene og ved gærderne og oplyse sandhedens sti. — *Colporteur Ministry*, s.151. [12] [13]

Som et folk har vi fået meget lys fra Gud og han opfordrer os til at lade det skinne for dem, som er i mørke. Gennem os skal en levende sandheds lys og kraft meddeles verden. Fra os skal der for dem, som er i mørke, skinne et klart lys, der stadig holdes brændende ved Guds kraft. Det er pålagt os at bruge det lys, vi har fået, til at tænde andre lys, så vore medmennesker kan glæde sig i sandheden. Lad os ikke ringeagte denne befaling. Hvilket tykt mørke, hvilken frygtelig forvirring ville ikke indtræde, om Solen undlod at skinne! Hvis vi undlader at lade vort lys skinne for dem, som er i mørke, vil vi pådrage os en skyld så stor, at den ikke lader sig beregne. . .

Ånden og bruden siger: 'Kom!' Og den, som hører, skal sige: 'Kom!' Og den, som tørster, skal komme; den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt.

Disse ord skitserer Guds plan for evangeliets udbredelse. Hans guddommelige og menneskelige redskaber skal samarbejde for at frelse det fortabte. Disse sjæle skal udfries fra syndens trældom. Gud befaler dem, der bærer hans navn, til at adlyde hans ordrer. — *Colporteur Ministry*, s. 152. 153. [14] [15]

„Begynde at udgive“

Under et møde i Dorchester, Massachusetts, i november 1848 blev der givet mig et syn af forkyndelsen af beseglingsbudskabet og af brødrenes pligt til at offentliggøre det lys, der skinner på vor vej.

Efter dette syn sagde jeg til min mand: „Jeg har et budskab til dig. Du skal begynde at udgive et lille blad og sende det ud til søskende. Lad det være lille til at begynde med, men når søskende læser det, vil de sende dig midler til udgivelsen, og det vil blive en succes lige fra starten. Det blev vist mig, at det fra denne lille begyndelse ville blive som et væld af lys, der gik hele verden rundt.“ — *Life Sketches*, s. 125.

Bogvirksomheden bør være det middel, hvorved den nærværende sandheds hellige lys hurtigt kan sendes ud til verden. Den litteratur, der udkommer på vore forlag i dag, bør være af en sådan art, at den befæster og understøtter den tro, der blev grundet på Guds ord og hans Ånds åbenbarelsen. — *Vidnesbyrd*, bd. 9, s. 69.

Vor litteratur udspreder nu den evangeliske sæd og er et middel til at føre lige så mange sjæle til Kristus som ordets forkyndelse. Hele menigheder er blevet oprettet som et resultat af dens udbredelse. *Colporteur Ministry*, s. 150.

Noget af det vigtigste arbejde

[16]

Hvis et arbejde er mere vigtigt end noget andet, så er det at få vor litteratur ud til offentligheden, så den får dem til at ransage skrifterne. Det er et godt arbejde, et missionsarbejde, at bringe vor litteratur ind i hjemmene, at samtale med mennesker og bede for og med dem. Dette arbejde vil uddanne både mænd og kvinder til at virke som sjælehyrder. — *Vidnesbyrd*, bd. 4, s. 390.

Når menighedsmedlemmerne indser betydningen af at få vor litteratur udbredt, så vil de bruge mere tid til det. Blade, traktater og bøger vil blive bragt ind i hjemmene, så de kan forkynde evangeliet på deres bestemte måde. . . . Menigheden må være opmærksom på kolportagen, for den er et af de midler, hvorved den kan lyse for verden. Da vil den gå frem, „fager som Månen, skær som Solen, frygtelig som hære under banner“. — *Colporteur Ministry*, s. 7.

Når kolportørgerningen bliver ledet og udført på rette måde, er den et missionsarbejde af højeste rang, en god og hensigtsmæssig metode til at bringe folket de betydningsfulde sandheder for denne tid. Prædikegerningens betydning er ikke til at tage fejl af; men mange, der hungrer efter livets brød, har ikke lejlighed til at høre ordet fremholdt af Guds beskikkede prædikanter. Derfor er det af væsentlig betydning, at vore skrifter får en stor udbredelse. På denne måde vil budskabet nå derhen, hvor den levende forkynder ikke kan komme, og mange vil blive gjort opmærksom på de vigtige begivenheder, der vil finde sted ved afslutningen af denne verdens historie.

[17]

Forordnet af Gud

Gud har forordnet kolportørarbejdet som et middel til at bringe menneskene det lys, vore bøger indeholder, og man bør understrege for kolportørerne, hvor vigtigt det er så hurtigt som muligt at skaffe verden de bøger, der er nødvendige for dens åndelige undervisning og oplysning. Dette er netop den gerning, Herren ønsker, at hans folk

skal udføre i denne tid. Alle, der helliger sig til Gud for at arbejde som kolportører, hjælper til med at give det sidste advarselsbudskab til verden. Vi kan ikke værdsætte denne gerning for højt, for uden kolportørens bestræbelser ville mange aldrig få advarselen at høre. — *Vejledning for menigheden*, bd. 2, s. 437.

[18] Kolportørgerningens betydning står altid for mig. Der har i den
[19] senere tid ikke været lagt den energi i dette arbejde, som de kolpor-
tører gjorde, der engang gjorde det til deres specialitet. Kolportører
er blevet kaldet bort fra deres evangeliske virksomhed for at optage
andet arbejde. Dette er ikke, som det burde være. Mange af vore
kolportører kan, hvis de i sandhed er omvendte og gudhengivne,
udrette mere i denne arbejdsgren end i nogen anden for at bringe
sandheden for denne tid ud til menneskene. ...

Lad os ikke nu sakke bagud. Hvad der skal gøres for at advare verden, må gøres ufortøvet. Lad ikke kolportørvirksomheden sygne hen. Lad de bøger, der indeholder lyset vedrørende den nærværende sandhed, blive bragt ud til så mange som muligt. — *Vejledning for menigheden*, bd. 2, s. 447.

Fuldt på højde med prædikevirksomheden

Kolportører må gå ud i forskellige egne af landet. Betydningen af dette arbejde er fuldt på højde med prædikevirksomheden. Den levende forkynder og den tavse budbringer er lige påkrævede for at få det store arbejde udført, der forestår.

Kolportage med vor litteratur er en vigtig og meget frugtbringende gren af det evangeliske arbejde. Vor litteratur kan komme hen, hvor der ikke kan holdes møder. På disse steder træder den tro faste kolportørevangelist i prædikantens sted. Som følge af kolportagen bliver sandheden fremholdt for tusinder, som ellers aldrig ville få den at høre.

[20] Vi har ingen tid at spilde. Et vigtigt arbejde forestår, og hvis vi
[21] er dovne tjenere, vil vi visselig gå glip af den himmelske løn. Men
kun få har nogen rigtig forståelse af, hvad der kan gøres for at opnå
kontakt med folk gennem personligt engagerede bestræbelser med
at udbrede vor litteratur på en forstandig måde. Mange, som ikke
kan bevæges til at høre på den levende forkynder, der fremholder

sandheden, lige til der i Himmelen lyder et „Det er fuldbragt!“ — *Colporteur Ministry*, s. 11.

Der er et stort værk at udføre, og enhver mulig bestræbelse må gøres for at åbenbare Kristus som en frelser, der tilgiver synd, som den, der har taget vore synder på sig, som den strålende morgenstjerne; og Herren vil skænke os gunst i verdens øjne, indtil vor gerning er fuldendt. — *Vidnesbyrd til menigheden*. s.109.

Ingen større gerning

Der gives ingen større gerning end evangelisk kolportørarbejde; for den indbefatter udførelsen af de højeste moralske pligter. De, der beskæftiger sig med denne gerning, trænger altid til at være under Guds Ånds ledelse. Der må ingen selvophøjelse være. Hvad har nogen af os, som vi ikke modtog fra Kristus? Vi må elske som brødre og åbenbare vor kærlighed ved at hjælpe hinanden. Vi må være medlidende og høflige. Vi må slutte os sammen og handle i samdrægtighed. Kun de, der efterlever Kristi bøn og gennemfører den i det praktiske liv, vil bestå i der prøve, den skal komme over hele verden. De, som ophøjer selvet, stiller sig under Satans magt og bereder sig til at antage hans forførelser. Herrens ord til sit folk er, at vi skal løfte banneret højere og højere. Dersom vi lyder hans stemme, vil han samarbejde med os, og vore bestræbelser vil krones med held. I vort arbejde vil vi få rige velsignelser fra det høje og samle os skatte ved Guds trone.

[22]

Om vi blot vidste, hvad vi har i vente, ville vi ikke være så nølende i Herrens gerning. Vi lever i rystelsens tid, den tid, da alt, som kan rystes, vil blive rystet. Herren vil ikke undskylde dem, der kender sandheden, hvis de ikke i ord og gerning adlyder hans befalinger. Hvis vi ikke gør nogen bestræbelse for at vinde sjæle til Kristus vil vi blive holdt ansvarlige for det arbejde, vi kunne have gjort, men ikke gjorde på grund af vor åndelige træghed. De, der tilhører Herrens rige, må arbejde alvorligt for sjæles frelse. De må gøre deres del for at binde vidnesbyrdet til og forsegle loven hos disciplene.

Hvem vil gå ud?

Herren har til hensigt, at det lys han har givet om skriften, skal skinne med klare, lysende stråler og det er vore kolportørers pligt, at gøre en kraftig og forenet anstrengelse for, at Guds hensigt kan blive fuldbyrdet. Et stort og betydningsfuldt arbejde ligger foran os. Sjælefjenden forstår dette og han bruger ethvert middel som han råder over, for at overtale kolportøren til at gå over til et andet arbejde. Dette forhold bør ændres.

Gud kalder kolportørerne tilbage til deres arbejde. Han kalder på frivillige, som vil sætte alle deres kræfter og al deres oplysning ind i virksomheden og hjælpe til, hvor som helst der er anledning.

[23] Mesteren opfordrer enhver til at udføre den del, der er ham betroet i overensstemmelse med hans evner. Hvem vil efterkomme kaldet? Hvem vil gå ud og i Kristi visdom og nåde og kærlighed arbejde for dem, som er nær ved og for dem, som er langt borte? Hvem vil opofre magelighed og fornøjelser for at drage ud til steder, hvor vildfarelse, overtro og mørke råder, arbejde alvorligt og ihærdigt, tale sandheden i enfoldighed og bede i tro og udføre arbejde fra hjem til hjem? Hvem vil i denne tid gå uden for lejren, gennemtrængte af Helligåndens kraft, bære forsmædelsen for Kristi skyld, oplade skriften for folk og kalde dem til omvendelse?

I enhver tidsalder har Gud sine arbejdere. Tidens krav besvares derved, at den rette mand fremstår. Når derfor den guddommelige stemme råber: „Hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os?“ vil svaret komme: „Her er jeg, send mig!“ Es. 6, 8. Lad alle, der udfører et virkningsfuldt arbejde på kolportørfeltet, føle i deres hjerter, at de udretter Herrens gerning ved at virke for sjæle, som ikke kender sandheden for denne tid. De lader advarsels toner lyde på gader og stræder for at berede et folk for Herrens store dag, som snart vil komme til vor verden. Vi har ingen tid at spilde. Vi må opmuntre til dette arbejde. Hvem vil nu gå ud med vore skrifter?

Herren gør skicket

Herren gør hver mand og kvinde, som vil samarbejde med guddomskraften, skicket til gerningen. Alt, hvad der kræves af talent, frimodighed, udholdenhed, tro og taktfuldhed, vil komme til den,

[24]

[25]

der tager rustningen på. Et stort arbejde skal udføres i verden, og menneskelige redskaber vil visselig imødekomme kravet. Verden må høre advarselen. Når kaldet kommer: „Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå bud for os 7“ send så svaret tilbage, klart og tydeligt: „Her er jeg, send mig!“ — *Vejledning for menigheden*, bd. 2, s. 449. 450.

Ligegyldige tilskuere vil måske ikke påskønne dit arbejde eller indse dets betydning. De mener måske, at det er en beskæftigelse, der betyder tab, et liv i utaknemmeligt arbejde og selvopofrelse. Men Jesu tjener ser det i lyset, der skinner fra korset. Hans opofrelser synes små i sammenligning med den velsignede mesters, og han glæder sig over at følge i hans fodspor. Hans fremgang i arbejdet bringer ham den reneste glæde og er den rigeste belønning for et liv i tålmodigt slid. — *Vejledning for menigheden*, bd. 2, s. 456.

Ingen tid at spille

Kolportagen er en meget ansvarsfuld gerning, og den har stor betydning for dem, der tager den op. Vi lever i en tid, da der skal gøres et stort arbejde, og kan vi få en bedre anledning til at gå ud med indbydelsen til det festmåltid, Jesus har beredt 7 De, der nu alvorligt helliger sig for kolportagen, vil blive rigt velsignet. I har ingen tid at spille. Giv jer villigt og uselvvisk til denne gerning. Husk, at det er et evangelisk arbejde, og at det er med til at give en advarsel, som der trænges meget til. — *Colporteur Ministry*, s. 14. 15.

Guds kald

Hver aften står jeg foran forsamlingen og aflægger et meget tydeligt vidnesbyrd og opfordrer dem indtrængende til at være lysvågne, og til at tage fat på at udbrede vor litteratur.

Der er brug for nye folk i kolportagen. De, der går ind i dette arbejde i Mesterens ånd, vil få adgang til hjemmene, hvor der er nogle, som behøver sandheden. Dem kan de fortælle den enkle beretning om korset, og Gud vil styrke og velsigne dem, når de leder andre til lyset. Kristi retfærdighed vandrer foran dem, og Guds herlighed slutter toget.

Gør dig rede og bliv lys

Kolportagen må ikke forsømmes længere. Det har været vist mig mange gange, at der burde være en mere udbredt interesse for kolportagen. Udbredelsen af vor litteratur er et meget vigtigt middel til at fremholde det lys for vore medmennesker, som Herren har pålagt sin menighed at bringe verden. De bøger, vore kolportører sælger, oplader Kristi uransagelige rigdomme for mange mennesker.

[27] I Herrens tjeneste er der mange slags arbejde at udføre. I tjenesten ved helligdommen var der brændehuggere såvel som præster af forskellig rang og med forskelligt ansvar. Vore menighedsmedlemmer må gøre sig rede og blive lys, fordi deres lys er kommet og Herrens herlighed er oprundet over dem. De, der kender sandheden, må stå op af søvne og gøre sig al mulig anstrengelse for at opnå kontakt med mennesker, hvor de er. Vi må ikke længere forsømme Herrens værk og lade verdslige interesser trænge det i baggrunden. Vi har ikke tid til at være uvirksomme eller mismodige. Evangeliet skal forkyndes for hele verden. Skrifter, som indeholder lyset om den nærværende sandhed, skal spredes alle vegne. . . .

Hvorfor er vi ikke mere årvågne? Hver enkelt arbejder bør nu have en forståelse af sin særskilte gerning og få kraft til at tage fat på ny. En tydelig og speciel udfoldelse af Guds uendelige herlighed vil

bringe mangfoldige hædersgaver for Jesu fødder. Hver ny åbenbaring af Frelserens kærlighed afgør en sjæls evige skæbne. Alle tings ende er nær. Mennesker af denne verden haster mod deres undergang. De har mange planer og mange forbundsfæller. Og de vil stadig finde på noget nyt for at gøre Guds råd til intet. Mennesker samler sig skatte af guld og sølv, som vil blive fortæret af ilden i de sidste dage. — *Colporteur Ministry*, s. 16. 17.

Herren kalder mange flere

Der bør lægges planer for alvorligt, ihærdigt arbejde i Mesterens tjeneste. Der er meget, som skal gøres for at fremme Guds værk. Jeg er blevet undervist om, at kolportagen skal genoplives, og at den skal fremmes med stadig større held. Det er Herrens gerning, og en velsignelse vil ledsage dem, der udfører den med alvor og flid.

[28]

Herren kalder mange flere til at gå ud i kolportagen. ... For Kristi skyld, mine brødre og søstre, gør mest mulig brug af tiden i det nye år til at bringe det dyrebare lys om den nærværende sandhed ud til mennesker. Pagtens engel sætter sine tjenere i stand til at bringe sandheden ud til alle egne af verden. Han har udsendt sine engle med nådens budskab, men som om de ikke kunne haste hurtigt nok af sted og stille hans længselsfulde kærlighed, så pålægger han hvert medlem af sin menighed pligten til at forkynde dette budskab. „Og den, som hører, skal sige: ‘Kom!’“ Ethvert menighedsmedlem skal bevise sin loyalitet ved at indbyde den, som tørster, til at drikke af livets vand. En kæde af levende vidner skal gå ud til verden med indbydelsen. Vil I gøre jeres del i denne store gerning?

Jesus ønsker sig mange missionærer, han kalder mænd og kvinder, som vil hellige sig til Gud og være villige til at ofre og blive ofret i hans tjeneste, O, tænk vi ikke på, at der er en hel verden at arbejde for? Skal vi ikke gå fremad skridt for skridt og lade Gud bruge os som sine medhjælpere? Skal vi ikke lægge os på tjenestens alter? Da vil Kristi kærlighed berøre og forvandle os og gøre os villige til at virke og vove noget for hans skyld.

[29]

Mange, både mænd og kvinder, kan gøre et godt arbejde ved at sælge bøger, som indeholder en enkel og let tilgængelig undervisning i praktisk gudsfrygt.

Et kald til de unge

Herren kalder vore unge til at arbejde som kolportører og evangelister og virke fra hjem til hjem, hvor man endnu ikke har hørt sandheden. Han henvender sig til vore unge mænd og siger: „I tilhører ikke jer selv. I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme!“ De, der vil gå til værket under Guds ledelse, vil blive underfuldt velsignet. De, der gør deres bedste i dette liv, vil blive skikkede for det kommende evige liv.

Vi har et arbejde at gøre. Uddan, uddan, uddan unge mænd til at gå i ordets tjeneste. Undervis dem i at arbejde som kolportører og sælge bøger, som Herren ved sin Helligånd har bevæget sine tjenere til at skrive. Dette læsestof vil på den måde komme ud til en stor kreds af mennesker, som aldrig ville få sandheden at høre, hvis ikke den blev bragt til deres dør. Dette er evangelistens opgave.

[30] Kristus kalder unge mænd til at melde sig til at bringe sandheden ud til verden. Der er brug for mænd med åndelig styrke, mænd, som hurtigt kan finde noget at gøre, fordi de er på jagt efter det.
[31] Menigheden behøver nye folk, som kan give hæren slagkraft, mænd for anledningen, mænd, som kan bekæmpe dens vildfarelser, og som kan inspirere de få arbejderes svage bestræbelser til ny indsats, mænd, hvis hjerter gløder af Kristi kærlighed, og hvis hænder er ivrige efter at gå i gang med Mesterens gerning.

Hundreder kan gå ud

Gid Herren ville påvirke mange af vore unge mænd til at gå ud som kolportørevangelister. Ved hjælp af kolportagen bliver sandheden fremholdt for tusinder, som ellers ikke ville få den at høre. Tiden til at arbejde er kort. ...

Hvorfor søger vi ikke Herren mere inderligt, så hundreder kan blive fyldt med Helligånden og gå ud for at forkynde sandheden, „og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med“? Vor opgave er at lade lyset fra vore forlag skinne alle vegne. Ved hjælp af det trykte ord kommer lyset ud til afsides steder, hvor man ikke har anledning til at høre den levende forkynder. Dette er et meget velsignet missionsarbejde. Kolportører kan være Herrens medarbejdere og skaffe sandheden indgang. ...

Vi må vække kolportørerne til iver og nidkærhed og opfordre dem til at bringe lyset ud til Jordens mørke egne. De, som er i besiddelse af evner og anlæg, bør ikke være fritaget. Det kræves, at de bliver Herrens medhjælpere, og at de samarbejder med Herren Jesus i at få Himmels lys til at skinne i en verden, som er formørket af synd. [32]

Fra hver eneste menighed kalder Gud arbejdere til at træde i hans tjeneste som kolportørevangelister. Gud elsker sin menighed. Hvis medlemmerne vil gøre hans vilje, hvis de vil beflitte sig på at formidle lyset til dem, der sidder i mørke, vil han rigeligt velsigne deres bestræbelser. Han fremstiller menigheden som verdens lys. Som et resultat af dens trofaste tjeneste vil en skare, som ingen kan tælle, blive Guds børn, skikkede for den evige herlighed. Alle dele af Guds rige skal fyldes af hans herlighed. Hvad gør menigheden da for at oplyse verden, så derfra alle egne af Jordan kan opstige hyldest til ham i form af lovprisning, bøn og taksigelse?

Lad hver troende sprede om sig med traktater, blade og bøger, som indeholder budskabet for vor tid. Vi har brug for kolportører, som vil gå ud og sprede vor litteratur alle vegne. — *Colporteur Ministry*, s.17-21.

Kaldes fra anden beskæftigelse

Under de afsluttende faser af evangeliets forkyndelse findes der en stor arbejdsmark, som skal tages under behandling, og mere end nogen sinde før består arbejdet i at indrullere hjælpere fra det jævne folk. Både de unge og de, der er kommet op i årene, vil blive kaldet fra markerne, fra vingårdene og værkstederne og udsendt af Mesteren for at bringe hans budskab. Mange af disse har kun haft ringe lejlighed til at få en uddannelse; men Kristus finder evner hos dem, der vil gøre det muligt for dem at udføre, hvad han vil. Hvis de lægger deres sjæl i arbejdet og fortsætter med selv at lære, vil han dygtiggøre dem til arbejdet for ham. — *Uddannelse*, s. 271. [33] [34]

Der er et missionsarbejde at gøre med at få udspremt traktater og blade og få solgt vore andre skrifter. Ingen må tænke, at han ikke kan påtage sig dette arbejde, fordi det er så anstrengende og kræver tid og omtanke. Kræver det tid, så giv den med glæde, og Guds velsignelse vil være over dig. Der har aldrig været en tid, hvor

der var brug for så mange arbejdere som nu. I alle vore menigheder er der brødre og søstre, som burde øve sig i dette arbejde. I alle menigheder burde der gøres noget for at udbrede sandheden. Alle har pligt til at studere vore forskellige trospunkter, så de kan være rede til forsvar over for enhver, der kræver regnskab af dem for det håb, som er i dem, dog med sagtnodig hed og frygt.

[35] Mange er bedrøvede og modløse og har en svag tro og tillid. De burde gøre noget for at hjælpe en og anden, som trænger mere til hjælp end de, og de ville blive stærke i Guds kraft. De burde tage fat på det gode arbejde med at sælge vore bøger. På den måde kunne de hjælpe andre, og den erfaring, de så fik, ville give dem en forvisning om, at de er Guds medarbejdere. Idet de beder Herren om hjælp, vil han lede dem til mennesker, som søger efter lys. Kristus vil være dem nær og fortælle dem, hvad de skal sige og gøre. Og idet de trøster andre, vil de selv blive trøstet.

Engle ledsager og baner vej

Kære kristne arbejdere, jeg beder jer om at gøre, hvad I kan, for at udbrede de bøger, som Herren har sagt skal spredes ud over hele verden. Gør jeres bedste for at anbringe dem i så mange hjem som muligt. Tænk på, hvor meget der kan udrettes, når et stort antal troende gør en fælles indsats for at udbrede disse bøger og give menneskene lyset, som Herren har sagt, de skal have. Gå videre med arbejdet under Guds ledelse, og forvent hjælp fra Herren. Helligånden vil være med jer. Engle fra Himmelen vil ledsage jer og bane vejen.

Vi behøver kolportører, evangelister og prædikanter, som har modtaget Helligånden og fået del i guddommelig natur. Vi behøver arbejdere, som kan tale med Gud og derpå med mennesker. Det foruroliger mig at se, hvor mange vanskeligheder der fører mennesker bort fra det evangeliske arbejde og derved hindrer Guds værk. ...

[36] Jeg advarer dem, der burde være i kolportagen og udbrede de bøger,

[37] der er så stort behov for alle vegne, om at passe på ikke at forlade den gerning, som Herren har kaldet dem til. De mænd, som Gud har kaldet til at udføre evangelisk arbejde, bør ikke lade sig indvikle i forretningsager. De bør bevare deres sjæle i en atmosfære, som giver åndelig heden de bedste betingelser. ... Gud ønsker, at enhver

arbejder, som bekender sig til at tro på den nærværende sandhed, skal hellige legeme, sjæl og ånd til arbejdet med at opsøge og frelse de fortabte omkring ham.

Guds medhjælper

Bøger, som indeholder den nærværende sandheds dyrebare lys, ligger på hylderne i vore forlag. De skulle sendes ud. Der er brug for kolportører, som vil tage til de store byer med disse bøger. Når de går fra hjem til hjem, vil de finde sjæle, som hungrer efter livets brød, og dem vil de kunne tale et ord til i rette tid. Der behøves kolportører, som har en byrde for sjæle. Du siger måske: „Jeg er ikke prædikant. Jeg kan ikke tale med folk.“ Nej. måske kan du ikke prædike, men du kan tjene andre, du kan spørge dem, du træffer. om de elsker Herren Jesus. Du kan være evangelist. Du kan være Guds medhjælper og virke på samme måde som disciplene, Jesus sendte ud. Unge mænd og unge kvinder! Mesteren har kaldet jer til at tage hans gerning op. Der er hunger i landet efter det rene evangelium.

Alt i denne verden skal snart forgå. Det er de ikke klar over, som ikke har guddommelig oplysning og ikke har fulgt med i Guds værk. Gudfrygtige mænd og kvinder må gå ud og forkynde advarselen på gader og stræder. Jeg beder indtrængende mine brødre og søstre om ikke at tage noget arbejde, som kan hindre dem i at forkynde evangeliet om Kristus. I er Guds talerør. I skal i kærlighed fortælle fortabte sjæle om sandheden. „Gå ud på vejene og ved gærderne og nød dem til at gå ind, så mit hus kan blive fuldt,“ siger Jesus. Giver disse ord ikke en tydelig fremstilling af kolportørens gerning? Med Jesus i sit hjerte skal han gå ud på livets gader og stræder og indbyde til bryllupsfesten. Velhavende og indflydelsesrige mænd vil komme, når de bliver indbudt. Nogle vil afslå det, men ikke alle, Gud ske lov.

[38]

Jeg skulle ønske, at endnu tusinder af vore søskende forstod sig på tiden, vi lever i, og på det arbejde, der skal gøres ude omkring, fra hjem til hjem. Der er mange, mange mennesker, som ikke kender sandheden. De må høre kaldet om at komme til Jesus. De bedrøvede skal opmuntres, de svage styrkes, de sorgfulde trøstes, og evangeliet skal forkyndes for fattige.

Mesteren kender sine arbejdere og våger over dem, hvor de så end arbejder i hans vingård. Han kalder på sin menighed, at den

skal stå op og gøre sig situationen klar. Han kalder på arbejderne i vore instituti0ner, at de skal vågne op og sætte kræfter i bevægelse, som kan fremme hans rige. De bør sende arbejdere ud, og så tilse, at disse arbejders interesse ikke svækkes af mangel på forståelse og på anledning til udvikling. Det er det arbejde, der skal gøres. Enden er nær. Der er allerede gået megen tid tabt, hvor disse bøger skulle have været udbredt. Sælg dem nær og fjern! Spred dem som løvet om efteråret! Dette arbejde skal fortsætte, og ingen må hindre det. Sjæle går fortabt uden Kristus. De må advares om hans snarlige tilsynekomst i himmelens skyer.

Et hundrede, hvor der nu er en

[39] Fårene, som er kommet bort fra Guds folk, er spredt viden om,
og det, der skulle gøres for dem, er blevet forsømt. Ifølge det lys,
[40] jeg har fået. så ved jeg, at hvor der nu arbejder en kolportør, burde der være hundrede

Et stort og godt arbejde kan udføres som evangelisk kolportage. Der er mennesker, som Herren har udrustet med taktfølelse og evner, og de, der benytter disse betroede talenter til hans ære og lader bibelske principper gennemvæve det hele, vil få fremgang. Vi skal arbejde og bede og sætte vor lid til ham, som aldrig svigter. — *Colporteur Ministry*, s.21-25.

Udvælgelse af litteraturevangelister

[41]

Eftersom kolportage med vor litteratur er et missionsarbejde, bør den ledes på missionsbasis. De, der vælges til kolportører, bør være mænd og kvinder, som føler trang til at yde tjeneste, og hvis formål ikke er fortjeneste, men at bringe sandhedens lys til andre. Al vor tjeneste skal udføres til Guds ære, for at de, der er i mørke, må se lyset. Egoistiske principper, lyst til vinding, anseelse eller en stilling bør ikke engang nævnes iblandt os. — *Vejledning for menigheden*. bd. 2, s. 440.

Kolportagen har større betydning, end mange har regnet med, og der bør udvises lige så megen omhu og visdom ved udvælgelsen af kolportører, som når der udtages prædikanter. Unge mennesker kan oplæres til at udføre arbejdet endnu bedre end hidtil, og for en meget mindre betaling, end mange har fået. Løft banneret og lad de selvfornægtende og selvopofrende, dem, som elsker Gud og mennesker, slutte sig til arbejderne rækker. Lad dem komme, ikke i håb om at få det let, men for at være tapre og frimodige under modgang og trængsel. Lad sådanne komme, som kan give en god beskrivelse af vor litteratur, fordi de selv værdsætter den. — *Vidnesbyrd*, bd. 5, s. 405. 406.

[42]

Behov for dygtige mænd

Der er brug for missionærer alle steder. I alle egne bør der sættes kolportører ind, ikke fra det ustadige element i samfundet eller fra dem, der „ikke duer til andet“ og „ikke har drevet det til noget“, men fra dem, der har en god optræden og er taktfulde, skarpsindige og dygtige. Sådanne må de være, der skal kunne gøre fremgang som evangelister, kolportører og repræsentanter. Mænd, som egner sig for dette arbejde, tager det op, men en eller anden uforstandig prædikant smigrer dem med, at deres evner burde anvendes i prædikevirksomheden og ikke bare i kolportagen. Derved forklejnes dette arbejde. De bliver påvirket til at søge bevilling til at prædike, og de, som

netop kunne have været uddannet til at blive gode missionærer til at besøge hjemmene og tale og bede med familierne, ansættes og bliver dårlige prædikanter, og det distrikt, hvor så meget arbejde er påkrævet, og hvor der kunne udrettes så meget godt til sagens fremme, bliver forsømt. Den kvalificerede kolportør bør lige så vel som prædikanten have en rimelig løn for sit arbejde, når det udføres samvittighedsfuldt. — *Vidnesbyrd*, bd. 4, s. 389. 390.

[43] Den forstandige, gudfrygtige, sandhedskærlige kolportør bør respekteres, for han beklæder en lignende stilling som en evangeliets forkynder. Mange af vore unge prædikanter og de, der bereder sig til prædikegerningen, ville, om de var virkelig omvendte, udrette meget godt ved at arbejde i kolportagen. Og ved at træffe sammen med mennesker og vise dem vore skrifter ville de få en erfaring, som de ikke kan opnå blot ved at prædike. Når de gik fra hus til hus, kunne de samtale med folk og sprede Kristi livs vellugt. Ved således at søge at bringe velsignelsen til andre ville de selv blive velsignet. De ville opnå en erfaring i tro, deres kendskab til skriften ville i høj grad forøges, og de ville stadig lære, hvorledes de kunne vinde sjæle for Kristus. — *Vejledning for menigheden*, bd. 2, s. 443.

Fuldt så vigtigt som at prædike

Den prædikant, som går ud i kolportagen, gør en gerning, der er fuldt så vigtig som det at prædike evangeliet for en forsamling sabbat efter sabbat. Gud ser på den trofaste kolportørevangelist med lige så stort velbehag, som på den trofaste prædikant. Begge arbejdere har lys, og begge skal skinne i deres respektive indflydelsessfære. Gud kalder enhver til at samarbejde med den store lægemissionær og gå ud på gader og stræder. Enhver har en gerning at gøre for Gud på sit specielle område. Hvis disse arbejdere er omvendte, er de sande missionærer. — *Colporteur Ministry*, s. 45.

[44] Nogle egner sig til en kolportørs gerning og kan udrette mere ved dette arbejde end ved at prædike. Dersom Kristi Ånd bor i deres hjerter, vil de finde anledning til at fremholde hans ord for andre og lede tankerne hen til de særskilte sandheder for denne tid. — *Vejledning for menigheden*, bd. 2, s. 44

Den allerbedste uddannelse, unge mænd kan få, er at tage ud i kolportagen og arbejde fra hjem til hjem. Dette arbejde vil give

dem anledning til at tale livets ord. Således kan de så sandhedens sæd. Det bør kendes på de unge mænd, at de har en byrde fra Herren hvilende på dem. Den eneste mulighed, de har for at bevise, at de kan stå fast i Gud, iført den fulde rustning, er ved samvittighedsfuldt at gøre det arbejde, Gud har givet dem at udføre. — *Colporteur Ministry*, s. 31. 32.

Den højere uddannelse

Vi må ikke gøre vore brødre modløse og svække deres hænder, således at det arbejde, Gud ønsker at udføre gennem dem, ikke bliver gjort. Lad ikke for megen tid blive anvendt til at udruste mænd til at gøre missionsarbejde. Undervisning er nødvendig, men lad alle huske, at Kristus er den store lærer og kilden til al sand visdom.

Lad unge og gamle hellige sig til Gud, tage fat på arbejdet, gå fremad og virke i ydmyghed under Hellig åndens ledelse. Lad dem, der har været i skole, drage ud på feltet og gøre en praktisk anvendelse af de kundskaber, de har tilegnet sig. Dersom kolportører vil gøre dette og gøre brug af den duelighed, Gud har givet dem, medens de søger råd hos ham og forener bogsalget med personligt arbejde for mennesker, vil deres evner vokse ved øvelse, og de vil få mange praktiske erfaringer, som det ikke var muligt for dem at få i skolen. Den uddannelse, man tilegner sig på denne praktiske måde, kan med rette kaldes den højere uddannelse. — *Vejledning for menigheden*, bd. 2, s. 448. 449.

[45]

[46]

I arbejdet som kolportørevangelister kan unge mænd få en bedre forberedelse til at blive prædikanter, end ved at gå på skole i flere år. — *Colporteur Ministry*, s. 34.

Som jægere og fiskere

Der er brug for kolportørevangelister til at tage ud som jægere og fiskere. Der burde tages fat på kolportagen med alvor og beslutsomhed. Den kolportør, som er sagtmødigt og ydmyg af hjertet, kan udrette meget godt. Når kolportører går ud to og to, er det muligt at nå en klasse mennesker, som der ikke opnås forbindelse med ved vore møder. De bringer sandhedens budskab fra hjem til hjem. Derved kommer de i nær kontakt med folk og finder rig anledning til

[47] at vidne om Frelseren. De kan synge og bede med mennesker, der viser interesse for de sandheder, de har at give dem. De kan tale Jesu ord til familien. De har lov til at forvente resultater, for de har løftet: „Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.“ Kolportører, som går i Mesterens ånd, bliver ledsaget af himmelske væsener..

Jeg beder indtrængende de ansvarlige inden for Guds værk om ikke at lade forretning komme ind imellem dem og det sjælevindende arbejde. Det bør ikke tillades, at forretninger optager arbejderes tid og talenter, som burde være beskæftigede med at berede et folk for Herrens komme. Sandheden skal spredes som et skinnende lys. Tiden er kort. Fjenden vil gøre sig al mulig anstrengelse for at gøre ting af mindre betydning særdeles vigtige og få os til at tage let på det arbejde, som netop trænger mest til at blive gjort. — *Colporteur Ministry*, s. 38.

Et sjælevindende arbejde

Mine brødre og søstre, husk på, at I en dag skal stå for al Jordens Herre og få igen, alt efter som I har handlet her i livet. Da vil jeres arbejde fremtræde, som det virkelig er. Vingården er stor, og Herren kalder på arbejdere. Lad intet afholde jer fra at frelse mennesker. Kolportagen er en meget god måde at vinde sjæle på. Vil I ikke prøve det? - *Colporteur Ministry*, s. 37.

[48] Jesus fandt glæde ved at hjælpe dem, der trængte til hjælp, ved at opsøge de fortabte, redde dem, der var ved at gå til, rejse de nedbøjede, helbrede de syge, og tale et trøstens og medfølelse ord til de sorgfulde og ulykkelige. Jo mere vi bliver besjælede af hans
[49] Ånd, des ivrigere vil vi arbejde for vore medmennesker. Og jo mere vi gør for andre, des større lyst vil vi få til arbejdet, og med des større glæde vil vi følge Mesteren. Vore hjerter bliver fyldt med Guds kærlighed, og med alvor og overbevisning vil vi vidne om den korsfæstede frelser.

Jeg vil gerne spørge dem, der har fået lyset om sandheden: Hvad har I tænkt jer at gøre i det år, der lige er begyndt? Vil I blive ved med at kives og dermed svække og nedbryde troen hos menneskene? Eller vil I bruge tiden til at styrke det, der er tilbage, men som er ved at dø? Hvis vore søskende ville arbejde flittigt for Mesteren, ville klager forstumme. Mange ville ryste den modløshed af sig, som er

ved at ødelægge dem på legeme og sjæl. Når de arbejder for andre, vil de have meget, som det kan være godt at tale om, når de samles for at tilbede Gud. Deres vidnesbyrd vil ikke være mørke og triste, men fulde af glæde og frimodighed. I stedet for at tænke og tale om deres trossøskendes fejl og deres egne genvordigheder, vil de tænke og tale om Kristi kærlighed og ivrigt stræbe efter at kunne arbejde mere effektivt for ham. — *Colporteur Ministry*, s. 46.

[50]

Inspirerede skrifter

[51]

Herren kalder på arbejdere til at gå ud i kolportagen, så de bøger, der indeholder lyset om den nærværende sandhed, kan blive spredt ud. Folk ude i verden må have at vide, at tidernes tegn er ved at gå i opfyldelse. Bring dem de bøger, som kan oplyse dem. ...

De, der har kendt sandheden i længere tid, er faldet i søvn. De behøver at blive helliggjort af Helligånden. Den tredje engels budskab skal forkyndes med høj røst. Frygtelige begivenheder er forestående. Vi har ingen tid at spille. Gud forbyde, at vi skulle lade ting af mindre betydning fordunkle det lys, der skal fremholdes for verden.

Advarselsbudskabet skal bringes ud til alle dele af verden. Vore bøger skal udgives på mange sprog. Og med disse bøger skal ydmyge, trofaste mænd gå ud som kolportørevangelister og bringe sandheden til mange, som ellers ikke ville blive oplyst.

Overvind det onde med det gode

[52]

Det gør mig inderlig ondt at se dem, der bekender sig til at forvente Frelseren, bruge deres tid og talenter på at udbrede bøger, som ikke indeholder noget om de særskilte sandheder for vor tid - fortællingsbøger, levnedsskildringer. bøger med menneskelige teorier og spekulationer. Verden er fuld af sådanne bøger, de kan fås alle vegne; men hvordan kan Kristi efterfølgere beskæftige sig med så almindeligt et arbejde, når der er et skrigende behov for Guds sandhed alle steder? Vi har ikke fået som opgave at udbrede disse bøger. Det kan gøres af tusinde andre, som ikke endnu har noget særligt kendskab til det, der er bedre. Vi har en bestemt mission, og vi bør ikke have vor opmærksomhed henvendt på ting af underordnet betydning. Mænd og midler bør ikke bruges til at bringe folk bøger, som ikke siger noget om den nærværende sandhed.

Hvis der ikke holdes igen, vil markedet blive oversvømmet af dårlige bøger, og folk vil blive berøvet lyset og sandheden, som er

så vigtigt for deres beredelse for Herrens komme. — *Colporteur Ministry* s. 120. 121.

De større bøger *Patriarker og profeter. Konfrontation* og *Den store mester* bør sælges alle vegne. Disse bøger indeholder sandhed for vor tid, sandhed, som skal forkyndes i alle egne af verden. Intet må hindre salget af disse bøger. — *Colporteur Ministry*. s.124.

Det ville behage Gud, om *Den store mester* fandtes i ethvert hjem. I denne bog findes der lys, han har givet over sit ord. Til kolportørerne vil jeg gerne sige, at I skal gå ud med hjerterne mildnede og afdæmpede efter læsningen om Jesu liv. Drik dybt af frelsens kilde, så den i jeres hjerter kan blive et kildespring, der vælder forfriskende for mennesker, som er ved at gå fortabt.

[53]

Mere værd end guld og sølv

Bogen *Den store strid* bør udbredes så meget som muligt. Den fortæller fortiden, nutidens og fremtidens historie. Med skildringen af de afsluttende begivenheder i denne Jords historie giver den et kraftigt vidnesbyrd til fordel for sandheden. Jeg er mere interesseret i at se denne bog mere udbredt end nogen anden, jeg har skrevet, for i *Den store strid* bliver det sidste advarselsbudskab til verden forkyndt mere klart end i nogle af mine andre bøger.

Jeg henvender mig til jer, som er ude i kolportagen: Har I læst det fjerde bind [i serien *Den store strid*]? Ved I, hvad der står i det? Erkender I værdien af disse ting? Indser I ikke, at mennesker behøver det lys, der meddeles her? Hvis I ikke allerede har gjort det, så henstiller jeg indstændigt, at I læser disse alvorlige advarsler og budskaber grundigt igennem. Det er min overbevisning, at Herren ønsker denne bog bragt ud på alle gader og stræder, hvor der er mennesker, som skal advares om den fare, der kommer meget snart.

Jeg blev drevet af Herrens Ånd til at skrive denne bog, og under arbejdet følte jeg en tung byrde hvile på mig. Jeg vidste, at tiden var kort, og at de begivenheder, som snart vil vælde over os, vil komme meget pludseligt og hurtigt, som skriftens ord siger: „At Herrens dag kommer som en tyv om natten.“ — *Colporteur Ministry* . s. 126. 127.

Str. White er ikke ophavsmanden til disse bøger. De indeholder den oplysning, som Gud har givet hende under hendes livsgerning.

[54] De indeholder det dyrebare, oplivende lys, som Gud så nådigt har givet sin tjener at forkynde for verden. Fra disse bøger skal dette lys skinne ind i menneskers hjerter og lede dem til Frelseren. Herren har sagt, at disse bøger skal udbredes over hele verden. I dem er der sandhed, som for den, der tager imod den, vil være en duft af liv til liv. — *Colporteur Ministry*, s. 125.

Den rette balance

Der bør råde fuldkommen enighed blandt arbejderne, som sælger de bøger, der skal oplyse hele verden. Når kolportagen bliver omtalt for vort folk, så bør sundhedsbøger og sandhedsbøger nævnes under et. Forholdet mellem religiøse bøger og sundhedsbøger er blevet fremstillet for mig som rending og islæt, der udgør et smukt mønster og et fuldentt stykke arbejde. — *Vidnesbyrd*, bd. 6, s. 326.

Vor sundhedslitteratur virker som en håndsækning for evangeliet, idet den baner vej for sandheden, så mange mennesker kan blive frelst. Jeg kender ikke noget, der kan åbne hjerterne så hurtigt som denne litteratur, der efter at være læst og praktiseret leder menneskene til at studere Bibelen for bedre at forstå sandheden. ...

[55] Skrifter, der handler om sundhedsreform, vil nå mange, som hverken vil se eller høre noget om Bibelens vigtige emner. ... Sandheden må bringes ud til folk ved hjælp af sundhedsreformen. Dette er absolut nødvendigt for at henlede deres opmærksomhed til Bibelens sandhed. — *Colporteur Ministry*, s. 132.

Sjælevindende skrifter

Vore blade indeholder velsignede sjælevindende bibelske sandheder. Der er mange, der kan hjælpe til med at sælge vore tidsskrifter. — *Vejledning for menigheden*. bd. 3, s. 277.

Vi har så at sige sovet, når det gjaldt det arbejde, der kunne udrettes ved udbredelsen af vor veludførte litteratur. Lad os nu ved en forstandig brug af blade og bøger forkynde ordet med beslutsom energi, så verden kan få en forståelse af budskabet, som Kristus gav Johannes på øen Patmos. Lad ethvert menneske, som bekender Jesu navn, vidne om, at „alle tings ende er nær; gør dig rede til at møde din Gud“. — *Colporteur Ministry*, s. 145.

Løftet om kraft

[56]

Gud beder os ikke om at gøre arbejdet foran os med vor egen kraft. Han har sørget for guddommelig hjælp til alle kritiske situationer, hvor vore menneskelige hjælpemidler er utilstrækkelige. Han giver Helligånden til hjælp i enhver vanskelighed for at styrke vort håb og forvisning og oplyse vore sind og rense vore hjerter. — *Vejledning for menigheden*, bd.3,s.184.

Den ydmyge, virksomme arbejder, som i lydighed følger Guds kald, kan være sikker på guddommelig bistand. Følelsen af et så stort og helligt ansvar virker i sig selv opløftende på karakteren. Det sætter de højeste åndelige evner i virksomhed, og deres stadige anvendelse styrker og renser hjerte og sind, Indflydelsen deraf på ens eget liv såvel som på andres lader sig ikke beregne. — *Vejledning for menigheden*, bd. 2, s. 455. 456.

Hemmeligheden ved fremgang

Det var blevet lovet Josua, at Gud ville besejre Israels fjender, men til trods herfor gjorde han sig de største anstrengelser, som om sejren beroede på Israels hære alene. Han gjorde alt, hvad der var menneskeligt muligt, og så bad han i tro om Guds hjælp, Hemmeligheden ved et godt resultat er en forening af Guds kraft og menneskenes egen indsats. De største resultater bliver nået af de mennesker, der stoler mest ubetinget på den Almægtiges arm. — *Patriarker og profeter*, s, 260.

[57]

Herren Jesus, som er ved kolportørens side og følger med ham, er den egentlige arbejder. Idet vi erkender, at Kristus er med os for at bane vejen, vil Helligånden ved vor side' gøre indtryk i netop den grad, det behøves. Det er kun ved Guds kraft, vi kan oplyse vore medmennesker. Kolportørerne må selv stå i en inderlig og levende forbindelse med Gud. De skal arbejde med bøn om, at Gud vil bane vej og berede hjerterne til at tage imod budskabet, han sender dem. Det er ikke kolportørens eller arbejderens dygtighed, men Guds

Ånd, der påvirker hjertet, som giver et godt resultat. — *Colporteur Ministry*, s. 107. 108.

Hans magt deres magt

Vore kolportører skal vide, at det er for Kristi riges fremme, de arbejder. Han vil vejlede dem, når de går ud i den gerning, Gud har givet dem at gøre for at advare verden om en nær forestående dom. Ledsaget af en overbevisende kraft. af bønnens magt og af Guds kærligheds kraft, vil og kan evangelistens gerning ikke blive uden frugt. Tænk på den interesse, som Faderen og Sønnen har i dette arbejde. Ligesom Faderen elsker Sønnen, således elsker Sønnen dem, der hører ham til, dem, der arbejder, som han arbejdede, for at frelse de fortabte. Ingen behøver at føle sig magtesløse, for Kristus erklærer: „Mig er givet al magt i Himmelen og på Jorden.“ Denne magt har han lovet at ville give sine arbejdere. Hans magt vil blive deres magt. De skal knytte deres sjæle til Gud. Kristus ønsker, at alle skal få del i hans nådes rigdom, som overgår al forstand. Den er [58] uendelig, udtømmelig. Den tilhører os i kraft af den evige pagt, hvis vi vil være Guds medarbejdere. Den tilhører os, hvis vi vil forene os med ham for at føre mange sønner og døtre til Gud. — *Colporteur Ministry*, s. 108. 109.

Gud vil antage en helhjertet tjeneste og vil selv opveje manglerne. — *I den store læges fodspor*, s.154.

Enhver, som uden forbehold overgiver sig til Herren for at tjene ham, får kraft til at opnå uendelige resultater. — *Vidnesbyrd*, bd. 7, s. 30.

100.000.000 engle

I arbejdet for fortabte sjæle har I engles selskab. Tusinde tusinder og titusind titusinder engle venter på at samarbejde med medlemmerne i vore menigheder for at viderebringe lyset, som Gud så gavmildt har givet, for at et folk kan blive beredt på Kristi genkomst. — *Vejledning for menigheden*, bd. 3, s. 306.

De, der virker for andres vel, samarbejder med himmelske engle, som stadig ledsager dem og uafbrudt yder dem deres tjeneste. Lysets og kraftens engle er altid nær for at beskytte, trøste, helbrede,

undervise og opmuntre. Dem tilhører den højeste uddannelse, den sandeste kultur og den mest ophøjede tjenestegerning, som er mulig for mennesket i denne verden. — *Evangeliets tjenere*, s. 380. [59]

Gud vil påvirke dem, hvis hjerter er modtagelige for sandhed og som ønsker vejledning. Han vil sige til sit menneskelige redskab: „Tal til den og den om Jesu kærlighed!“ Straks Jesu navn bliver nævnet i kærlighed og med nænsomhed, drager Guds engle nær for at mildne hjertet og gøre det rørligt. — *Colporteur Ministry*, s. 111.112.

Hver eneste kolportør er til enhver tid helt afhængig af englens medvirken; for han har en vigtig gerning at gøre, en gerning, som han ikke kan gøre i sin egen styrke. De, som er født på ny, som er villige til at lade sig lede af Helligånden og i Kristi Ånd gør, hvad de formår at gøre, og som vil arbejde, som om de kunne se den himmelske verden overvåge dem, vil blive ledsaget og undervist af hellige engle, der vil gå foran dem til folkets boliger og berede vejen for dem. En sådan hjælp overgår langt alle de fordele, som kostbart udstyr menes at kunne bringe. — *Vejledning for menigheden* bd. 2, s. 442.

Sejren vil blive givet

Kolportøren behøver ikke at blive mismodig, hvis han kaldes til at udholde besværligheder under arbejdet; han skal arbejde i tro, og sejren vil blive givet. „Den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke.“ Så snart der bliver præsenteret en bog, som afslører vildfarelse, er Satan tæt på siden af den, som får den tilbudt, og indgiver grunde for, at den ikke skal modtages. Men en guddommelig kraft er i virksomhed for at påvirke sindet til gunst for lyset. Tjenende engle vil sætte deres magt op imod Satans. Og når sandheden ved Helligåndens kraft er modtaget i sind og hjerte, vil den have en forvandlende indflydelse på karakteren. — *Colporteur Ministry*, s. 115. [60] [61]

Det er ikke de evner, som du har nu, eller som du nogen sinde vil få, der giver dig fremgang. Det er det, som Herren kan gøre for dig. Vi bør sætte meget mindre lid til det, mennesker kan gøre, og stole langt mere på, hvad Gud kan gøre for hver eneste troende. Han

længes efter, at du skal søge hen til ham i tro. Han længes efter, at du skal forvente store ting af ham. Han længes efter at give dig indsigt i timelige såvel som åndelige spørgsmål. Han kan styrke vor forstand. Han kan give os taktfølelse og dygtighed. Læg hele din sjæl ind i gerningen, bed Gud om visdom, og den vil blive givet dig. - Lys over hverdagen, bd. 1, s. 136. 137.

[62] Dersom du vil søge Herren og omvende dig hver dag, dersom du i din ånd selv vil vælge at være frimodig og fryde dig i Gud, og dersom du med glæde i hjertet efterkommer hans nådige kald og bærer Kristi åg - lydighedens og tjenestens åg - vil alle dine klager forstumme, alle dine vanskeligheder vil blive fjernet, og alle de besværlige opgaver, som du nu står overfor, vil løses. — *Med Mesteren på bjerget*, s. 103. 104.

Ved det guddommelige forsyns mest vidunderlige indgriben vil bjerge af vanskeligheder blive fjernet og kastet i havet. — *Vejledning for menigheden*, bd. 3, s.294.

[63] Vor himmelske Fader sørger for os på tusinde måder, som vi ikke har noget kendskab til. De, der følger dette ene princip: at lade Guds tjeneste være det første, vil opdage, at vanskelighederne forsvinder,
[64] og at vejen er jævnet for deres fødder. — *Sundhed og livslykke*, s.
[65] 263.

Kalder Gud på dig?

En kristelig karakter kan kun udvikles harmonisk og fuldkomment, når det menneskelige redskab betragter det som et privilegium at arbejde uegennyttigt med at forkynde sandheden og støtte Guds sag med sine midler. Vi må alle så ved alle vande, idet vi bevarer vore sjæle i Guds kærlighed og arbejder, medens det er dag, og bruger de midler, Herren har givet os. til at gøre den pligt, der ligger os nærmest. Alt, hvad vore hænder begynder på, skal vi fuldføre med trofasthed. Hvilket offer vi end bliver kaldet til at bringe, skal vi bringe det med glæde. Når vi sår ved alle vande, vil vi komme til at erkende, at „den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt.“ — *Vejledning for menigheden*, bd. 3, s. 305.

Han gav befaling om, at der skulle gøres alt for at sende budskaber med indbydelse og advarsel ud fra vore forlag til verden. Mennesker, som ikke vil kunne kontaktes på anden måde, vil vi få

forbindelse med ved hjælp af litteraturen. Fra vore bøger og blade skal klare lysstråler skinne ud og oplyse verden om den nærværende sandhed. — *Vidnesbyrd*, bd. 8, s.87.

Hvis du hører Guds stemme kalde dig til at virke med vor litteratur, så vær venlig at udfylde siden overfor og at klippe den ud, og indsende den i dag.